

**Inleiding op de dienst 31 mei, Dorpskerk**

"we gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid openlijk bekend" Dit schrijft Paulus in hoofdstuk 4 van zijn tweede Korintiërsbrief; als



het gaat om het vervolgd worden als christen. Sinds het ontstaan van de christelijke kerk, op Pinksteren, is de kerk een vervolgd kerk. alle eeuwen door, steeds weer en voortdurend, tot op de dag van vandaag. Zondag 31 mei staan we hierbij stil. We lezen het zogeheten zendingsbevel uit Mattheus 28: 16 - 20 en onderzoeken de spanning die navolging daarvan oproept, zoals blijkt uit 2 Korintiërs 4: 1 t/m 18; en uit materiaal dat Open Doors ons aanreikt. Het thema luidt 'de waarheid openlijk...'



**Liturgie:**

Welkom & Mededelingen

Intochtslied: NLB/Psalm 130: 1 en 2 'Uit diepte van ellende'

Moment van stilte Bemoediging & Groet

Zingen: Psalm/NLB 130: 3 en 4 'Ik heb mijn hoop gevestigd'

Inleiding op de dienst

Zingen: NLB 675 'Geest van hierboven'

Richtlijn voor het leven: Mattheus 22: 35-40

Zingen: Psalm 119: 1 en 40 'Welzalig wie de rechte wegen gaan'

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kindermoment - Kinderlied maand mei 'U bent trouw aan Uw woord.'

Eerste Schriftlezing: Mattheus 28: 16 t/m 20

Zingen: NLB/Psalm 124: 1 en 4 'Laat Israël nu zeggen blij van Geest'

Tweede Schriftlezing: 2 Korintiërs 4: 1 t/m 18

Zingen: NLB 657: 1-2-3 'zolang wij ademhalen'

Verkondiging: 'De waarheid openlijk...'

Zingen: NLB 687: 1-2-3 'Wij leven van de wind'

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: (diaconale collecte t.b.v. Open Doors)

Slotlied: NLB 415: 1 - 2 'Zegen ons algoede'

Zegen

Antwoord op de zegen: NLB 415: 3 'Amen amen amen'



**Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of limonade achter in de kerk.**

**Agenda:** Volgende week zondag, 7 juni, is er om 9.30 uur dienst in de Dorpskerk met ds. G.J. van Beek uit Hendrik Ido Ambacht en 's middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met prop. H. Russcher uit Hendrik Ido Ambacht.  
De kerkenraad vergadert op donderdag 11 juni 2026 om 20:00 uur in de Dorpskerk.

### Nacht van Gebed

Vrijdagavond 5 juni is het weer de Nacht van Gebed voor de Vervolgde Kerk. We beginnen om negen uur, maar U bent vanaf kwart voor negen uur 's avonds welkom in de BENEDENZAAL van de Dorpskerk. De afsluiting is rond middernacht. Meer informatie vindt U in Samengaan en U kunt zich aanmelden bij Hans van den Berg.



### #Laat ze blijven

**schrijf een persoonlijke kaart aan de minister en woordvoerders asiel en migratie**  
420 kinderen kunnen niet nadenken over hun toekomst. Zij leven in voortdurende onzekerheid. Dit duurt jarenlang. Vier van hen zitten uit angst voor uitzetting al meer dan 16 maanden in Kerkasiel Kampen waar een doorlopende kerkdienst plaatsvindt. ( NB op vrijdagavond 10 juli verzorgt KerkHeerjansdam vier uren van deze marathon dienst ). Op 29 april luidden ruim 800 klokken door heel Nederland de noodklok, waaronder die van onze Kijfhoekkerk en Dorpskerk. Maar in Den Haag blijft het oorverdovend stil.

KerkHeerjansdam neemt deel aan een actie, geïnitieerd vanuit het Kerkasiel Kampen.

We schrijven persoonlijke kaarten aan de minister en 17 woordvoerders 'Asiel en Migratie'. Op zondag 31 mei liggen er honderden kaarten klaar in de Dorpskerk. Schrijf daarop een persoonlijk bericht + je naam of handtekening, en de naam van een geadresseerde. Dat kan direct na de dienst tijdens het koffiedrinken; of neem een stapeltje van bv 18 kaarten mee naar huis en stop de ingevulde kaarten uiterlijk 7 juni in de brievenbus van de pastorie, De Manning 2.

Kaarten gaan op 8 juni gebundeld als pakket naar Kampen.

Daarvandaan worden ruim 200.000 kaarten in Den Haag aan de betreffende Tweede Kamerleden overhandigd

Zie ook <https://kerkasielkampen.nl/gebruik-je-stem>

*P.S. naast deze kaartschrijfactie '#laat ze blijven' vindt op zondag 7 juni de schrijfactie t.b.v. Open Doers plaats, waar de Diaconie apart over bericht. Beide schrijfacties bevelen we van harte aan.*

