



Inleiding op de dienst 3 mei, Dorpskerk

"The way to faith is de way of faith" - "de weg naar geloof is de weg van het geloof". Het is een uitspraak van de Joodse geleerde Abraham Joshua Heschel.

Deze zondag horen we Jezus zeggen: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'. We staan stil bij deze indrukwekkende woorden, bij de Ik-ben-woorden van Jezus in algemene stil; en bij de vraag hoe geloof in Jezus Christus voor ons zelf een begaanbare weg kan zijn. De liederen zullen m.b.v. youtube gezongen worden. Het thema luidt: 'Ik ben de weg'

Liturgie:

Welkom & Mededelingen

Intochtslied: NLB/Psalm 25: 2 'Here maak mij uwe wegen'

Moment van stilte Bemoediging & Groet

Inleiding op de dienst

Zingen: 'Heel jou'

Richtlijn voor ons leven: Deuteronomium 6: 4 t/m 8

Gezongen Geloofsbelijdenis: Hemelhoog 479 'Heer U bent mijn leven'

Gebed bij de opening van Gods Woord

Lied 'Jezus is de weg'

Kindermoment - Kinderlied van de maand mei: 'U bent trouw aan Uw woord'

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 6: 20 t/m 25

Lied 'God van licht'

Tweede Schriftlezing: Johannes 14: 1 t/m 14

Zingen: Hemelhoog 420 'Heer wijs mij Uw weg en leid mij als een kind'

Verkondiging: 'Ik ben de weg'

Zingen: Hemelhoog 418 'God wijst mij een weg'

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk

Slotlied: Hemelhoog 473: 1 'Gebed om zegen'

Zegen

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of limonade achter in de kerk.

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J.W. Sterrenburg uit Sluipwijk. Volgende week zondag, 10 mei, 9.30 uur een Anders Dan Anders dienst in de Dorpskerk.

Maandag 4 mei, dodenherdenking, 19.15 uur in de Dorpskerk met ds. J. Teuwissen.

Samenkomst voorafgaand aan Dodenherdenking 4 mei

"De geschiedenis leren begrijpen": dit is het thema van de jaarlijkse 4 mei - samenkomst in de Dorpskerk. We volgen hierin het Nationaal Comité 4 & 5 mei. De samenkomst begint om 19.15 uur.

Aan deze bijeenkomst werken mee: ds. Sjaak Teuwissen, en enkele leerlingen uit groep 7-8 van Kindcentrum De Rank: Noortje Prenen, Youp Linsen, Anna van der Kruk, Niek de Jong en Anna Roobol.

Dhr. Leo Kievit bespeelt het orgel. Vanuit de Dorpskerk lopen we na afloop mee in de stoet richting het monument op De Manning om daar deel te nemen aan de ceremonie en de twee minuten stilte.

