

TENTDIENST thema 'Fix you'

Inleiding

Littekens: vrede na een oorlog wil nog niet zeggen dat de pijn voorbij is of herinneringen vervagen. Nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog kunnen er over meepraten. Trauma's blijven, gesneuvelden blijven voor altijd gemist, de holocaust werkt generaties later nog steeds door. Wie eerder in het leven andere vormen van zware tegenslag, ontberingen, ellende heeft meegemaakt, ervaart iets soortgelijks

Jezus Christus is met Pasen uit de dood opgestaan. Hij leeft! Tegelijkertijd blijft Hij óók de gewonde Jezus Christus. Dat wordt vooral zichtbaar in het verhaal van de 'ongelovige Thomas'. Hij wil pas geloven dat Jezus aan zijn medeleerlingen is verschenen als hij Zijn wonden mag aanraken. Op bijzondere wijze zit juist in de blijvende verwondingen van Jezus Christus veel troost en betekenis verscholen.

Wij zijn in zekere zin allemaal 'gewonde mensen': al vanwege onze geboorte: de navelstreng die wordt doorgeknipt, en een zichtbaar teken op onze buik achterlaat.

Vanwege wat we meemaken en doormaken: littekens op ons lichaam, en op onze ziel.

Waar vinden of ontvangen we heling?

Welkom in de tentdienst, in de grote oranjetent op zondag 26 april. Het thema luidt 'fix you'. Het programma bestaat ruwweg uit:

- **9.30 uur: 'samen ontdekken'** dmv diverse workshops en werkvormen, zowel voor kinderen als volwassenen
- **10.30 uur 'samen vieren'**: een bijzondere tentdienst waaraan popkoor Enjoy More Music meewerkt
- **11.30 uur 'samen eten en drinken'**: een rijkelijk aangeklede koffie & thee na de dienst; die overgaat in een lunch.

Het thema 'fix you' is de rode draad In alle onderdelen.

We zien, ontvangen en ontmoeten je graag in de grote tent aan De Manning

Werkgroep Verbinding - Enjoy More Music - Ds. Sjaak Teuwissen

NB

- Er is geen kindernevendienst, Voor de kinderen van 0-4 jaar is er tijdens 'samen vieren' oppas in een aparte hoek van de tent



Liturgie:

Welkom & Mededelingen

Lied: "what a wonderful world"

Moment van stilte; Bemoediging & Groet

Inleiding op de dienst

Lied: "time in a bottle"

De Bijbel

Gebed

Kindermoment

(Paas-)Kinderlied van de maand april

Bijbel: Johannes 20: 19 t/m 31

luisterlied 'raak mijn wonden aan'

Thema-toespraak "Fix You"

Lied: "Fix you"

Gebeden

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Inzameling van de gaven 1. ZWO/diaconie 2. onderhoud kerk

Tijdens de inzameling: Lied "Soldier on" (Di-rect)

Zending & Zegen

Slotlied: "die with a smile" (Lady Gaga, Bruno Mars)

Zegen

Lied: "evening rise circle song"

Na de dienst is er samen eten en drinken

Agenda: Volgende week is er om 9.30u. dienst in de dorpskerk met Ds. J. Teuwissen. En is er 's middags om 15.00u. dienst in kijfhoek met Ds. J.W. Sterrenburg uit Sluipwijk.

Helpende handen feesttent 26 april

Rondom de tentdienst 'Fix you' op zondagmorgen 26 april en het concert 'Koningsnacht met Lev' zondagavond 26 april, beide in de feesttent centraal in Heerjansdam, zijn extra handen om te helpen van harte welkom. Het gaat om diverse hand en spandiensten, op- en afbouw, catering e.d. In drie tijd-slots

1) ochtend / 'samen ontdekken' / voor de dienst: 9.15 - 10.30 uur

2) ochtend / 'samen eten en drinken' na de dienst: ca 11.30 - 13 uur

3) avond / catering voor het concert 'Koningsnacht met Lev': 18.30 - 20 uur

Meld je aan bij Marjan van den Akker (werkgroep Verbinding), en geef daarbij aan op welke momenten je mee wil werken: 06 - 12 63 89 65.

Tentdienst zondag 26 april in feesttent

Beelduitzending op www.kerkdienstgemist.nl (vanaf 10.30u) onder voorbehoud: Chris en Jeroen Grootendorst doen er alles aan om beelduitzending mogelijk te maken; maar moeten een slag om de arm houden. Technisch gezien is het nogal een uitdaging om in de heel korte tijd voorafgaand aan de dienst alles standby te krijgen.

Orde van dienst: tijdens tentdienst op t.v. scherm te volgen én via deze QR code (die op A4 tjes in de tent vindbaar zal zijn) ook op smartphone



Koningsnacht met LEV

Grote Tent, 26 april, 19.30 uur (19 u tent open)

Op Koningsnacht, zondag 26 april om 19.30 uur, verandert de Oranjetent aan de Manning in Heerjansdam in een plek vol muziek, warmte en hoop. De band LEV verzorgt daar een bijzonder concert dat jong en oud wil raken.

LEV maakt muziek vanuit een duidelijke missie: nieuwe Nederlandstalige liederen schrijven met een eerlijke boodschap die bemoedigt, prikkelt en inspireert. Hun teksten zijn voor velen herkenbaar. Ze benoemen de angst en onrust die we soms ervaren, maar zetten daar steeds een krachtige boodschap van hoop tegenover—wijzend op de God die perspectief en houvast geeft. In hun muziek deelt de band hun hart, in de hoop dat het ook het hart van de luisteraar raakt.

Op zondagavond 26 april brengen ze die unieke mix van energie, diepgang en muzikaliteit naar Heerjansdam. Een avond vol herkenning, samenzang en inspiratie—een prachtige start van de feestelijke nacht.

Bestel uw kaarten via de **QR code** of via **lev@kerkheerjansdam.nl**

Toegang: €10 voor volwassenen, €5 voor kinderen (t/m 12 jaar). Aanvang is om 19:30 uur, de tent is open vanaf 19:00 uur.

Een laagdrempelige, sfeervolle avond voor gezinnen, muzikliefhebbers en iedereen die verlangt naar muziek die raakt én verbindt.

Speciaal voor Heerjansdammers en mensen van Kerk Heerjansdam: Bestel uw kaarten met **€2,50 korting** met de **kortingscode: LEVHeerjansdam26**

kerk HEERJANS DAM

KONINGSNACHT met LEV

Zondagavond 26 april 19:30 uur
Oranjetent aan de Manning
HEERJANSDAM

Volwassenen 10 euro
Kinderen (t/m 12 jaar) 5 euro

Bestel kaarten via
lev@kerkheerjansdam.nl
of scan de QR code

Chris en Jeroen Grootendorst, Werkgroep Verbinding

Wij luiden de klok voor kinderen:

Op woensdagmiddag 29 april 16.20uur (4 u 20 PM) luiden we minimaal 500 seconden de klok voor kinderen. Zowel de Dorpskerk als Kijfhoekkerk doet meet. Samen met enkele honderden andere plekken - op dit moment al meer dan 350 (!) - ondersteunen we dit initiatief vanuit Kerkasiel kampen - waar al ruim 500 dagen kerkasiel wordt verleend aan de Oezbeekse familie Babayants, en waar een non-stop-kerkdienst gaande is. Behalve de kinderen uit dit gezin lopen zo'n 420 in Nederland gewortelde kinderen uit vluchtelingengezinnen het risico te worden uitgezet naar aantoonbaar onveilige landen van herkomst. Meer Info: <https://kerkasielkampen.nl/klokkenluiden-voor-kinderen/>



- [Dorpskerk: we vragen kinderen-van-de-zondag van KerkHeerjansdam om op 29-4 'kind van de noodklok' te zijn. Meld je via een rechtstreeks bericht aan bij ds. Sjaak als je kind hieraan wil en mag meedoen: 06 - 20 50 30 99.](#)
[Van 10 minuten voorafgaand aan het luiden tot 10 minuten er na zal dhr Leo Lommers \(vroeger cantor in onze gemeente\) het orgel van de Dorpskerk bespelen.](#)
- Kijfhoekkerk: beheerdersechtpaar Jan en Metha van der Net zorgen er voor dat ook daar de klok luidt.

Op vrijdagavond 10 juli van 20 - 24 u willen we met een delegatie vanuit KerkHeerjansdam een blok binnen de doorlopende kerkdienst in Kampen verzorgen. Ds. Sjaak is dan voorganger van dienst. We hopen dat vooral tieners en jongeren met ons mee willen gaan; en zoeken t.z.t. ook chauffeurs. Meer info volgt. Opgeven? Via Tamar de Vries-den Otter 06- 55 91 03 40



[Afwezig](#)

in verband met de meivakantie ben ik (Sjaak Teuwissen) t/m 5 mei minder aanwezig, en reageer ik mogelijk minder snel op telefoon, whatsapp en email.

Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen.

- Ds. Sjaak Teuwissen, De Manning 2, 2995 AH Heerjansdam. Tel. 06 - 20 50 30 99; email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
- Dhr. Mari Hijkoop is eveneens beschikbaar voor contact, in het bijzonder voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Hij neemt graag de tijd om met u mee te denken of gewoon even te luisteren; bereikbaar via Tel. 06-12 72 35 07 of mail: kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl