

Feesttent Heerjansdam

zondag 26 april 2026

TENTDIENST thema 'Fix you'

VERSIE www.kerkheerjansdam.nl

inleiding

Littekens: vrede na een oorlog wil nog niet zeggen dat de pijn voorbij is of herinneringen vervagen. Nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog kunnen er over meepraten. Trauma's blijven, gesneuvelden blijven voor altijd gemist, de holocaust werkt generaties later nog steeds door. Wie eerder in het leven andere vormen van zware tegenslag, ontberingen, ellende heeft meegemaakt, ervaart iets soortgelijks

Jesus Christus is met Pasen uit de dood opgestaan. Hij leeft! Tegelijkertijd blijft Hij óók de gewonde Jesus Christus. Dat wordt vooral zichtbaar in het verhaal van de 'ongelovige Thomas'. Hij wil pas geloven dat Jezus aan zijn medeleerlingen is verschenen als hij Zijn wonden mag aanraken. Op bijzondere wijze zit juist in de blijvende verwondingen van Jezus Christus veel troost en betekenis verscholen.

Wij zijn in zekere zin allemaal 'gewonde mensen': al vanwege onze geboorte: de navelstreng die wordt doorgesneden, en een zichtbaar teken op onze buik achterlaat. Vanwege wat we meemaken en doormaken: littekens op ons lichaam, en op onze ziel.

Waar vinden of ontvangen we heling?

Welkom in de tentdienst, in de grote oranjetent op zondag 26 april. Het thema luidt 'fix you'. Het programma bestaat ruwweg uit:

- **9.30 uur: 'samen ontdekken'** dmv diverse workshops en werkvormen, zowel voor kinderen als volwassenen
- **10.30 uur 'samen vieren'**: een bijzondere tentdienst waaraan popkoor Enjoy More Music meewerkt
- **11.30 uur 'samen eten en drinken'**: een rijkelijk aangeklede koffie & thee na de dienst; die overgaat in een lunch.

Het thema 'fix you' is de rode draad In alle onderdelen.

We zien, ontvangen en ontmoeten je graag in de grote tent aan De Manning

Werkgroep Verbinding - Enjoy More Music - Ds. Sjaak Teuwissen

NB

- Er is geen kindernevendienst
- Voor de kinderen van 0-4 jaar is er tijdens 'samen vieren' oppas in een aparte hoek van de tent



9.30 – 10.15 uur - SAMEN ONTDEKKEN

- Vanaf 9.30 uur: koffie/thee/limonade staat klaar
- Rond 10.15 uur afronden, en klaarmaken voor 'samen vieren'; diverse opbrengsten workshops krijgen plek bij 'samen vieren'

Workshops

1. Namen op papier plakken
2. Scherven verven
3. Schilderij met waterbalonnen met verf
4. Dartbord van karton met achterop een hart
5. Op onderzetter vaas maken van spijkertjes en draad
6. Op karton draad spannen en figuurtjes maken
7. Zwerfstenen maken/beschilderen
8. Samen scherven plaatsen in groot schilderij
9. Lied instuderen met EMM

10.30 – 11.30 uur: SAMEN VIEREN

Opening en welkom

- Muziek voor de dienst / Enjoy More Music: 'believer – imagine dragons'

Kern van het lied:

Ik was gebroken vanaf jongs af aan
 Nam mijn terughoudendheid mee in de menigte
 Schreef mijn gedichten voor weinigen
 Die naar me kijken, naar me toekwamen,
 me bewogen, me aanvoelden
 Zingend vanuit mijn hartzeer, vanuit de pijn
 Mijn boodschap uitend vanuit mijn aderen
 Mijn lessen uitsprekend vanuit mijn brein
 Schoonheid zien doorheen de

Pijn!

Je maakte me een, je maakte me een gelovige, gelovige

Pijn!

Je breekt me af, je bouwt me op, gelovige, gelovige

Pijn!

Laat de kogels vliegen, oh laat ze regenen
 Mijn geluk, mijn liefde, mijn God, ze kwamen vanuit

Pijn!

Je maakte me een, je maakte me een gelovige, gelovige Ten derde

Stuur een gebed naar degene boven ons

Alle haat die je hebt gehoord
 heeft je geest veranderd in een duif
 Jouw geest hierboven

First things first
 I'ma say all the words inside my head
 I'm fired up and tired of the way that things have been, oh-oooh
 The way that things have been, oh-oooh
 Second thing second
 Don't you tell me what you think that I could be
 I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh-oooh
 The master of my sea, oh-oooh
 I was broken from a young age
 Taking my sulking to the masses
 Writing my poems for the few
 That look at me, took to me, shook to me, feeling me
 Singing from heartache from the pain
 Taking my message from the veins
 Speaking my lesson from the brain
 Seeing the beauty through the...
 Pain!
 You made me a, you made me a believer, believer
 Pain!
 You break me down and build me up, believer, believer
 Pain!
 Oh, let the bullets fly, oh, let them rain
 My life, my love, my drive, it came from...
 Pain!
 You made me a, you made me a believer, believer
 First things first
 Can you imagine what's about to happen?
 It's Weezy the Dragon, I link with the Dragons
 And we gon' get ratchet, no need for imaginin'
 This is what's happenin'
 Second thing second, I reckon immaculate
 Sound about accurate
 I know that strength, it don't come, don't come without strategy
 I know the sweet, it don't come without cavities
 I know the passages come with some traffic
 I start with from the basement, end up in the attic
 And third thing third
 Whoever call me out, they simply can't count
 Let's get mathematic, I'm up in this, huh
 Is you a believer?
 I get a unicorn out of a zebra
 I wear my uniform like a tuxedo
 This dragon don't hold his breath, don't need no breather
 Love you Ms. Cita, the son of a leader
 I know the bloomin' don't come without rain
 I know the losin' don't come without shame
 I know the beauty don't come without hurt
 Hol' up, hol' up, last thing last
 I know that Tunechi don't come without Wayne
 I know that losin' don't come without game
 I know that glory don't come without...
 Don't come without...
 Pain!
 You made me a, you made me a believer, believer
 Pain!

You break me down and build me up, believer, believer
 Pain
 Oh, let the bullets fly, oh, let them rain
 My life, my love, my drive, it came from...
 Pain!
 You made me a, you made me a believer, believer
 Last things last
 By the grace of fire and flames
 You're the face of the future, the blood in my veins, oh-oooh
 The blood in my veins, oh-oooh
 But they never did, ever lived, ebbing and flowing
 Inhibited, limited 'til it broke open and rained down
 It rained down, like...
 Pain!
 You made me a, you made me a believer, believer
 Pain!
 You break me down and build me up, believer, believer
 Pain
 Oh, let the bullets fly, oh, let them rain
 My life, my love, my drive, it came from...
 Pain!
 You made me a, you made me a believer, believer

Welkom & Mededelingen

- **Lied met Enjoy More Music 'what a wonderful world' (Louis Armstrong)**

Kern van het lied:

Ik zie de blauwe lucht met witte wolken
 De heldere, gezegende dag
 en de heilige donkere nacht
 En ik denk bij mezelf: wat een prachtige wereld
 De kleuren van de regenboog,
 zo mooi in de lucht
 Net als de gezichten van alle voorbijgangers
 Ik zie vrienden die elkaars hand schudden,
 ze zeggen: "Hoe gaat het?"
 Ze zeggen echt: "Ik houd van je"

I see trees of green, red roses too
 I see them bloom for me and you
 And I think to myself, what a wonderful world!

I see skies of blue and clouds of white
 The bright blessed day, the dark sacred night
 And I think to myself, what a wonderful world!

The colors of the rainbow so pretty in the sky
 Are also on the faces of people going by
 I see friends shaking hands saying, "How do you do?"
 They're really saying, "I love you"
 I hear babies cry, and I watched them grow

They'll learn much more than I'll ever know
 And I think to myself, what a wonderful world!

Yes, I think to myself, what a wonderful world!

Moment van stilte; Bemoediging & Groet

In de Naam van God zijn wij hier samen,
 maar voordat we verder gaan,
 willen wij aan Hem belijden:
 Heilig is Zijn naam.

God schiep de hemel en de aarde,
 altijd blijft uw trouw bestaan.
 Hij laat nooit los wat Hij gemaakt heeft,
 heilig is Zijn naam.

God zegt: Ik geef jou genade.
 Wat je ook hebt fout gedaan,
 wil en zal Ik jou vergeven,
 heilig is mijn naam.

Ook geef Ik aan jou mijn vrede,
 die je nergens anders vindt.
 Ik bescherm je, heel je leven.
 Ik hou van jou, mijn mensenkind.
 (OK4Kids 326)

Inleiding op de dienst

Wil je als kerkganger of thuiskijker een **voorbede** inbrengen tijdens de dienst? Stuur dan een whatsapp-bericht naar ds. Sjaak Teuwissen via 06 – 20 50 30 99.
 Vermeld ook je eigen naam



N.B. in de gebeden omschrijven we situaties, maar i.v.m. privacy-overwegingen noemen we mensen niet altijd met naam en toenaam

Lied met Enjoy More Music 'time in a bottle'

Kern van het lied:

- **De wens om tijd te stoppen:** De tekst spreekt over het verlangen om tijd in een fles te bewaren, zodat momenten met een geliefde niet voorbijgaan.
- **Sterfelijkheid en Koesteren:** Het is een "gebed" om meer tijd, geboren uit de angst om de jeugd van zijn kind of het leven met zijn vrouw te missen.
- **Ironie:** Het nummer werd een nummer 1-hit na zijn tragische overlijden in een vliegtuigongeluk in 1973, wat de tekst over de broosheid van het leven extra wrang en profetisch maakt.

Time in a bottle

If I could save time in a bottle
The first thing that I'd like to do
Is to save every day
'Til eternity passes away
Just to spend them with you

If I could make days last forever
If words could make wishes come true
I'd save every day like a treasure and then
Again, I would spend them with you

But there never seems to be enough time
To do the things you want to do
Once you find them
I've looked around enough to know
That you're the one I want to go
Through time with

If I had a box just for wishes
And dreams that had never come true
The box would be empty
Except for the memory
Of how they were answered by you

But there never seems to be enough time
To do the things you want to do
Once you find them
I've looked around enough to know
That you're the one I want to go
Through time with

De Bijbel

Gebed

Kindermoment

(Paas-)Kinderlied van de maand april

'Alles is nieuw' Make some noise kids (2025)

https://www.youtube.com/watch?v=5J6mHIQotyA&ab_channel=MakeSomeNoiseKids →

(3:10 minuten)

[Alles Is Nieuw // Officiële Videoclip // Pasen](#) (3 min 22)

1)De nacht is voorbij

Het licht schijnt over de horizon

Ik voel me zo vrij

En ik weet wel hoe dat komt, want

Who oh

U bent opgestaan

opgestaan

Alles is nieuw (2x)

2)U bent mijn Vriend

U gaf Uw leven op voor mij

Zo onverdiend

Ik dank U dat U stierf voor mij

Who oh

U bent opgestaan

opgestaan

Alles is nieuw (2x)

Refrein:

Een nieuw begin, een nieuwe kans

Dank U, Jezus, alles is volbracht

U bent opgestaan

Een nieuwe weg, een nieuwe start

Dank U, Jezus, voor het lege graf

U bent opgestaan

We vieren feest want Jezus leeft! (3x)

3)Alles in kleur

Alsof ik zonder een filter kijk

U geeft mij hoop

Nooit meer hoef ik bang te zijn, want

Uw licht komt op

De duisternis voorgoed voorbij

Het is zo speciaal

Wat Uw liefde deed voor mij

Refrein:

Who oh U bent opgestaan

opgestaan

Alles is nieuw

Alles is nieuw

Een nieuw begin, een nieuwe kans

Dank U, Jezus, alles is volbracht

U bent opgestaan

Een nieuwe weg, een nieuwe start

Dank U, Jezus, voor het lege graf

U bent opgestaan

Refrein

Een nieuw begin, een nieuwe kans

Dank U, Jezus, alles is volbracht
 U bent opgestaan
 Een nieuwe weg, een nieuwe start
 Dank U, Jezus, voor het lege graf
 U bent opgestaan
 We vieren feest want Jezus leeft! (3x)

Bijbel: Johannes 20: 19 t/m 31

Versijningen

¹⁹Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie!' ²⁰Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. ²¹Nog eens zei Jezus: 'Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.' ²²Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. ²³Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

²⁴Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam. ²⁵Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.'

²⁶Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. 'Vrede zij met jullie!' zei Hij, ²⁷en daarna richtte Hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' ²⁸Tomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!' ²⁹Jezus zei tegen hem: 'Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'

³⁰Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, ³¹maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.

luisterlied 'raak mijn wonden aan' (Sela)

Wij zijn vertwijfeld door uw lijden.
 Ons hart is vol met vragen.
 Wij denken zwijgend aan uw sterven.
 De stilte vult de dagen.

Er is ons verteld dat U zou leven,
 maar als dat zo is,
 waar bent U dan?

Dan staat U zomaar in ons midden,
 al is de deur gesloten.
 De dood is zichtbaar op uw lichaam.
 We zien met eigen ogen:

U ademt en leeft; U bent verrezen.
 We horen uw stem.
 Uw liefde spreekt.

Heer, U zegt: raak mijn wonden aan.
 Raak ze aan en vind mij,
 raak ze aan en vind mij.

U ziet de wonden diep vanbinnen.
 Beziel ons met uw leven.

Kom, blaas op ons en geef ons vrede.
Vergeef ons wat we deden.

Als wij U niet zien, leer ons vertrouwen.
In lijden en dood, geef ons geloof.

Heer, U zegt: raak mijn wonden aan.
Raak ze aan en vind mij,
raak ze aan en vind mij.

En ik bid: raak mijn wonden aan.
Raak ze aan en vind mij,
raak ze aan en vind mij.

Tekst en muziek: Peter Dijkstra Uitgever: © 2025 Stichting Sela Music

Thema-toespraak 'Fix You'

Lied Enjoy More Music 'Fix you'

Kern van het lied

Stilte, huil maar
En houd me vast
terwijl je steeds een beetje loslaat
Stilte en huil maar bij mij
En weet
dat je altijd bij mij mag komen
als de wereld even wegglijdt
En weet dat
Je altijd bij mij
Volg het licht naar huis
Hoofd omhoog en met je blik vooruit
Ik houd van jou, van heel jou
*(uit de Nederlandse bewerking
'Heel jou' – Claudia de Breij)*

When you try your best, but you don't succeed
When you get what you want, but not what you need
When you feel so tired, but you can't sleep
Stuck in reverse
And the tears come streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone, but it goes to waste
Could it be worse?
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you
And high up above or down below
When you're too in love to let it go
But if you never try, you'll never know
Just what you're worth
Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

Tears stream down your face
 When you lose something you cannot replace
 Tears stream down your face, and I
 Tears stream down your face
 I promise you I will learn from my mistakes
 Tears stream down your face, and I
 Lights will guide you home
 And ignite your bones
 And I will try to fix you

Gebeden

(eventueel: gedachteniswoorden)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Inzameling van de gaven

- 1) ZWO/diaconie**
- 2) onderhoud kerk**

Tijdens de inzameling zingt Enjoy More Music 'Soldier on' (Di-rect)

Kern van het lied:

Je wordt geleid
 door de winden die heersen
 Je hebt jezelf bewapend
 met een ketting van bloemen
 en een gebroken stok
 Het kan niemand schelen
 hoe jij je voelt
 Ze denken dat jouw hart
 niet op dezelfde manier bloedt
 We zouden de waarheid niet horen ook al schreeuwde het
 in onze gezichten

Er is daarbuiten niemand
 zo dapper als jij
 Jij redt jezelf
 Miljoenen verschillende stemmen proberen je te breken
 Luister maar naar één
 Die ene die in je zit en zet door

Soldiering on woman, you're always true to form
 Just keep on pushing your shopping cart through the storm
 Most people buy it, but you feel
 It's one that we can no longer afford

You stopped believing in our story
 You say it's way too short

Ain't nobody out there as brave as you
 You're holdin' your own
 A million different voices that are trying to break you
 Just listen to one
 The one that's inside you, and soldier on You're governed by the winds that reign
 You armed yourself with a flower chain and a broken cane
 Nobody cares how you feel like
 They think your heart doesn't bleed the same
 We wouldn't hear the truth if it cried in our faces

Ain't nobody out there as brave as you
 You're holdin' your own
 A million different voices that are trying to break
 You just listen to one
 The one that's inside you, and soldier on

Zending & Zegen

Slotlied met Enjoy More Music: 'die with a smile' (Lady Gaga, Bruno Mars)

Kern van het lied:

Is de wereld zou vergaan
 Zou ik naast jou willen zijn
 Als het feest voorbij zou zijn
 En onze tijd op de wereld er geweest zou zijn
 Dan zou ik jou vast willen houden, slechts voor even
 En sterven met een glimlach
 Als de wereld zou vergaan
 Zou ik naast jou willen zijn

Ooh

I, I just woke up from a dream
 Where you and I had to say goodbye
 And I don't know what it all means
 But since I survived, I realized
 Wherever you go, that's where I'll follow
 Nobody's promised tomorrow
 So I'ma love you every night like it's the last night
 Like it's the last night
 If the world was ending, I'd wanna be next to you
 If the party was over and our time on Earth was through
 I'd wanna hold you just for a while and die with a smile
 If the world was ending, I'd wanna be next to you

Ooh

Ooh, lost, lost in the words that we scream
 I don't even wanna do this anymore
 'Cause you already know what you mean to me
 And our love's the only war worth fighting for
 Wherever you go, that's where I'll follow
 Nobody's promised tomorrow
 So I'ma love you every night like it's the last night
 Like it's the last night

If the world was ending, I'd wanna be next to you
 If the party was over and our time on Earth was through
 I'd wanna hold you just for a while and die with a smile
 If the world was ending, I'd wanna be next to you
 Right next to you
 Next to you
 Right next to you
 Oh-oh, oh
 If the world was ending, I'd wanna be next to you
 If the party was over and our time on Earth was through
 I'd wanna hold you just for a while and die with a smile
 If the world was ending, I'd wanna be next to you
 If the world was ending, I'd wanna be next to you
 Ooh
 I'd wanna be next to you

Zegen

De zegen van God wens ik jou toe,
 weet dat Hij jou nooit verlaat.
 De zegen van God blijft bij jou,
 overal waar je gaat.

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
 Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.
 Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
 Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.

De zegen van God wens ik jou toe,
 weet dat Hij jou nooit verlaat.
 De zegen van God blijft bij jou,
 overal waar je gaat.

Tekst & Muziek: Martin & Karin Koornstra
 © 2012 Small Stone Media

Lied met Enjoy More Music: 'evening rise circle song'

Kern van het lied

Avondopkomst: de Geest komt
 De zon gaat onder als de dag voorbij is gegaan
 moeder aarde wekt mij
 met de hartslag van de zee :I
 Met de hartslag van de zee:

Eve-ning rise spi-rit comes sun
 goes down when the day (is)
 gone
 mo-ther earth a-wa-kens me
 with the heart-beat of the_ sea :I
 I: With the heart-beat of the sea:I

Ca 11.30 uur SAMEN ETEN EN DRINKEN

Direct na 'samen vieren'; vanaf ca 11.30 uur

Lunch, vanaf ca 12 uur

Wil je naar aanleiding van de tentdienst doorpraten? Neem contact op met ds. Sjaak Teuwissen,

- sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
- via 06 – 20 50 30 99

The poster features a large orange crown at the top. Below it, the text 'KERKHEERJANSDAM' is written in a stylized font. The main title 'KONINGSNACHT' is in large, bold, black letters with a red outline, followed by 'met' in a smaller, black, cursive font. A central orange circle contains the word 'LEV' in white, bold, black letters. Below this, the text 'Koningsavond 26 april' and 'Oranjetent aan de Manning' is written in a black, cursive font. The name 'HEERJANSDAM' is in large, bold, black letters. The time '19:30 uur' is in large, bold, black letters. At the bottom, the text 'Bestel kaarten á 10 euro via' and 'lev@kerkheerjansdam.nl' is written in a black, cursive font. A QR code is located in the bottom right corner. The background of the poster is light orange with a pattern of stylized orange and pink flowers. A small photo of a group of people playing music is visible in the middle right section.

kerk  HEER
JANS
DAM

KONINGSNACHT
met
LEV

Koningsavond 26 april
Oranjetent aan de Manning
HEERJANSDAM
19:30 uur

Bestel kaarten á 10 euro via
lev@kerkheerjansdam.nl

