

Inleiding op de dienst Goede Vrijdag 19.30 uur: 'de storm steekt op'.

Op Goede Vrijdag luidt het thema 'Reis door de nacht: de storm steekt op'. Eigenlijk is die storm al opgestoken sinds de Pesachmaaltijd op donderdag die het Laatste Avondmaal voor Jezus Christus zal blijken te zijn. Op Goede Vrijdag lezen we Jesaja 53: 1 t/m 12, en vervolgen wij de lezingen uit Johannes: we lezen - verspreid over diverse lezingen - van Johannes 18: 28 t/m Johannes 19: 42. We staan stil bij een bijzonder schilderij van Salvador Dali die vanuit een nogal onverwacht maar veelzeggend perspectief de kruisiging van Jezus Christus verbeeldt. En we luisteren naar een aangrijpende variant op Psalm 51, van oudsher veelvuldig juist op Goede Vrijdag gezongen: het 'Miserere Mei, Deus' (Latijn voor 'wees mij genadig, o God') van Gregorio Allegri (ca 1630)

Liturgie:

Stilte

Openingslied: Psalm/NLB 22: 1 'Mijn God, mijn God waarom verlaat Gij mij'

Votum

Lied: Psalm/NLB 22: 3 'Maar ik mijn God, lig machteloos terneer'

Stil gebed; Bemoediging en groet

Lied: Psalm/NLB 22: 4 'Gij die mijn ogen 't levenslicht ontsloot'

'Reis door de nacht: de storm steekt op'

Lied Psalm/NLB 22: 5 'Ik ben alleen als in een leeuwenkuil'

Gebed op Goede Vrijdag

Lied Psalm/NLB 22: 8 'O blijf van mij niet ver'

1^e lezing Oude Testament: Jesaja 53: 1 t/m 12

Zingen: NLB 587: 1 'Licht voor de wereld'

2^e Bijbellezing: Johannes 18: 28 t/m 40

Zingen: NLB 587 2: 'Eén mens moet sterven'

3^e Bijbellezing: Johannes 19: 1 t/m 16

Zingen: NLB 587 3: 'Hemelse koning, door God uitgekozen'

4^e Lezing: Johannes 19: 17 t/m 24

Zingen NLB 587: 4 'Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie'

Meditatie bij 5^e lezing m.b.v. schilderij

5^e Lezing: Johannes 19: 25 t/m 30

Zingen: NLB 587: 5 'Jezus gekruisigd - met ontzag en deernis'

Stilte - De paaskaars wordt gedoofd - Stilte

We luisteren naar Miseri Allegri, Deus (Gregorio Allegri - Psalm 51)

6^e Lezing: Johannes 19: 31 t/m 42

Zingen: NLB 587: 6 en 7 'Zing met de Psalm geen woord is er gebroken'

Stilte

Luisterlied 'Agnus Dei' (Lam van God) Hemelhoog 162

Gebeden Stil gebed

Lied: 576b: 1, 3, 7 'O hoofd vol bloed en wonden'

Gebed: Onze Vader



In stilte verlaten wij de kerk...