

Advent gaat door

In deze duistere dagen
Al lijkt het licht gedoofd
vandaag, *juist* vandaag
staat overeind wat God
ons heeft beloofd

Het vuur *blijft* niet gedoofd

Zijn licht gloort aan de einder
Het schijnt ons schitterend
tegemoet

Met nieuwe hoop en vol
verwachting,
want Hij maakt alle dingen
goed!

Samen gaan

Deze maand:

Kerst 2024

-:-

Afscheid als Pastor

-:-

Kerstproject
Kindernevendienst

-:-

Kerstviering voor senioren



MEDITATIE

Kerst 2024.

Het lijkt wel alsof de tijd sneller dan ooit voorbijgaat, alsof het ene kerstfeest na het andere zich in een ademtocht aandient. En toch, als we even stilstaan, kunnen we ons verwonderen over de tijdloze betekenis die het kerstfeest met zich meebrengt. Het is een feest dat, ondanks alles wat er in de wereld gebeurt, onveranderd blijft in zijn kern: de geboorte van Jezus Christus, Gods Zoon, die als een kwetsbaar kind in een eenvoudige stal kwam om de wereld te redden.

Dit kerstfeest, anno 2024, is niet zomaar een terugblik op een historisch moment. Het is een uitnodiging om dieper te kijken naar wat het nu voor ons betekent. We leven in een tijd waarin we vaak worden overspoeld door nieuws, technologie, en een drukke levensstijl. Maar het kerstfeest roept ons op om te vertragen, te ademen en onze focus weer te richten op de essentie van ons geloof.

Wanneer we de stal binnenstappen in onze verbeelding, zien we niet alleen een kind in doeken gewikkeld, maar ook de ultieme boodschap van Gods liefde: Hij koos voor de kwetsbaarheid van een kind, om met ons te zijn. In deze wereld van drukte en conflicten is dat een krachtige herinnering: God komt dichtbij, niet als een koning op een troon, maar als een kind dat door zijn ouders met liefde wordt omhelst.

Anno 2024 kunnen we ons afvragen: Hoe omarmen wij de kwetsbaarheid in ons leven? Hoe zien wij de mensen om ons heen, vooral degenen die kwetsbaar of vergeten zijn? Het kerstkind roept ons op om onze ogen te openen voor het wonder van het leven in al zijn eenvoud en kwetsbaarheid. Het nodigt ons uit om liefde te geven zonder voorwaarden, om vrede te zoeken in de kleinste momenten, en om hoop te brengen waar dat mogelijk is.

De boodschap van kerst is ook een boodschap van verbinding. In een tijd waarin de wereld vaak verdeeld lijkt, herinnert Kerstmis ons eraan dat we samen horen, als kinderen van dezelfde Vader. Jezus werd geboren in een tijd van politieke en sociale spanning, maar zijn komst bracht niet de verwachting van een wereldse heerschappij, maar een diepere, geestelijke vrede. Het kerstfeest is een mooie gelegenheid om na te denken over hoe wij als gelovigen bijdragen aan die vrede, niet alleen in onze eigen huizen, maar ook in de gemeenschappen waar we deel van uitmaken.

Kerstmis is het feest van licht. De donkere dagen van december worden gevuld met kaarsen, lichtjes, en de belofte van een nieuwe begin. Het licht van de wereld, Jezus Christus, brak door in de duisternis van de wereld om hoop te brengen. In 2024, te midden van onrustige tijden, is dat licht nog steeds relevant. Het roept ons op om zelf licht te zijn voor anderen, om liefde en vriendelijkheid uit te stralen, zelfs wanneer de wereld om ons heen somber lijkt.

Laten we ons dit kerstfeest herinneren dat het licht van Christus niet alleen schijnt in de stille nacht van Bethlehem, maar ook in de hoekjes van ons eigen leven. Het licht van de boodschap van kerst is een licht dat we mogen doorgeven aan elkaar.

Kerst is ook een feest van geven. Zeker niet in materiële zin, maar in de zin van liefde, tijd, aandacht, en zorg voor elkaar. Het kerstkind was het ultieme geschenk van God aan de wereld. Wij, op onze beurt, mogen geschenken van genade en liefde geven aan de mensen om ons heen. Soms is het eenvoudigste gebaar het mooiste geschenk: een luisterend oor, een hart dat zich openstelt, een hand die wordt uitgestoken naar iemand die het moeilijk heeft.

Kerstmis is meer dan een datum op de kalender. Het is een uitnodiging om opnieuw het wonder van Gods liefde te omarmen, om onze harten te openen voor de kwetsbaren om ons heen, om verbinding te zoeken in plaats van verdeeldheid, en om licht te zijn in de duisternis van de wereld. Dit kerstfeest mogen we ons verwonderen over het feit dat God in zijn oneindige liefde zijn Zoon naar ons stuurde.

Mag dit kerstfeest een moment zijn van vrede, vreugde en hoop, voor onszelf en voor de wereld.

Alex van Hengel



KERKDIENTEN IN DECEMBER



Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek
1 december 1 ^{ste} Advent	
<p style="text-align: center;">9.30 u. Ds. J. Teuwissen Viering Heilig Avondmaal</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk</p>	<p style="text-align: center;">15.00 u. Ds. A. van de Berg Asperen</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>
8 december 2 ^{de} Advent	
<p style="text-align: center;">9.30 u. Ds. W. van Herrewijnen Zwijndrecht</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk</p>	
15 december 3 ^{de} Advent	
<p style="text-align: center;">9.30 u. Ds. J. Teuwissen</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk</p>	<p style="text-align: center;">15.00 u. Ds. J. Teuwissen</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>
22 december 4 ^{de} Advent	
<p style="text-align: center;">9.30 u. Ds. F. de Ronde Barendrecht</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk</p>	
24 december kerstnacht	
<p style="text-align: center;">21.30 uur Kerstdienst Ds. J. Teuwissen</p> <p>Kerstdienstcollecte</p>	
25 december Kerst	
<p style="text-align: center;">9.30 u. Ds. J. Teuwissen</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk</p>	
29 december	
<p style="text-align: center;">9.30 u. Ds. C. Alphen Rhoon</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk</p>	
31 december Oudjaar	
<p style="text-align: center;">19.30 u. Ds. J. Teuwissen</p> <p>Collecte: Oudejaarscollecte</p>	
Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek

5 januari 2025

Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek
9.30 u. Ds. J. Teuwissen	15.00 u. Ds. J. Teuwissen Doopdienst
Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk	Collecte: Kerkenwerk



Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website

www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl.

Dit kan "live" op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken.



Welkom!

MET HET OOG OP DE ZONDAG

Inleiding op de dienst 1^e Advent, 1 december 2024 Dorpskerk

"Hoop is niet zoets als 'het komt goed'. Het is eerder een gerichtheid van de ziel. Het is een projectie van een goede uitkomst, en daarvoor gaan, ondanks de mogelijkheid dat het met jou niet goed zal komen." Dit zijn woorden van Jasper Rijpma (40), leraar geschiedenis, in dagblad Trouw enkele maanden geleden. Hij is ongeneeslijk ziek en schreef het boek 'wat ik je nog zeggen wil, levenslessen voor mijn kind'.

We lezen op 1 december Zacharia 14: 4 t/m 9 en Lucas 21: 25 t/m 31. Onheilspellende teksten; en dat is een understatement. Maar Lucas schrijft ook 'jullie verlossing is nabij'.

Ofwel: voorbij de wanhoop dient de hoop zich aan.

Het is deze zondag eerste advent. Het woord Advent (van het Latijnse 'Adventus Domini' - de Komst van de Heer) verwijst én naar de geboorte van Jezus als mens met Kerst, én naar Zijn definitieve wederkomst in onze wereld. Vandaar dat deze apocalyptische lezingen typische advents-teksten zijn. Het thema deze zondag luidt 'het komt!'. Het is eerste advent. Samen met de Kindernevendienst beginnen we aan het adventsproject 'help jij me hopen'. We vieren vandaag het Heilig Avondmaal dat in zekere zin ook hoopvol vooruitgrijpt op Christus' wederkomst en Gods Koninkrijk. Willem Nijhof bespeelt het orgel.



Inleiding op de dienst 3^e Advent, 15 december 2024 Dorpskerk

Deze zondag lezen we Sefanja 3: 14- 20 en Lucas 3: 7-18. Sefanja 3 is een typische adventstekst: een hoopvolle tekst die vooruitkijkt naar hoe het ooit zal zijn; maar ook een tekst te midden van sombere, naargeestige profetenteksten. In Lucas 3 treedt Johannes op. Mensen om hem heen zijn vol verwachting. Is hij de beloofde messias? Maar hij verwijst naar de échte messias die in aantocht is. Hij spreekt hoopvolle woorden, maar ook scherpe, confronterende taal. En ook het beeld dat Johannes schetst van Degene die komt is zacht gezegd meerledig. Het thema luidt deze zondag – met een verwijzing naar Lucas 3 en naar de beloofde messias zoals Johannes Hem aankondigt: 'vuurdoop'.

Het Slikkerveers Christelijk Mannenkoor o.l.v. Willem Nijhof versterkt deze ochtend onze lofzang. Jacco Steen bespeelt het orgel. We vervolgen het adventsproject met de kindernevendienst.



Inleiding op de dienst 15 december 2024 Kijfhoekkerk

Op zondagmiddag 15 december grijpen we in de Kijfhoekkerk alvast vooruit op Kerst. Muziek en zangroep 'Heerjansklank' verrijkt onze lofzang met haar stemmen en muziek; Jacco Steen zit achter het orgel, en het thema luidt 'vlees op de botten.' Het ongehoorde van de komst van Jezus Christus naar deze wereld is – zeker in de tijd en omgeving waar Jezus geboren werd – dat God herkenbaar zou zijn in een schijnbaar gewone mensenbaby waar op het oog volstrekt niets goddelijks aan is. Toch krijgt in dit kwetsbare mensenkind een oeroude belofte letterlijk en overdrachtelijk vlees op de botten. We lezen fragmenten uit Johannes 1, Mattheus 1 en Lucas 2. We hopen op 15-12 in de Kijfhoekkerk op een aanstekelijke en inspirerende wijze vooruit te grijpen op Kerst.



Kerstviering met senioren donderdag 19 december in de Dorpskerk

Schorremorrie: als je dit woord opzoekt in een woordenboek of via www.encyclo.nl komen er omschrijvingen tevoorschijn als uitschot, gepeupel, kwajongens of gajes. De herkomst van dit woord blijft wat ongewis, maar één van de uitleggingen is dat het woord zijn herkomst heeft in het Hebreeuwse "sjorim we chamorim", of kortweg *schorwachamor*. Dat betekent: ossen en ezels. Dieren die in het Oude Testament laag in aanzien stonden. Maar die een vaste plek veroverd hebben in verbeeldingen van de stal in Bethlehem waar Jezus werd geboren. En sterker nog, het is bepaald niet onwaarschijnlijk dat de onbemiddelde Jozef en Maria als schorremorrie werden gezien toen zij in Bethlehem zochten naar een plaats om te overnachten. En het is vrij zeker dat herders in die tijd als schorremorrie werden gezien. Toch vormden zij de eerste kraamvisite van het kindje Jezus.



'Schorremorrie': zo luidt het thema van de kerstviering met senioren op donderdag 19 december. 14.30 uur inloop, 15 uur start. Zie verder info elders in SamenGaan en later in de weekbrief.

Kerstavond, zondag 24 december, 21.30 uur

"Het Kerstpakket": dat staat als titel boven de Kerstnachtdienst in de Dorpskerk. We lezen het kerstevangelie over de geboorte van Jezus Christus, uit Lucas 2: 1 t/m 20, en daarnaast Mattheus 2: 1 t/m 12. En natuurlijk klinken er vele mooie kerstliederen die we samen gaan zingen. Muziekvereniging EMM begeleidt ook dit jaar weer onze samenzang.

We denken op deze Kerstavond na over overeenkomsten en verschillen tussen 'kerstfeest hier en nu' en 'kerstfeest daar en toen', tussen – zeg maar – het alledaagse, wereldse kerstfeest met talloze kerstproducten en woorden waar het woord 'kerst' aan is gekoppeld; en dat Bijbelse kerstverhaal dat weinig met kerstballen, kerstbrood, kerstslingers en een kerstpakket te maken lijkt te hebben. Of toch...?

Kerstavond op het kerkplein

Voorafgaand aan de dienst ontmoeten we elkaar op het kerkplein van de Dorpskerk vanaf 20.30 uur weer; met iedereen die zin heeft iets lekkers te drinken en te eten. Uiteraard zorgen organisatoren van werkgroep Verbinding voor een sfeervolle ambiance met Kerstlichtjes, een vuurtje en muziek, waaronder enkele blazers van EMM. Nodig vooral ook familieleden, buurt- en dorpsgenoten uit. En nodig ze uit mee naar binnen. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde!



Inleiding op de dienst op Kerstochtend, 25 december, Dorpskerk

'bron van hoop', zo luidt het thema op Kerstmorgen. Het kindernevendienstproject 'help jij me hopen' nadert deze Kerstmorgen haar voltooiing. We lezen Jesaja 52: 7 t/m 10 en Lucas 2: 1 t/m 20. En we verkennen met elkaar uit welke bronnen mensen rondom het kindje Jezus putten om in Hem hun toekomst te zien; en hoe ditzelfde kindje Jezus een bron kan zijn voor ónze hoop. We doet dat waarschijnlijk door middel van een fictief Kerstverhaal, hoewel: iets hoeft niet in letterlijke zin 'echt gebeurd' te zijn, en hoeft zich niet in het Bethlehem van het jaar 0 af te spelen om toch 'waar' te kunnen zijn en om ons iets waarachtigs te vertellen.

Heerjansklank begeleidt en inspireert ons muzikaal en vocaal.



Inleiding op de dienst 31 december Dorpskerk

De oudejaars samenkomst heeft de sfeer en opzet van een avondgebed: rond het thema 'tijd van komen, tijd van gaan' staan we stil bij het verglijden van het oude jaar 2024, en het jaar 2025 dat zich aandient. We lezen in de Bijbel Prediker 3, en we bekijken het intrigerende filmpje 'Tehching Hsieh - One Year Performance 1980 -- 1981 (Time Clock Piece)' over een indringend kunstwerk dat ons doet nadenken over de betekenis van tijd. We zingen liederen, danken en bidden samen. Dhr Leo Kievit bespeelt het orgel

Graag tot dinsdag 31 december 19.30 uur in de Dorpskerk.



P.S. Er is geen afzonderlijke nieuwjaarsdienst. Op zondag 5 januari is er zowel rondom de ochtenddienst van 9.30u. in de Dorpskerk, als na de middagdienst van 15 uur in de Kijfhoekkerk, gelegenheid elkaar veel heil en zegen voor 2025 toe te wensen. Graag ontmoet ik u rond een van die diensten.

Inleiding op de dienst 5 januari 2025, Dorpskerk

'Eigen volk eerst': deze kreet doet ons denken aan de meest duistere periodes van de moderne geschiedenis. 'Eigen volk eerst': op een andere manier maar wel met dit als uitgangspunt keek Israël vele eeuwen lang verwachtingsvol vooruit naar de komst van de Messias die allereerst het eigen volk zou bevrijden van wat haar bond en beknelde. We zien rondom de geboorte van Jezus Christus van meet af aan, dat Zijn Messias-schap een radicaal ándere is; dat Zijn Messias-schap de hele wereld aangaat. De geboorte van dit Joodse jongetje blijkt een kraamfeest te betekenen voor de hele mensheid, gelovigen en ongelovigen; Joden, en heidenen. Tegen de machten en krachten van 'mijn eigen koningschap eerst' blijft dit jongetje in leven, waar vele andere jongetjes om het leven zullen worden gebracht.

Deze zondag van Epifanie luidt het thema 'vreemdelingen eerst', en lezen we Jesaja 60: 1 t/m 6, Mattheus 2: 1 t/m 12 en Efeziërs 3: 1 t/m 6.



Inleiding op de dienst 5 januari 2025 Kijfhoek

De periode rondom de jaarwisseling is de tijd van terugblikken, overzichten en lijstjes om het jaar af te ronden en af te sluiten of het voorbije jaar in het nieuwe jaar te duiden. De tijd ook van het openen van een nieuwe agenda, het ophangen van een nieuwe kalender, het maken van nieuwe plannen en het hebben van goede voornemens. Terugblik en vooruitblik horen onlosmakelijk bij Oud en Nieuw.

Terugblik en vooruitblik, dat kenmerkt Lucas 2: 25 t/m 40. Maar het gaat om meer dan dat. Al tientallen jaren koesteren de inmiddels oude Anna en Simeon verwachtingen en hoop. Hun vonk van hoop ontvlamt als ze oog in oog staan met het Mensenkind dat de Mensenzoon zal blijken te zijn. Herkennen we in hen onze eigen verwachtingen, ook al voelen we ons soms uitgeblust?



Hoe mooi om juist in dit nieuwe jaar, bij deze lezing het sacrament van de Heilige Doop van een mensenkind te beleven. Hannah, dochter van Jeroen en Vonneke de Bruijn-van Wijk, De Manning 19 zal de heilige doop ontvangen.

Zo na Kerstfeest 2024 en net over de grens van 2024 naar 2025 komen we samen met onze voornemens en verwachtingen. Het thema van deze dienst luidt dan ook 'goede voornemens, hoge verwachtingen.' Na afloop van de dienst is het felicitatiemoment van de doopouders tevens de nieuwjaars-ontmoeting. Een prachtig vooruitzicht.

Welkom!

VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING

Advent en Kerst

In deze SamenGaan staat een scala aan samenkomsten en andere activiteiten die in de periode van Advent en Kerst in en rond KerkHeerjansdam plaatsvinden. Bijzonder dat er op zoveel momenten, op zoveel verschillende manieren, met zoveel verschillende betrokken mensen zoveel moois en inhoudelijks op touw wordt gezet. Natuurlijk hopen wij u en jou bij veel van die momenten te ontmoeten. Fijn als je ook mensen in je omgeving – familieleden, vrienden, burens, bekenden – hierop attendeert, ze uitnodigt en vergezelt. Geen flyer of aankondiging werkt overtuigender dan een persoonlijke uitnodiging om mee te gaan of mee te doen, en dan in gezelschap van iemand deel te kunnen nemen.



Kerstmarkt

Op vrijdag 13 december van 17 – 20 uur is KerkHeerjansdam met twee kramen en vermoedelijk een frituurpan aanwezig op de Kerstmarkt die de Heerjansdames organiseren rondom de Kromme Nering. We verkopen allerlei kerstartikelen voor onze kerk, waaronder kakelverse warme kerst(bitter)ballen. De kramen van KerkHeerjansdam zijn ook dit keer weer in handen van werkgroep Verbinding. Graag zien we je daar!



Engel, dankjewel!

Zoals ook elders is te lezen, heeft dhr. Engel Leune moeten besluiten zijn werk als kerkelijk werker neer te leggen. Een heel lastig en ook verdrietig besluit voor hem. Ik wil Engel hartelijk danken voor de plezierige collegiale samenwerking – al was dit door omstandigheden veel korter dan waar we allebei vanuit waren gegaan. Engel en ik hebben bij hem thuis in Benthuizen al persoonlijk afscheid van elkaar genomen. Op deze plek wil ik hem graag nog deze woorden toewensen, toezingen; woorden uit lied 416 uit het liedboek.

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Glas water

Een jonge vrouw komt in een kerkgebouw bij een geestelijke op bezoek. Ze vertelt hem dat ze deze kerk gaat verlaten en ergens anders naar toe zal gaan. De geestelijke reageert verbaasd. Want ze is een heel betrokken gemeentelid. Hij vraagt haar te gaan zitten, en te vertellen wat de reden is voor haar vertrek.

Ze aarzelt even en benoemt dan dat ze wekelijks de kerkdiensten bezoekt. En er daarbij gaandeweg de tijd achter is gekomen wat voor mensen hier eigenlijk de gemeenschap vormen. Ze noemt namen van mensen die veel over anderen roddelen. Enkele trouwe kerkgangers hebben politieke overtuigingen die bepaald niet stroken met wat de kerk leert en belijdt. Ze houdt de kerkenraad verantwoordelijk voor een aantal recent genomen besluiten die ze niet in lijn vindt staan met wat de Bijbel volgens haar leert. Van nogal wat mensen is ze er achter gekomen dat hun handel en wandel doordeweeks sterkt afwijkt van hun zondagse geloof.



Ze zegt bepaalde leeftijdsgroepen in de kerk te missen en dat deze kerkgemeenschap sowieso geen goede afspiegeling is van de mensen in de omgeving waar de kerk staat. Via haar contacten in de buurt heeft ze meegekregen dat heel wat mensen ooit sterk betrokken waren, maar zijn afgehaakt na lastige conflicten met mensen die nu nog steeds naar de kerk gaan of er niets is gebeurd, of erger nog: die nu in het kerkbestuur zitten. Het is een lange lijst met kritiek en verwijten, ook richting deze geestelijke, ze wijst op de hypocrisie, en de handel en wandel van allerlei kerkleden. Het lastige is dat de geestelijke haar in sommige punten geen ongelijk kan geven, of ten minste begrip kan opbrengen voor haar mening.

Als ze eindelijk is uitgesproken en aanstalten maakt om haar jas aan te trekken, vraagt hij haar om toch nog even te gaan zitten.

Hij is even stil, alsof hij nadenkt.

Dan schraapt hij zijn keel, en stelt haar deze vraag:

“Je hebt misschien gelijk. Maar zou je komende zondag nog één keer naar onze samenkomst willen komen, en dan iets voor mij willen doen? Zou je bij het begin van het slotlied een glas willen halen, bijna tot de rand toe vullen met water, en hiermee geconcentreerd drie rondjes door de kerk willen lopen zonder één druppel te morsen? Daarna zet je ‘m op de avondmaaltafel; en dan spreek ik je na afloop van de dienst graag nog even, voordat je onze kerk definitief de rug toekeert.”

Ze denkt even na over deze merkwaardige vraag, kijkt de geestelijke indringend aan, terwijl hij haar net zo indringend terug aankijkt. Na secondenlang zwijgen besluit ze het uiteindelijk te doen, en ze zegt toe er die zondag nog één keer te zijn.

Zoals afgesproken gebeurt het. Die zondag is ze toch nog één keer aanwezig in de samenkomst. Vlak voor het slotlied haalt ze een glas in de keuken en vult dat met water. Ze loopt tijdens het slotlied heel geconcentreerd met het water drie rondjes door de kerk. Als na de zegen en de koffie na afloop het kerkgebouw is leeggelopen, nodigt de geestelijke haar uit in de consistorie.

Hij vraagt haar: “Wat is je tijdens het lopen door de kerk met dat glas water opgevallen van al die mensen over wie je het afgelopen week had?”

“Niets eigenlijk, dat kon ook niet natuurlijk want ik moest me van u concentreren, en ik wilde dus geen water morsen.”

“Precies. Je moest je concentreren op je glas, en zo kon je geen aandacht schenken aan al die mensen die er zaten en die hoogstwaarschijnlijk wel iets van jou vonden, terwijl je daar liep. Zo is het misschien ook met de kerk het christelijk geloof.

Geen mens is perfect, alleen God onze Heer is dat.

Niemand vraagt je om een navolger van christenen of kerkgangers te zijn en er op te letten wat zij allemaal zeggen of doen, of nalaten. Aan jou wordt misschien gevraagd je hierop te concentreren: dat jij zelf zoveel mogelijk navolger van Jezus Christus bent.

Als wij ons eerst en vooral concentreren op wat wij zélf doen en brengen in de kerk, raken we niet afgeleid door wat anderen misschien doen of nalaten, zeggen of verzwijgen.

Het is volgens mij vooral van belang al die andere mensen met liefde bij te staan, in de gemeenschap in te brengen wat wij aan talenten en kwaliteiten hebben ontvangen, en ons intussen te concentreren op ons eigen wandelen met God onze Heer.”

(bovenstaande is vrijelijk ontleend aan de tekst c.q. het filmpje ‘the lady and the glass of water’ te vinden op youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=hF35H1ZUFTw>

en Godtube: <https://www.godtube.com/blog/pastor-glass-of-water-focus-parable.html>

Goede wensen

Advent is een tijd van hoop en verwachting; we kijken uit naar God die onder ons is komen wonen, het Woord dat vlees is geworden, een kindje in een kribbe dat levens- en wereld-veranderend blijkt te zijn. Graag wens ik jou en u, mede namens Hadassa, Douwe, Myrthe en Theije een heel goede, inspirerende en gezegende adventstijd en Kerstfeest toe.



Goede wensen, ondanks alles wat u en jou zoal parten speelt, ondanks alles waar we ons voor wat betreft het wereldtoneel zorgen over maken. Het wereldtoneel rond het jaar 0, en wat de familie en de omgeving van Jezus zoal parten speelde, was toen niet minder zorgwekkend dan nu. Desondanks kwam Hij naar ons toe; en veranderde onverwacht en ongedacht alles voor altijd. Het inspireert ons tot altijd, we zijn er nog altijd niet over uitgesproken, het is voor altijd vastgelegd in onze tijdsrekening.

Hopelijk ontmoeten we elkaar rond een van de vele bijeenkomsten deze periode. Gezegende tijd wens ik, wensen wij u en jullie allemaal.

Kerstvakantie

In de Kerstvakantie, van 26 december tot en met 5 januari ben ik alleen in dringende pastorale situaties en rond de diensten bereikbaar en lees ik e-mails en whatsapp minder frequent.

Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen.

Ds. Sjaak Teuwissen

De Manning 2

2995 AH Heerjansdam

Tel. 06 – 20 50 30 99

E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Facebook: <https://facebook.com/sjaak.teuwissen>

Instagram: sintersjaak

X: @SinterSjaak



Kerstgroet aan wie in een tehuis woont

Sommige van onze gemeenteleden wonen in een tehuis. We noemen hier hun namen en adresgegevens; om ons er aan te herinneren dat onze geloofsgemeenschap ook hen omvat. En als suggestie om naar hen om te zien, bijvoorbeeld door concreet een kaartje met een kerstgroet te sturen.



BIJBELLEESROOSTER

<i>zondag</i>	<i>1 december</i>	<i>Zacharia 14:1-11</i>	<i>dinsdag</i>	<i>17 december</i>	<i>Psalm 44:10-27</i>
<i>maandag</i>	<i>2 december</i>	<i>Zacharia 14:12-21</i>	<i>woensdag</i>	<i>18 december</i>	<i>Lucas 1:1-25</i>
<i>dinsdag</i>	<i>3 december</i>	<i>Psalm 115</i>	<i>donderdag</i>	<i>19 december</i>	<i>Lucas 1:26-38</i>
<i>woensdag</i>	<i>4 december</i>	<i>Jesaja 40:1-11</i>	<i>vrijdag</i>	<i>20 december</i>	<i>Psalm 145</i>
<i>donderdag</i>	<i>5 december</i>	<i>Jesaja 40:12-26</i>	<i>zaterdag</i>	<i>21 december</i>	<i>Micha 5:1-8</i>
<i>vrijdag</i>	<i>6 december</i>	<i>Jesaja 40:27-31</i>	<i>zondag</i>	<i>22 december</i>	<i>Lucas 1:39-56</i>
<i>zaterdag</i>	<i>7 december</i>	<i>Psalm 126</i>	<i>maandag</i>	<i>23 december</i>	<i>Lucas 1:57-66</i>
<i>zondag</i>	<i>8 december</i>	<i>2 Petrus 3:1-9</i>	<i>dinsdag</i>	<i>24 december</i>	<i>Lucas 1:67-80</i>
<i>maandag</i>	<i>9 december</i>	<i>2 Petrus 3:10-18</i>	<i>woensdag</i>	<i>25 december</i>	<i>Lucas 2:1-21</i>
<i>dinsdag</i>	<i>10 december</i>	<i>Psalm 50</i>	<i>donderdag</i>	<i>26 december</i>	<i>Psalm 98</i>
<i>woensdag</i>	<i>11 december</i>	<i>Jesaja 35:1-10</i>	<i>vrijdag</i>	<i>27 december</i>	<i>Psalm 97</i>
<i>donderdag</i>	<i>12 december</i>	<i>Psalm 64</i>	<i>zaterdag</i>	<i>28 december</i>	<i>Psalm 8</i>
<i>vrijdag</i>	<i>13 december</i>	<i>Sefanja 3:1-8</i>	<i>zondag</i>	<i>29 december</i>	<i>Lucas 2:22-35</i>
<i>zaterdag</i>	<i>14 december</i>	<i>Sefanja 3:9-13</i>	<i>maandag</i>	<i>30 december</i>	<i>Lucas 2:36-40</i>
<i>zondag</i>	<i>15 december</i>	<i>Sefanja 3:14-20</i>	<i>dinsdag</i>	<i>31 december</i>	<i>Psalm 90</i>
<i>maandag</i>	<i>16 december</i>	<i>Psalm 44:1-9</i>			



Oproep:

De kerkenraad is op zoek naar ouderlingen.

De taakgroep pastoraat kampt al langer met een tekort en zou er graag ouderlingen bij hebben.

Daarnaast zijn ook contactpersonen voor het bezoekwerk zeer welkom.

We zijn op zoek naar een scriba!

De huidige scriba heeft haar taak tien jaar vervuld en in de twee jaar daarvoor is zij voor de kerkenraad notulist geweest. Na twaalf jaar wil zij er nu mee stoppen.

U wordt opgeroepen namen te noemen en/of u zelf te melden.

De ADA-commissie zoekt liefst vier gemeenteleden om het stokje over te nemen.

De redactie van Samengaan kan ook nog steeds versterking gebruiken.



Actie voor voedselpakketten rainbow angels

Onze boodschappenkar zit weer overvol in december. In zuid-afrika hebben de kinderen van het rainbow centre 6 weken vakantie. Een feest?? Nee, want vakantie betekent geen 2 schoolmaaltijden per dag en dus....honger!



Voor 25 euro zorgt u dat een compleet gezin van een van de rainbow angels een week kan eten.

Laten we zorgen dat ook deze kinderen een fijne kerstvakantie hebben!

Dit kan via de QR code of via Victory4all ovv Voedselpakket Rainbow Angels. IBAN: NL72RABO0361852991



In memoriam

Klazien Monshouwer-Timmerman

Klazien Monshouwer werd op 6 maart 1940 geboren in Hoogland. Het was een groot, behoudend christelijk gezin. Zij was nog maar een jonge tiener toen haar vader op 47-jarige leeftijd overleed. Haar 37-jarige moeder bleef met 7 jonge kinderen achter. Ze hertrouwde met een dienstkameraad van haar broer, een weduwnaar met drie kinderen. Zo vormden ze een samengesteld gezin met tien kinderen, waarbij het gezin Timmerman introk aan de Lindtsedijk bij Zwijndrecht. Helaas overleed ook deze man.



Klazien groeide op en werd kraamverzorgster. Op een zeker moment leerde zij Cees Monshouwer kennen van het gelijknamige garagebedrijf in Heerjansdam. Hij was weduwnaar geworden, en had vijf opgroeiende kinderen waarvan enkelen al in de puberleef tijd. Uiteindelijk trouwden Cees en Klazien met elkaar en samen kregen ze nog een zoon. Het was voor alle partijen aanvankelijk bepaald niet gemakkelijk om gezamenlijk een weg te vinden in dit samengestelde huishouden en om daarbij óm te gaan met de eigen gevoelens en die van anderen. Maar gaandeweg de tijd vonden gezinsleden hierin een modus. Klazien vond het fijn dat álle kinderen nog gewoon thuiskwamen en zo goed naar haar omzagen en voor haar zorgden.

Cees en Klazien waren gelovige mensen. Dit uitte zich in herkenbare vormen als kerkgang, bidden en danken rond het eten, Bijbellezen, en regels rondom bijvoorbeeld zondagsrust. Maar het zat ook wel dieper dan dit alleen. Klazien vond steun en hulp in haar geloof. Haar geloof hielp Klazien de laatste tijd ook om uiteindelijk te berusten in wat onafwendbaar was en de hoop niet te verliezen. Cees leed aan Parkinson en overleed in november 2019. Hoewel hij eigenlijk naar een hospice zou gaan, wilde Klazien hem tot aan zijn overlijden verzorgen. En heeft dat tot het laatst kunnen volhouden.

Vanaf juli voelde ze zich niet lekker. Het eten smaakte niet, ze was veel misselijk en moest overgeven. Een ziekenhuisopname bracht niet direct duidelijkheid, een tweede opname met allerlei onderzoeken wel: ze bleek ongeneeslijk ziek. Uiteindelijk nuchter en sterk in haar geloof aanvaardde ze dat het was zoals het was, ze regelde de dingen die geregeld moesten worden, en toen ging haar conditie snel achteruit. Ze werd met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Donderdag 24 oktober verhuisde ze nog naar het hospice in Hendrik-Ido-Ambacht. Maar enkele uren later overleed ze daar.

Op woensdag 30 oktober vond de afscheidsdienst plaats. Ze had de orde van dienst zelf nog nauwgezet voorbereid. Centraal stond Psalm 121 *'Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.'*

Een Psalm die haar troost en kracht had gegeven in de periode van Cees' ziek zijn en overlijden. Ook lazen we en zongen we Psalm 139, en andere geestelijke liederen die zorgvuldig door haar waren gekozen. Vervolgens hebben we Klazien in het graf verenigd met Cees.

Ds. Sjaak Teuwissen



Dhr. Engel Leune beëindigt zijn werkzaamheden

Dhr. Engel Leune, Dorpsstraat 143, 2731 AN Benthuizen, heeft tot zijn grote spijt, noodgedwongen vanwege zijn privéomstandigheden en gezondheid, besloten zijn dienstverband als kerkelijk werker t.b.v. onze gemeente per direct te beëindigen. De kerkenraad toont hiervoor alle begrip, en bedankt Engel Leune hartelijk voor het pastorale werk dat hij – al was het door overmacht slechts van korte duur – voor onze gemeente heeft gedaan.

Vanwege de ontstane vacature heeft de kerkenraad opnieuw een sollicitatieprocedure voor het aannemen van een kerkelijk werker gestart. Zie het functieprofiel elders in deze SamenGaan.

AFSCHEID ALS PASTOR

Lieve mensen in Heerjansdam. Nooit had ik afgelopen februari kunnen denken dat ik nu een afscheidsbrief aan u zou moeten schrijven. En toch, het is een onvermijdelijke werkelijkheid geworden, ook al kan ik het mij nog nauwelijks indenken.

Het begin in Heerjansdam, het was zo wonderlijk mooi. De fijne click in het eerste gesprek met de benoemingscommissie voor een ouderenpastor. Het mooie vervolg met het bijzonder hartelijke welkom van dominee Sjaak met wie ik intensief zou gaan samenwerken. De warm gemeente en hartelijke welkom- en bevestigingsdienst. De fijne ontvangst tijdens de kennismakingsbezoeken in uw appartementen en huizen. De warme reacties op de maandstukjes in Samengaan: *Onderweg met uw pastor*. De grote plannen die Sjaak en ik maakten. En toen was er na slechts vier maanden de onverwachte stop. Mijn allerliefste Nellie bleek ernstig ziek te zijn en nog maar een korte tijd te kunnen leven. Alles werd anders.

Alles werd anders, niet alleen in het leven van Nellie en mij, maar ook in onze relatie. In Nellie's ziel bleek een jarenlang daar sluimerend kinderlijk geloof wonderlijk vrucht gedragen te hebben. De stille en gesloten Nellie werd opeens een heel extraverte getuige van de blijde hoop die in haar ziel leefde dat zij mocht gaan naar het Huis met de paarden poorten waar de Heer Jezus voor haar een Thuis heeft bereid waar zij altijd bij Hem mag zijn. De heerlijke extase van dat nieuwe, ik mocht er heilig jaloers getuige van zijn en haar vanaf dat moment in alles nabij zijn. Ik nam een Time Out op al mijn kerken- en preekwerk om er alleen nog maar voor Nellie te kunnen zijn. Zo heb ik haar twee maanden lang intens mogen begeleiden en er getuige van mogen zijn hoe heerlijk de Heer Jezus met Zijn genade doorwerkte in haar leven, ondanks de toenemende zorgen en het toenemende lijden. En zo mocht zij zondagmiddag 4 augustus 2024 in mijn armen inslapen om te ontwaken in het hemelse Vaderhuis met de paarden poorten om daar in volmaakte vreugde met haar Heer en Heiland in Zijn heerlijkheid te delen.

Lieve mensen in Heerjansdam, wat hebt u heerlijk meegeleefd en meegebeden in de tijd van Nellie's ziektzijn, haar overlijden en het afscheid en de afscheidsdienst in Benthuizen. Uw heerlijke reacties op mijn maandstukjes in Samengaan waarin ik probeerde iets te delen over het ziektzijn en sterven met het daarop volgend afscheid van mijn allerliefste Nellie, het heeft mij alles zo goed gedaan en bemoedigd en nauwer met u verbonden.

Toen kwam de periode daarna. Een periode waarin ik in mijn dwaze overmoed dacht dat ik zonder Nellie op dezelfde voet verder zou kunnen leven als toen zij nog bij mij was. Ik zou weer gaan preken en werken als vanouds en de raad van Sjaak om meer tijd te nemen om alles wat gebeurd was een plekje te geven, sloeg ik in de wind. Hij had echter wel gelijk. Het pastoraal bezoekwerk lukte niet meer en na iedere preekbeurt kwam er een terugslag. Ik moest voor de mij liefdevol tegenhoudende hand van de Heer Jezus capituleren en het opgeven, aanvaarden dat ik oud en weduwnaar ben en het nooit meer wordt zoals het geweest is. Het capituleren voor de Heer, het bracht rust in mijn ziel en stapje voor stapje slijten nu de gevolgen van de ischias die mij in haar greep had.

Zo hoop ik mijn leven te vervolgen, het kruis achter de Heer Jezus dragend tot de tijd dat Hij ook mij Thuis roept om daar te zijn waar Nellie nu is, een plaats van louter liefde en vrede. Tot die tijd hoop ik zolang dit gaat individuele pastorale bezoeken te kunnen blijven doen en kleine kerkvieringen in zorg- en verpleeginstellingen wat altijd mijn eerste liefde is gebleven. En ik hoop zolang dit kan onze kleine Baptistengemeente in Maassluis te kunnen blijven ondersteunen. Maar het ouderenpastoraat als beroepsarbeid en het als gastvoorganger voorgaan in kerkvieringen in kerkelijke gemeenten en Nederland en Vlaanderen heb ik volledig opgegeven.

Daarom moet ik van u, lieve mensen in Heerjansdam, afscheid nemen. En al valt dit mij zwaar, tegelijk mag ik weten dat u niet van mij afhankelijk was en bent. En ongetwijfeld heeft de Heer allang een nieuwe ouderenpastor voor u op het oog. Daarom heb ik als afscheidsgroet maar een grote wens: Lieve mensen in Heerjansdam blijf dicht bij de Heer Jezus, Hij is als de goede Herder de allerbeste pastor en... terwijl het voor mij voelt alsof ik u in de steek laat, mag ik u als laatste meegeven: Hij laat nooit iemand in de steek.

Een hartelijke laatste groet van Engel Leune



VERSLAGEN EN BERICHTEN

Uit de kerkenraad

In november vergaderde de kerkenraad twee keer.

De eerste vergadering was een **reguliere vergadering** waarin we elkaar hebben bijgepraat over wat er speelt binnen diverse onderdelen in de kerk.

De vergaderingen zullen vanaf deze maand in de Dorpskerk plaatsvinden omdat de verwarming in de Boomgaardkerk het heeft begeven en uiteraard gaan we daar geen kosten meer voor maken.

We spreken over de komende diensten nu het eind van het kerkelijk jaar weer nadert en daarna de adventstijd begint. We mogen weer een mooi project verwachten van de kindernevendienst.

Op 19 december hopen we met de senioren in de gemeente een fijne kerstmiddag te beleven.

De plaatselijke regeling zal worden aangepast n.a.v. het besluit zegening huwelijk gelijk geslacht. Na aanpassing komt het nieuwe document op de website.

Er is een brief van de ADA-commissie waarin zij aankondigt na 2025 te stoppen met de werkzaamheden voor de commissie. De commissieleden hopen het stokje te mogen overdragen aan de volgende generatie. De kerkenraad hoopt ook dat dit zal gebeuren, want de ADA-diensten spreken vele mensen aan en kunnen nog jaren mee. Hopelijk dus met een nieuwe ploeg met frisse, nieuwe ideeën. Een zoektocht naar nieuwe input en bemensing dus!

Die zoektocht geldt in de breedte van het kerkzijn ook op andere vlakken. Voor de oppas op zondag is meer leiding nodig. Maar ook de kerkenraad is nog steeds op zoek naar m.n. ouderlingen en een scriba. We roepen de gemeente op om namen te noemen!

Omdat dhr. Engel Leune zijn functie als kerkelijk werker heeft neergelegd, is besloten wederom op zoek te gaan naar versterking. De toenmalige sollicitatiecommissie pakt de draad weer op.

Voor de kerkrentmeesters is het, vooral in deze tijd van beslissingen rondom bouw en het tekenen van allerlei papieren noodzakelijk dat er een officieel afvaardigingsdocument komt. (Vroeger stond ook het bestuur van de kerk ingeschreven bij de kamer van koophandel en dat is niet meer zo.) Dat wordt door de kerkenraad onderschreven en getekend.

Allerlei officiële zaken dus, behandeld via een volle agenda.

De tweede vergadering van de kerkenraad werd een halve week later gehouden.

Dat was een **themavergadering** met als onderwerp de erediensten.

Het was een goed idee om eens met elkaar te spreken over vorm en inhoud.

In de loop van de tijd waren er meerdere signalen n.a.v. bepaalde diensten dat niet alles naar tevredenheid verliep.

Dat geldt niet voor alle diensten en de kerkgang in het algemeen, maar er zijn altijd punten ter verbetering of ter aanvulling die meegenomen kunnen worden. De vraag is dan hoe ga je daarover in gesprek en ermee aan de slag?

Allereerst dus maar met een themavergadering die we opdeelden in drie deelonderwerpen:

- Gemeente zijn/Opbouw erediensten
- Zingen en muziek
- Participatie (inzet van mensen en middelen)

Aan de hand van een aantal stellingen gingen we aan de slag met post-it briefjes. Na een kop koffie/thee bespraken we wat er aan opmerkingen geplaatst was.

We kwamen tot de voorlopige conclusie dat ook wij als kerkenraad een goede mix zijn in vertegenwoordiging van de gemeente.

We waren het lang niet over alles eens. Waar we het wel over eens zijn is dat het goed is elkaars gedachten op waarde te schatten. Dat kan dus betekenen dat je uit de ene dienst zelf iets meer zal meenemen, maar een andere keer geldt dat wellicht voor een ander.

Het geheel van deze avond zal nog worden uitgewerkt en we denken dat het resulteert in een aantal aanbevelingen waarover we nog verder te spreken komen.

U hoort hier nog over.



Eeuwigheidszondag

Op Eeuwigheidszondag 24 november hebben we in de Dorpskerk gemeenteleden genoemd en herdacht die in het voorbije kerkelijk jaar zijn overleden. Voor elk van hen is een gedachtenislichtje ontstoken en heeft een kind een bloem in een vaas geplaatst. Daarna hebben we nog drie kaarsen ontstoken: één voor mensen die we missen en niet zijn genoemd, één voor overleden kinderen, en één voor slachtoffers van honger, oorlog, rampen, ziekte en zinloos geweld. Na de dienst bleef de Dorpskerk nog een aantal uur open en hebben vele tientallen mensen hun overleden geliefden op een persoonlijke wijze herdacht.

Het leven gaat verder. Wie een geliefde mist, weet en ervaart dat datzelfde leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Rouw is niet iets dat je kunt 'verwerken' in de zin van dat het ooit helemaal afgerond, klaar en voorbij is. Tegelijkertijd mogen we geloven en vertrouwen dat ons verdriet bij onze Heer bekend is, dat Hij ons nabij is; en dat Hij ons wil troosten

Bastiaantje Klootwijk, Perenhof 35, 18 november 2023, 75 jaar
Maria Johanna Vis-Schop, Perenhof 3, 24 november 2023, 68 jaar
Elisabeth Gezina Heiwegen, Grondzeiler 60, 21 december 2023, 68 jaar
Cornelia Mulder-van Kleij, Sportlaan 10A14, 2995VN, 9 februari 2024, 92 jaar
Willem Post, Steekkant 123, Barendrecht, 17 februari 2024, 78 jaar
Annie Wezeman-Leezer, Boksdooornstraat 2, Ridderkerk, 13 april 2024, 92 jaar
Dennis Albert George Boom, Noldijk 175A, Barendrecht, 27 april 2024, 55 jaar
Gerritdina Broekhuizen-Veurink, Dorpsstraat 197, 7 mei 2024, 82 jaar
Elisabeth Hermina Meenhorst-Tjeerdsma, De Manning 45, 13 mei 2024, 86 jaar
Elisabeth van Dijk-Heij, Ds. J.A. Visserstraat 9, 3 juni 2024, 92 jaar
Leendert Jan Huisman, Boterbloem 3, 2995 TJ, 12 juni 2024, 81 jaar
Gerritje van Turenhout-Visser, Mollenburgseweg 14, Gorinchem, 17 juni 2024, 96 jaar
Reina de Visser-Koster, Dorpsstraat 185, 15 augustus 2024, 81 jaar
Petertje van der Schoor-Kooij, Develsluis 43, 1 september 2024, 92 jaar
Maarten Kalisvaart, Lisdodde 19, 6 september 2024, 89 jaar
Cornelia Monica Bahlman-van Leeuwen, Lisdodde 14, 18 september 2024, 61 jaar
Wilhelmina Juliana Ema van Dalen-Zouai, Grondzeiler 64, 10 oktober 2024, 78 jaar
Klazina Monshouwer-Timmerman, Prins Bernhardstraat 9, 24 oktober 2024, 84 jaar
Roelof Lucas Boer, Appelgaard 38, 24 oktober 2024, 74 jaar

Op eeuwigheidszondag zongen we een variant op Psalm 90, NLB 90-A. oeroude, prachtige, indringende en bemoedigende woorden met troostrijke zeggingskracht:

*Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.*

*Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.*

Ds. Sjaak Teuwissen

*Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.*





*De Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek (PKN)
verwelkomt graag
een zorgzame en bekwame
**Kerkelijk werker (m/v)
voor het senioren-pastoraat
(0,33 fte / 12 uur)***

De Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek is een veelkleurige gemeente, die in 2008 is voortgekomen uit de fusie van de plaatselijke Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. We willen een kerk zijn voor iedereen: zichtbaar in de samenleving. Onze gemeente telt ruim 900 leden. Er is een fulltime predikant en er zijn veel enthousiaste vrijwilligers actief om diverse activiteiten voor jongeren en ouderen te ondersteunen. Onze kerkenraad werkt met een taakgroepenmodel.

Onze gemeente zoekt pastorale versterking in de persoon van een kerkelijk werker voor bepaalde tijd.

Functieomschrijving

Als kerkelijk werker word je pastoraal werkzaam onder met name senioren binnen onze gemeente; specifiek zij die wonen in bepaalde wooncomplexen in Heerjansdam (aan De Manning/Molenweg/Horspad, het Kruisbespad en Midden-in); en ook strekt je werk zich uit naar senioren die buiten Heerjansdam woonachtig zijn.

De inhoud van je werk bestaat uit het aangaan en onderhouden van pastorale relaties met oudere gemeenteleden die daar woonachtig zijn; en in geval van (ziekenhuis/hospice) opname elders. Je biedt stervensbegeleiding, verzorgt uitvaarten en verleent pastorale nazorg, incl. het schrijven van een 'in memoriam' in het kerkblad. In samenwerking met de gemeentepredikant werk je zo mogelijk mee aan 'eeuwigheidszondag'; en aan de jaarlijkse doordeweekse Kerst- en Paas-ontmoeting met senioren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om – sec buiten de aanstelling - voor te gaan in erediensten (preekbeurten- en reiskostenvergoeding conform PKN-richtlijnen).

Inbedding

Je werkt samen met de gemeentepredikant, met het 'pastoraal overleg' (predikant, pastorale ouderlingen en pastoraal medewerkers) en met 'contactpersonen' (vrijwillige bezoekers) De formele arbeidsovereenkomst sluit je af met het College van Kerkrentmeesters van onze gemeente. Bij aanvang van je werkzaamheden word je in een kerkdienst bevestigd.

Jouw profiel

We vragen van jou een groot, liefdevol en pastoraal hart voor mensen, in het bijzonder voor senioren. Je hebt een relevante HBO-opleiding afgerond, bij voorkeur Godsdienst Pastoraal Werk met specialisatie of minor voor werken in de Protestantse Kerk. Je staat geregistreerd als kerkelijk werker bij de PKN. Uiteraard heb je een christelijke levensovertuiging, ben je belijdend lid en persoonlijk betrokken bij een kerkgemeenschap binnen de Protestantse Kerk Nederland. Daarbij beschik je over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. En je kunt je werk flexibel indelen qua dagen en tijden. Een rijbewijs-B en beschikking over een gemotoriseerd vervoermiddel is een pré.

Ons aanbod

We bieden een aanstelling voor 1 jaar (proeftijd 1 maand), met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal 3 jaar. Je salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao PKN/kerkelijk werker, schaal 8. Tijdens je werk kun je gebruik maken van een kantoorruimte binnen de kerk en een fiets die we beschikbaar stellen om je binnen het dorp te bewegen.

Er is de mogelijkheid je te blijven ontwikkelen door deel te nemen aan de permanente educatie van de PKN. Vanuit het pastoraal overleg ontvang je begeleiding. De gemeente, met een sterk pastoraal profiel, zal je van harte verwelkomen.

Meer info en contact:

- Wil je meer weten? Neem contact op met dhr. Bas. Roobol (pastoraal ouderling), contactgegevens broobol@roobol.com; 06 – 53 77 13 12
- ds. Sjaak Teuwissen, sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl; 06 – 20 50 30 99

Sollicitatiebrieven ontvangen we graag uiterlijk 1 januari t.a.v. voorzitter dhr. Gertjan Roobol:

- per e-mail naar voorzitter@kerkheerjansdam.nl
- per post naar Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek, t.a.v. voorzitter dhr. Gertjan Roobol, Dorpsstraat 76-B, 2995 XJ Heerjansdam

De gesprekken zullen, in overleg, in januari plaatsvinden.

Zie voor meer info over onze gemeente ook onze website: www.kerkheerjansdam.nl

SENIORENVERJAARDAGEN

Verjaardagen december

Verjaardagen eerste week januari 2025

Huwelijksjubilea in december

Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!

Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad

Verjaardagen van kerkleden die 80 jaar hopen te worden, worden vermeld in Samengaan.

Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven.

Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.

Om te noteren: De 4^{de} senioren-kwartaalverjaardag vindt plaats op 8 januari 2025.

Vriendelijk groet,

Wil Ouwerkerk-van Duin

Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,

Tel: 06-11249600 Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com

Beste mensen,

Hierbij wil ik graag iedereen bedanken, die met mij meeleeftde bij mijn plotselinge ziekenhuisopname en mijn thuiskomst. Dank ook voor de vele kaarten, die ik mocht ontvangen. Het is verwarmend om bij de kerkelijke gemeente Heerjansdam te mogen horen.

Janny Gielen-v.d. Berg



Het gedicht op de
voorkant van dit
Samengaan
is geschreven door
Liesbeth Schop

Doe mee met het Beamer Team!

Wilt u ook graag dat elke zondag het beeld en geluid is geregeld in de dienst? Dan hebben wij de perfecte uitdaging voor jou! Ons beamerteam verzorgt het beeld en geluid tijdens de diensten en we zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, jong en oud, om ons team te versterken.

Waarom meedoen?

- **Werk samen:** Maak deel uit van een hecht team en werk samen aan het creëren van een inspirerende kerkdienst.
- **Maak een verschil:** Jouw inzet zorgt ervoor dat onze diensten soepel verlopen en iedereen in én buiten de kerk kan genieten van de kerkdienst.
- **Leer nieuwe vaardigheden:** Enige affiniteit met techniek is handig, maar zeker niet nodig! We zullen zorgen dat je snel vertrouwd raakt met de bediening.
- **Kost weinig tijd:** Je wordt verwacht tijdens de dienst, dus het kost je weinig vrije tijd!

Of je nu een ervaren technicus bent, of gewoon nieuwsgierig om iets nieuws te leren, iedereen is welkom! Sluit je aan bij ons beamerteam en draag bij aan de gemeente.

Tieners zijn (juist) ook welkom, begin als tiener met de bediening van de camera, dit is eenvoudig en leuk!

Interesse? Neem contact op met Bert Schop (h.schop4@upcmail.nl) of spreek ons eens aan na de dienst. Als je vrijblijvend eens wilt kijken achter de knoppen kan je altijd na dienst even langslopen!



LEDENADMINISTRATIE

Ingekomen berichten van 21 oktober tot en met 20 november 2024

Ingeschreven

Overleden

Verhuizing



Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop, ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

'Licht op Groen'

In de rubriek 'Licht op Groen' delen deelnemers uit de gelijknamige brainstormgroep bruikbare ideeën, tips en tops rond zogeheten groene thema's: schepping, duurzaamheid, klimaat, en rentmeesterschap.

In het kader van onze missie om een groenere kerk te zijn, organiseren we een zwerfvuilactie om zwerfvuil rondom onze kerk en in ons dorp aan te pakken.

➤ Licht op ROOD



Zwerfvuil heeft een enorme impact op ons milieu. Het vervuult onze straten, speeltuinen en waterwegen, en vormt een bedreiging voor dieren die erin verstrikt kunnen raken of het als voedsel zien. Plastic zwerfvuil breekt zeer langzaam af en kan schadelijke stoffen afgeven aan de bodem en het water. Het verstoort de natuurlijke ecosystemen en draagt bij aan de wereldwijde milieucrisis. Door samen actie te ondernemen, dragen we bij aan een schonere en gezondere leefomgeving voor ons allemaal.

➤ Licht op GROEN



Op initiatief van de werkgroep 'Licht op Groen' is in het kader van duurzaamheid op zaterdag 26 oktober een zwerfafvalactie georganiseerd. Met negen enthousiaste vrijwilligers is rondom de kerk, de vijver, de schaatsbaan, het sportpark en enkele wijken in Heerjansdam zwerfafval ingezameld. Met 10 goed gevulde afvalzakken is het een zeer geslaagde actie geworden.

Onder het genot van een hapje en een drankje is de opruimactie na afloop door de deelnemers geëvalueerd en we herhalen deze actie op zaterdag 11 januari aanstaande!

Enthousiast geworden?

Meld je aan bij Carla van der Linden via: carlavanderLinden21@gmail.com of via 06-29077004.

Wij hopen jullie te zien op 11 januari 2025!

Met vriendelijke groet,
Carla van der Linden-ter Borg



DIACONIE

Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: oktober –november 2024

Bloemendienst

27-10 via mevrouw Wilma Berkhout	€ 10,00
03-11 via mevrouw Cisca Haar	€ 20,00
04-11 via mevrouw Marjan v.d. Akker	€ 10,00
12-11 via mevrouw Anja Rijdsdijk	€ 20,00

Voedselbank

05-11 via de heer Jan de Jong	€ 50,00
-------------------------------	---------

Mensenkinderen: Heilig Avondmaal 29-09 € 739,00

Alle gevers hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,

Namens de diaconie,
Jan de Jong



DIACONIE

Kerstviering voor senioren 19 december - Ook junioren zijn welkom!

Op donderdagmiddag 19 december hopen wij weer de traditionele Kerstontmoeting/viering te organiseren in onze Dorpskerk aan de Molenweg.

U kunt vanaf 14.30 uur binnenlopen voor koffie/thee.

Wij beginnen om 15.00 uur.

De kerkzaal zal in kerstsfeer zijn met kerstboom en lichtjes.

Onze eigen dominee Sjaak Teuwissen zal zijn medewerking aan deze viering verlenen. Het thema zal waarschijnlijk zijn: VOOR IEDEREEN!

Op het programma van deze viering staat onder andere muziek en samenzang o.l.v. de heer R. Barnard.

Mevrouw Cisca Haar verzorgt het kerstverhaal.

Natuurlijk zijn er naast het kerstverhaal ook

Bijbellezingen en alles wat daarbij hoort.

Wij zorgen voor koffie, thee en een drankje, uiteraard met wat lekkers erbij.

U bent allen van harte uitgenodigd!

Omdat het voor ons moeilijk inschatten is hoeveel mensen er komen, vragen wij om u vooraf (voor 17 december) aan te melden: 078-6772471 of per e-mail : jonglindhout@gmail.com.

Mocht u vervoer nodig hebben, laat het bij uw aanmelding weten, dan gaan we dat regelen.

Graag tot ziens!

Frans en Ingrid de Jong en vele andere medewerk(st)ers



Kerk in actie voor kinderen in Oekraïne

In de maand november is er een in aantal plaatsen gecollecteerd voor Kerk in Actie. Wij hebben geen deurcollecte georganiseerd, onder andere omdat wij nog een potje uit eerdere acties voor Oekraïne hebben staan, waarmee wij het doel van de collecte kunnen steunen.

De nood is groot. De cijfers liegen er niet om: meer dan 3 miljoen kinderen in Oekraïne zijn ontheemd en afhankelijk van voedselhulp. Het merendeel heeft al lange tijd geen onderwijs gehad. Veel kinderen hebben te maken gehad met gewapend geweld, waardoor ze het mentaal moeilijk hebben.

Ondanks alle ellende gaan Oekraïners niet bij de pakken neerzitten. Daan Verbaan, relatiebeheerder Oost-Europa van Kerk in Actie, reisde in het voorjaar langs projecten in Oekraïne en zag hoe veerkrachtig de inwoners zijn. "In Fastiv, een stadje dat bij de aanval op Kyiv direct in de frontlinie lag, besloot de lokale kerkelijke gemeente met vereende krachten om ontheemden op te vangen. Dat doet ze ook nu nog. Kinderen uit deze stad die hun vader aan het front verloren – het zijn er inmiddels meer dan honderd – krijgen samen met hun moeder therapie om bij elkaar emoties te herkennen en er samen over te kunnen praten."

Dergelijke initiatieven en ook andere zijn er op veel meer plaatsen. Uit ons "potje" kunnen wij namens Heerjansdam (niet alleen kerkleden) € 2.000 storten. Een mooi bedrag namens ons dorp.

Bericht van werkgroep "Het AZC, wat doen we ermee?"

Recent ontvingen we als diaconie bericht van de Zwijndrechtse werkgroep rondom het AZC dat verdere coördinatie door de werkgroep van vrijwilligersactiviteiten voor, of op het AZC weinig zinvol meer is en dat de werkgroep opgeheven wordt.

Dat neemt niet weg dat diegenen die (nog steeds) graag een helpende hand willen bieden van harte welkom zijn, zolang men in het bezit is van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Wilt U iets betekenen voor de vluchtelingen op het AZC, dan kunt het beste contact opnemen met de contactpersoon voor het COA, mevrouw Carina Pluimert-Brakema. E-mail: carinabrakema@coa.nl of telefonisch +31 6 27416940. Zij kan ook meer informatie verschaffen over de VOG.

Namens de diaconie,
Hans van den Berg



Avondmaalscollecte 1 december

De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 1 december bestemd voor het project "voedselpakketten voor hulpbehoevenden in Albanië" van *Mensenkinderen*.

mensenkinderen



Mensenkinderen ondersteunt het Nederlands zendelingenechtpaar Duizendstra in het plaatsje Ersekë in de Albanese regio Korçë. Zij hebben 25 jaar jeugdzorg ervaring in Nederland en zijn de afgelopen jaren actief geweest met het opzetten van een activiteitencentrum in samenwerking met de Nehemiakerk in Ersekë.

De Nehemiakerk is tijdens de voedselpakketten winteractie intensief betrokken bij het uitdelen van "broodnodige" voedselpakketten. Ze delen de voedselpakketten of voedselbonnen uit aan iedereen die deze hulp nodig heeft, uiteraard binnen de mogelijkheden. Aanvullend worden de mensen uitgenodigd om naar de kerk en zo in contact met het evangelie te komen.

De economische situatie in Zuidoost-Albanië is momenteel ronduit slecht te noemen en de vooruitzichten zien er niet goed uit. Het afgelopen jaar heeft het lang en veel geregend en waren er slechte oogsten van lokaal verbouwde landbouwproducten, weinig tot geen fruit aan de bomen en vroeg gezaaide groente verrot voor het kon uitgroeien.



De mensen in de dorpen en kleine stadjes in de regio Korçë zijn alleen maar armer geworden en de vooruitzichten zijn om moedeloos van te worden. Vooral ouderen en alleenstaanden, maar zeker de gezinnen hebben grote moeite de eindjes aan elkaar te knopen. De Nehemia kerk wil graag de hulpverlening met voedselpakketten voortzetten en vraagt hiervoor onze steun. Er zijn 60 gezinnen geselecteerd die zonder maandelijkse hulp niet meer kunnen overleven.

De kosten om een gezin één jaar lang maandelijks een voedselpakket te kunnen geven zijn € 587,-- .

Van harte aanbevolen!

Namens de diaconie, Hans van den Berg



Beste broeders en zusters,

Ik wil u allen heel graag hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling n.a.v. mijn heupoperatie.

De vele kaarten en telefoontjes met de beste wensen hebben mij en Janny heel goed gedaan. Ik wil een aantal van die goede wensen heel graag benoemen.

- Straks loop je weer als een kievit
- Letterlijk en figuurlijk *langzaam* vooruit
- Geen last meer van knikkende knieën
- Hopelijk krijg je het weer op je heupen
- Straks kan je weer het vuur uit je schoenen lopen
- We hopen dat we je straks weer tegen het lijf lopen

Dit zijn maar een paar grepen uit het arsenaal van goede wensen.

Tijdens mijn 1,5 daagse verblijf in het ziekenhuis werd ik aangenaam verrast door Kees Brinkman die mij met een bezoekje vereerde. En wat bleek, zijn vrouw Tineke was dezelfde dag ook aan haar heup geopereerd en lag 1 kamer verder. Ik ben na het eten nog even bij haar op bezoek geweest.

Ook kreeg ik nog bezoek van een buurman, zijn vrouw was aan haar knie geopereerd.

Zo merk je iedere keer dat de wereld (rondom Heerjansdam) maar heel erg klein is.

Nogmaals heel hartelijk dank voor uw lieve woorden.

Graag wil ik ook de videogroep hartelijk bedanken voor de prachtige opnamen vanuit de Dorpskerk.

Als je noodgedwongen niet naar de kerk kan, komt de kerk bij mij thuis. Dat is een van de voordelen van de voortschrijdende techniek. Dus de complimenten aan de mensen van het beeld en het geluid.

Hartelijk groetend,
Aart Roos

KERKRENTMEESTERS

Oud papier

De donkere dagen zijn aangebroken op weg naar de kortste dag van het jaar. Best grappig dit zo te schrijven terwijl er zomer en winter gewoon 24 uur in een dag zit. Het is het gebrek aan licht dat we de lengte van de dag zo benoemen. Het mooie is dan wel weer dat we uit mogen kijken naar de komst van het echte Licht met Kerst. En vanaf dan dat Licht ook mogen verspreiden en het donker verjagen.

Waar we ook vanaf willen is ons oud papier. Of het nu de verpakking van de zorgvuldig gekochte cadeaus zijn die ons uit een goed hart gegeven zijn door de sint of kerstman of gewoon de oude kranten, folders en overig oud papier, we halen het graag weer bij u op.

We zoeken nog ophalers om het team te versterken dus aanmelden kan bij oudpapier@kerkheerjansdam.nl of 06-51216503. Help mee, aub.

De volgende datums oud papier staan ingepland:

21 december

Bert Schop
Wim Groeneveld
Kees-Jan Visser
Frank v.d. Noll

18 januari 2025

Marcel van Dam
Jan Robbert Albrechts
Anja Rijdsdijk
Gert Jan Bloem



Chris Grootendorst

oudpapier@kerkheerjansdam.nl



Collecte opbrengst oktober 2024

datum.	doel	papier	euromunt	coll.munt	totaal
6 oktober	Diaconie	€ 30,00	€ 46,40	€ 42,50	€ 118,90
	Kerk	€ 15,00	€ 55,40	€ 47,50	€ 117,90
	Jeugd	€ 30,00	€ 47,50	€ 46,50	€ 124,00
13 oktober	ADA/Kerk	€ 30,00	€ 49,21	€ 43,50	€ 122,71
	Onderhoud	€ 20,00	€ 40,64	€ 38,00	€ 98,64
20 oktober	Diaconie	€ 90,00	€ 34,35	€ 47,50	€ 171,85
	Kerk	€ 70,00	€ 44,85	€ 50,00	€ 164,85
27 oktober	ZWO/Diaconie/Victori4All	€ 75,00	€ 61,85	€ 76,00	€ 212,85
	Kerk	€ 30,00	€ 42,40	€ 47,00	€ 119,40
oktober	ZWO bussen	€ 20,00	€ 3,40	€ 4,50	€ 27,90
	Bloemenbusjes		€ 13,90	€ 5,50	€ 19,40
	Koffiepot	€ 10,00	€ 14,00	€ 6,00	€ 30,00
	Onderhoud		€ 0,70	€ 4,50	€ 5,20
	totaal collecten	€ 420,00	€ 454,60	€ 459,00	€ 1.333,60

De bouwerij in december 2024

Nog lang niet klaar, maar wat is al veel werk verzet.

In het voorjaar van 2023 is de galerij omgebouwd tot kerkelijk bureau. Daar houden de penningmeester en ledenadministratie hun kantoor. Ook is er voor een deel van het archief bergruimte gemaakt.

Voorjaar 2024 is aangevangen met de herinrichting van de kerkzaal. Allereerst zijn de banken links en rechts van het podium weggehaald. De vloer waar de banken op stonden is ook verwijderd. Tot onze schrik bleken alle balkkoppen nagenoeg volledig te zijn afgerot. Eén vloerbalk was zelfs zo slecht dat deze bij het uitnemen spontaan in 3 stukken uit elkaar viel. De vrijkomende vloer is betegeld met bijpassende tegels van Belgisch hardsteen.

Het podium is symmetrisch gemaakt en iets vergroot.

De aangetaste muur links boven bij het orgel is voorzien van een vochtbestendige voorzetwand.

De lambrisering op de wanden was ook aan vervanging toe. Veel verschillende stijlen maar ook ernstige schimmelvorming en houtrot. Rondom is daarom de wand voorzien van een geventileerde underlayment-wand als basis voor het later aan te brengen lattensysteem.

Alle houtwerk van het orgel, de balken en een groot gedeelte van de koepel is gesopt en schoongemaakt. Daarna is er een nieuwe laag speciale muurverf op de wanden aangebracht ter voorkoming van doorslag en vlekken. De vitrage is gewassen. Goede kwaliteit trouwens, want zelfs na twee keer wassen wel schoon, maar nog helemaal heel.

Op advies van een akoestiekdeskundige is een lambrisering aangebracht van geluidsabsorberend vilt met daarop eiken latten van verschillende breedte. Een klein stukje rondom de inblaasopening van de verwarming moet nog worden aangebracht, maar dat wacht op de definitieve uitvoering van de verwarming.

Onder het orgel is aan beide kanten van de hoofdingang een kastenwand gebouwd die geheel in de lambrisering is opgenomen. Deze kasten bieden o.a. plaats aan podiumdelen voor als het podium moet worden uitgebreid, bergruimte voor alle techniek zoals elektrische piano, de vazen voor de bloemen, ruimte voor de diaconale middelen, bergruimte voor de schoonmaak /onderhoud van de kerk enz. Het gevaar met opslagruimte is het oneindig bewaren. Ook hier geldt vol = vol.

De aansturing van de techniek, die al jaren in het midden van de kerk een plek had is inmiddels ook volledig verhuisd naar de linkerhoek. Daarvoor zijn gedurende de werkzaamheden mantelpijpen onder de tegelvloer weggewerkt.

Door deze pijpen is de bestaande, maar ook een groot gedeelte nieuwe bekabeling getrokken. Tevens zijn de hangende beamers door nieuwe beamers vervangen. Ook hebben de speakers een andere plaats gekregen voor een betere geluidsverdeling. Op de luifel van de kansel is een speaker bijgeplaatst voor een betere verstaanbaarheid in het middenvak.

Veel werk is in eigen beheer met veel vrijwilligers verzet, maar vaak bijna onzichtbaar.

Klaar? Nee, nog lang niet. Nou ja de kerkzaal is op wat kleine details na gereed, maar in januari en februari 2025 willen we de achterzaal aanpakken. De bestaande vloer zal verlaagd worden tot het niveau van de bestaande kerkzaalvloer en uitgevoerd in een geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming en plavuizen in de stijl van de kerkzaaltegels. Na het gereedkomen van de vloer zal een glazen wegschuifbare scheidingswand geplaatst worden zodat de twee zalen apart maar ook als een geheel gebruikt kunnen worden.

Om dit alles in goede banen te leiden zal de achterzaal gedurende die periode niet bruikbaar zijn voor diensten en andere activiteiten. Ter voorkoming van vervuiling zal er tijdelijk een plastic afscheiding geplaatst worden. Alle kerkelijke activiteiten kunnen alleen in de kerkzaal plaatsvinden.

O ja, de aanbouwvergunning. De burgerlijke gemeente is nu onze aanvraag aan het toetsen en alle geledingen zoals Monumentenzorg, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Welstand en Bouwkunde moeten hun advies hierover uitbrengen. Geduldig afwachten en af en toe een informerende vraag van onze kant. Normaal staat er 26 weken voor een aanvraag bij een monumentaal pand maar onze aanvraag loopt nu al een jaar. Het geduld wordt op de proef gesteld.

De bouwcommissie

Dank u wel, langs deze weg willen wij u allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bloemen die wij mochten ontvangen voor ons 60-jarig huwelijksjubileum.

Deze aandacht waarderen wij zeer.

Vriendelijke groet,

Jaap en Cok van Nes

JEUGDRUBRIEK

Kindernevendienst kerstproject

De kindernevendienst heeft weer een super leuk kerstproject uitgezocht, waarmee ze de kinderen meenemen op weg naar kerst. We werken met elkaar naar kerst toe met de "Kalender van de hoop".

In de adventstijd kijken we uit naar het kerstfeest dat komt. Dat doen we niet alleen: Samen delen we onze hoop. We lezen verhalen waarin mensen elkaar helpen hopen. En niet alleen mensen doen dat: Ook de bomen kunnen ons helpen om vooruit te kijken (want zij laten zien dat de lente komt).

Het thema van deze adventstijd is : **Help jij mij hopen?**

We horen hoe in de bijbel hoop wordt gegeven en we delen onze hoop met elkaar. Het project voor deze weken is niet alleen bedoeld voor de kinderen, maar voor de hele gemeente. Met jong en oud helpen we elkaar hopen.



Clubs

De clubs werken ieder jaar met een thema en dit jaar is dat "Liefde". Heel leuk dat in de kerkapp gevraagd werd naar favoriete verhalen van liefde uit de bijbel van gemeenteleden.

De club is al aan de slag gegaan met het favoriete verhaal van Claudia Peterse, namelijk het verhaal van de verloren zoon. En ook met het verhaal over Jozef, dat werd aangedragen door Bas Roobol. Zo zijn we allemaal, jong en oud, verbonden met het jeugdwerk in onze gemeente. Leuk dat we steeds een inkijkje krijgen op de app van de clubavonden.

Natuurlijk zijn er in de decembermaand ook weer leuke clubavonden. Er wordt bijvoorbeeld uitgekeken naar het sinterklaasfeest op de club.

Kids of joy

In de herfstvakantie was er weer een superleuke Kids of Joy activiteit. Het was werkelijk een feest van Licht. Alle kinderen mochten vrolijk verkleed naar de kerk komen en hebben een houten hart geknutseld waar een lichtje in kon. In optocht gingen ze door het dorp om het Licht te verspreiden. In hun vrolijke kleding, was dit een mooie stoet om te zien.

Natuurlijk gingen ze niet met een lege maag naar huis. Er werden flink wat stapels pannenkoeken opgegeten. Het was een prachtige middag/avond.



Hunted voor het dorp voor de jeugd van 12 jaar en ouder

Vrijdag 15 november was het dorp een terrein waar gejaagd werd. Zoals het programma op tv "Hunted" werd er jacht gemaakt op de jongeren van de meeting en de youth corner. Ze moesten bepaalde plekken zien te bereiken, zonder gezien te worden door de Hunters. Daar moesten opdrachten worden gedaan om tot de oplossing te komen. De leiding was er klaar voor, zoals je op de foto kunt zien. Natuurlijk kon een afsluitende snack bij de dominee niet ontbreken 😊. Het was een super toffe avond.





In de maand december zijn alle jongeren vanaf de brugklas weer welkom op:
Zondag 1 december bij de Meeting
Vrijdag 13 december bij de Youth corner

Kinderdankdag

Enkele tientallen kinderen - van de kinderclubs en ook van daarbuiten – namen samen met ouders en grootouders op woensdag 6 november deel aan de kinderdankdag in de Dorpskerk. Het thema luidde 'Alle dagen dankjewel': we lazen uit de Bijbel, zongen liederen en luisterden naar twee spiegelverhalen waarbinnen de woorden 'dankjewel' en 'dankbaarheid' centraal stonden. Een grote, van onderaf door een zaklamp verlichte vaas vormde een Altaar van Dankbaarheid. Ds. Sjaak goot er zonnebloemolie, rode en gele limonade in. Elk kind mocht iets noemen waar hij of zij dankbaar voor was, en daarbij een bruistablet in de vaas laten zakken. De substantie kwam daardoor in beweging en begon als een bijzondere lavalamp zachtjes te kolken.

Vrijwel alle kinderen aten mee tijdens de 'thanksgivingmaaltijd' die daarop volgde. In totaal zaten we met ruim 50 mensen aan tafel. Op de papieren tafelkleden hadden ze het woord 'dankjewel' in zo'n twintig verschillende talen opgeschreven. We aten van wat we zelf hadden meegebracht om te delen, en van de broodjes knakworst verzorgd door de clubleiding Liesbeth en Gert Jan.

Bij het vertrek uit de kerk bleven zo'n 25 versierde en gevulde schoenendozen achter voor de schoenendoosactie. En heel veel eetbare spullen voor de voedselbank en het buurtkastje.



Kerstproject Kindernevendienst

Hallo gemeenteleden,

Het kerstproject staat weer voor de deur.

Ook dit jaar gaan wij met de KND weer aan de slag met het project 'Kind op Zondag'.

Het thema dit jaar is: **Help jij mij hopen ?**

Er wordt bijvoorbeeld gelezen over hoopgevende bijbelverhalen, zoals een vijgenboom die als eerste zijn blaadjes laat uitlopen als het voorjaar er weer aan komt. Over Johannes de Doper die vertelt over een nieuw begin en dat God dichtbij komt. Hoe kun je hoopvol leven als je dit je/u verteld wordt ? Een teken van hoop zal steeds in de adventzondagen naar voren komen.

En ja, kerst is toch de tijd van verwachting, een tijd van hoop ... Waar hoopt u/jij op ? Waar kijkt u/jij naar uit ? Natuurlijk kun je hoop of hopen in je eentje doen, maar het gaat veel makkelijker als je elkaar helpt hopen. Ja, mensen kunnen elkaar helpen hopen, maar er zijn ook andere dingen die u/jou kunnen helpen hopen... Dit wordt in het adventproject steeds duidelijker.

We hopen dat we dit met elkaar kunnen gaan delen en dat het zo weer een gezamenlijk adventproject gaat worden. De jonge gezinnen krijgen voor 1^e advent weer een gezinsboekje in hun brievenbus, zodat ze het project ook thuis dagelijks kunnen gaan volgen. En natuurlijk hebben we er ook een aantal besteld voor evt. opa/oma's die dit met hun kleinkinderen willen gaan doen. Ze liggen vanaf 1^e advent ook in de kerk.

We hopen met elkaar weer een fijne adventsperiode te beleven.

Een warme groet namens de KND-kerst, Willemien, Hadassa en Marjan.



Kinderlied van de maand november



Kaarsenlied

Marcel en Lydia Zimmer hebben enkele maanden geleden een 'kaarsenlied' uitgebracht. Dit is op youtube zowel integraal beschikbaar als in losse delen, voor elke adventszondag een deel. Het lied zal in de Dorpskerk klinken bij het aansteken van de adventskaarsen, maar is ook goed bruikbaar op school

De kindernevendienstmethode 'Kind op Zondag' brengt dit jaar het projectlied 'Wij hopen op een teken' uit, dat gezongen kan worden op de overbekende melodie van 'Nu daagt het in het Oosten'. Elke zondag een vast en een ánder couplet. Dit lied voegen we hier achter voor de volledigheid bij.

Marieke Roobol en ds. Sjaak Teuwissen

'Kaarsenlied' (Marcel en Lydia Zimmer)

- Eerste advent <https://www.youtube.com/watch?v=kNjt3RWBM60>
- Tweede advent <https://www.youtube.com/watch?v=CwNNZQ6ICAU>
- Derde advent → <https://www.youtube.com/watch?v=Cxwplpx1kQ>
- Vierde advent → <https://www.youtube.com/watch?v=SGtkd06zamg>

Kaarsenlied 'compleet' <https://www.youtube.com/watch?v=j3RSbBXe7Vs>

Of zoek op youtube op 'kaarsenlied Marcel en Lydia Zimmer'

1e, 2e en 3e advent:

Er komt een feest, moet je horen:
de zoon van God wordt geboren.

Dus steken wij de eerste/tweede/derde kaars nu aan
en zullen vol verwachting verder gaan.

Advent is hopen, advent is uitzien,
en van een wereld dromen
van licht en liefde en vol van vrede
als Jezus straks zal komen.

4e advent:

't Is bijna feest, moet je horen:
de zoon van God wordt geboren.

Dus steken wij de vierde kaars nu aan
en kunnen straks met Jezus verder gaan.

Kerst is vieren en kerst is blij zijn
als Jezus is geboren
Geluk en vrede voor alle mensen
Laat iedereen het horen



Tekst: Marcel & Lydia Zimmer
© 2024 Celmar Music

Projectlied advent en kerst 2024

Wij hopen op een teken

1. Wij ho - pen op een te - ken
van lief - de en ge - loof,
Wie zal ons la - ten we - ten
wat God aan ons be - looft?

Eerste advent:

De knoppen aan de bomen
die langzaam opengaan,
vertellen wat gaat komen:
een nieuwe tijd breekt aan.

Tweede advent:

Johannes laat zich horen,
een stem in de woestijn.
Er klinken grote woorden:
dat God dichtbij wil zijn.

Derde advent:

Als mensen samen delen
en eerlijk zijn en goed,
zal iedereen beleven
wat God voor mensen doet.

Vierde advent:

Maria kent het wonder,
zij draagt het met zich mee.
Dat nieuws is zo bijzonder,
dat vier je niet alleen.

Kerst:

De koning is geboren,
je vindt hem in een stal.
Laat alle mensen horen
dat Hij ons redden zal.

Zondag na Kerst:

Twee mensen op Gods drempel
die leven met het licht,
zij krijgen in de tempel
een lach op hun gezicht.

Tekst: Erik Idema

Melodie: 'Nu daagt het in het Oosten',
Liedboek 444 (Melchior Vulpius)

De orgel- of pianobegeleiding van dit lied
vindt u in de begeleidingsbundel bij het
Liedboek. Op de website van *Kind op Zondag*
is een pdf beschikbaar waarin de tekst van
het projectlied bij deze begeleiding staat.

Het eerste couplet van dit lied kan elke zondag
worden gezongen, daarna volgt steeds één couplet
van de betreffende zondag.



GOD BLESS YOU

to the

NEWBORN

KING

RONDJE KIJFHOEK

Terugblik

Voor u ligt alweer de laatste editie van 'Samengaan' van dit jaar; de december-wintermaand in de vierweekse adventtijd voor de Kerst. In de afgelopen maanden zijn er, naast de kerkdiensten, ook andere activiteiten in en rond de Kijfhoekkerk georganiseerd.

Vorige maand waren er weer twee inspirerende samenkomsten met onze gastpredikanten. Als altijd weer met een aansprekende boodschap en oproep ons Geloof staande te houden. Hieronder enkele fotomomenten:



Kijfhoek, zondag 3 november met ouderling en scriba Liesbeth Schop naast proponent dominee Jan Wouter Sterrenburg.



Kijfhoek, zondag 17 november met onze vorige dominee Johan Breure met organist René Barnhard en enkele gemeenteleden.

Eeuwigheidszondag of ook Voleindigings- en Gedachteniszondag

Vorige week, zondag 24 november, hebben we stilgestaan bij het herdenken van gemeenteleden die ons in de Hoop en zekerheid zijn voorgedaan naar het Geestelijk Huis met de Vele Woningen die onze Heiland in het vooruitzicht stelt. In onze Kijfhoekkerk is een lege plek gekomen na het overlijden van mevrouw Klazien Monshouwer-Timmerman.

Ook Klazien gedenken wij samen met onze **gemeente Heerjansdam – Kijfhoek**

*.... Vandaag gedenken wij, die in 't voorbije jaar
door de dood ons ontvielen.
Veel gedachten leven nog in onze zielen,
hier is een plek van rust,
dit is het huis des Heren.
God wil Zijn aangezicht genadig tot ons keren,
Hij komt naar ons toe in gebeden en in een lied.
Zijn armen houden vast, Hij verlaat ons niet.
Wij vinden ware troost bij de Goede Herder,
veilig in Zijn hoede, kunnen wij weer verder*

Adventsverwachting, zicht op Kerst in Kijfhoek

Deze week zondag, 1 december, is de eerste Adventszondag. Een periode van vier weken van Verwachting. Uitkijkend naar de geboorte van de Heiland der wereld, ook onze Verlosser en Heiland, de Here Jezus. Deze zondagmiddag is ds. A. van den Berg uit Asperen onze gastpredikant. De tweede dienst is op zondag 15 december, de jaarlijkse Kerstviering in de Kijfhoekkerk. Onze dominee Sjaak Teuwissen hoopt deze kerstsamenkomst te leiden. Er zal muzikale medewerking worden verleend door de zanggroep 'Heerjansklank'. Geen onbekende groep, zij treden regelmaat op in onze Dorpskerk en komen weer graag naar Kijfhoek om met ons de oude en nieuwe kerstliederen te zingen. We kijken er naar uit. Jacco Steen zal 'Heerjansklank' en de samenzang begeleiden. Zoals gebruikelijk beginnen we om 15.00 uur. Breng familie, vrienden en bekenden mee. Er staat een stoel voor u klaar!



Vooruitblik

De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar is op 5 januari. Het zal een feestelijke samenkomst worden met een bijzondere doopdienst met aansluitend de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Zo rond vier uur (16.00u.) is er in de kerk een informeel samenzijn waar men elkaar kan ontmoeten. Met een kopje koffie en wat lekkers erbij en daarna met een hapje en drankje zullen we elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar uitwisselen. Hierbij worden ook alle bewoners van ons buurtschap Kijfhoek persoonlijk uitgenodigd. Eenzelfde uitnodiging geldt tevens voor alle leden van onze protestantse gemeente Heerjansdam-Kijfhoek. Hartelijk welkom!

De Kijfhoekkerk blijft open

Voor individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk open. In enkele opengeslagen Bijbelse dagboeken zijn er woorden van troost en bemoediging te vinden. Ook tijdens de Adventsperiode staat voorin de kerk de brandende Paaskaars als symbool en teken van hoop met een afwisselend adventsboekje uit de Kijfhoekse polder. Met rustige achtergrondmuziek is het een verademing een doordeweeks moment van rust te ervaren. Er is gelegenheid om zelf, gratis koffie, thee, water of frisdrank te nemen. Een verwijzing naar toiletbezoek, giften en informatiemateriaal is aanwezig. U bent en blijft, ook in het nieuwe jaar, van harte welkom, waar dagelijks een stoel voor u klaar staat.

Kerkdiensten in Kijfhoek

In de komende maanden zijn gepland:

Zondag 5 januari met onze dominee Sjaak Teuwissen

Zondag 19 januari met ds. A. Groen uit Sliedrecht, voorheen predikant in Rijsoord

Zondag 2 februari met ds. J. W. Sterrenburg uit Sluipwijk

Zondag 16 februari met ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht

Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00u).

Ook op deze zondagmiddagen staat er stoel voor u uitnodigend gereed.

Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en gasten, bel mij dan even, tel. 06 – 3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl

Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl

Collectes en giften

Tijdens de kleinschalige kerkdiensten wordt door de diaken met de 'hengelcollectezak' rond gegaan. Na de diensten van vorige maanden zijn de collectes geteld:

Zondag 6 oktober met dominee Cees Hendriksen met 36 bezoekers en € 265,00

Zondag 20 oktober met dominee Geurt-Jan van Beek met 36 bezoekers en € 279,80

Zondag 3 november met dominee Jan-Willem Sterrenburg met 29 bezoekers en € 316,00

Zondag 17 november met dominee Johan Breure met 21 bezoekers en € 119,75

In de bus voor Groot Onderhoud en de open collectezakken bij de uitgangen werd ruim 155 euro geteld. Met de QR-code werd ook nog 225,00 euro ontvangen.

Alle gevers, gemeenteleden en gasten, heel veel dank.

Tenslotte

Ook in de december - kerstmaand blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje met onze beste en Zegenrijke wensen.

Een kleine moeite, maar met groot plezier!

In de digitale versie van het kerkblad zijn alle andere foto's in kleur te zien.

Een goede, Zegenrijke maand en Kerstdagen met goede gezondheid in het nieuwe jaar toegewenst.

Een hartelijke groet,

Joop Wiekeraadt



Dorpskerstzang 2024

Reserveer gratis je kaarten!

Via onderstaande QR-code,
www.ije-rotterdam.nl of bij een
van de afhaalpunten.

Plus Poortugaal
Waalstraat 2a

MCD Rhoon
Tsjaikovskistraat 3



Zaterdag 21 december

Dorpskerk, Molenweg 6, Heerjansdam
Aanvang 19:30 uur, deuren open: 19:00 uur.

Zondag 22 december

Maranathakerk, kleidijk 2, Rhoon
1 aanvang 16:30 uur. Deuren open: 16:00 uur
2 aanvang 19:30 uur. Deuren open: 19:00 uur

Met medewerking van
IJE-koor en band
Dirigent: Damyan Vermaas
Organist: Marijke van der Vorm
Ds. S. Teuwissen & Ds. F. de Ronde

Filiae en Reni & Elisa - 'SHARE' CHRISTMASTOUR

Zondag 15 december 2024 - 20.00 uur
Heerjansdam Dorpskerk, Molenweg 8,

Deze avond kunt u genieten van de

Vocal Group Filiae
Reni & Elisa

en Women Worship o.l.v. Maarten Wassink

Met een unieke kersttour trekken zij door Nederland en brengen ze de
kerstboodschap dichterbij met swingende gospelmuziek!

Kom luisteren en zing mee met ontroerende en herkenbare kerstliederen die
het prachtige kerstverhaal vertellen. Een avond om nooit te vergeten!

Bestel je kaarten bij: <https://www.eventsforchrist.nl>



INGEZONDEN

“Kerstfeest in de Grote Kerk” te Dordrecht met het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor ‘PRAISE HIM’

Ook dit jaar vindt weer de bekende en geliefde koor- en samenzangavond “Kerstfeest in de Grote Kerk” plaats en wel op 21 december. “PRAISE HIM” zingt samen met het HK Kerstprojectkoor. Noortje van Middelkoop (panfluit), Ronald IJmker (orgel) en Pascal van de Velde (trompet) verzorgen de instrumentale omlijsting. Peter van der Velden, waarnemend burgemeester van Dordrecht, neemt de lezingen voor zijn rekening. Natuurlijk is de algehele leiding deze avond in handen van dirigent Jan Quintus Zwart. Bijna even vanzelfsprekend is de bijdrage van het vocaal mannenensemble “Orpheus” uit Lviv/Oekraïne. Hun a capella zang klinkt geweldig in die grote kerk! Uiteraard is er ook ruimte voor veel samenzang. Voor u weer naar huis gaat, kunt u nog genieten van warme chocolademelk of glühwein. Al met al belooft het weer een mooie avond te worden. Zet de datum alvast in uw agenda: 21 december. Vanaf 19.00 is de kerk open en de avond begint om 19.30 uur. De toegangsprijs is 10 euro (kinderen t/m 14 jaar in gezinsverband gratis). Kaarten: via de QR code op de poster, info@praisehim.nl / www.praisehim.nl/concertagenda; tel. 06-46257072 of bij de kerk vanaf 19.00 uur (zolang de voorraad strekt)

Kerstfeest in de Grote Kerk - Dordrecht

Zaterdag 21 december
Aanvang: 19.30 uur
Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor

Praise Him
m.m.v. HK Kerst Projectkoor 2024
o.l.v. Jan Quintus Zwart

Orgel: Ronald IJmker
Panfluit: Noortje van Middelkoop
Trompet: Pascal van de Velde
Lezingen: Peter van der Velden
Burgemeester Dordrecht
Kerk open: 19.00 uur

Toegangsprijs: € 10,00 (Kinderen t/m 14 jaar in gezinsverband gratis)
Na afloop warme chocolademelk of glühwein

Kaarten: www.praisehim.nl (concertagenda) / d.m.v. QR-code: / info@praisehim.nl / tel. 06-46257072 of bij de ingang van de kerk op 21 december vanaf 19.00 uur, zolang de voorraad strekt.



Roon Staal met kerstprogramma én nieuw kerstalbum in Zwijndrecht

Van 7 t/m 23 december toert zanger en pianist Roon Staal met zijn nieuwe kerstprogramma door Nederland. Zaterdag 7 december om 15.00 uur doet hij de Kijfhoekkerk in Zwijndrecht aan. Een prachtig kerstconcert staat op het programma waarbij tevens zijn nieuwe kerstalbum wordt gepresenteerd.

Magische kerstsfeer

Met zijn warme tenorstem en melodieuze pianospel weet hij zijn publiek mee te nemen naar een magische kerstsfeer. Volledig genaamd Hieronymus, speelt Roon zowel in het Engels als in het Nederlands bekende kerstsongs. Op authentieke wijze gebracht, denkend aan songs als “O Holy Night”, “A Child is Born” en “Midden in de Winternacht”. Maar ook prachtige werken van zijn nieuwe kerstalbum “The Christmas Album III” staan tijdens de Kersttour op het repertoire.



Gilbert O'Sullivan

Terugkomend publiek is enthousiast over de soepele, warme stem en het golvende pianospel van de zanger. Maar ook de Britse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan steekt zijn enthousiasme over deze authentieke Nederlandse 'troubadour' niet onder stoelen of banken: “It is his voice not least his songwriting ability that really shines throughout.”

TV en Musical

Als kind stond Staal al op de theaterplanken en in tv-studio's met artiesten als John Kraaijkamp sr. en Ruth Jacott. Als jonge twintiger nam hij de titelrol in de rock-opera 'Tommy' op zich met lovende kritieken ten gevolge. In de musical Rembrandt speelde hij even later naast Henk Poort, als zoon Titus van Rijn. Deze podiums laat Roon nu achterwege, hij heeft zich volledig toegelegd op zijn pianoconcerten in akoestiekrijke kerkjes en de kleine theaters.

INGEZONDEN

Kerstliederen zingen in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Komt allen, groot en klein, naar de bekende kerstzondagavondzang in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht op zondag 22 december. Aanvang 19.30 uur en de toegang is vrij. Op deze avond mogen we weer vol vreugde zingen van de geboorte van het kindje Jezus. Ook in een tijd waarin donkere wolken, onrust en verdriet boven ons hangen, mogen we zingen en kijken naar de ster van Bethlehem.

We gaan weer vele bekende kerstliederen zingen samen met het Bethelkerkkoor. Ook zal het koor een aantal liederen laten horen uit hun kerstrepertoire. Aan deze avond werken mee: Hugo van der Meij (organist) en Johan Petersen (tenor). De algehele leiding is in handen van onze dirigent Wim de Penning.

We zingen in deze zondagavondzang o.a. de kerstliederen *'Komt allen tezamen'*, *'Eer zij God in onze dagen'* en *'t Licht dezer wereld is reddend verschenen'*.

We besluiten deze kerstzondagavondzang met het zingen van het *'Ere zij God'*.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook



Kerstzangavond Goudswaard 16 december

Op maandagavond 16 december wordt in de Hervormde Dorpskerk van Goudswaard de jaarlijkse kerstzangavond gehouden. Medewerkenden aan deze avond zijn Christelijk Koor 'Rejoice' o.l.v. Jan Peter Teeuw en muziekvereniging 'Volharding Korendijk' o.l.v. Henk de Vos. Daarnaast verlenen Corné van der Giessen (panfluit) en Cornelis den Ouden (piano) hun medewerking. Jan Peter Teeuw zal behalve dirigeren ook orgel spelen. Dr. A.A. Teeuw verzorgt een korte overdenking.

Het belooft een afwisselend programma te worden. Naast koorzang en instrumentale muziek is er ook veel samenzang van bekende kerstliederen.

De avond begint om 19.30 uur. De deuren van de kerk zijn een halfuur voor aanvang geopend. De toegang is gratis. Wel is er na afloop een collecte voor de onkosten.

Jong en oud hartelijk welkom op deze sfeervolle kerstzangavond!

Samengaan

Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar.

Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand.

Redactie

Alex van Hengel, telefoon 078-6772660 – 06-45768914
Heleen Hoes, Hans Ouwerkerk, Vacant

Redactieadres

Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam
e-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl

Bezorging: Leen Kruithof 0651958907

Correctie: Margot Walda

Advertenties en financiën

H.P. Ouwerkerk, telefoon 06-51305251

Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen giften worden gestort op rekening:

NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan.

Druk

Drukkerij Verloop, Alblaserdam

Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek

Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur en eventueel op afspraak in de Dorpskerk, Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam

Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.

De penningmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

e-mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl

rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v.

Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek

Voorganger:

Ds. Sjaak Teuwissen

Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99

e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Kerkelijk werker t.b.v. senioren en gemeenteleden in zorginstellingen:

Dhr. Engel Leune

Tel.nr 06- 83 53 43 61

Mail: eleune@outlook.com

Vaste werkdag: donderdag en daarnaast ad hoc

Scriba:

Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,

tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl

Diaconie:

Richard van Vliet, De Gors 6 2995 BE

Tel. 06 54 63 73 89, e-mail: rvvliet@planet.nl

Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61RABO 0305 4267 37 t.n.v.

Diaconie vd Protestantse Gem. Heerjansdam

Dorpskerk:

Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826

Kerk te Kijfhoek:

Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht

Overige kerkelijke gegevens:

Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de website: www.kerkheerjansdam.nl

kerk  HEER
JANS
DAM

