

Anders Dan Anders dienst 'Verloren en gevonden'

Liturgie:

Welkom

Opw. 557: 'Laat uw glorie zien'

Opw. 462: 'Aan uw voeten Heer'

Johan: 'Verlangen'

Gebed

Johan: 'Thuis'

Schriftlezing: Lucas 19: 1-10

Johan: 'De toekomst lig open'

Kindermoment

Overdenking

Opw. 849: 'Ik hou van U'

Johan: 'Sterren'

Gebed, voorbeden

Collecte: 1. Onkosten ADA diensten 2. Onderhoud gebouwen

Opwekking 542: 'God van trouw'

Zegen

Opw. 818: 'Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus'



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris achter in de kerk.

Agenda: Volgende week zondag om 9.30 uur dienst met ds. J. Breure uit Zwijndrecht. En 's middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. G.J. van Beek uit Hendrik Ido Ambacht.

Vrijwilligersfeest 2024 18 oktober, 20.00-23.00 uur, Dorpshuis Heerjansdam

Om ons als vrijwilliger te bedanken voor onze inzet het afgelopen jaar, vindt er een feestelijke avond plaats in Het Dorpshuis in Heerjansdam. We zijn van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen; dus ook als we vrijwilliger zijn binnen KerkHeerjansdam. Dj Karim verzorgt deze avond de muziek. Er zijn plaatjes van vroeger tot nu, en uiteraard ook verzoekjes. Het aantal plaatsen is beperkt, dus reserveren is noodzakelijk. Laat dus even weten als u of jij komt, en bij welke vereniging, stichting of organisatie - of dus: KerkHeerjansdam - u of jij werkzaam bent. Samen maken we er een avond van om niet snel te vergeten. Tot vrijdagavond 18 oktober. Aanmelden kan via Tel. 06 - 206 14 127

@ vrijwilligersfeestheerjansdam@gmail.com



Gespreksgroep: Kijk op geloof

Kijk op geloof is de titel van een boek dat in 2005 verscheen en meteen een tweede druk beleefde. De auteur is ds. Henri Veldhuis die tot zijn overlijden predikant was van de Protestantse Gemeente te Culemborg. De ondertitel is 'Christelijk geloof uitgelegd'. In een groot aantal korte hoofdstukken komen onderwerpen aan de orde als: God, Jezus, het kwaad, het kruis, vergeving, kerk, Israël. In al deze en de andere onderwerpen gaat het om de inhoud van het geloof. Hoe belangrijk dat we ons daarin verdiepen omdat in de samenleving de rol van kerk en geloof alsmaar kleiner wordt.

De vraag: 'Weet jij wat je gelooft?' wordt hierdoor alleen maar actueler.

Veldhuis zoekt aansluiting bij zowel de protestantse als de rooms-katholieke traditie en houdt ook rekening met wetenschappelijk inzichten. Een gespreksgroep met dit boek als uitgangspunt begint in oktober. Per bijeenkomst bespreken we een hoofdstuk dat door de deelnemers vooraf gelezen is. We komen 1x per twee weken op een avond bij elkaar. De duur van de gespreksgroep is maximaal twee jaar. Wie deelneemt doet dat voor de hele periode. Om een goed gesprek te kunnen voeren is het minimaal aantal deelnemers 4 en het maximaal aantal 8. Deelnemers schaffen zelf het boek aan, +/- €20. Gespreksleider is Johan Breure. Eerste bijeenkomst is dinsdag 15 oktober om 20.00u.

Zo mogelijk bij een deelnemer thuis.

Voor aanmelden en/of informatie (geef meteen de avond van je voorkeur aan, 1^{ste} en 2^{de} voorkeursavond):

Johan Breure ds.breure@gmail.com tel: 06-15 48 60 32

