

Inleiding op de dienst 'Zwaar weer' is het, in het Bijbelverhaal in Marcus 6: 45 - 52. De leerlingen van Jezus komen in een storm terecht en raken in paniek. Te meer als ze Jezus over het water aan zien komen lopen en denken dat het een geestverschijning is. Het speelt zich af direct na de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, waar Marcus aan het eind van dit verhaal aan refereert: 'Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, doordat ze hardleers waren' (vers 52). Eerder dit jaar stonden we al stil bij dit verhaal, toen in de variant van Mattheüs 14. In deze dienst vliegen we het Bijbelverhaal vooral overdrachtelijk aan: wat staat ons te doen als het 'zwaar weer' is in ons leven? Ieder van ons beleeft bij tijd en wijlen zwaar weer. Waar koersen we dan op, en wat voor rol heeft Jezus Christus dan in óns verhaal? Het laatste Bijbelvers grijpt terug op het Bijbelverhaal er vóór en gebruiken we als vooruitwijzing naar het Heilig Avondmaal dat we deze zondag hopen te vieren. Alle inspanningen ten spijt is het niet gelukt om een organist of pianist te vinden voor deze dienst middenin de zomer. Daarom maken we voor muziek en zang gebruik van youtube, en luisteren en zingen mee met prachtige liederen. Ook middenin de zomervakantie is er dus 'gewoon' eredienst in de Dorpskerk, sterker nog: we vieren het sacrament van brood en wijn met elkaar. Welkom!

Liturgie:

Welkom & Mededelingen

Lied: Psalm 107: 12

Moment van stilte Bemoediging & Groet

Inleiding op de dienst

Lied 'God van licht' Opwekking 807

Gebed bij de opening van Gods Woord

Lied: 't Scheepke onder Jezus' hoede' ELB 187: 1, 2 en 3

Kindermoment - Kinderlied: Vrede, vriendschap, vreugde, vrijheid

Bijbellezing: Marcus 6: 45 - 52

Lied 'Ruwe stormen mogen woeden' Joh. de Heer 972

Preek: 'Zwaar weer'

Lied 'U geeft een toekomst vol van hoop'

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie-Mensenkinderen 2. Kerkenwerk

Onderwijzing

Lied: 'Lieve Heer Gij zegt 'kom' en ik kom' NLB 840

Inzettingswoorden

Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader

Vredegroet

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed na de maaltijd

Slotlied: Hemelhoog 460 'Ik zal er zijn'

Zegen - Muziek na de zegen: Lied 'Wat als de storm komt'



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



**Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie,
thee of fris achter in de kerk.**

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 28 juli 2024

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 28 juli heeft de diaconie gekozen voor het project "Zondagsschool materialen voor Armenië". Dit is een project van Stichting *Mensenkinderen*.

Armenië heeft een rijke christelijke traditie, maar zeventig jaar Sovjetregime heeft veel atheïsme gebracht. Priester Tatul heeft in de zomer van 2023 samen met vrijwilligers voor de eerste keer in het dorpje Sis kinderdagen georganiseerd en nu wil hij graag dit werk voortzetten door een zondagsschool in het dorp te starten.

Wekelijks zal de zondagsschool in het dorpje Sis in het dorps huis plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat de kinderen in twee groepen van ongeveer 30 tot 35 kinderen worden ingedeeld en met behulp van kinderbijbels en een kinderwerkboek vertrouwd raken met Gods woord.

Met € 1.062,-- helpen we priester Tatul met de aanschaf van materialen (kinderbijbels, werkboeken, papier en schrijfwaren) zodat hij in Sis kan starten met de zondagsschool.

Helpt U mee om deze zondagsschool een goede start te geven?

Bij voorbaat hartelijk dank!

Agenda: Volgende week zondag om 9.30 uur dienst met ds. J. Popering uit Aalsmeer. En 's middags om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. R. Antes uit Ridderkerk.

Afwezig: Van maandag 29 juli t/m zondag 25 augustus houden wij (fam. Teuwissen) als gezin zomervakantie. In dringende pastorale situaties kunt u contact opnemen met onze scribe mevr. Liesbeth Schop-Berkhout: scribe@kerkheerjansdam.nl / 06 - 49 83 79 68; of met ouderling dhr. Bas Roobol: broobol@roobol.com / 06 - 53 77 13 12. Zij leggen indien nodig contact met één van onze oud-predikanten ds. Leo van der Eijk en ds. Johan Breure. Ik ben hen zeer erkentelijk dat zij achterwacht willen zijn.