

Inleiding op de dienst

"Hoop in de storm" dat is het thema van de 'dienst met jong en oud' op zondag 10 maart, in de Dorpskerk Heerjansdam. Centraal staat het verhaal uit Mattheus 14: 22 t/m 33, waarin Jezus' leerlingen zich in een bootje en in zwaar weer verkeren; Jezus aan zien komen lopen over het water maar angstig denken dat het een spook is; en waarbij Petrus de boot uit stapt maar meteen daarna bang wordt. De dienst bestaat uit de volgende onderdelen:

9.30 uur: *Samen ontdekken:* in allerlei gaten en hoeken in en rond de Dorpskerk zijn er doe- denk- en ontdek-activiteiten rondom het thema, voor jong en oud

10.15 uur: *Samen vieren:* met elkaar zingen, bidden en luisteren naar het Bijbelverhaal over de storm op het meer; inzameling en zegen. Diverse elementen uit 'samen ontdekken' komen hierin terug. Voor wie liever vooral een meer 'reguliere' kerkdienst bezoekt, bekijkt of beluistert, is dit een goed instapmoment

11.00 uur 'samen gezellig napraten': er zijn diverse soorten drinken en lekker; het laatste weer in lijn met het thema

Leidinggevenden uit Kindernevendienst en Kinderclubs en predikant ds. Sjaak Teuwissen bereiden de dienst inhoudelijk voor. Verder werken mee: muziek en zanggroep Heerjansklank, uitgebreid met het kinderkoor van KindCentrum De Rank o.l.v. Karin Gerritsen. En vele anderen.

Iedereen is welkom: kinderen, tieners, volwassenen, ouderen, opa's, oma's, vrienden, vriendinnen, klasgenoten. Meer info: zie www.kerkheerjansdam.nl. de dienst wordt in ieder geval vanaf 10.15u uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Heerjansdam)

Liturgie:

Welkom en mededelingen

Intredelielied OKE voor Kids 325

Moment van stilte; Bemoediging & Groet

Zingen: hemelhoog 430 'Je hoeft niet bang te zijn'

Inleiding op de dienst

Zingen: "Ik wil even bij U komen"

Bijbel: Mattheus 14: 22 t/m 33

Zingen: opwekking KIDS 233 "God heeft een plan"

Thema: 'Hoop in de storm'

Samenzang NLB 442: 1 en 2 'Op U mijn heiland blijf ik hopen'

Samen bidden

Zingen: hemelhoog 547 "Onze Vader"

Mededelingen

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk

Slotlied: OKE4KIDS 335 "God zegent jou"

Zegen

Zingen: "Wees niet bang"

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris achter in de kerk.



Dienst met JONG en oud
thema: hoop in de storm

zondag 10 maart 2024
09.30 uur SAMEN ONTDEKKEN
10.15 uur SAMEN VIERNEN
11.00 uur SAMEN GEZELLIG NAPRATEN

medewerkers: Heerjansklank | Kinderkoor de Rank | organist Jacco Steen | leiding Kindernevendienst en Kinderclubs | voorganger Sjaak Teuwissen

Iedereen is welkom, kom jij ook?

Dorpskerk, Molenweg 8 



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Agenda: Bidstond voor gewas en arbeid, dd woensdag 13 maart 19.30 uur.

Volgende week zondag Anders dan anders dienst in de Dorpskerk om 9.30. En 's middags in Kijfhoek om 15.00 dienst met prop. J.W. Sterrenburg uit Sluipwijk.

Lezingen in Stille Week en Pasen

Tijdens de diensten op Witte Donderdag 28, Goede Vrijdag 29, Stille Zaterdag 30 en Paasochtend 31 maart verzorgen zo mogelijk gemeenteleden van allerlei leeftijden de Bijbellezingen: wil je tijdens één of meer van deze dagen een lezing voor je rekening nemen; stuur even een berichtje via 06 - 20 50 30 99, of sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Opgeknapte jeugdruimtes in de kerk:

Na ons vorige berichtje op de weekbrief kunnen we dankbaar melden dat we veel spullen en giften aangeboden hebben gekregen. Ontzettend veel dank daarvoor! We hebben de ruimtes inmiddels helemaal opgeruimd en ook spullen uit de Boomgaardkerk samengevoegd met wat in de Dorpskerk was. De ruimtes zien er echt mooi en kindvriendelijk uit. Hier en daar moeten er nog wat puntjes op de i, maar we zijn heel blij met al het werk dat het klusteam al heeft verzet. Loopt u op zondag ook eens binnen in de ruimtes? We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Er zijn nog een aantal spullen die we kunnen gebruiken en waar we uw hulp graag nog weer voor vragen.

Voor de oppas zoeken we nog: 2 of 3 hoge stoelen voor aan de grote tafel (zie bijv. deze van Ikea: [Kinderstoel, INGOLF, wit - IKEA](#)) *1 lekker zittende Fauteuil met leuning om met onze jongste kindjes lekker in te kunnen zitten/fles te geven oid. Graag in een kleur die passend is bij de blauwe kleur die de ruimte krijgt. *een wc-verkleiner

*een laag boekenkastje zodat de kinderen zelf hun boekjes kunnen pakken

* Ook is het speelgoed wel wat verouderd aan het raken en kunnen we wel wat nieuws gebruiken. U kunt denken aan: een speelgoedkeukentje en speelgoed keukenspulletjes *een autokleed en wat autootjes *een pop en/of wat poppenspulletjes *wat spelletjes voor peuters Verder hebben we zowel bij de oppas als in de kindernevendienstruimte wat zitzakken in gebruik die we nog in de Boomgaardkerk hadden liggen. We zoeken nog wat handige gemeenteleden die ons kunnen helpen met het bijvullen van de zitzakken?

Om te voorkomen dat de nu zo mooi opgeruimde ruimtes ineens vol gezet worden met allerlei spullen willen we u vragen als u 1 van bovenstaande spullen beschikbaar hebt of misschien wel wilt sponsoren of kunt helpen met iets, dit aan te geven bij Barbara Steen [06 10888749](tel:0610888749) of bsteen1977@gmail.com) en/of Irene de Jong ([06-51743669](tel:0651743669) of irene@lingeman.name). Wij kunnen dan nagaan of de aangeboden spullen inderdaad bruikbaar en passend zijn.