

Samen gaan



Deze maand:

De Aanvoer

Op zoek naar verbinding

Een kennismaking

De bouwerij



MEDITATIE

De Aanvoer

Waarschijnlijk zijn er velen onder u die de boulevard van Katwijk aan Zee kennen. Prachtige wandelpromenade, aan de ene kant strand en de zee, aan de andere kant mooie grote huizen. Een aantal pastorieën van de Hervormde Katwijkse gemeente staat aan de boulevard. Mocht de predikant zijn studeerkamer hebben aan de straatkant, dan heeft hij een prachtig uitzicht, voor inspiratie, maar ook om afgeleid te worden. Op een zomerse dag lopen daar duizenden mensen te paraderen en is er veel te zien.



Op YouTube kunt u via Evangelie Herauten wekelijks preken afluisteren van predikanten uit de behoudende hoek van Protestant Nederland. Ik doe dat wekelijks en kan het u aanbevelen. Enkele weken geleden hoorde ik een preek van een Katwijkse dominee die aan de boulevard woont. Er was hem iets opgevallen. Om de paar honderd meter is er een afrit naar het strand met aan beide zijden een strandtent waar je wat kunt nuttigen, met originele namen als Zeezicht, Kustwacht, Zee en Duin, Baken en Noorderlicht. In iedere badplaats zie je deze namen weer. Het viel deze dominee op dat alle etablissementen werden bevoorradt door dezelfde firma. En toch verschilt de kwaliteit van het eten enorm tussen diverse strandtenten. De voornaamste oorzaken zijn de kwaliteit van de kok, entourage en inrichting van de zaak. Laten we ook de bediening niet vergeten.

De dominee die dit allemaal zag vanuit zijn studeerkamer, zag een vergelijking tussen al de verschillende kerken in ons land, al die kerkgebouwen met herkenbare namen in iedere stad of dorp. Ze verschillen soms veel in hun belijdenisgeschriften, liederen en verkondiging van het Woord. Echter, de aanvoer is van een en dezelfde leverancier, dezelfde Bijbel met diverse vertalingen. Dagelijks komt de aanvoerwagen langs met de tekst "Jesus is uw redding." Maar het is net als met de wereldse strandtenten. Wat maken ze ervan, de kok en zijn staf, het bedienend personeel?

Persoonlijk vind ik het niet schokkend dat er zoveel kerken en groepen zijn. Verschil in taalgebruik, uitleg van de Bijbelteksten, liederen en liturgie. Ook de gelovigen verschillen. Eén ding moet echter centraal staan, in iedere dienst. En dat is de Verkondiging van het Woord. Een preek waarin Jesus centraal staat. Dat er altijd een link is waarvoor onze Heer is gekomen. Mocht dit niet zo zijn dan gaat het pas echt fout. Dan wordt het een armoedige vertoning.

Als wij zondag naar de Dorpskerk of Kijfhoek rijden, dan rijdt er altijd een denkbeeldige vrachtwagen voor ons, volgeladen met heerlijkheden vanuit Gods woord. De voorraad is onuitputtelijk. De Heilige Geest zit achter het stuur. Hij stopt, bezorgt zijn lading en gaat met ons mee. Want zonder de chauffeur van de aanvoerwagen valt het zaad van de preek op harde steen. Zonder Hem gaan we uit de kerk zoals we er ingegaan zijn en dat willen we toch niet?

Bas Roobol

BIJBELLEESROOSTER

donderdag	1 februari	Psalm 18:26-51
vrijdag	2 februari	Leviticus 12:1-8
zaterdag	3 februari	Marcus 1:21-28
zondag	4 februari	Marcus 1:29-38
maandag	5 februari	Psalm 31
dinsdag	6 februari	Leviticus 13:1-11
woensdag	7 februari	Leviticus 13:12-23
donderdag	8 februari	Leviticus 13:24-37
vrijdag	9 februari	Leviticus 13:38-46
zaterdag	10 februari	Psalm 32
zondag	11 februari	Marcus 1:39-45
maandag	12 februari	Marcus 2:1-12
dinsdag	13 februari	Marcus 2:13-22
woensdag	14 februari	Jeremia 14:1-10
donderdag	15 februari	Jeremia 14:11-16
vrijdag	16 februari	Jeremia 14:17-22
zaterdag	17 februari	Psalm 130
zondag	18 februari	Jeremia 1:4-12
maandag	19 februari	Jeremia 1:13-19
dinsdag	20 februari	Psalm 116
woensdag	21 februari	Jeremia 17:1-18
donderdag	22 februari	Jeremia 17:19-27
vrijdag	23 februari	Psalm 27
zaterdag	24 februari	2 Petrus 1:1-11
zondag	25 februari	2 Petrus 1:12-21
maandag	26 februari	Jeremia 18:1-12
dinsdag	27 februari	Jeremia 18:13-23
woensdag	28 februari	Psalm 51
donderdag	29 februari	Jeremia 19:1-9
vrijdag	1 maart	Jeremia 19:10-15
zaterdag	2 maart	Psalm 19

Maria Lichtmis, de opdracht van Jezus in de tempel

Aswoensdag, begin van de veertigdagentijd



VAN DE REDACTIE

Onze excuses

Helaas is er in Samengaan van vorige maand een vervelende fout geslopen waardoor o.a. het In Memoriam van mevrouw Corrie de Deugd – Stolk opnieuw is afgedrukt. Helaas werd deze fout pas ontdekt toen Samengaan al bezorgd werd en was deze dus niet meer te corrigeren.

Dit spijt ons zeer en we hebben als redactie de familie van mevrouw De Deugd - Stolk dan ook onze excuses aangeboden voor deze fout.

Redactieleden gezocht

Wat zou het toch jammer zijn als we met elkaar tot de ontdekking komen dat er geen Samengaan meer in de bus ligt, of dat we horen dat de samensteller van het blad het niet meer aankan, of dat er echt wel verschillende gemeenteleden zijn die het leuk vinden om achter de computer wat moois voor anderen te maken, maar wiens namen niet bekend zijn bij de redactie. WAT ZOU HET DAN FANTASTISCH ZIJN als die mensen bereid zijn om maandelijks een paar uurtjes thuis te besteden aan leuk, veel gelezen Samengaan-werk!

Aarzel dan niet en mail: JA , IK HELP!!!!!! Naar samengaan@kerkheerjansdam.nl en wij nemen contact met je op!

KERKDIENTEN IN FEBRUARI



Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek
4 februari	
<p>9.30 u. Ds. J. Teuwissen Afscheid en bevestiging ambtsdragers</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk</p>	<p>15.00 u. Ds. G.J. van Beek Hendrik-Ido-Ambacht</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>
11 februari	
<p>9.30 u. Ds. J. Breure Zwijndrecht</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk</p>	
18 februari 1ste zondag 40-dagentijd	
<p>9.30 u. Ds. J. Teuwissen</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk</p>	<p>15.00 u. Ds. L.C. van der Eijk Zwijndrecht</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>
25 februari 2de zondag 40-dagentijd	
<p>9.30 u. Dhr. W. Wiersma Sliedrecht</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen</p>	
3 maart 3de zondag 40-dagentijd	
<p>9.30 u. Ds. J. Teuwissen</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk</p>	<p>15.00 u. Ds. J. Teuwissen Viering Heilig Avondmaal</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>
Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek

Welkom!

MET HET OOG OP DE ZONDAG



Inleiding op de dienst 4 februari, Dorpskerk.

'Leef je geloof – de brief van Jakobus, de broer van Petrus'. Zo luidt de titel van het boekje van het Evangelisch Werkverband dat groeigroepen in dit lopende seizoen volgen. Om de verbinding tussen de groeigroepen en de erediensten te leggen, gaan we op deze zondag in de dienst aan de slag met enkele fragmenten uit dit boekje en daarmee met de Jakobusbrief, met name hoofdstuk 13: 'Ruzie aan de buitenkant komt van de binnenkant' (Jakobus 4: 1 t/m 10) en 14: 'Spreek geen kwaad van elkaar' (Jakobus 4: 11 – 12). In deze dienst staan afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers op het programma, inclusief die van mensen die als niet-ambtsdrager een functie hebben in het college van diakenen of kerkrentmeesters. Onze nieuwe kerkelijk werker zal op 18 februari in de bediening worden gesteld. De precieze namen van mensen om wie het allemaal gaat, worden bekend gemaakt in Samengaan, weekbrief en/of afkondigingen in de erediensten. Organist Jacob den Arend, en zang- en muziekgroep Heerjansklank tekenen voor de muzikale ondersteuning. Bijzonder hierbij: mensen die (her)bevestigd worden of afscheid nemen droegen het grootste deel van de liederen aan die we in deze dienst zingen. *'Leef je geloof'*, zo luidt het thema van deze dienst

Inleiding op de dienst 18 februari, Dorpskerk.

Op woensdag 14 februari is het niet alleen Valentijnsdag, maar ook aswoensdag, het begin van de vastentijd of ook wel 40-dagentijd. Op zondag 18 februari bevinden we ons dus op het tijdspad richting Pasen.

We lezen Marcus 1: 9 t/m 12, waarin Jezus zich veertig (!) dagen terugtrekt in de woestijn, en in de verkondiging staan we in lijn daarmee o.a. stil bij periodes van inkeer onderweg naar iets nieuws.

Iets nieuws is begonnen in onze gemeente als dhr. Engel Leune op 1 februari aantreedt als kerkelijk werker. In de dienst van 18 februari hopen we hem te ontmoeten en in de bediening te kunnen stellen.

Het thema van deze dienst is *'in quarantaine'*. De Kindernevendienst begint met het 40-dagentijdproject 'wat goed dat jij er bent', waarvan deze zondag het eerste sub-thema luidt: 'Wat heb je nodig'. We zingen een projectlied. Orgel wordt gespeeld door Vincent van Dam.



Inleiding op de dienst 3 maart, Dorpskerk.

'De markt van geloven', al weer zo'n 25 jaar geleden schreef theoloog annex hoogleraar massacommunicatie & public relations Anne van der Meiden een boekje met deze titel. Jezus ziet zich nadrukkelijk geconfronteerd met een 'markt van geloven' als hij op het tempelplein handelaars en geldwisselaars ziet die zichzelf in de religieuze markt zetten. Nergens zien we Jezus zo woedend en zo agressief tekeer gaan als op deze markt.

We verbinden deze zondag de Tien Woorden uit Exodus 20: 1 t/m 17 en de tekst van Johannes 2: 13 t/m 25 aan elkaar. En we concentreren ons op de botsing van Jezus in letterlijke en overdrachtelijke zin, een botsing van twee wijzen waarop je geloven 'in de markt' kunt zetten. In zijn woede lijkt Jezus zichzelf uit de markt te prijzen; Hij zal uiteindelijk de allerhoogste prijs betalen en grijpt daar zelf al op vooruit. Heeft Jezus in zijn woede alleen de mensen dáár voor ogen, of treft deze ook ons in het hier en nu?

Het thema van deze zondag luidt: *'de markt van geloven'*.

De kinderen van de Kindernevendienst gaan met hetzelfde Bijbelverhaal aan de gang. Hun thema luidt 'een heilige plaats'. Dhr. Jacob den Arend bespeelt het orgel.

Inleiding op de dienst 3 maart 2024, Kijfhoekkerk.

Weet wat je eet, deze kreet doet denken aan adviezen rond de schijf van vijf, aan diëten, en gezond dan wel ongezond eten. Maar aan ons voedsel dichten we behalve letterlijke, ook symbolische betekenis toe. Zo staat taart voor feest, oliebolletjes voor Oud & Nieuw, en beschuit met muisjes voor geboorte en vruchtbaarheid. In Johannes 6: 1 t/m 15 staat het teken van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging centraal. Maar dit verhaal staat voor veel meer dan voor een grote groep mensen die de buik rond eet. Johannes laat met dit verhaal herinneringen actueel worden uit Israëls verleden. Actuele geschiedenis, waarvan we deze zondag ook een gedeelte lezen: Jozua 5: 10 t/m 12. Zo is die broodvermenigvuldiging een echo van het Joodse Paasverhaal, Pesach. En het is tegelijkertijd óók een vooruitwijzing naar Pasen dat nog moet komen. Hoe mooi en betekenisvol om juist deze zondag in Kijfhoek met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren, de ultieme maaltijd-met-symbolische-betekenis. Leo Kievit bespeelt het orgel.



Ds. Sjaak Teuwissen

Kwartaalverjaardagen senioren

Nieuw plan m.i.v. april 2024.

Even terugkijkend naar januari/februari 2020.

Er waren toen plannen om de verjaardagen van kerkleden van 80 jaar en ouder, die in de maanden januari, februari en maart (het 1^{ste} kwartaal) jarig waren geweest, gezamenlijk in de 1^{ste} week van april te vieren in de grote zaal van de Boomgaardkerk. Maar helaas, toen kwam begin maart 2020 corona, dus dit evenement ging niet door! 😞



Nu inmiddels 4 jaar later.

Wij vatten dit plan weer op en dat betekent dat de jarigen van de maanden jan. febr. en mrt. 2024 in de maand maart een uitnodiging ontvangen voor een gezellig samenzijn in de Dorpskerk.

De invulling hiervan blijft nog even een 'surprise'! De datum voor dit gezamenlijk verjaardagsfeest ligt echter al vast: woensdagmiddag 3 april 2024, vanaf 15 uur in de Dorpskerk.

Wellicht zult u denken: "Is dat wel iets voor mij?"

Weet dat wij als gemeente het héél fijn vinden dat u als jarige komt!

De data voor de volgende kwartalen staan ook al op de planning:

- 3 juli 2024 (jarigen 2^{de} kwartaal '24)
- 2 oktober 2024 (jarigen 3^{de} kwartaal '24)
- 8 januari 2025 (jarigen 4^{de} kwartaal '24)

Als u toevallig niet kunt op de datum van 'uw' kwartaalverjaardag, wees dan van harte welkom op een van de andere data. Ook wie geen expliciete uitnodiging krijgt – bijvoorbeeld omdat hij of zij nog geen 80 jaar oud is – maar graag een kwartaalverjaardag meeviert, is van harte welkom.

Vriendelijke groet,
het organiserend comité,
ds. Sjaak Teuwissen
Wil Ouwerkerk

SENIORENVERJAARDAGEN

Verjaardagen februari



Verjaardagen eerste week maart

Huwelijksjubilea in februari

NIEUW m.i.v. januari 2024

Vermelding verjaardagen

Oude regeling: Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, werden vermeld in Samengaan (zonder leeftijd).

Nieuwe regeling: verjaardagen van kerkleden van 78 jaar en 79 jaar worden niet meer vermeld.

Zodra de leeftijd van 80 jaar is bereikt worden zij wel vermeld en worden door de contactpersoon met een bloemetje van de kerk verblijd.

Vermelding huwelijksjubilea

Oude regeling: Huwelijksjubilea vanaf 40 jaar, 45, 50, 55, 60 etc. krijgen bloemen.

Nieuwe regeling: Huwelijksjubilea **25 jaar** (komt erbij!) + 40, 50, 60 krijgen bloemen.

Huwelijksjubilea 45 en 55 komen te vervallen!

Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u hiervoor benaderd, telefonisch of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.

Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!

Vriendelijke groet,

Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,

tel: 06-11249600 E-mailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com

24 februari "Samen aan tafel"
om 18.00uur in de Boomgaardkerk

VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING

Heer, wijs mij uw weg

*Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in uw richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.*

*Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.*

*Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.*

*Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.*

Het prachtige lied 'Heer, wijs mij uw weg' bezingt hoe we onze levensweg met God de Heer kunnen gaan, en hoe de Heer ons in verschillende situaties richting kan geven op onze reis door het leven. Het lied is geschreven door Hans Maat, gecomponeerd door Niek en Elbert Smelt (allen: Sela) is opgenomen in onder meer de bundel Opwekking als lied 687, en in Hemelhoog als lied 420, waar het is geplaatst in de categorie 'pastorale liederen'.

Op 14 februari is het aswoensdag. Daarmee begint de veertigdagentijd, de weg door de tijd richting Pasen. De hoop die de ik-figuur in het vierde couplet van 'Heer, wijs mij uw weg' lijkt te zijn kwijtgeraakt, vindt hij of zij in de slotregels in verbinding met de weg van Jezus Christus: '...toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft'. Deze woorden treffen mij. 'Heer, wijs mij uw weg' zet mij – zet ons – daarmee juist ook in de lijdenstijd, de veertigdagentijd, op het spoor van Jezus Christus en de weg die Hij ging.

Elke zondag Pasen

Het gegeven dat christenen de zondag vieren en als bijzondere dag beleven – en niet de zaterdag (sabbat) – maakt symbolisch gesproken van elke zondag een klein beetje Pasen. De dag van Jezus' opstanding is onlosmakelijk verbonden geraakt met wanneer christenen hun wekelijkse vierdag vieren. Het leven, het lijden, het sterven en de wederopstanding uit de dood van Jezus Christus, het zou daarmee elke zondag aan de orde kunnen komen. Het zou op z'n minst merkwaardig zijn als de naam van Jezus Christus *niet* zou vallen in een zondagse eredienst.





Maar in de veertigdagentijd concentreren we ons extra nadrukkelijk op de weg van Jezus Christus, Zijn weg naar en door Jeruzalem, de weg die doelbewust en letterlijk een doodlopende weg werd. Een doodlopende weg die voorbij het einde op een ongedachte en onbevattelijke wijze een oprit, een toegangsweg, een zich openende weg blijkt te zijn. Voor Jezus Christus zelf die voorbij de dood opstaat en leeft, en via Hem, door Hem, voor ons allemaal. Jezus Christus liep tegelijkertijd Zijn en mijn (onze) weg. Het liep uit op niets, en tegelijkertijd liep en loopt het uit op álles, daar draait ons hele christelijke geloof om.

Labyrint

Niet voor niets is het labyrint – geen doolhof, maar een structuur met maar één weg die naar een kernpunt in het midden loopt en van daaruit weer terug naar buiten – van oudsher een kenmerkend symbool voor de veertigdagentijd. En het lopen daarvan een activiteit die bij uitstek in deze periode past. Een labyrint is onze levensweg, en is de weg van Jezus Christus naar Zijn lijden en sterven, en daarvandaan terug naar het leven, in symbooltaal.

Elk jaar van onze levensweg komt die ‘etappe’ binnen het kerkelijk jaar, waarin we ons concentreren op Jezus’ leven, lijden, sterven en opstanding, weer terug. Elk jaar opnieuw een periode waarin we ons uitgedaagd mogen voelen tot bezinning. Uitgedaagd om voor ons zelf uit te vinden hoe we ons verhouden tot Jezus Christus, en Zijn levensweg. Van oudsher een periode waarin mensen deze bezinning extra kracht bijzetten door te vasten. Vanaf het carnaval (het woord komt van ‘carne vale’, vlees tot ziens) bijvoorbeeld geen vlees, alcohol of andere voedingswaren nuttigen waar we snel te veel van nemen; vandaag de dag bijvoorbeeld afzien van koffie, t.v. of sociale media. Zodat degene die vast op minimale wijze de weg loopt van Jezus door met hem te ‘lijden’, door doelbewust los te laten waar hij of zij in het leven aan vast zit.



Het draait in de christelijke kerk, het draait in het zogeheten kerkelijk jaar niet om Kerst. Het gaat niet om kalenderjaren of schooljaren. We cirkelen altijd weer om dat geheimenis dat zich in de Stille Week, en in het bijzonder op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen voltrekt. Anders gezegd, in de kerk wordt het pas écht 2024 als straks op Paaszondag 31 maart de nieuwe Paaskaars brandend en wel is binnengedragen, als teken dat de duisternis het licht niet in zijn macht heeft gekregen en Jezus Christus waarlijk is opgestaan. Tot die tijd lopen we met Jezus Christus mee; veertig dagen lang ontdekken we dat – ten diepste - *Hij* onze weg liep.

Geven ‘voor’ de kerk (?)

In deze periode vindt de Actie Kerkbalans plaats: de jaarlijkse geldwerfactie waarmee een aantal landelijke kerkgenootschappen de financiële basis veilig stelt onder het werk dat zij doen. Ook voor onze plaatselijke christelijke gemeente, ‘KerkHeerjansdam’ of officieel de ‘Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek’, is de actie Kerkbalans essentieel om dat te kunnen doen waartoe we ons als christelijke gemeente geroepen en uitgedaagd weten. Als je ervaart op enige afstand van de kerk te staan, of als je nog relatief jong bent, kun je zo’n Actie Kerkbalans beschouwen als de zoveelste goedbedoelenbrief, naast alle andere post en mails die om aandacht en geld vragen. “De kerk weet me alleen te vinden als ze geld nodig heeft,” is een veelgehoord geluid. Je vraagt je misschien af of je al dan niet iets ‘voor’ de kerk zal geven.



De verhalen die zijn opgetekend in de ingevoegde folder ‘Actie Kerkbalans Heerjansdam – Samen voor de kerk van morgen’ vertellen een ánder verhaal. Je geeft niet ‘voor’ de kerk, je geeft omdat je deel uitmaakt van die levende gemeenschap die voor ieder van ons een andere waarde heeft, maar onmiskenbaar van waarde is.

De verhalen in de folder vertellen dat de kerk niet alleen rond deze actie, maar dat zij bij wijze van spreken nooit slaapt of dicht is, maar mensen het hele jaar door voortdurend weet te vinden: thuis, in het ziekenhuis, revalidatiecentrum en hospice, op kernmomenten in het leven zoals bij trouw en rouw, in de erediensten waaraan zoveel vrijwilligers bijdragen onder wie onze zang- en muziekgroep Heerjansklank, via allerlei vormen van maatschappelijke hulp en ondersteuning (diaconaat) ver weg en dichtbij, via het jeugdwerk zoals – in de folder - de kinderclubs. Op <https://www.kerkheerjansdam.nl/ak2024> staan nog meer verhalen dan die in de folder pasten. Met elkaar vormen we KerkHeerjansdam. Ook als het gaat om Actie Kerkbalans. Heeft u of heb jij nog geen toezegging gedaan, is nu misschien het moment om dat alsnog te doen. Namens ons allemaal: dankjewel.

Ontvangen

Op 11 januari ontving ik € 50,00 t.b.v. onze kerkelijke gemeente.

Ten slotte

Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen.

Ds. Sjaak Teuwissen

De Manning 2

2995 AH Heerjansdam

Tel. 06 – 20 50 30 99

E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Facebook: <https://facebook.com/sjaak.teuwissen>

Instagram: sintersjaak

Twitter: @SinterSjaak

Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr

LEDENADMINISTRATIE

Ingekomen berichten van 21 december 2023 tot en met 20 januari 2024

Ingeschreven

Overleden

Uitgeschreven

Verhuizing

Vertrokken

De heer J.E. van Nes, Langeweg 480A, 2995BJ Heerjansdam

Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop, ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

VERSLAGEN EN BERICHTEN

Uit (en in) de kerkenraad

In de vorige editie van Samengaan stond nog de oproep voor aanmeldingen voor nieuwe ambtsdragers. Intussen zijn er gelukkig gemeenteleden bereid gevonden om ambtsdrager te worden, of op een andere wijze de verschillende colleges te ondersteunen.

Op het moment dat ik dit schrijf ligt de afscheids- en bevestigingsdienst nog in het verschiet.

Op 4 februari worden de volgende gemeenteleden bevestigd in het ambt:

- Richard v. Vliet (diaken)
- Guido Jongebreur (ouderling-kerkrentmeester)
- Maria Steen (ouderling jeugd/jonge gezinnen)
- Irene de Jong (ouderling jeugd/jonge gezinnen)

Herbevestigd worden:

- Frans de Jong (diaken)
- Hans v.d. Berg (diaken)
- Bas Roobol (ouderling pastoraat)
- Chris Grootendorst (ouderling-kerkrentmeester)

-Bert Schop verlengt zijn termijn als diaconaal rentmeester.

-Aantredend in het college van diakenen, als diaconaal rentmeester: Monique Tholenaars.

-Aantredend als kerkrentmeester: Aart Roos.

De volgende gemeenteleden nemen afscheid:

- Maria Groeneweg (diaken)
- Hannelore v.d. Maas (ouderling kerkrentmeester)
- Mariëlle v.d. Noll (ouderling jeugd en jonge gezinnen)
- Floor Huizer (pastoraal medewerker)

Welkom in de nieuwe functie.

Fijn dat vacatures weer vervuld zijn, de kerkenraad is daar heel dankbaar voor.

Het is zo mooi dat gemeenteleden zich steeds weer willen inzetten voor kerk en kerkbestuur.

Ook met dankbaarheid nemen we afscheid van hen voor wie de termijn ten einde is gekomen, dank voor jullie inzet.

Allen Gods zegen toegewenst.

Op zoek naar *Verbinding*

Een pool van gemeenteleden die namens de kerkenraad vorm geeft aan vernieuwende programma's en activiteiten van onze gemeente op het vlak van 'kerk naar buiten' of soms juist interne initiatieven, dat is de projectgroep 'verbinding'. Denk bijvoorbeeld aan Kerstavond-Pinksteren- of Startzondag op het kerkplein, een activiteit in de Witte Tent rond Koningsdag, of de kerk-kraam op de Kerstmarkt.



De werkgroep Verbinding bestaat nu uit zes mensen. Versterking is welkom en nodig, zodat de menskracht goed verdeeld kan worden over bestaande en mogelijk toekomstige activiteiten. En zo kunnen mensen in de groep per activiteit bepalen of ze al dan niet meedoen.

Vind je het leuk om er met anderen de schouders onder te zetten, kun je goed organiseren en regelen, of ben je juist een goede en praktische uitvoerder? We komen graag met je in contact.

Voor meer info of om je aan te melden: neem contact op met Martin Dorsman (06 – 51523416) of ds. Sjaak Teuwissen (06 – 20 50 30 99)

Kennismaking

Nu ik als ouderenpastor uw gemeente hoop te gaan doorkruisen wil ik mij graag via het kerkblad Samengaan aan u voorstellen. Ik heet Engel Leune en ben in 1950 als kerstkindje in het dorpje Benthuizen geboren, waar ik nog altijd woon. De naam Engel heeft overigens niets met het kerstfeest te maken hoor, ik ben gewoon naar mijn opa vernoemd die, zoals meer mensen in die tijd, die naam droeg. De achternaam Leune verradt natuurlijk direct mijn Zeeuwse wortels. Mijn opa kwam inderdaad, samen met zijn broer, een eeuw geleden vlak voor de crisistijd die voorafging aan de Tweede Wereldoorlog vanaf het eiland Tholen naar het westen omdat hier iets meer economische mogelijkheden waren.



Ik werd in Benthuizen als tweede van totaal negen kinderen in een warm en bevindelijk gereformeerd gezin geboren. Die bevindelijk gereformeerde wortels koester ik nog altijd, maar tegelijk heb ik mijn geloofsbeleving in een breder evangelisch spectrum mogen verruimen.

Toen ik vijftien jaar oud was, ben ik als timmermansleerling gaan werken, om vervolgens vijf jaar later een eigen timmerbedrijfje te starten dat in de volgende jaren uitgroeide tot een middelgroot bouwbedrijf. Gedurende die tijd leerde ik mijn vrouw Nellie kennen en zijn wij samen getrouwd en verder samen als gezin door het leven gegaan. Toen mijn bedrijf, doordat ik heel goede werknemers had die in ambities en vakmanschap ver boven mij uitstaken, voortdurend groter werd, ging ik steeds meer ontdekken dat dit eigenlijk helemaal niet bij mij paste. Tegelijk maakte ik ook een geestelijke ontwikkeling door en besloot ik mijn bedrijf te verkopen om alsnog theologie te gaan studeren en op zoek te gaan naar werk in het pastoraat.

Na een studie- en praktijkweg van vijftientwintig jaar, waarin ik heel diverse opleidingen heb gevolgd en op heel diverse plaatsen heb gewerkt, kom ik nu op een voor mij ongedachte wijze voor twaalf uur bij u in de Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek terecht. Een gemeente waarvan ik denk dat ik mij er, na wat ik in de eerste contacten geproefd heb, als een vis in het water zal voelen. Natuurlijk ken ik alle gewoonten en geheimen van de gemeente nog niet meteen, maar die ga ik in de loop van de tijd ongetwijfeld wel ontdekken..

Omdat ik op zondag altijd het land doortrek om in allerlei gemeenten en zorginstellingen te preken, lukt het mij helaas niet om tijdens de zondagse kerkvieringen met u mee te leven. Daarom zal ik proberen om u regelmatig via het kerkblad iets van mijzelf, en van mijn gang door de gemeente, te laten meebelevén. En natuurlijk kunnen we elkaar ontmoeten en kennis met elkaar te maken als ik op zondagmorgen 18 februari door Sjaak in uw gemeente ingeleid zal worden.

Mijn werk in de gemeente is primair het uitvoeren van het ouderenbezoekwerk, crisispastoraat, uitvaarten en rouwbegeleiding. Om elkaar daarin te leren kennen zal ik beginnen met het bezoeken van de ouderen in de gemeente die in zorginstellingen wonen en thuiswonenden voor wie het kerkbezoek te moeilijk is geworden. Tijdens ons eerste consistorieoverleg op 25 januari ben ik hierover al geïnformeerd. Als gebruikelijke bezokedag in uw gemeente kies ik voorlopig voor de donderdag. Ik tast al doende wel of dit de meest geschikte dag is. Omdat sommige delen van het werk ongetwijfeld een andere dag vragen en ik soms op donderdag andere verplichtingen heb, zal ik echter weleens van dag verwisselen maar dat komt vanzelf wel. Voor de invulling van de overige uren kijk ik gewoon naar welke bezigheden zich aandienen, of ik dit bijvoorbeeld met een volle dag per twee weken kan invullen of dat het beter uitkomt dit meer versnipperd uit te voeren. Hierin hoop ik in ieder geval zo flexibel mogelijk te zijn.

Ik hoop met dit verhaal iets van mijzelf te hebben laten zien en kijk er natuurlijk naar uit om ook uw verhalen met u te mogen delen.

Een hartelijke groet van Engel Leune

Dorpsstraat 143
2731 AN Benthuizen
tel. 06 - 83 53 43 61
e-mail. eleune@outlook.com



KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans Heerjansdam 2024

Samen voor de kerk van morgen

Geachte gemeenteleden, broeders en zusters,
Graag wil ik u het een en ander vertellen over de organisatie van de Actie Kerkbalans, wat er allemaal moet gebeuren voordat u de envelop in de brievenbus krijgt.

2x per jaar krijgt u als gemeentelid een brief thuis met het verzoek om een bijdrage.

Meestal in de 3^e week van januari is dat de Actie Kerkbalans en altijd in de 1^e week van november de Oogstcollecte.

In oktober moeten alle benodigdheden zoals, antwoordenvolop en antwoordstrook besteld worden bij de PKN. Dan moeten de folders gemaakt en afgedrukt worden.

We beginnen meestal tussen kerst en oud- en nieuwjaar. Dan krijgen de medewerkers een brief of men weer beschikbaar is voor het rondbrengen van de enveloppen. De volgende stap is de adresetiketten afdrukken om op de grote envelop en de antwoordstrook geplakt te worden. Dan gaan we Grote envelop gereedmaken en gaan de folder, de antwoordstrook en de antwoordenvolop er in. Tevens moeten er op sommige enveloppen van leden die verder weg wonen, postzegels geplakt worden. Zijn de grote enveloppen gereed, dan worden ze in de mappen van de verschillende wijken gedaan.

Deze mappen brengen we indien mogelijk een week voor de actieweek bij de medewerkers, zodat ze voldoende tijd hebben om ze te bezorgen. Dan gaan 26 medewerkers (lopers, fietsers en autobestuurders) waaronder mensen die de leeftijd van de sterken en enkele van de zeer sterken gepasseerd zijn, door weer en wind op pad, om de ongeveer 600 enveloppen bij u thuis te bezorgen.

Er is een echtpaar dat in een voertuig, dat door ongeveer 100 paarden wordt getrokken, heel Barendrecht onveilig maakt, om daar ongeveer 50 brieven bij gemeenteleden te bezorgen.

Er zijn grote en kleine wijken. De medewerkers offeren graag een paar uur van hun vrije tijd op om de kosten van postzegels uit te sparen.

Janny en ik zijn er een aantal dagen mee bezig. Maar onder het genot van een natje, een droogje en een paar mooie cd's, van het koor waar in we gezongen hebben, is het geen straf!!!

Na de coronapandemie is er besloten om de brieven alleen nog maar te bezorgen. Dat scheelt de lopers veel tijd en ook frustratie. Gelukkig vindt u het geen probleem meer om de antwoordenvolop, inclusief antwoordstrook bij het kerkelijk bureau in de brievenbus te doen. Wij willen u heel hartelijk bedanken voor uw bereidwilligheid.

Trouwens, wist u dat door deze inspanning van de vrijwilligers er op deze manier jaarlijks zo'n

2200 euro (aan postzegels) bespaard wordt!!!!!!

Langs deze weg wil ik graag nogmaals alle medewerkers van de Actie Kerkbalans en de Oogstcollecte heel hartelijk bedanken voor jullie inzet.

1 persoon wil ik toch graag extra bedanken en dat is Arie Bras. Vele jaren heeft hij op de fiets, de gehele Lindtsedijk en de Lindeweg voor zijn rekening genomen, door weer en wind heeft hij dat jarenlang gedaan. Helaas heeft hij wegens gezondheidsklachten moeten bedanken.

Ik heb deze wijk ook een keer gefietst, het is vaak zoeken naar de huisnummers, want er is geen touw aan vast te knopen met onder- en bovenlangs.

P.S. Wie van u ziet het als een **uitdaging** om de brieven aan de Lindtsedijk en/of de Langeweg te bezorgen? Misschien zijn er onder u liefhebbers die in zijn voor een **fietstochtje** (inclusief brieven bezorgen)? Houd wel rekening met de weersomstandigheden in november en januari.

Als u zich **uitgedaagd of geroepen** voelt, meld u zich dan aan bij ondergetekende. Hij ontvangt u met open armen. Als u verder nog vragen heeft, kom gerust naar me toe, u weet me te vinden!

Hartelijk groetend,
ook namens de kerkrentmeesters,
Aart Roos



De Bouwerij

Half november is er door de bouwcommissie tezamen met de architect een voorbereidend gesprek geweest met de burgerlijke gemeente Zwijndrecht, waarin waren vertegenwoordigd de ambtenaar vergunningen, de toetsers historische gebouwen, Welstand en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Doel van het gesprek was nogmaals het bespreken van de randvoorwaarden en een toetsing van het plan van de PKN Heerjansdam voor diverse aanpassingen in de kerk, inclusief de gewenste aanbouw aan de kerk, voordat de vergunningsaanvraag officieel werd ingediend.

Vanuit de diverse geledingen en stedenbouwkundig oogpunt is nog een aanpassing verzocht. De architect heeft alle opmerkingen en aanwijzingen verwerkt in het ontwerp. Hierna is begin december de officiële aanvraag bij de gemeente ingediend. Tekeningen en inrichtingsdetails willen we dan graag met u delen. De aanbouw in de oksel van de kerk en het achtergedeelte van de bestaande aanbouw ligt nu gedraaid t.o.v. de kerk en loopt evenwijdig met de Manning. Hiermee wordt de aanbouw ingepast in de omgeving en heeft de aanbouw een goede plek in de buitenruimte. Op deze manier wordt er ook maximaal verbinding gemaakt met het dorp. Aan de zijde van de Kromme Nering/Spar komt een entree zodat onze kerk ook aan die zijde toegankelijk is. De aanbouw is zo transparant mogelijk ontworpen om een maximaal kerk-naar-buiten gevoel te creëren. Het vergunningentraject voor monumentale panden neemt heel veel tijd in beslag en kan oplopen tot wel 26 weken.

Ook zijn de interne aanpassingen besproken. De diverse gemeentelijke vertegenwoordigers hebben aangegeven dat deze geen goedkeuring van Gemeente Zwijndrecht behoeven, zodat daarmee kan worden doorgedaan. Er is ook een overleg met de Jeugdkerkenraad gehouden betreffende de inrichting van de bovenzaal en de consistoriekamer. De bovenzaal zal meer geschikt gemaakt worden voor het club- en ander jeugdwerk en de consistoriekamer is bedoeld voor de 12+ jeugd. Beide ruimtes worden voorzien van een marmoleumvloerbedekking en de wanden krijgen een jeugdige kleur. Om de periode tot voltooiing van de aanbouw te overbruggen zullen beide ruimtes voorlopig ook nog gebruikt blijven voor de kinderoppas en vergaderingen, zeker vanaf het moment dat we niet meer in de Boomgaardkerk terecht kunnen.

Ook zal een aanvang gemaakt worden met de herinrichting van de kerkzaal. Zoals reeds bekend gaan de banken links en rechts van de kansel plaats maken voor stoelen. De huidige lambrisering, bestaand uit meerdere niet authentieke vormen, wordt na het weghalen van de banken en de houten vloeren uitgevoerd in akoestische panelen die rondom in de kerk worden doorgetrokken. De bestaande kerkvloer, bestaande uit Belgische hardsteen tegels zal worden doorgetrokken tot de buitenmuren (waar de houten banken stonden). De regeltafel voor de techniek verhuist naar de hoek bij de Herenbank en de achteringang. Onder het orgel wordt een kastenwand gerealiseerd om bergruimte te creëren. De tegelvloer op zand van de achterzaal zal worden vervangen door een geïsoleerde betonvloer voorzien van vloerverwarming. Tevens zal het hoogteverschil in de vloeren worden weggehaald. In de zijmuur van de achterzaal komen twee glazen deuren om zo verbinding te maken met de nieuwe aanbouw.

Om geen schade aan het orgel te krijgen zal in de periode dat de banken worden verwijderd en aan de lambrisering wordt gewerkt het orgel worden ingepakt tegen het stof. Muzikale ondersteuning zal in die periode middels onze elektrische piano geschieden.

In de schaduw van alle bouwplannen heeft de commissie budgetneutraal reeds tweemaal overleg gehouden. Er is o.a. gesproken over bezuinigingen en er is gesproken over het exploiteren van de diverse zalen en mogelijkheden nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. De commissie zal zich verder ook buigen over fondsenwerving en beheer van de ruimtes.

We houden u op de hoogte. Vragen, suggesties, opmerkingen?

E-mail naar kerkrentmeesters@kerkheerjansdam.nl of bel naar nummer 06-51216503.



Opgave ontvangen collectes nov. en dec. 2023

datum	doel	kerk	GIVT	bank	Cash	Totaal
1 nov.	Oogst	€ 459,00	€ 20,51		€ 135,00	€ 614,51
5 nov.	Diaconie	€ 104,80	€ 39,18			€ 143,98
	Kerk	€ 101,90	€ 48,47			€ 150,37
	Jeugd	€ 72,65	€ 9,34			€ 81,99
12 nov.	Diaconie	€ 176,30	€ 70,29			€ 246,59
	Kerk/ADA	€ 173,76	€ 82,63			€ 256,39
19 nov.	Diaconie	€ 155,55	€ 57,87			€ 213,42
	Kerk	€ 138,21	€ 58,04			€ 196,25
26 nov.	KERK	€ 305,95	€ 103,60			€ 409,55
	Onderhoud	€ 268,56	€ 54,69			€ 323,25
	thuisfront	€ 49,50				€ 49,50
	bloemen	€ 43,70				€ 43,70
	koffiepot	€ 44,75				€ 44,75

3 dec.	Diaconie	€ 233,05	€ 120,11			€ 353,16
	Kerk					€ -
	Jeugd	€ 127,02	€ 44,32			€ 171,34
10 dec.	Diaconie	€ 140,30	€ 65,18			€ 205,48
	Onderhoud	€ 122,45	€ 57,95			€ 180,40
17 dec.	Diaconie	€ 125,70	€ 63,46			€ 189,16
	Kerk	€ 137,00	€ 70,07			€ 207,07
24 dec.	Diaconie	€ 142,65	€ 151,10			€ 293,75
	Kerk	€ 123,05	€ 58,12			€ 181,17
	Kerstnachtdienst	€ 352,50	€ 152,05			€ 504,55
25 dec.	ZWO	€ 252,92	€ 123,81	€ 25,00		€ 401,73
	Kerk	€ 182,35	€ 51,07			€ 233,42
31 dec.	Oudejaarscollecte	€ 195,70				€ 195,70
	Onderhoud	€ 198,37				€ 198,37
	thuisfront	€ 29,25				€ 29,25
	bloemen	€ 41,00				€ 41,00
	koffiepot	€ 58,70				€ 58,70

De actie kerkbalans over het jaar 2023 heeft aan toezeggingen € 112.500,00 opgebracht.

Er moeten nog wat achterstallige bedragen binnenkomen, dus als u even wilt controleren of u de toegezegde bijdrage al heeft betaald. Zo niet, dan graag alsnog.

De oogstcollecte heeft in totaal € 9286,00 opgebracht.

Aan giften is in nov. en dec. voor de kerk € 170,00 en voor de bloemen € 20,00 binnengekomen.

Het oud papier heeft in nov. € 304,45 en in dec. € 319,41 opgebracht.

Totaal in 2023 heeft het oud papier bijna € 3700,00 opgeleverd.

Een ieder dank voor haar of zijn inbreng.

Namens het college van kerkrentmeesters,

J. Schop, penningmeester



Oud papier

Opeens een witte wereld in januari. Schuifelend door de straten, want het strooizout is niet goed voor de natuur en duur. Maar toch er op uit in deze wondere witte wereld. De plicht roept naar werk of school of huisdier of mantelzorg. Doe maar voorzichtig.

Wat februari ons aan winterweer gaat brengen, is niet te voorspellen met alle El Nino's en Nina's en warme of koude Golfstromen maar zeker is dat we het er wel over zullen hebben.

Wel is voorspelbaar dat we op 17 februari weer graag uw oudpapierbak komen legen.

Zet u ze bij elkaar? Heeft u teveel en past het niet in uw bak of in die van de burens? Dan graag in hanteerbare pakjes (afmeting zou in de bak moeten passen) naast de bak.

Wilt u of wil jij meehelpen met inzamelen van het oud papier? Graag, want de ploeg kan wat uitbreiding gebruiken.

Meld je aan via oudpapier@kerkheerjansdam.nl en na een korte opleiding van HVC mag je mee.

17 februari

Manuël de Jong

Jan de Jong

Arthur van Oorschot

Kees den Ouden

16 maart

Geert de Jong

Wim Groeneveld

Anja Rijdsijk

Frank Rijdsijk



Chris Grootendorst

oudpapier@kerkheerjansdam.nl

DIACONIE

Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: december 2023/ januari 2024

Bloemendienst

01-12 Ontvangen via mevrouw Astrid Versteegen	€ 10,00
05-12 Ontvangen via mevrouw Ineke Brinkman	€ 20,00
10-12 Ontvangen via mevrouw Ingrid de Jong-Lindhout	€ 10,00
12-12 Ontvangen via mevrouw Trudy Kruit	€ 20,00
17-12 Ontvangen via de heer Jan de Penning	€ 51,00
17-12 Ontvangen via mevrouw Wil Ouwerkerk	€ 40,00
27-12 Ontvangen via mevrouw Anja Rijdsijk	€ 20,00
03-01 Ontvangen via mevrouw Wilma Berkhout	€ 5,00
10-01 Ontvangen via mevrouw Trudy Kruit	€ 10,00
11-01 Ontvangen via mevrouw Anja Rijdsijk	€ 20,00

Bijbelse Dagboekjes

01-12 Ontvangen via de heer Jan de Jong	€ 10,00
06-12 Ontvangen via mevrouw Maria Groeneweg	€ 10,00
17-12 Ontvangen via de heer Hans v.d. Berg	€ 5,00
19-12 Ontvangen via de heer Frans de Jong	€ 40,00
19-12 Ontvangen via de heer Richard v. Vliet	€ 10,00

HA collecte 3-12

17-12 Ontvangen via ds. Sjaak Teuwissen	€ 50,00
---	---------

Alle gevers hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,
Jan de Jong



Jeugd & gezin

Wetenswaardigheden, tips en ervaringen rond het jeugdwerk in onze gemeente



4 januari toffe Kids of Joy-middag!

Op 4 januari 2024, nog in de kerstvakantie, was het groot feest in de Dorpskerk. Kids of Joy had een hele leuke activiteit in samenwerking met 'EnMuziek'. Een grote groep kinderen kwam samen om een muzikale voorstelling voor te bereiden. Alle kinderen kregen in diverse groepjes workshops om een aantal creatieve muziekinstrumenten te 'bespelen'. Wist u dat bijv. 2 schuurpapiertjes tegen elkaar aan schuren een heel grappig geluid voortbrengt. :-)

Van 14u tot 16u hebben de kinderen met elkaar geoefend. Vanaf 16u waren vaders, moeders, opa's, oma's en andere belangstellenden welkom om te komen kijken en luisteren naar de voorstelling die de kinderen hadden voorbereid. Ook diverse toeschouwers kregen instrumenten om mee te doen en kregen een korte uitleg van wat de kinderen geleerd hadden. Vervolgens kon men genieten van een toneelstuk over een schilder waarbij er muzikale ondersteuning was vanuit de kinderen.

Geweldig omdat zo ook vele volwassenen konden (mee) genieten van een activiteit voor de kinderen. We kijken nu alweer uit naar de volgende Kids of Joy!

Save the date kinderdienst 10 maart

Alvast voor in de agenda's: op zondag 10 maart 2024 zal er een leuke kinderdienst zijn, in samenwerking met de clubs en KND!

Leuk als er dan heel veel kinderen in de kerk zijn, maar natuurlijk vieren we de dienst als volwassenen ook graag mee met de kinderen.



Afscheid en welkom ouderling(en) jeugd en gezin

Beste gemeenteleden,

Binnenkort mag ik het stokje van ouderling jeugd en gezin overdragen in de vertrouwde handen van Maria Steen en Irene de Jong. Ontzettend fijn om afscheid te kunnen nemen in de wetenschap dat er twee enthousiaste opvolgers klaarstaan! Met dankbaarheid en plezier kijk ik terug op de afgelopen jaren waarin ik dit ambt in de kerkenraad en jeugdkerkenraad mocht invullen. Maar voor alles is een tijd en daarom vind ik het ook fijn dat ik nu meer aandacht en tijd aan andere dingen kan gaan geven.

Ik kijk terug op een aantal mooie maar ook intensieve jaren. Wat me vooral bij zal blijven is de coronaperiode die moeilijk was maar waarin ik tegelijkertijd veel bewondering had voor de creatieve wijze waarop door de leiding toch invulling werd gegeven aan het jeugdwerk. Daarnaast mocht ik deel uitmaken van de beroepingscommissie met als uitkomst dat we Sjaak, Hadassa, Douwe, Myrthe en Theije in ons midden mochten verwelkomen, zo fijn en vertrouwd inmiddels! Wat heb ik veel inspiratie mogen ervaren in de samenwerking met Sjaak, Barbara, Geert en Irene in de jeugdkerkenraad. En wat ben ik blij met mede-kerkenraadsleden die het jeugdwerk een warm hart toedragen.

Binnen ons jeugdwerk zijn er zo'n 45 leidinggevendenden actief. En het is dankzij hen dat er zoveel kinderen, tieners en jongeren zich bij onze gemeente betrokken voelen. We kunnen als gemeente zeer dankbaar zijn voor zoveel bevlogen leidinggevendenden die het geloof aan onze jeugd willen overdragen. Maar ook buiten het jeugdwerk zijn er zo ontzettend veel gemeenteleden die heel onopvallend en bescheiden geweldig veel en mooi werk verzetten, heel waardevol om deel uit te mogen maken van zo'n betrokken en warme gemeente!

Door al deze mensen en momenten heen heb ik Gods aanwezigheid mogen ervaren en dat is iets waarvoor ik zeer dankbaar ben.

Heel fijn dat Maria en Irene nu samen invulling gaan geven aan het ambt van ouderling jeugd en gezin. Met hun liefde voor kinderen, tieners, jongeren en hun ouders en bovenal God als hun gids weet ik zeker dat zij dit ambt met veel inzet zullen gaan invullen. Ik wens Maria en Irene langs deze weg Gods zegen toe en hoop en wens hen toe dat zij zich net zo gedragen mogen voelen door de gemeente als ik dat heb ervaren.

Wilt u het jeugdwerk blijven steunen en onze kinderen, tieners, jongeren en jonge gezinnen meenemen in uw gebed? Dank!

Een warme groet en tot ziens,

Mariëlle van der Noll



EEN BOOG
IN DE Wolken
ALS TEKEN
VAN trouw
STAAT BOVEN JOUW LEVEN
God IS BIJ JOU!

Kind van de Zondag

Begin december 2023 is de KND gestart met de invoering van het Kind van de Zondag. Elke week staat er een kind (dat dit leuk vindt en zich opgegeven heeft) in het zonnetje en mag meehelpen met allerlei taakjes in de dienst. Zo worden de klokken geluid, mogen kinderen bij het consistoriegebed zijn en helpen bij de collecte. We hebben inmiddels al heel wat kinderen van de zondag voorbij zien komen tijdens de dienst. Wat is het leuk om de trotse gezichten van de kinderen te zien ook al is het soms ook best nog spannend. In 2024 zal de KND doorgaan met Kind van de Zondag. Als het uw (klein)zoon of (klein)dochter ook leuk lijkt om mee te doen dan kunt u zich melden bij Hadassa Teuwissen (tel. 06 -20 31 48 50).

*Zo'n eenvoudig maar mooi
kinderlied waar we – groot en
klein - kracht uit mogen
putten.*

*Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm te keer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.*

*Je hoeft niet bang te zijn,
al is er zorg of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.*

*Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.*



Bezoek De Rank aan Dorpskerk

Op kindcentrum De Rank wordt in deze periode gewerkt over het thema Wereldgodsdiensten. Als het over het Christendom gaat, zullen alle klassen een bezoek brengen aan de Dorpskerk.

Bij het verschijnen van deze Samengaan is dat net geweest. De onderbouw komt op 25 januari 2024 langs en de bovenbouw op 31 januari 2024. Mooi om te zien dat we door de prettige samenwerking met De Rank veel kinderen in de kerk kunnen verwelkomen en hen kunnen vertellen over wat de kerk is en doet.



Heeft u of heb jij vragen of tips voor ons jeugdwerk? Of heb je zin om zelf leiding te gaan geven bij één van onze jeugdactiviteiten? Of misschien vind je het leuk om in deze rubriek iets te delen over ons jeugdwerk? We horen het graag!

Groeten van de jeugdkerkenraad,
Sjaak Teuwissen, Geert en Irene de Jong, Barbara Steen en Mariëlle van der Noll (f.noll@upcmail.nl)

Kinderlied van de maand februari

'Jij bent belangrijk'



'Jij bent belangrijk' is een lied van 'EnMuziek'. EnMuziek verzorgde de Kids-of-Joy-middag 'Jij bent belangrijk – of toch niet?' op 4 januari. De deelnemende kinderen werkten die middag met allerlei instrumenten toe naar dit slotlied. Tekst en muziek zijn van Elles Grandia en Jantine Jensma. Het is een vrolijk en enthousiasmerend lied waarmee kinderen zichzelf en elkaar kunnen toezingen dat ze – wie ze ook zijn – van belang zijn.

Op 14 februari begint de Veertigdagentijd onderweg naar Pasen. Pas na de deadline van Samengaan wordt duidelijk welk kinderlied we in deze periode als leidraad gebruiken. We plaatsen dit projectlied in het maart-nummer van Samengaan.

Elise Dorsman, Marieke Roobol, Inge Schippers en ds. Sjaak Teuwissen

Jij bent belangrijk <https://www.youtube.com/watch?v=kRWOPam7PkU>

1

Wat is belangrijk waar gaat het nu om?
Een fiets, een DS, een reis naar de zon?
Hoe groter hoe beter, maar is dat wel waar?
Je moet niet vergeten; we hebben elkaar!

Refrein

*Jij bent belangrijk, Wie je ook bent.
Kijk in de spiegel, Ontdek je talent.
Of je van sport houdt, natuur of muziek
Jij bent belangrijk, jij bent uniek!*

2) Samen in de kerk vormen wij een goed team
Je hebt elkaar nodig, ook jij wordt gezien
Dus wie je ook bent, of je groot bent of klein
Je moet niet vergeten dat jij er mag zijn!

Refrein: 'Jij bent belangrijk....'

Bridge:

Jij met jouw talent
Jij met jouw talent
En ik met het mijne...
En ik met het mijne...
Samen kunnen wij...
Samen kunnen wij...
BELANGRIJK ZIJN!!!

Refrein: 'Jij bent belangrijk....' (2x)



RONDJE KIJFHOEK

Deze maand geen Rondje Kijfhoek.

Vanwege persoonlijke en verwante omstandigheden, is het Joop Wiekeraadt niet gelukt het Rondje Kijfhoek voor de editie van februari te schrijven.



Info Kerk Heerjansdam

Vlak voor de zomer van 2023 is er een informatieve WhatsApp groep gemaakt als “officieel” communicatiekanaal vanuit de Kerk Heerjansdam. Ruim 70 gemeenteleden hebben zich inmiddels aangemeld voor deze “Info Kerk Heerjansdam” groep.

Met deze groep wil de kerkenraad graag een app waarin kort en snel kerkelijke informatie kan worden doorgegeven. Dat kan gaan om informatie over diensten, over georganiseerde avonden, over wijzigingen in.....noem maar op. We realiseren ons dat zo'n app ook sneller werkt als er bijvoorbeeld een gemeentelid overlijdt en de begrafenis al geweest is voordat we het op zondag kunnen afkondigen. In veel zaken kan een app dus handig werken, zeker voor diegenen die informatie via de whatsapp sneller opnemen en dat zijn er velen.

Deze whatsappgroep is wel een app waarop geen reacties mogelijk zijn, het gaat immers puur om informatieverstrekking. De groep wordt beheerd vanuit de kerkenraad en alleen beheerders kunnen berichten plaatsen, vaste beheerders zijn in ieder geval voorzitter, voorganger en scriba.

Wilt u ook deel uit maken van deze groep laat het dan weten via scriba@kerkheerjansdam.nl

We kunnen leden aansluiten die we al kennen...waar de mobiel nummers al van bekend zijn.

Als u/jij aangesloten wordt en er toch niet in geïnteresseerd bent kunt u, kan jij, de groep ook direct weer zelf verlaten.

INGEZONDEN

Benefietconcert t.b.v. 'VerenigdeHoop'

Op vrijdag 9 februari wordt er in de Wilhelminakerk in Ridderkerk-Slikkerveer een benefietconcert gegeven ten bate van de nieuw opgerichte Ridderkerkse stichting 'VerenigdeHoop'. Aan het concert werken diverse bekende musici mee. Naast Christelijk koor 'Rejoice' zijn dat Corné van der Giessen (panfluit), Theo-Hans Kuijvenhoven (hobo) en Cornelis den Ouden (piano). Jan Peter Teeuw zal naast het dirigeren van Rejoice ook orgel spelen.

Op het programma staan veel bekende liederen voor koor- en samenzang. Daarnaast spelen de instrumenten een aantal bekende lichtklassieke en populaire werken.

Stichting 'VerenigdeHoop' heeft als doel het bieden van hulp vanuit christelijke, Bijbelse waarden in landen die behoren tot derde wereld-/ontwikkelingslanden. De stichting realiseert haar doel onder meer door medische apparatuur die in Nederlandse ziekenhuizen afgeschreven is, opnieuw gebruiksklaar maken en te transporteren. Hierbij is technische ondersteuning en instructie van groot belang om de lokale hulpverlening te verzelfstandigen. Dit vergroot de zelfredzaamheid, zodat ook in de toekomst de geboden hulp blijft bestaan. Een oud Chinees spreekwoord zegt immers: "Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag, leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven." Dát is wat stichting 'VerenigdeHoop' voor ogen heeft: hulp voor nu, maar ook voor in de toekomst.

De avond begint om 20.00 uur. De deuren aan de Bourgondischelaan 1 gaan een halfuur voor aanvang open. De toegang is gratis. Wel is er tijdens de avond een collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor stichting 'VerenigdeHoop'. Digitaal doneren via een QR-code is ook mogelijk.

Jong en oud van harte welkom!

INGEZONDEN



De stichting Duyschot Concerten ontvangt op 17 februari het duo Heemsbergen – van Jaarveld met hun programma FRÄULEIN KLARINETTE. Zij spelen werken voor klavier en klarinet van Wolfgang A. Mozart, Johannes Brahms en Carl Maria von Weber.

Zaterdag 17 februari 2024. Aanvang: 16.00 uur (tot 17:00).

Dorpskerk, Kerkplein 13, 3342 BJ H.I. Ambacht.

Toegang: € 10,-. Jongeren tot 18 jaar gratis.

Nadere informatie: www.duyschot.nl.

Facebook: Duyschot Concerten.



Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de zondagavondzang op zondag 18 februari, aanvang 19.30 uur, in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

In deze tweede zondagavondzang in dit nieuwe jaar geeft Wim de Penning leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is Kees de Bruin. We openen deze zondagavondzang met het lied: *'Heer, wat een voorrecht'*, gevolgd door het lied *'Elk uur, elk ogenblik'*. Ook zullen we zingen *'Abba, Vader'* en *'Wat God doet dat is welgedaan'*. Het koor zingt *'Waar blijft toch Uw vrede Heer'*, en *'He touched me'*. We sluiten de avond af met het bekende lied: *'Geest van hierboven'*.

De toegang is gratis. Wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten.

Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht, Ries Knook

Samengaan

Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar.

Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand.

Redactie

Alex van Hengel, telefoon 078-6772660 – 06-45768914

Heleen Hoes

Hans Ouwerkerk

Vacant

Redactieadres

Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam

e-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl

Bezorging: Frans van der Heijden, 078-6772467

Correctie: Margot Walda

Advertenties en financiën

H.P. Ouwerkerk, telefoon 06-51305251

Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen giften worden gestort op rekening:

NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan.

Druk

Drukkerij Verloop, Alblasserdam

Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek

Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur en eventueel op afspraak in de Dorpskerk,

Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam

Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.

De penningmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

e-mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl

rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v.

Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek

Voorganger:

Ds. Sjaak Teuwissen

Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99

e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Scriba:

Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,

tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl

Diaconie:

Frans de Jong, Sportlaan 43 2995 VN

Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl

Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61RABO 0305 4267 37

t.n.v. Diaconie vd Protestantse Gem. Heerjansdam

Boomgaardkerk:

Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530

Dorpskerk:

Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826

Kerk te Kijfhoek:

Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht

Overige kerkelijke gegevens

Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de website: www.kerkheerjansdam.nl