

### Inleiding op de dienst 1<sup>e</sup> Advent

In de tijd ver voor de smartphone was het dagelijks een verrassing hoe laat mijn vader 's avonds thuis kwam van zijn werk. Als kind ging ik vaak flink op tijd een paar straten verderop vlakbij de 'grote weg' staan wachten totdat hij kwam. En mocht dan dat laatste stukje naar huis voorin naast hem in de auto zitten. Het beeld van 'op de uitkijk staan' komen we tegen in de lezing van deze zondag, uit Marcus 13: 24 t/m 37. Jezus vertelt hier op indrukwekkende en meeslepende wijze over Zijn (weder)komst als Mensenzoon. Het is deze zondag eerste advent. Het woord Advent - afgeleid uit het Latijnse 'Adventus Domini' (de Komst van de Heer) verwijst zowel naar de geboorte van Jezus als mens met Kerst, als naar Zijn definitieve wederkomst in onze wereld. Vandaar dat ook deze apocalyptische Marcus-lezing een typische advents-tekst is. De vraag die deze tekst oproept, ligt voor de hand: zijn wij waakzaam en alert, staan wij actief op de uitkijk voor Jezus' wederkomst? Of als we eerlijk zijn: leeft dit idee van wederkomst eigenlijk (nog) wel bij ons? Het thema deze zondag luidt 'Hij komt, Hij komt!'. Samen met de kinderen en de kindernevendienst beginnen we aan het advent- en kerstproject 'weet jij hoe laat het is?' We vieren vandaag het Heilig Avondmaal dat in zekere zin ook vooruitgrijpt op iets waarnaar we uitkijken: Gods Koninkrijk.

### Liturgie:

Welkom & Mededelingen

Intredelied: NLB 466: 1 'O wijsheid, daal als vruchtbare taal'

Moment van stilte Bemoediging & Groet

Zingen: NLB 466: 2 'O kom, die Heer en meester zijt'

Aansteken 1<sup>e</sup> adventskaars

Zingen: NLB 466: 5 'Daag op o grote dageraad'

Inleiding op de dienst

Zingen: NLB 466: 7 'Emmanuël, bewijs uw naam!'

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kindermoment Kinderlied 'Weet jij hoe laat het is?'

Bijbellezing: Marcus 13: 24 t/m 37 NBV 21

Zingen: NLB 462: 1, 3 en 6 'Zal er ooit een dag van vrede'

Preek: 'Hij komt, Hij komt!'

Zingen: HH 153 'Verwachten'

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed

Inzameling van de gaven: Avondmaalscollecte t.b.v. stichting Mensenkinderen in

Armenië 2<sup>de</sup> collecte Kerkenwerk 3<sup>de</sup> collecte jeugdwerk

Onderwijzing

Zingen 'HH 517 'Aan Uw tafel'

Inzettingswoorden

Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader

Vredegroet

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed na de maaltijd

Slotlied: 439: 1 en 2 'Verwacht de komst des Heren'

ZegenAntwoord op de zegen: NLB415

'amen amen amen'



**Givt**

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



**Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris achter in de kerk.**

## **Bestemming collecte Heilig Avondmaal 3 december 2023**

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 3 december heeft de diaconie gekozen voor noodhulp van Mensenkinderen in Armenië, want overschaduwd door de geweldsuitbarsting in Israël zouden we zomaar de Armeense exodus uit Nagorno-Karabach vergeten. Eind september voltrok zich in Nagorno-Karabach een ramp. Na 9 maanden volkomen van de buitenwereld afgesloten en uitgehongerd te zijn en na zware luchtaanvallen door Azerbeidzjan op 19 september, voelde geen van de 120.000 Armenen zich nog veilig in deze enclave. Nu zijn er meer dan honderdduizend vluchtelingen Armenië binnengestroomd en is er veel hulp nodig. Mensenkinderen kan niet machteloos toekijken en wil deze ontheemde mensen helpen. Er is geld nodig voor noodhulp zoals dekens, kleding en medicijnen. Doet U weer mee? Meer informatie kunt U vinden in de Samengaan van november. Bij voorbaat hartelijk dank!

**Agenda:** Vanmiddag is er dienst in Kijfhoek om 15.00 uur met ds. J. Teuwissen. Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst in de Dorpskerk met ds. J. Teuwissen.

## **Rainbow angels 'huis' in de kerk**

Zondag 3 dec. vind u achterin de kerk het rainbow angels 'huis'. Tijdens de koffie bevelen we u van harte aan om even een kijkje te nemen. Op dit bord hangen allerlei foto's van de rainbow kinderen. Zij houden allemaal iets vast wat ze nog heel goed zouden kunnen gebruiken in Zuid Afrika. Te denken aan teken- en knutselstukken, rugzakken, voedselpakketten, muziekinstrumenten enz enz. Het meenemen van deze spullen is te groot en te kostbaar, maar mocht u een klein bedrag kunnen missen voor deze spullen, kan Eva deze spullen in Zuid Afrika aanschaffen. Van harte bij u aanbevolen tijdens het drinken van een kopje koffie na de dienst.

**Kerkheerjansdam is 8 december op de Kerstmarkt aanwezig die de Heerjansdames rondom de Kromme Nering organiseren. De Kerstmarkt is op vrijdag 8 december van 17-20 uur. De werkgroep Verbinding beheert twee kramen, met daarin onder meer verkrijgbaar: Kerst(bitter)ballen vers uit de frituur; diverse Kerstartikelen, een reuze-kerstpuzzel, en boeken uit de minibieb. Bij de kramen verspreiden we flyers met info over de kerkdiensten rond Kerst. De Dorpskerk is tijdens de Kerstmarkt geopend: kindcentrum de Rank, medewerkers van de Open Kerk en werkgroep Verbinding dragen hiervoor zorg. Fijn om u en jou op 8 december op de Kerstmarkt of in de Dorpskerk te ontmoeten.**

*Vraag van de Heerjansdames: "Na de kerstmarkt moeten we vanaf 20:30 uur 32 kramen afbreken. Wie wil ons daarbij helpen? Geef je op! wij hopen dat jullie ons - de Heerjansdames - even willen helpen. Locatie Kromme Nering Heerjansdam. Graag. 06-11342261 Yvette Hanselman"*

