

november 2023 | jaargang 19 | nummer 10

Samen gaan

Deze maand:

“Ik ben de Heere,
de God van Israël”

Bij U is de bron

Tienerdienst

Stampottenactie



Protestantse
Kerk

Samengaan is een uitgave van de
Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek

“Ik ben de Heere, de God van Israël”

Vrij naar: De Tien Geboden

Afgelopen week kwam ik in het dorp in gesprek met een ‘jonge’ enthousiaste senior en we hadden het over ons beider welzijn. Ik zei, dat hoewel er altijd wat te wensen valt, we maar wat dankbaar moeten zijn voor al wat ons gegeven wordt. “Jawel,” zei hij “maar weet je: ik krijg steeds meer moeite met danken. Mag ik wel dankbaar zijn in een wereld, die steeds onrechtvaardiger lijkt te worden, steeds harder, waarin mensenlevens er niet meer toe lijken te doen, waarin de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Ik ga me steeds schuldiger voelen om te danken dat ik het zo goed heb, terwijl.....”

Dit gesprek bleef bij mij ‘hangen’ en ik dacht:

“Inderdaad: wie zijn wij, wie ben ik, dat ik zo maar mag verder leven in een land waar velen lopen te mopperen, maar waar, als de nood aan de man is, er allerlei opvangmogelijkheden zijn; voor je het weet, staat er een ambulance voor je klaar, staan doctoren om je heen om je te helpen etc. etc.”

Terwijl elders mensen hun best doen zoveel mogelijk ‘andersdenkenden’ uit de weg te ruimen, gedreven door macht, geld, godsdienstwaanzin, fake-news? Overall, zo lijkt het wel: Oekraïne, China (Oeigoeren), Afghanistan, Colombia en Mexico (drugskartels), Soedan, ja zelfs hier met de drugsmafia en je kunt deze lijst eindeloos lang maken helaas.

En ik noem bewust niet Israël in het bovenstaande rijtje: niet omdat het daar minder erg zou zijn, integendeel, maar Israël heeft zeker bij de Christelijke westerse wereld een andere dimensie, immers: Israël is het volk van God.

Nog even: hoe kwam het volk ook alweer aan de naam Israël? Wel, Jacob (wat betekent bedrieger, leugenaar) was, na het bedriegen van zijn vader en de diefstal van het eerstgeboorterecht van zijn broer Ezau, gevlucht, waarna hij zelf weer werd bedrogen door zijn oom Laban. En na jaren voelde hij dat hij terug moest naar zijn geboortestreek maar ja, dan zou hij Ezau weer ontmoeten en die zou in staat geweest zijn hem en zijn geslacht te vermoorden.

Jakob was er niet gerust op, waarop hij zijn gezin (en bezit) in tweeën deelde ter voorkoming van totale

uitroeiing. Daarom bleef hij die nacht alleen bij het grensviertje de Jabbok en daar werd hij in het donker aangevallen door een man, die naar later bleek God zelf te zijn. Hij vocht tot de ochtend en de strijd ging gelijk op. Toen gaf God hem een nieuwe naam, *Israël*, wat betekent: strijder MET God en omdat Jakob voor Ezau ook zijn schuld wilde belijden, verviel de naam Jakob (bedrieger) helemaal. Dus al zijn nakomelingen heten Israëlieten. Eigenlijk wel een bijzondere titel ‘strijder met God’. Dat kan inhouden strijden samen, naast God, maar ook tegen God, je eigen weg gaan, God (even) loslaten, dwars gaan. Israël, het volk dat Hij nooit los zal laten, maar betekent dit dan automatisch ook dat alles wat dat volk (of haar regering) beslist of onderneemt, strookt met de plannen, met de God van Israël? Eigenwijs zijn, dwars gaan, ik meen dit te mogen betwijfelen aan de hand van vele gebeurtenissen opgetekend in het Oude Testament.

Diverse malen is God teleurgesteld in Zijn volk, ja woedend over hun ontrouw en Hij straft dan ook dat volk wat Hem zo dierbaar is.

Raadpleeg de oude verhalen maar eens over oorlogen, deportaties, ballingschappen, moordpartijen ja zelfs de vernietiging van de Tempel, de totale vernietiging van Jerusalem!

Oftewel: God houdt van Israël, maar verafschuwt haar wandaden en bestraft ze dan ook!

Ooit leidde Hij zijn volk uit de slavernij uit Egypte, bracht het naar Kanaän (na 40 jaar door de woestijn te hebben moeten rondtrekken) en gaf het volk de 10 leef- (lees: gedrag-) regels.

Je zou toch zeggen dat Gods wil overduidelijk was en is, maar toch: keer op keer ging zijn volk ‘in de fout’, waarop weer eens een sanctie volgde. Hoe voorspelbaar!

En toch, het volk, de mensen, jij en ik, blijven dezelfde fouten maken. Hoe menselijk, hoe dom!

Nu, anno 2023, na jaren van intern gekissebis, politieke spelletjes, corruptieschandalen, geen oog hebbend voor de ander, slaat de vlam in de pan. Het stelselmatig onderdrukken van anderen werpt haar wrange vruchten af, Afschuwelijke terreurdaden zijn het gevolg, met als resultaat hard terugslaan, oog om oog, tand om tand.

Velen menen zich te moeten uitspreken voor de Palestijnen (en de moordpartijen dan?) en een minderheid kiest de kant van Israël (weer de vraag: en de moordpartijen dan?).

Kortom: alles wat mensenwerk is, is aan fouten onderhevig.

Maar als we waar dan ook, nou allemaal eens zouden proberen te leven naar Gods opdracht: "Heb uw naaste lief als u zelf," zouden we dan nog moeten kiezen voor of tegen, kiezen voor de Palestijnse vlag of de Israëliëse? Nee toch?

Dan kiezen we allemaal toch voor de vlag van vrede, de vlag van shalom, in het Arabisch: salaam?

En ik weet dat velen nu zeggen: "Dat weten we allang 'heb uw naaste lief', maar het werkt niet, onmogelijk!"

Dan volhard ik met de opmerking dat voor de God van Israël niets onmogelijk is, dus blijven we tot Hem bidden om Hem te vragen de wereld te bewaren, in Gods naam, de God van Israël, en aan hen gaf Hij Zijn richtlijnen mee om uiteindelijk te komen tot een eerlijke, rechtvaardige liefdevolle wereld.

Zijn woorden van toen, nu en altijd:

Ik ben de eeuwige, Uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, bevrijd heeft.

1. *U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.*
2. *U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, noch die dienen.*
3. *U zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.*
4. *Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.*
5. *Eert uw vader en uw moeder.*
6. *U zult niet doodslaan.*
7. *U zult niet echtbreken.*
8. *U zult niet stelen.*
9. *U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.*
10. *U zult niet begeren wat van uw naaste is.*

Hans P. Ouwerkerk



KERKDIENTEN IN NOVEMBER



Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek
<i>1 november Dankstond</i>	
<p>19.30 u. Ds. J. Teuwissen Dankstond</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>	
<i>5 november</i>	
<p>9.30 u. Prop. G. van Lingen Nieuw-Lekkerland</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk</p>	<p>15.00 u. Ds. J. Breure Zwijndrecht</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>
<i>12 november</i>	
<p>9.30 u. Anders dan Anders dienst</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Onkosten AdA diensten</p>	
<i>19 november</i>	
<p>9.30 u. Ds. J. Teuwissen</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk</p>	<p>15.00 u. Ds. W. van Herrewijnen Zwijndrecht</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>
<i>26 november Laatste zondag kerkelijk jaar</i>	
<p>9.30 u. Ds. J. Teuwissen Laatste zondag kerkelijk jaar</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Onderhoud gebouwen</p>	
<i>3 december 1ste Advent</i>	
<p>9.30 u. Ds. J. Teuwissen Viering Heilig Avondmaal</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk</p>	<p>15.00 u. Ds. J. Teuwissen</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>
Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek

Geweldig was 't om zoveel post te ontvangen t.g.v. ons 60-jarig huwelijk en voor mijn verjaardag, van veel verschillende afzenders. We hadden gezellig dagen. Hartelijk dank voor al deze moeite!
Alleen God de eer. Halleluja!
Groetend,
J. Gouman en A. Gouman-v. Loenen

SENIORENVERJAARDAGEN

Verjaardagen november



Verjaardagen eerste week december

2

Huwelijksjubilea in november

Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad

Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, worden vermeld in Samengaan (zonder leeftijd). Zodra de leeftijd van 80 jaar is bereikt, wordt de leeftijd erbij vermeld en krijgt u een bloemetje van de kerk. Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u hiervoor benaderd, telefonisch of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.

Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!

Vriendelijke groet,

Wil Ouwkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,

Tel: 06-11249600 E-mailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com



MET HET OOG OP DE ZONDAG

12 november Anders Dan Anders dienst

9.30 uur

Spreker Wim Wiersma

Muziek Sander en Angela Nijbroek



Thema: **Bij U is de bron**

Deze dienst gaan wij met elkaar zingen, luisteren en spreken over de Bron. De Bron die heelt en verbindt en ons perspectief geeft in ons leven.

Wij zijn soms in het dagelijks leven onze bron kwijtgeraakt en weten vaak de weg terug niet.

Wim Wiersma wil ons graag meenemen in een verhaal dat hij las en dit met ons samen verbinden aan Psalm 36:

Bij U is de bron van het leven.

Een tipje van de sluier over de inhoud dat u/jullie vast prikkelt om erbij te zijn op 12 november.

Voel je welkom,

Liesbeth, Marja en Maria

Tienerdienst 19 november

Op zondag 19 november staat er een tienerdienst op het programma. Deze wordt de laatste weken richting de 19^e inhoudelijk voorbereid, op moment van schrijven weten we veel nog niet. Wat is al wél bekend?

Tieners en leiding – met name Mattine Liedorp en Thirza Plomp – van ‘Youth Corner’ (zeg maar de optelsom van ‘The Meeting’ en ‘Youth Alpha’) bereiden de dienst voor i.s.m. ds. Sjaak Teuwissen.

Muzikale medewerking: Heerjansklank en Jacco Steen.



Thema: nog onbekend. We zetten in op een essentieel thema dat tieners bezighoudt en dat we kunnen verbinden aan het christelijk geloof, de Bijbel en een kerkdienst.

Vorm: deze tienerdienst is een eredienst, waarin we God en elkaar hopen te ontmoeten. Natuurlijk hopen we dus samen te zingen, te bidden, uit de Bijbel te lezen, de Bijbeltekst te verbinden aan het thema en ons dagelijks leven, en klinken bemoedingswoorden en een zegen. Daarbij is er ruimte voor eigen inbreng van tieners en een originele twist. Tieners die dat willen, krijgen ruimte om onderdelen van de dienst zelf voor hun rekening te nemen.

26 november Voleindingszondag: ‘Niet onder de aarde begraven’



Als een geliefde overlijdt, staan we rondom het laatste afscheid meestal niet stil bij zijn of haar financiële successen, glanzende carrière, of verworven macht en invloed. Nee, we herinneren ons vooral welke betekenis hij heeft gehad, of zij een steen heeft verlegd in de rivier van het leven, wie was hij als mens en gezinslid, en of onze herinneringen aan haar ons tot zegen zijn.

Ieder van ons heeft in meer of mindere mate talenten meegekregen waarmee we mogen woekeren. Talenten hebben

in onze taal niets te maken met geld, in de Griekse taal van de Bijbel – waaraan we het woord ‘talent’ ontleen – juist wel. In Mattheüs 25: 14 t/m 30 vergelijkt Jezus het toekomstige Koninkrijk van de hemel met een man die op reis gaat, en onderwijl zijn dienaren in meer en mindere mate geld laat beheren. Ook hier gaat het niet om geld, maar om een diepere betekenis. Deze gelijkenis staat centraal op Voleindingszondag in de gedachtenisdienst. We noemen in deze dienst overleden gemeenteleden en ook ontsteken we weer drie kaarsen voor categorieën van overledenen bij wie we in het bijzonder stil willen staan.

In deze dienst speelt Willem Nijhof orgel en/of piano en zal ook Heerjansklank meewerken. Er zal vermoedelijk weer een passende symbolische schikking in de kerk staan.



We mogen uitzien naar behalve een verdrietige juist ook een inspirerende dienst, die als thema heeft: *'Niet onder de aarde begraven'*. Na de dienst blijft de kerk tot ca 14 uur open voor wie een kaarsje wil opsteken, behoefte heeft aan stilte en bezinning, of juist een goed gesprek. Koffie en thee blijven beschikbaar.

Ds. Sjaak Teuwissen



'Open Kerk'

Aansluitend op de dienst en het koffiedrinken na afloop blijft de Dorpskerk open tot ca 14 uur, voor wie een kaarsje wil komen branden, behoefte heeft aan een gesprek, even stil wil zijn, of juist een gesprek wil met de predikant of één van de andere ambtsdragers. Attendeer vooral ook mensen in uw en jouw omgeving hierop

'Lichtjesavond' vrijdag 24 november

Op vrijdagavond 24 november is er van 19.00 - 20.30 uur weer 'lichtjesavond' op de Algemene Begraafplaats, Molenweg 20. U heeft de mogelijkheid om (elektrische) gedachteniskaarsjes te plaatsen, verder is er gelegenheid voor ontmoeting, koffie/thee in de aula.

Ds. Sjaak Teuwissen

In memoriam:

Lijntje Saly-van Gameren

26 april 1931 – 26 september 2023

Lijnie van Gameren werd geboren en groeide op nabij Heerjansdam, op Develsluis. Het gezin bestond uit vader, moeder, twee jongens en twee meisjes. Ze was nog maar 14 jaar toen haar moeder – die toen al jaren ziek was – kwam te overlijden. In deze periode kwamen steeds meer verantwoordelijkheden op haar bordje terecht, en dat bleef tientallen jaren zo. Lijnie zorgde voor haar vader, haar broers en zussen, en later een neefje toen een tante kwam te overlijden. Ze zorgde voor het werkvolk op de tuinderij. Ze zou uiteindelijk zo'n 38 jaar voor haar vader blijven zorgen, ook toen hij dementerend werd en daarmee lastiger in de omgang werd. Het leven van Lijnie bestond grotendeels uit werken en zorgen voor.



Als opgroeiende tiener leerde ze Schalk Saly uit Bolnes kennen. Ze trouwden, en kregen twee dochters: Sjanie en Mieke. Ze hebben kort aan de Waalhof gewoond, maar omdat ze vanwege al het werk in de tuinderij vaker op Develsluis waren dan daar, verruilden ze de Waalhof toch weer voor de grote boerderij op Develsluis. Schalk en Lijntje hadden daar weinig privacy. Ze hadden slechts één kamer die echt van henzelf was, en daarbij een bedstee en twee kinderbedjes.

Schalk en Lijnie waren al wat meer op leeftijd toen ze aan de ds. J.A. Visserstraat gingen wonen. Ze hadden opgezien tegen het wonen op een plek met weinig uitzicht, maar daar keken ze uit over het voetbalveld waar jaarlijks de grote witte tent wordt opgezet rond Koningsdag. Ingrijpend was het hartinfarct dat Schalk kreeg tijdens een vakantie op Tenerife. Pas na zes weken was hij stabiel genoeg om naar Nederland vervoerd te worden. Hij overleed uiteindelijk op 3 augustus 2003. Nóg ingrijpender was het overlijden van haar dochter Sjanie. "Je man verliezen is erg, je kind verliezen is nog veel erger" verzuchtte ze. Haar grote verdriet uitte zich vaak in mopperigheid. Daarbij kampte ze met een afnemende gezondheid, vanwege meerdere tia's. Haar familieleden moesten voor haar besluiten dat autorijden niet meer ging, en dat ze beter af was in Midden Inn dan in de te groot geworden woning aan de J.A. Visserstraat.

Na een herseninfarct kwam ze in het Albert Schweitzer Ziekenhuis terecht. Ze zou revalideren in revalidatieafdeling Rijndam, maar in plaats van te herstellen ging ze steeds verder achteruit. In de vroege ochtend van 26 september overleed ze. Enkele jaren terug had ze al haar uitvaartwensen laten vastleggen. Psalm 23 - in diverse varianten - stond daarin centraal. "Waarom deze keuze?" vroeg ik haar niet lang geleden. "Het heeft toch te maken met de kerk van mijn jeugd". Op 3 oktober vond haar afscheidsdienst plaats, in vrijwel alle opzichten zoals zij het had gewild, en in de dienst klonk door hoe ze in haar leven en geloofsleven stond. Ze is eindelijk thuisgekomen bij haar Heer, de Goede Herder. We hebben haar op de Algemene Begraafplaats begraven, bij haar Schalk.

Ds. Sjaak Teuwissen

VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING

Onopgeefbaar verbonden

Wie voor Israël is, is 'dus' tegen de Palestijnen. Wie voor de Palestijnen is, is 'dus' tegen Israël. Stevige tot verhitte discussies in alle talkshows, journaals die dag in dag uit berichten over gruwelijkheden die ons bevattingvermogen te boven gaan, her en der demonstraties die soms behoorlijk uit de hand lopen, Joden in Nederland die zich niet meer veilig voelen en ook in Heerjansdam verzoeken om voorbeden voor Israël dan wel voor de Palestijnen, verzoeken om de Israëlische vlag uit te hangen op de toren van de Dorpskerk, verzoeken om ons uit te spreken vóór en tégen. Dit alles staat in een uiterst schril contrast met wat terreurorganisatie Hamas aanricht onder onschuldige Israëliërs, en wat Israël vervolgens aanricht onder onschuldige inwoners van Gaza.



Het is ondoenlijk om hier iets te schrijven dat recht doet aan de ongekende tragedie, de pijn en de woede in Israël en in Gaza; en dat recht doet aan hoe u en jij het onderwerp ziet en beleeft. Tegelijkertijd kan ik er ook niet níét over schrijven. Voor nu volsta ik met een aantal losse citaten, die ik her en der hoorde en las, en die in de stortvloed van nieuws, meningen en opinies de afgelopen periode bij mij zijn blijven hangen, die allerlei kanten belichten, en die wellicht helpen om iets van 'grip' te krijgen op wat we hier als mens, als gelovige, van kunnen vinden en denken. En die wellicht bijdragen om ook tegengestelde opvattingen, die van de ander, te kunnen begrijpen.

"Ga weg uit Gaza," zei Netanyahu tegen de Palestijnen. Maar dat is nu precies het punt, ze kunnen niet weg, want er staan hekken omheen. Die heeft Israël daar gezet. En de sleutel van de poorten heeft Israël in handen. En die poorten zitten dicht. Elektriciteit en water worden door Israël naar eigen wens aan- en uitgezet." Sybrand Bakker, predikant, op sociale media, 9-10

"Ik houd me met beide handen vast aan het drijfhout van de hoop," rabbijn Awraham Soetendorp, dagblad TROUW, 14-10

"Als je vrede wil, moet je werken aan rechtvaardigheid" / "Israëlische en Palestijnse doden tellen evenveel," remonstrants predikant en priester Mpho Tutu, TROUW, 14-10

"Vrede is het pas wanneer je de ander in de ogen hebt willen kijken. Niet de ander zoals je die wenst, maar de ander zoals die is. ... als nu de deelnemers van de pro-Palestijndemonstratie en die van de pro-Israëldemonstratie met elkaar zouden ruilen?" Sybrand van Dijk, predikant, op sociale media, 15-10

"Ik ben pro-Israël in de zin van: het Joodse volk is mijn oudere broer waartoe ik mij te verhouden heb, zonder dat ik alles goedkeur. Ik ben pro-christen-Palestijnen, omdat ze m'n broers en zussen in het geloof zijn. Ik ben sowieso pro-Palestijns en pro-Joodse burgers, omdat ze mens zijn zoals ik. En ik heb me ook nog te verhouden tot Hamas: wat mij betreft vijanden. Maar ja: Jezus bad voor zijn vijanden. En had ze lief." Jurjen ten Brinke, theoloog, pastor, EO-presentator, op sociale media 18-10

"Het is geen oorlog, het is een bloedbad," ondernemer Salah Skail – Gaza Sad bij monde van columnist Isabel Bolle, TROUW 18-10

"Hoe graag we dat misschien willen, we kunnen deze terreur niet los zien van de lange cyclus van geweld waarin hevige Palestijnse geweldsuitbarstingen en de dodelijke wurggreep van het oppermachtige Israëlische leger elkaar voeden en in stand houden. ... rechtvaardigt het ene kwaad het andere?" Joas van der Schoot, predikant Maaskant Open Grenzen, dagblad TROUW 18-10

"Bezetting, ontheemding, bombarderen van burgers, dat is allemaal strijdig met internationale verdragen" Janneke Stegeman, theoloog, dagblad TROUW, 18-10 (In deze zelfde krant wordt dit feit elders ronduit omschreven als 'oorlogsmisdaden')

"Het doortrekken naar het huidige Joodse volk van de Oudtestamentische bijzondere uitverkorenheid van Israël als demonstratie van Gods handelen met de wereld In Jezus Christus is wat God bedoelde met Israël geldig geworden voor alle volken voor wie Israël als voorbeeld diende. Jezus Christus verzamelt Zijn ene bijzondere 'volk van God': de Kerk. De specifieke instrumentele uitverkorenheid van het Oudtestamentische Israël is overgegaan naar alle volken. In het Oude Testament laat God niet alleen liefde en genade, maar ook oordelen zien, waarmee Hij Israël strafte, als het ongehoorzaam was... Jodenhaat van enerzijds nazisme en terreurorganisaties als Hamas en anderzijds de extreme Israëlverheffing van veel christelijke kerken hebben naar mijn inzicht ten diepste te maken met hetzelfde verschijnsel: religieuze en ideologische verbijzondering van Israël als hetzij te elimineren vijand, hetzij als vertroeteld idool. Israël is beter af, niet alleen zonder antisemitisme, maar ook zonder filosemitisme (systematische Jodenliefde). Beide worden gevoed door dezelfde wortel: een extreme religieuze fixatie op het land en het volk van de Joden." Stefan Paas, theoloog en missioloog; Nederlands Dagblad, en linked in, 19-10

“Dit is een existentiële strijd, waarin het voortbestaan van Israël op het spel staat ... er zal alleen vrede komen als de meerderheid van de Palestijnen co-existentie boven conflict verkiest, en de extremisten uit hun midden verdrijft.”

Modi Ephraim, ambassadeur van Israël, dagblad TROUW, 19-10.

“Het Israëliisch-Palestijnse conflict wordt niet met raketten beslecht.” Stevo Akkermans, columnist TROUW, 20-10

Menorah

In de dienst van 15 oktober ontstaken we de menorah, de zevenarmige kandelaar. Als teken van verbondenheid met het volk Israël. (N.B. Dat is niet hetzelfde als de staat Israël.) In de gebeden baden we voor zowel Israëliërs als voor Palestijnen. Ik las bij wijze van inleiding het volgende voor, enigszins aangepast t.b.v. Samengaan.

Het is niemand van ons ontgaan.

Het roept waarschijnlijk bij ons allen heel sterke gevoelens op, wat er de afgelopen weken is gebeurd en op dit moment gebeurt in Israël, in het bijzonder rondom Gaza. Het volk Israël wordt voortdurend, eeuwenlang sinds koningin Esther in Perzië zo'n 2.500 jaar geleden, keer op keer in haar bestaan bedreigd, wat vorig weekend weer zo ongelooflijk hard en pijnlijk duidelijk is geworden. Als kerk van Jezus Christus zijn we principieel en – zoals onze kerkorde uitsprekt – onopgeefbaar verbonden met Israël, het volk van Israël, Gods volk. We zijn geroepen daaraan gestalte te geven



Daarom ontsteken we vanochtend de Menorah.

In onze gebeden staan we stil bij de gebeurtenissen, bij de mensen. We bidden nadrukkelijk óók voor de Palestijnen, de burgers van Gaza. Ook zij hebben niet om dit geweld gevraagd, ook zij zijn getraumatiseerd door de exodus die hen wordt opgelegd, de verwoesting van hun huizen, hun bezittingen, hun speelgoed, hun buurt en wijk. ook zij lijden hartverscheurend onder de gewelddadige dood van hun vaders, moeders, hun kinderen.

Het gaat er niet om dat Israël van de Palestijnen wint, en het gaat er niet om dat de Palestijnen van Israël winnen.

Het gaat er om dat de vrede wint.

Geef vrede Heer, geef vrede.

Amen

Omgaan met de dood en de doden

Op zaterdagavond 4 november zullen weer honderden mensen door Heerjansdam lopen om op tientallen adressen zich te vergapen aan, of de stuipen op het lijf gejaagd te worden door griezels, spoken, wandelende geraamtes, etc. Op vrijdag 24 november is het 'lichtjesavond' en is de Algemene Begraafplaats open voor wie een kaarsje wil ontsteken bij het graf van een overleden geliefde. Op zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en noemen we de namen van gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Aansluitend op deze dienst kan iedereen die dat wil tijdens uren van 'open kerk' een kaarsje ontsteken voor een overleden geliefde. Dat kan trouwens tijdens elke 'open kerk', elke maandag, woensdag en vrijdagmiddag. Maar hoe dan ook: november lijkt de maand te zijn waar we extra stil staan bij de dood en bij de doden. Maar op – laten we zeggen - nogal verschillende manieren. Hoe zit dat eigenlijk? In dit artikeltje belicht ik verschillende momenten in november van 'omgaan met de dood en de doden'.

Halloween

Het woord Halloween is afgeleid van 'All Hallows Eve', dat is 'aller heiligen avond', de avond voorafgaand aan 'Allerheiligen' op 1 november, 31 oktober 's avonds dus. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. Het was tevens de afsluiting van de oogsttijd.

Net zoals we Kerst en Pasen cultureel gezien deels als een christelijke invulling van oudere voorchristelijke feesten kunnen beschouwen, geldt dat ook voor Halloween. Voorchristelijke gebruiken vermengden zich met christelijke rituelen. Zo gingen in Ierland op de Rooms-katholieke gedenkdag 'allerzielen' in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden om zielencake (brood met krenten).



Voor elk brood spraken ze een gebed uit voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit het tijdelijke vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. De *trick-or-treattocht*, die vooral in de Verenigde Staten algemeen verspreid werd via geëmigreerde Ieren en Schotten, vindt waarschijnlijk daar zijn oorsprong. De laatste eeuw werd Halloween steeds minder religieus van aard, en de laatste decennia werd in veel Westerse en Oost-Aziatische landen de Amerikaanse variant van Halloween zagezegd geïmporteerd.

In allerlei Nederlandse plaatsen, en dus ook in Heerjansdam, worden 'trick-or-treattochten' georganiseerd. Verder zijn er horrorfilms te zien op aanbieders als Netflix, winkels verkopen enge verkleedkleden en bijbehorende artikelen, en bekende attractieparken organiseren speciale evenementen. Het heeft met de christelijke oorsprong nauwelijks meer iets van doen. Dat ligt overigens anders voor 'Allerheiligen' op 1 november, als nog altijd heiligen en martelaren worden herdacht, en voor 'Allerzielen' op 2 november waarop geliefde overledenen worden herdacht. Dit zijn in met name de Rooms-katholieke traditie belangrijke dagen.

Vanuit kerken klinkt kritiek op hedendaagse vormen van Halloween, vanwege het heidense, en occulte karakter dat veel Halloween-evenementen kenmerkt, de aandacht voor duivel en kwade geesten. In de Bijbel wordt daartegen gewaarschuwd. Daar komt bij dat 31 oktober voor kerken van de Reformatie allereerst 'Hervormingsdag' is. Een deel van de kerken, christelijke organisaties en -scholen organiseren of promoten 'Happyween', een christelijke, vrolijke tegenhanger van Halloween. Zie www.happyween.nl

Happyween
Smile, God loves you
www.happyween.nl



Lichtjesavond



Het is een oude gewoonte om rond de genoemde 'Allerzielen' te bidden voor het zielenheil van overleden geliefden, of in meer algemene zin respectvolle aandacht voor hen te hebben. Met name door het plaatsen van grafkaarsjes op hun graven. Op veel begraafplaatsen vinden passende activiteiten plaats rond 1 en 2 november, en diverse televisieprogramma's besteden hier aandacht aan; zoals KRO-NCRV met 'Voor wie steek jij een kaarsje op?' op 2 november.

In Heerjansdam wordt lichtjesavond doorgaans gehouden op de vrijdag voorafgaand aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De initiatiefnemers hebben gezocht naar een datum tussen die van de Rooms-katholieken en protestanten in, en kwamen toen uit bij deze vrijdag, dit jaar op 24 november.

Eeuwigheidszondag: Laatste zondag kerkelijk jaar

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag, Voleindingszondag of 'Christus Koning' genoemd, sluit – de naam zegt het al – het kerkelijk jaar af. De zondag daarop begint de adventsperiode. Het is in steeds meer Protestantse gemeentes een goede gewoonte geworden om op die zondag de overleden gemeenteleden uit het voorbije kerkelijk jaar met naam en toenaam te gedenken, hoewel sommige protestantse gemeentes dat op oudejaarsavond, of rond Allerzielen doen.

Eeuwigheidszondag wijst op de begrenzing en voltooiing van het leven. Mensen en heel de schepping zijn tijdelijk, maar, zo belijden christenen, het leven eindigt niet bij de dood, maar keert terug tot God, de Eeuwige. De kerk viert op eeuwigheidszondag dat Christus Koning is, die regeert over de grens van de dood. Dit thema wordt ook gevierd op het Rooms-katholieke Feest van Christus Koning op dezelfde dag.



Deze zondag is oorspronkelijk niet zozeer een reactie op het Rooms-katholieke 'Allerheiligen', maar heeft Lutherse wortels. De Pruisische koning Frederik Willem III bepaalde in 1816 dat de dag in zijn gebied een "algemeen christelijk feest ter herinnering aan de overledenen" moest zijn. Deze 'dodenzondag' werd vervolgens overgenomen door de

Duitse landskerken en werd gaandeweg populairder. Er was echter ook theologische kritiek op deze 'Totensonntag'. In de kerkboeken kreeg deze zondag dan ook vaak een andere naam, bijvoorbeeld 'eeuwigheidszondag'. Het werd zo uiteindelijk toch een tegenhanger van het Rooms-katholieke Allerzielen



In protestants Nederland kwam in de loop van de 20e eeuw steeds meer aandacht voor het kerkelijk jaar. Ook de aanduiding 'eeuwigheidszondag' raakt in zwang, evenals het gebruik om op deze zondag de overledenen uit de kerkelijke gemeente te herdenken. Een toenemend aantal protestantse kerken staat, in lijn met de Rooms-Katholieke Kerk, stil bij de overledenen rond 1 en 2 november.

Ontvangen

Op 12 oktober ontving ik t.b.v. de kerk: € 25,00. Hartelijk dank.

Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen.

Ds. Sjaak Teuwissen

De Manning 2

2995 AH Heerjansdam

Tel. 06 – 20 50 30 99

E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Facebook: <https://facebook.com/sjaak.teuwissen>

Instagram: sintersjaak

Twitter: @SinterSjaak

Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr

Kerstviering senioren, 21 december

Jongeren zijn ook welkom.

Dit jaar hopen wij de traditionele Kerstviering te houden op donderdagmiddag 21 december in de Dorpskerk.

Nadere informatie volgt in Samengaan van december.

Senioren, maar ook junioren: Houd deze datum vast vrij.

Iedereen is welkom om deze viering tot een succes te maken.



WAT ZOU HET TOCH JAMMER ZIJN.....

Als we met elkaar tot de ontdekking komen..... dat er geen Samengaan meer in de bus ligt of dat we horen dat de samensteller van het blad het niet meer aankan of dat er echt wel verschillende gemeenteleden zijn die het leuk vinden om achter de computer wat moois voor anderen willen maken, maar wiens namen niet bekend zijn bij de redactie...WAT ZOU HET DAN FANTASTISCH ZIJN..... als die mensen bereid zijn om 1x in de 2 maanden een paar uurtjes thuis willen besteden aan leuk, veel gelezen Samengaan-werk!

Aarzel dan niet en mail: JA , IK HELP!!!! Naar samengaan@...

En wij nemen contact met je op!

Doen hoor!!!

De redactie van ons aller Samengaan

Gedenken van overledenen in Heerjansdam



De herfsttijd in november is de tijd waarin we het 'kerkelijk jaar' afronden; om met 1^e advent, onderweg naar Kerst aan een nieuw kerkelijk jaar te beginnen. Van oudsher is dit een periode waarin we de overledenen gedenken van wie we hielden, en van wie we in het voorbije jaar - of al eerder - afscheid namen. We staan daarbij ook stil aan doden buiten onze eigen kring van geliefden; bijvoorbeeld slachtoffers van oorlogen, crises en rampen.

Dit jaar zijn er drie momenten waarop we in Heerjansdam vorm kunnen geven aan ons verdriet en gemis, en respect kunnen tonen aan wie we missen, van wie we hielden of wie we om een andere reden willen gedenken.

'lichtjesavond'

Vrijdagavond 24 november 19.00 - 20.30 uur

Algemene Begraafplaats, Molenweg 20

(Elektrische) gedachteniskaarsjes plaatsen - ontmoeting, koffie/thee in aula.

Kerkdienst 'gedachteniszondag'

Zondag 26 november 9.30 - 11.00 uur

Dorpskerk, Molenweg 8

Indrukwekkende eredienst - ritueel met noemen van namen, ontsteken gedachteniskaarsjes, en plaatsen van bloemen.

Open Kerk

Zondag 26 november 11.00 - 14.00 uur

Dorpskerk, Molenweg 8

Vrije in- en uitloop, ontsteken gedachteniskaarsjes, koffie/thee, ontmoeting en gesprek met predikant Sjaak Teuwissen.

Zie ook www.kerkheerjansdam.nl

BIJBELLEESROOSTER VOOR DE NOVEMBER

zondag	5 november 2023	Mattheüs 23:1-15	De toegang tot het koninkrijk
maandag	6 november 2023	Mattheüs 23:16-28	Wee de Schriftgeleerden
dinsdag	7 november 2023	Mattheüs 23:29-39	Onschuldig bloed
woensdag	8 november 2023	Psalm 11	De oprechte zal God zien
donderdag	9 november 2023	Openbaring 10:1-11	De hoogste tijd
vrijdag	10 november 2023	Openbaring 11:1-14	Het tweede wee
zaterdag	11 november 2023	Openbaring 11:15-19	De zevende bazuin
zondag	12 november 2023	Mattheüs 24:1-14	Het begin van de weeën
maandag	13 november 2023	Mattheüs 24:15-28	Grote verdrukking
dinsdag	14 november 2023	Mattheüs 24:29-35	Het teken van de Mensenzoon
woensdag	15 november 2023	Mattheüs 24:36-44	Wees waakzaam
donderdag	16 november 2023	Mattheüs 24:45-51	Betrouwbare dienaren
vrijdag	17 november 2023	Openbaring 12:1-12	Juich, hemel!
zaterdag	18 november 2023	Openbaring 12:13-18	De woedende draak
zondag	19 november 2023	Openbaring 13:1-10	Standvastigheid en trouw
maandag	20 november 2023	Openbaring 13:11-18	Het getal van het beest
dinsdag	21 november 2023	Openbaring 14:1-13	In verbondenheid met de Heer
woensdag	22 november 2023	Openbaring 14:14-20	Rijp voor de oogst
donderdag	23 november 2023	Psalm 12	Bescherming tegen verraders
vrijdag	24 november 2023	Mattheüs 25:1-13	Wachten op de bruidegom
zaterdag	25 november 2023	Mattheüs 25:14-30	Welkom bij het feestmaal
zondag	26 november 2023	Mattheüs 25:31-46	Jullie deden het voor Mij
maandag	27 november 2023	Openbaring 15:1-8	U alleen bent heilig
dinsdag	28 november 2023	Openbaring 16:1-11	De offerschalen
woensdag	29 november 2023	Openbaring 16:12-21	Het is voorbij!
donderdag	30 november 2023	Jesaja 63:1-6	De wraak van de HEER
vrijdag	1 december 2023	Jesaja 63:7-14	Gods ontferming en grote liefde
zaterdag	2 december 2023	Jesaja 63:15-64:2	Scheur de hemel open

LEDENADMINISTRATIE

Ingekomen berichten van 21 september 2023 tot en met 20 oktober 2023

Overleden

Verhuizing

Vertrokken

Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop, ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

VERSLAGEN EN BERICHTEN

Uit de kerkenraad

In de laatste vergaderingen van de kerkenraad is veel gesproken over de plannen aangaande de Dorpskerk. Behalve een bouwcommissie zal er ook een budgetcommissie komen die in de gaten houdt hoe het gaat met inkomsten en uitgaven, waar er bezuinigd kan worden en hoe er meer inkomsten gegenereerd kunnen worden.

Rapportage vanuit de bouwcommissie naar de kerkenraad zal steeds kort na overleg zijn zodat besluitvorming en communicatie met korte lijntjes gaan.

We blikken terug op een mooie startzondag, in alle opzichten. Dank aan de organisatie hiervan.

Vooruitkijkend horen we dat er op 1 november, dankdag, in de middag weer een bijeenkomst voor de kinderen zal zijn. Er is wederom een link van de invulling van dankdag naar de voedselbank.

Er wordt gesproken over de aanstelling van een kerkelijk werker. Dat is mogelijk omdat de stichting Dorpskerk wil bijdragen. Er kunnen dan ongeveer 12 uren gevuld worden met ondersteuning in het bezoekwerk. Dit voor een periode van drie jaar. De gemeente zal ingelicht worden in de dienst van 24 september.

Vanuit de jeugdkerkenraad komt het goede nieuws dat er aanmeldingen zijn gekomen om kindernevendienst te gaan leiden. Bij de leiding van de clubs is uitbreiding nog welkom.

In de vergadering van 21 september hebben we afscheid genomen van Maria Groeneweg als kerkenraadslid. Zij zal nog wel meedraaien met de diaconie tot aan het einde van dit jaar, maar de kerkenraadsvergadering zal zij niet meer bijwonen.

We blijven zoeken naar nieuwe ambtsdragers!

UITNODIGING Presentatieavond Rainbow Angels

Het is al weer een tijd geleden dat er een presentatieavond is geweest over mijn werk in Zuid-Afrika, aangezien ik vorig jaar ziek was. Gelukkig kon ik dit jaar weer naar Zuid-Afrika toe en kan ik zeggen dat het steeds beter met me gaat en ik steeds weer meer energie heb. Ik kom naar Nederland toe, omdat mijn eerste scans en onderzoeken eraan komen. Omdat ik nu toch in Nederland ben, wil ik jullie uitnodigen voor donderdag 23 november in de Boomgaardkerk in Heerjansdam voor een informatieavond over de Rainbow Angels. De avond begint om 19.30 uur, maar u bent van harte uitgenodigd vanaf 19.00 uur voor koffie en thee. Als u stampot heeft besteld, dan kunt u die ook aan het einde van de avond meenemen. Zie meer over deze actie ook in Samengaan.

Ik hoop u daar allemaal te zien.

Groeten van Eva Steen



Samen aan tafel

18 januari 2020 vierden wij 20 jaar "Samen aan tafel".

22 februari 2020 was de laatste keer, corona maakte ons het samen aan tafel eten onmogelijk.

Corona heeft heel wat aangericht wat o.a. het samenkomen van mensen betreft.

"Samen aan tafel" in de Boomgaardkerk was niet meer mogelijk tot verdriet van velen.

Het wordt gemist!

Eenvoudig om verder te gaan is het niet.

Van de kookgroep zijn er die niet meer mobiel genoeg zijn, leeftijd en gezondheid staan hen in de weg om verder te gaan.

Wij vragen dus versterking van 2 of 3 enthousiaste mensen die de kookgroep willen komen versterken, u kunt zich aanmelden bij Sjanie Schop of per tel. 078 6771913, mob. 06-22434824 e-mail: janensjanieschop@hetnet.nl.

Maandag voor de maaltijd komen we bij elkaar om af te spreken wat we eten en wie de inkopen doet.

Nu is het plan om in januari 2024 met een aanvulling van mensen verder te gaan.

Als de plannen met de Boomgaardkerk het toelaten, en zoals het er nu uitziet kan dat het eerste halfjaar van 2024 waarschijnlijk nog plaatsvinden.

Vriendelijke groet namens de kookgroep,
Sjanie Schop- Bunk

Stampotten actie



De winter is begonnen en dus is het weer tijd voor lekkere stamppot. De thuisfrontcommissie van de Rainbow Angels gaat de keuken in om heerlijke boerenkool- en zuurkoolstamppotten te maken met natuurlijk rookworst.

Dit keer hoeft u niet zelf aan de slag, maar kunt u het kant en klaar komen ophalen. Dat is namelijk het enige wat u hoeft te doen. Het ophalen kan in de Boomgaardkerk op:

donderdag 23 november van 16 tot 19 uur.

Bakjes voor 4 personen, per bakje: €15,00.

U kunt uw bestelling opgeven voor

maandag 20 november bij onderstaande mensen of via Eva Steen per whats app of telefoon (06 51 52 83 46). Betaling kan per tikkie of contant.

De opbrengst zal volledig gaan naar de Rainbow Angels die inmiddels 16 kinderen heeft. We functioneren op giften en daarom deze actie.



Groeten van de TFC Rainbow Angels,
Richard, Netty, Jacky, Cathy, Jacomien, Barbara en Eva

KERKRENTMEESTERS

Opgave collectes en giften september

datum	doel	kerk	GIVT	bank	totaal
3 september	Diaconie	€ 122,70	€ 60,00		€ 182,70
	Kerk	€ 88,15	€ 35,54		€ 123,69
	Jeugd	€ 94,15	€ 37,60		€ 131,75
10 september	Diaconie	€ 158,47	€ 131,17		€ 289,64
	Kerk	€ 138,85	€ 87,68		€ 226,53
17 september	Libië	€ 344,29	€ 537,72	€ 30,00	€ 912,01
24 september	Briketten	€ 304,80	€ 131,60	€ 25,00	€ 461,40
	Bloemen	€ 9,35			€ 9,35
	Koffiepot	€ 19,15			€ 19,15

Collecte via bank deel kerk € 100,10

Collecte via bank deel diaconie € 53,90

Gift kerk via ds. Teuwissen € 10,00

Hartelijk dank voor uw bijdrage
Namens het college van kerkrentmeesters.

Jan Schop, Penningmeester

KERKRENTMEESTERS

Tussentijdse financiële ontwikkelingen 2023

In de begroting 2023 is een bedrag van € 155,337 opgenomen als totale inkomsten, waarvan een van de belangrijkste inkomstenbron de Actie Kerkbalans is. Een eerste tussenstand in juni liet zien dat de Actie Kerkbalans en daarmee de toegezegde vrijwillige bijdragen voor liepen op de begroting. Ook hebben we de begrote uitgaven over 2023 door diverse besparingen naar beneden kunnen bijstellen richting € 207,000. Een voorbeeld hiervan is dat wij zorgvuldig omgaan met het verwarmen van de kerk in verband met de impact op de energiekosten. Door de kachel in de kerk later aan te zetten en een paar graden lager in te stellen, besparen we flink op het gas.



In juni was ons verwachte tekort ca. € 30.000,00.

Medio september zijn onze werkelijke inkomsten gestegen naar een bedrag van € 132.437,00.

Dit bedrag bestaat uit de ontvangen vrijwillige bijdragen, collectes, verhuur zalen, opbrengst oud papier en overige inkomsten zoals de koffiepot.

Wij zijn u enorm dankbaar voor al uw bijdragen. We zijn er alleen nog niet. U ziet dat er nog een groot gat zit tussen inkomsten en uitgaven. Helpt u mee ons tekort verder te verminderen? Helpt u mee onze gemeente financieel gezond te krijgen en te houden en de collectebarometer in de kerk verder te doen stijgen richting het punt van nul tekort? Op deze manier kunnen het pastoraat en alle kerkenwerk voor oud en jong door blijven gaan. Bankrek.nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v. Prot. Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek

In ons kerkelijk werk gebruiken we naast digitaal bankieren en contant geld ook de Givt-app. Een handig hulpmiddel om zonder geld op zak toch te kunnen geven. De Givt-app is te vinden in Google Play-store of Apple App-store. Bij de installatie moeten enkele belangrijke gegevens worden ingevuld. Hierna kunt u in de Givt-app een of meerdere giften invoeren volgens de doelen van het collecterooster van onze kerk. Met de QR-scanner op uw mobiele telefoon kunt u nu ook de QR-codes op de diverse collectebussen in de kerk scannen en via de Givt-app direct aan het bestemde doel geven. Hulp nodig met de Givt-app? Vraag Chris Grootendorst er naar. Uw kerkrentmeesters



De Bouwerij

De bouwcommissie is samen met architectenbureau RoosRos het vergunningentraject gestart. Vooruitlopend op de aanpassingen aan de kerkzaal en achterzaal is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn de huidige spraakverstaanbaarheid en galm in kaart gebracht.

Ten opzichte van de nieuwe situatie met de scheidingswand tussen de kerkzaal en achterzaal zijn adviezen over te gebruiken materialen gegeven om de verstaanbaarheid op orde te houden.

Deze adviezen worden uiteraard meegenomen in de keuze van materialen.

Tot begin 1800 is er rond de kerk begraven. Daarom zal ter plaatste van de aanbouw een archeologisch onderzoek moeten plaatsvinden middels proefgaten in de grond. Hopelijk komen hier geen verrassende zaken tevoorschijn.

Architect RoosRos is momenteel o.a. bezig met het uitwerken van tekeningen van de aanbouw ten behoeve van de vergunningsaanvraag en offertes, te gebruiken materialen en diverse sfeerbeelden. Als wij deze ontvangen hebben, willen we u daarover graag verder informeren.

Om technisch bij te blijven zal in de Dorpskerk een glasvezelaansluiting voor het internet worden aangebracht. Hierdoor zullen we op termijn sneller en stabiel internet voor o.a. kerkdienstgemist hebben. Graafwerkzaamheden worden naar verwachting in november uitgevoerd.

Begin november zal de commissie budgetneutraal haar eerste overleg hebben.

Zij zullen zich buigen over fondsenwerving en inzet van onze faciliteiten.

We houden u op de hoogte.

Uw kerkrentmeesters



Oud papier

Nat en koud, de regen klettert op de daken op het moment dat ik dit schrijf. De temperatuur is fors gedaald. De wind giert rond de huizen en de bladeren verliezen de strijd tegen de wind en dwarrelen naar de grond. Nou niet bepaald lekker om uren buiten te zijn. Sommigen daarentegen vinden het juist heerlijk met dit weer. Naar het strand en dan tegen de wind opboksen om een frisse neus te halen en het hoofd leeg, heerlijk! Dat is wel even anders achter de vrachtwagen op 18 november. De papierbak aanhaken, legen en dan de bak terug op de stoep. Ja, de mannen en vrouwen van ons oudpapierteam gaan ervoor. Tot en met augustus hebben ze voor meer dan € 2100,00 opgehaald aan oud papier. Wat een geweldig resultaat.

Zou u of jij, man of vrouw, jong of wat ouder het team willen uitbreiden? Dat zou geweldig zijn. Een e-mailtje naar oudpapier@kerkheerjansdam.nl is genoeg.

Hieronder het ophaalrooster voor november en december.

18 november
Bas van Nes
Manuel de Jong
John Peterse
Alex Leinenga

16 december
Bert Schop
Frank Rijdsdijk
Kees-Jan Visser
Frank van der Noll



Chris Grootendorst

DIACONIE

Schoenendoosactie voor Oekraïense kinderen

Ook dit jaar doen we weer mee aan de inmiddels bekende actie "vul een schoenendoos". Dit jaar is de doelgroep specifiek de Oekraïense kinderen die uit hun woonplaats gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld. Velen verblijven in Polen, maar ook in West-Oekraïne. De actie is specifiek gericht op kinderen die wonen in gebieden waar het leven zwaar is.

Wij doen mee aan de actie, die wordt uitgevoerd vanuit Barendrecht. Een commissie aldaar verzorgt de publiciteit. Zo is bewerkstelligd dat meerdere scholen en kerken in onze regio meedoen aan de actie. Maria Dramountanis- Gouman – welbekend in onze kerk – verzorgt de coördinatie. Wij werken er graag aan mee. Vorig jaar konden er 1340 dozen afgeleverd worden bij kinderen, die deze het meest nodig hadden als lichtstraaltje in een ingewikkelde en vaak donkere wereld.

Wat mag er in de dozen?

Schoolspullen, klein speelgoed, tekenmaterialen, producten voor persoonlijke verzorging, muts, wanten, T-shirt, snoep. Nooit in iets in glas, of dingen die kunnen gaan lekken. Een persoonlijke brief of kaart met Kerstgroet, mogelijk met foto is zeer welkom. Kijk s.v.p. ook naar de presentatie op de beamer in de kerk. De doos mag mooi versierd worden, het deksel ook. Maar dichtplakken mag niet. Alle dozen worden eerst nog nagekeken.

Voor wie maak je een doos?

Er wordt gewerkt met 2 leeftijdsgroepen: 5-9 jaar en 10- 14 jaar. Aan dozen voor de oudste groep is het meest behoefte. U kiest voor een meisje of een jongen. Zet op een sticker (o.i.d) op de korte kant van de doos (dus niet op het deksel!), voor wie deze is bestemd: BOY or GIRL met vermelding van de leeftijdsgroep.

De kinderen rekenen weer op u!

Inleveren: vrijdag 10 november van 19 – 21 uur bij Frans de Jong, Sportlaan 43 en Maria Dramountanis, Madelief 12. Zaterdag 11 november van 12 tot 13 uur bij Maria Dramountanis, Madelief 12 en bij Jan de Jong, Dorpsstraat 84. Zondag 12 november in de kerkdienst kan natuurlijk ook.

Uw diaconie,

in samenwerking met andere kerken



DIACONIE

Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: september/oktober 2023

Bloemendienst

23-09 Via mevrouw Adrie Valk	€ 50,00
28-09 Via mevrouw Marijke Huizer	€ 10,00
10-10 Via mevrouw Anja Rijdsdijk	€ 20,00

Opbrengst bloemenbusjes september € 9,35

Opbrengst collecte voor Libië € 1062,00

Opbrengst collecte Mensenkinderen oventjes € 891,40

Alle gevers hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Jan de Jong



mensenkinderen

Avondmaalscollecte 3 december

De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 3 december bestemd voor noodhulp van *Mensenkinderen* in Armenië, want, overschaduwde door de geweldsuitbarsting in Israël zouden we zomaar de Armeense exodus uit Nagorno-Karabach vergeten.

In een SOS-bericht van *Mensenkinderen* schrijft men het volgende:

Eind september voltrok zich een ramp in Nagorno-Karabach. Na 9 maanden volkomen van de buitenwereld afgesloten en uitgehongerd te zijn en na zware luchtaanvallen door Azerbeidzjan op 19 september, voelde geen van de 120.000 Armenen zich nog veilig in deze enclave. Uit angst voor genocide is de bevolking massaal op de vlucht geslagen, richting Armenië.

In een interview in het ND van 26 september vertelde dr. Gor Khatchikyan (ambassadeur van *Mensenkinderen*) wat hem ter ore komt: "Azerbeidzjaanse troepen zijn overal in Nagorno-Karabach. Ik hoor hoe mensen op brute wijze uit hun dorpen worden verjaagd, vrouwen worden mishandeld en er veel geweld wordt gebruikt tegen de gewone bevolking.

Mensen die generaties lang in Nagorno-Karabach hebben gewoond en alles hebben opgebouwd, hun geliefden daar hebben begraven, moeten nu weg. Begraafplaatsen worden nu zelfs verwoest. Sommige mensen nemen lichamen van geliefden mee. Ze graven de lichamen op en nemen die mee in de auto."

Nu er meer dan honderdduizend vluchtelingen Armenië binnenstromen is er veel hulp nodig. *Mensenkinderen* kan niet machteloos toekijken en gaat deze ontheemde mensen helpen.

Helpt u ons mee? Er is geld nodig voor noodhulp zoals dekens, kleding en medicijnen. Wij vragen u vriendelijk om een liefdevolle gift, zodat wij zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.

Wij willen graag aan deze oproep van *Mensenkinderen* gehoor geven door de avondmaalscollecte voor deze SOS-actie te bestemmen, maar u kunt uiteraard ook direct doneren op rekening NL87 INGB 0000 0055 35 t.n.v. *Mensenkinderen* o.v.v. 'SOS-Armenië'.

Namens de diaconie,
Hans van den Berg





Jeugd & gezin

Wetenswaardigheden, tips en ervaringen rond het jeugdwerk in onze gemeente



Kinderdankdag woensdagmiddag 1 november 14 – 15 uur

Stel er wordt je iets beloofd en daar moet je iets voor doen. Prima, logisch; je doet wat je moet doen en je wacht op je beloning. Maar dan is er iemand anders die veel minder heeft gedaan dan jij en die óók die beloning krijgt. Dat is oneerlijk...toch? Kun je dan zélf nog wel 'dankjewel' zeggen voor die beloning?

Dat is allemaal maar de vraag. En met die vraag gaan we aan de gang tijdens kinder-dankdag.

Kinderdankdag is op woensdagmiddag 1 november van 14 - 15 uur, in de Dorpskerk van Heerjansdam.

We gaan creatief aan de slag, we gaan zingen en bidden, we lezen uit de Bijbel en we gaan bezig met een bijzonder verhaal waarin niet iedereen eerlijk wordt beloond. Of toch wel?

Wil je zelf iets delen, bijvoorbeeld omdat je daarmee 'dankjewel' wil zeggen tegen God onze Heer? Dan kun je het volgende doen

- Meedoen met de schoenendoos-actie, info volgt nog
- Eten en drinken meenemen om via de voedselbank te geven aan wie dat nodig heeft, zie 'inzameling voedselbank' in de Diaconie rubriek in SamenGaan.



Nieuwe leiding kindernevendienst

We zijn ontzettend blij dat er naar aanleiding van de oproep om nieuwe leiding voor de kindernevendienst maar liefst drie gemeenteleden zich hebben aangemeld! Heel fijn dat het team zo weer compleet is, de eerste vergadering met alle leiding heeft al plaatsgevonden!



Jeugddienst zondag 19 november

Op 19 november is er een jeugddienst die wordt voorbereid door de jongeren van The Meeting met een thema dat tieners en jongeren sterk bezighoudt.....nader informatie volgt in de weekbrief!

The Youth Corner, een verslag

Vrijdagavond was het weer tijd voor The Youth Corner. Het thema deze avond was 'Stay connected'. We hebben met elkaar een heerlijk broodje hamburger gegeten in het jeugdthunk. Daarna hebben we met elkaar nagedacht over hoe je in contact blijft met jezelf, met de ander en met God. Mooie gesprekken en gekke spelletjes hebben we gedaan om over het thema na te denken. Als afsluiting hebben we gebeden. Ieder mocht zijn gebedspunten inbrengen.

Daarna nog even gezellig wat gedronken, een paar potjes tafelfootbal gespeeld en nagepraat met elkaar. Het was weer een leuke avond!



Leiding gevraagd voor de kinderoppas

Iedere zondag worden onze jongste gemeenteleden van 0 – 4 jaar opgevangen in de kinderoppas. Zo kunnen de ouders met een gerust hart de kerkdienst bijwonen. Het team van de kinderoppas kan enige versterking gebruiken en daarom zijn we op zoek naar u en naar jou! Heeft u of heb jij zin om één keer in de paar weken op onze jongste gemeenteleden te passen tijdens de eredienst? We horen het graag! Uiteraard zijn zowel jongere als oudere gemeenteleden van harte welkom bij het team! Aanmelden kan bij Gerjanne Bloem (gerjannebloem@gmail.com) of bij één van de leden van de jeugdkerkenraad



Vrijdagavondgesprek 'Geloven in Opvoeding'

Op vrijdagavond 17 november 2023 organiseert de jeugdkerkenraad een vervolg op de avond over geloofsopvoeding van vorig jaar, deze keer met de titel 'Geloven in opvoeding'. Deze avond is bedoeld voor ouders van kinderen, tieners en jongeren, leiding in het jeugdwerk, en ook grootouders zijn van harte welkom! De avond vindt plaats in de Dorpskerk, de inloop is van 19.45 – 20.00 uur.

Het doel van deze avond is een verdiepende ontmoeting en gesprek tussen (groot)ouders/leiding van kinderen-tieners-jongeren. Enerzijds zullen we nadenken en spreken over wie we zelf als gelovige (geworden) zijn; anderzijds zullen we stilstaan bij wat we kinderen-tieners-jongeren willen meegeven. Van harte welkom!

Heeft u of heb jij vragen of tips voor ons jeugdwerk? Of heb je zin om zelf leiding te gaan geven bij één van onze jeugdactiviteiten? Of misschien vind je het leuk om in deze rubriek iets te delen over ons jeugdwerk? We horen het graag!

Groeten van de jeugdkerkenraad,
Sjaak Teuwissen, Geert en Irene de Jong, Barbara Steen en Mariëlle van der Noll (f.noll@upcmail.nl)



'Dromen over later' / 'de maaltijd van alle volken'

Kinderlied november, bij Bijbellezingen richting Eeuwigheidszondag



In november naderen we het einde van het kerkelijk jaar, voordat in december vanaf 1^e advent de periode richting Kerst begint. Het lied 'dromen over later' past heel goed bij Voleindings- ofwel Eeuwigheids-zondag, en bij gelijkenissen van Jezus die gaan over het Koninkrijk van God dat komen zal; en die in 'Vertel het Maar' aan de orde zijn. Het is te vinden op <https://www.liedjesbijbel.nl/liedjes/26-dromen-over-later/> Componist is Bas van Nienes; tekstschrijver: Reinier Sonneveld. Het is een verrassende melodie en uitvoering.

Elise Dorsman, Marieke Roobol, Inge Schippers en ds. Sjaak Teuwissen

'dromen over later' / de maaltijd van alle volken (Liedjesbijbel 26)
https://youtu.be/AlFsUb1-h_k

1)Goede God, het doet me pijn,
dat zo veel mensen hier niet zijn.
Hun stoelen, kijk, ze blijven leeg.
Waarom eten ze niet mee?

2)Goede God, dit vind ik gek:
niet iedereen krijgt hier een plek,
niet iedereen krijgt hier een kans.
Het leven lijkt een stoelendans.

Maar kijk, wat komt daar aan...

Refrein

*Daar is een lange, lange, lange, lange tafel,
die Jezus heeft gebouwd.
En aan die lange, lange, lange, lange tafel
staat ook een stoel voor jou.*

3)Goede God, ik schuif wat op,
zodat het nu al beter klopt.
De tafel is straks groot genoeg,
dat is precies wat ik u vroeg.

4)Goede God, ik deel mijn bord,
zodat het nu al later wordt.
Want straks eet ik met iedereen
en niemand zit dan nog alleen.

Ja, kijk, wat komt daar aan...

Refrein:

*Daar is een lange, lange, lange, lange tafel,
die Jezus heeft gebouwd.
En aan die lange, lange, lange, lange tafel
staat ook een stoel voor jou.*

*Daar is een lange, lange, lange, lange tafel,
en iedereen die mag erbij.
En aan die lange, lange, lange, lange tafel,
staat ook een stoel voor mij.*

Een stoel voor mama, een stoel voor papa,
een stoel voor oma en voor opa.
Een stoel voor Eva, een stoel voor Adam,
een stoel voor Sara en Abraham.
Een stoel voor Jakob, een stoel voor Jozef,
een stoel voor ieder van z'n broers.
Een stoel voor Mozes, een stoel voor Mirjam,
een stoel voor wie je maar bedenken kan.



RONDJE KIJFHOEK

Vorige maand waren het twee mooie nazomerse zondagmiddagen in de polderkerk. De twee gastpredikanten, de ene inmiddels emeritus, dus gepensioneerde dominee Mast uit Ter Heijde aan Zee en de nog proponent, bijna dominee Sterrenburg uit Sluipwijk. Best opvallend was het verschil tussen beide predikanten. Mast wist met zijn nog steeds bevlogenheid en passie het Evangelie uit te dragen, en de jongere Sterrenburg, wil graag zijn enthousiasme en kennis delen met zijn toehoorders. Daarbij maakt hij graag gebruik van voorwerpen tijdens de dienst. Echt aanschouwelijk onderwijs. Dit keer had hij een aantal opengebarsten kastanjes meegebracht. Hiermee probeerde hij de mens uit te beelden als soms best weleens stekelig van buiten, maar met een glanzend hart van binnen.



Hieronder enkele fotomomenten:



*Kijfhoek, 1 oktober met v.l.n.r.
Gert-Jan Roobol, ouderling, dominee Hans Mast,
Bas Roobol, ouderling, Richard van Vliet, diaken
en Leo Kievit, organist.*



*Kijfhoek, 15 oktober met v.l.n.r.
Klazien Monshouwer, Bas Roobol, Adrie Bras,
dominee Jan Wouter Sterrenburg, René Barnard,
organist en Janny Gielen*



Activiteiten

Al bijna zevenhonderd jaar staat het kleine polderkerkje in het buurtschap Kijfhoek. Het is centraal en idyllisch gelegen in de Zwijndrechtse Waard. Naast de maandelijkse kerkdiensten organiseert de Stichting Behoud Kijfhoekkerk ook Open Dagen, maar ook andere culturele activiteiten. Sinds het corona-tijdperk is de Kijfhoekkerk dagelijks open voor individueel bezoek. In de 40-dagentijd van afgelopen voorjaar hadden we het vocaal mannenoctet 'Terzo Tempì' uit Schiedam binnen de eeuwenoude kerkmuren. Zij zorgden destijds voor een zuiver vocaal a-capella zangprogramma, afgewisseld met de professionele declamatievoordracht door de voormalig pastor, de heer Dolf Tielkemeijer. De akoestiek in ons polderkerkje is hierbij echt geweldig. Zowel muziek als de gedragen gesproken teksten klinken als vanuit een enorm grote kathedraal.

Dit meditatief a- capellaprogramma voor moderne zingeving in deze herfsttijd, tussen de Eeuwigheidzondag en Adventtijd is deels christelijk geïnspireerd. U hoort een nieuwe combinatie van vocale muziek en declamatie van poëzie. Op het programma staan werken van componisten als Da Victoria, Mendelssohn, Bruckner en Schubert. Deze worden gecombineerd met gregoriaanse hymnen en poëzie van dichters als Huub Oosterhuis, Ida Gerhardt, Emily Dickinson, Martinus Nijhoff en Simon Vinkenoog.

'Terzo Tempì' bestaat uit acht geofefende zangers uit de regio Zuid-Holland. Bas Boender is musicus en tevens voorzitter van het Drechtsteden Bachkoor. De declamaties worden voorgedragen door Dolf Tielkemeijer. Hij is emeritus predikant en een kenner en liefhebber van poëzie.

Hartelijk welkom in de Kijfhoekkerk op zaterdag 25 november. Het programma duurt ongeveer een uur. Aanvang om 19.30 uur. De toegang is uw gift na afloop van het programma. Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de Stichting Behoud Kijfhoekkerk.



Er is gelegenheid om zelf, gratis koffie, thee, water of frisdrank te nemen, alsmede een flacon met handgel voor hygiëne. Een verwijzing naar toiletbezoek, giften en informatiemateriaal is aanwezig. U bent van harte welkom, waar een stoel voor u klaar staat!

Adres: Kijfhoek 30 te Zwijndrecht.

Bezoek ook www.kijfhoekkerk.nl

De Kijfhoekkerk blijft open

In de dagelijkse open kerk van Kijfhoek blijft u welkom voor individueel en persoonlijk bezoek.

Velen hebben tijdens een fiets- of wandeltocht de polderkerk als een rustmoment ervaren. De aantekeningen in het gastenboek zijn soms ontroerend en geven de emoties weer van de bezoekers. Heel fijn dat Kijfhoek een soort open huis kan zijn. Met de brandende Paaskaars, het Licht van de Hoop en achtergrondmuziek is de devote rust voelbaar. In het gastenboek las ik deze ontroerende tekst, hierin geschreven op 24 september.



*Soms kan een mens niet zeggen wat hij voelt,
niet schrijven wat hij bedoelt.
Er zijn dingen die een mens doen trillen,
doen zwijgen, doen verstillen.....*

Collectes en giften

Tijdens de diensten wordt er gecollecteerd met de 'hengelcollectezak'.

Na de diensten van vorige maand zijn de collectes geteld:

Zondag 1 oktober met dominee Mast met 26 bezoekers en € 187,00.

Zondag 15 oktober met dominee Jan Wouter Sterrenburg, met 32 bezoekers en € 347,80.

In de bus 'Groot Onderhoud' en de twee collectezakken voor giften mochten we ook nog eens €184,50 tellen. Met uw bezoek en gezamenlijk genieten van de leerzame erediensten, en uw financiële betrokkenheid kunnen wij de erediensten met de lofzang gaande houden.

Allen heel hartelijk dank, maar Bovenal Dank aan de Eeuwige die dit voor ons allemaal mogelijk maakt.

De volgende kerkdiensten zijn gepland:

Zondag 5 november met onze vorige predikant, dominee Johan Breure uit Zwijndrecht.

Zondag 19 november met ds. Wout van Herwijnen, ook uit Zwijndrecht.

Zondag 3 december met onze eigen predikant, dominee Sjaak Teuwissen

Zondag 17 december met onze voormalige pastor, de heer Wim Wiersma uit Sliedrecht.

Dit is onze Kerstviering in de Kijfhoekkerk.

Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00uur).

Ook op de zondagmiddagen staat er een stoel voor u uitnodigend gereed.

Tenslotte

Ook in deze herfsttijd blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid een kaart. Een kleine moeite, maar met groot plezier!

Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even, 06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-mail dendijk@hetnet.nl. Bezoek ook eens onze website www.kijfhoekkerk.nl en Facebook.

In de digitale versie van ons kerkblad zijn alle foto's in kleur te zien.

Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie:

Kerkblad Samengaan Heerjansdam: samengaan@kerkheerjansdam.nl

In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto's in kleur te zien.

In de herfstperiode wens ik u een Zegenrijke novembermaand.

Een goede groet,
Joop Wiekeraad



Mourning the lost souls



Beste gemeenteleden. Onderstaande tekst heeft mijn zus Sarah enkele dagen na de terroristische aanslag van Hamas op Israëliërs geschreven. Het geeft woorden aan alles wat we voelen bij de verschrikkelijke gebeurtenissen van die week.

Ik wil het hier delen met jullie.

Miriam van Zijderveld-Hoogendam

Mourning the lost souls.

Mourning the desecrated bodies.

Mourning our brothers and sisters slaughtered in their homes.

Shocked by the pro Hamas demonstrations globally.

Heartbroken by this all.

Praying for the families not knowing.

Praying for the 120+ hostages taken into Gaza by terrorist organization Hamas.

Praying for those who were drafted.

Fearing what the next day, week, month will bring.

Fearing for our family in Israel.

Fearing for our friends in Israel.

Knowing that this is not the end, but the beginning.

Knowing the world is watching.

Knowing we will overcome.

May G-d protect our people.

Am Israel Chai.

vertaling:

Rouwend om de verloren zielen,
rouwend om de verminkte lichamen,
rouwend om onze broers en zussen afgeslacht in hun huizen.
Geshockeerd door de pro-Hamas demonstraties wereldwijd.
Diep bedroefd door dit allemaal.
Biddend voor de onwetende families.
Biddend voor de meer dan 120 gijzelaars die door de terreurorganisatie Hamas naar Gaza zijn meegenomen .
Biddend voor de soldaten die zijn opgeroepen.
Bang voor wat de volgende dag, week, maand zal brengen.
Bang voor onze familie in Israël.
Bang voor onze vrienden in Israël.
Wetende dat dit niet het einde is, maar pas het begin.
Wetend dat de wereld meekijkt.
Wetend dat we zullen overwinnen.
Moge God ons volk beschermen.
Het volk van Israël leeft.

'Praise Him' zingt in Dordrecht het oratorium 'Schepping'

Op zaterdag 4 november zingt het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor 'Praise Him' over de schepping. Johan Bredewout heeft hier een mooi oratorium over gemaakt. 'Schepping' is de moeite van het beluisteren meer dan waard. Samen met de beelden die getoond worden, is het voor oor en oog een indrukwekkend geheel. Reden dus om deze avond naar de Pauluskerk te komen! 'PRAISE HIM' zingt samen met CRK 'Voices' en CRK 'Praise the Lord', twee andere koren van dirigent Jan Quintus Zwart. De avond staat natuurlijk onder zijn enthousiaste leiding. Twee bekende musici dragen zorg voor de begeleiding:

het orgel wordt bespeeld door Arjan Breukhoven, aan de piano zit Kees de Bruin.

Zaterdag 4 november Pauluskerk (Nassauweg 1) te Dordrecht, 20.00 uur. Vanaf 19.30 is de kerk open. Kaarten zijn hier verkrijgbaar of kunnen vooraf besteld worden via www.praisehim.nl (concertagenda)/ info@praisehim.nl of telefonisch

06-30375274. Kosten € 10,00, kinderen t/m 14 jaar(in gezinsverband) gratis.

Oratorium 'SCHEPPING'
Pauluskerk
Nassauweg 1, Dordrecht
met vertoning van bijpassende beelden
Zaterdag 4 november
20:00 uur
Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor
'Praise Him'
samen met: CRK 'Voices'
& CRK 'Praise the Lord'
o.l.v. **Jan Quintus Zwart**
Orgel: Arjan Breukhoven,
Piano: Kees de Bruin
Kerk open: 19:30 uur
Toegangsprijs: € 10,- (kinderen t/m 14 jaar in gezinsverband gratis)
Kaarten: www.praisehim.nl/concertagenda/ / info@praisehim.nl / tel. 06-30375274

INGEZONDEN



Op 18 november spelen Cellist Csaba Erdös en pianist Wouter Harbers in de sfeervolle Dorpskerk in Hendrik-Ido-Ambacht hun programma "Ontroerende adagio's". Tussendoor laat Wouter u het prachtige orgel ook horen met muziek van o.a. Bach. De musici vertellen u graag over de achtergronden van de muziek, zodat deze op een nieuwe manier tot leven komt. Niet voor niets is Wouters missie: 'Klassieke muziek toegankelijk maken voor iedereen...'.
Zaterdag 18 november. Aanvang: 16.00 uur.
Dorpskerk, Kerkplein 13, 3342 BJ Hendrik-Ido-Ambacht. Toegang: € 10,00. Jongeren tot 18 jaar gratis. Nadere informatie: www.duyschot.nl.
Facebook: Duyschot Concerten.

Zondagavondzang in de Bethelkerk

Het Bethelkerkkor Zwiindrecht nodigt u uit voor de zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 19 november, aanvang 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwiindrecht. Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is Hugo van der Meij. Hoewel het kerkelijk jaar nog niet ten einde is, willen wij in deze zondagavondzang met zang en orgel hen herdenken die ons zijn voorgegaan. We openen deze zondagavondzang met het lied 'Voor alle heiligen in de heerlijkheid' gevolgd door het lied 'Hij die gesproken heeft een woord dat gáát'. Ook zingen we 'Wat vlied' of bezwijk' getrouw is mijn God'. Het koor zingt o.a. de liederen: 'Toewijding' en 'Er is een God die hoort'. We sluiten de avond af met het lied 'Als 't bazuingeschal der Heren klinkt'. De toegang is gratis. Wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten.

Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u op www.bethelkerkkor.nl.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.
Namens het Bethelkerkkor Zwiindrecht,
Ries Knook

Samengaan

Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar.

Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand.

Redactie

Alex van Hengel, telefoon 078-6772660 – 06-45768914

Heleen Hoes

Hans Ouwerkerk

Vacant

Redactieadres

Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam

e-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl

Bezorging: Frans van der Heijden, 078-6772467

Correctie: Margot Walda

Advertenties en financiën

H.P. Ouwerkerk, telefoon 06-51305251

Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen giften worden gestort op rekening:

NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan.

Druk

Drukkerij Verloop, Alblasserdam

Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek

Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur en eventueel op afspraak in de Dorpskerk,

Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam

Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.

De penningmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

e-mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl

rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v.

Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek

Voorganger:

Ds. Sjaak Teuwissen

Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99

e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Scriba:

Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,

tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl

Diaconie:

Frans de Jong, Sportlaan 43 2995 VN

Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl

Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 Rabo 0305 4267 37

ZWO Heerjansdam, rekening: NL65Rabo 0308 9128 45

Boomgaardkerk:

Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530

Dorpskerk:

Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826

Kerk te Kijfhoek:

Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwiindrecht

Overige kerkelijke gegevens

Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de website: www.kerkheerjansdam.nl