

Inleiding op de dankdienst voor gewas en arbeid woensdag 1 november 19.30 uur

Het is grappig dan wel pijnlijk herkenbaar: de arbeiders van het eerste uur die hun ongenoegen richting de baas uiten omdat hij de arbeiders van het laatste uur *nét* zoveel uitbetaalt als hen. Die arbeiders in het verhaal van Jezus, in Mattheüs 20: 1 - 16, dat zijn wijzelf. Op deze dankstond voor gewas en arbeid gaan we in op dankbaarheid in relatie tot jaloezie jegens wie het *nóg* beter, *nóg* breder of wie *nóg* meer heeft; en we gaan in op het begrip *genade*. We lezen ook Deuteronomium 24: 15-16. Het thema luidt: *'IJver is lonend, naijver niet'*.

Liturgie:

Afkondigingen

Zingen: NLB Psalm 65: 2

Bemoediging en groet

Zingen: NLB Psalm 65: 5

Inleiding op de dienst *'ijver loont, na-ijver niet'*

Zingen: NLB Psalm 65: 6

Gebed

Eerste lezing: Deuteronomium 24: 14-15 (NBV 21)

Zingen NLB Psalm 103: 9 *'Laat heel het machtig koninkrijk des Heren'*

Tweede lezing: Mattheus 20: 1 t/m 16

Zingen NLB 991: 1, 2, 3, 7 en 8

Overweging *'IJver loont, na-ijver niet'*

Zingen Hemelhoog 553: 1, 2 en 3 *'Dank U Heer voor al wat leeft'*

Inzameling van de gaven: oogstcollecte

Gebeden: Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Zingen: Slotlied: NLB 418: 1, 2 en 3 *'God schenk ons de kracht'*

Zegen

Antwoord op de zegen: NLB 418: 4 *'God schenk ons de kracht'*



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Agenda: Komende zondag is er dienst in de Dorpskerk om 9.30 uur, met prop. G. van Lingen uit Nieuw-Lekkerland.