

Inleiding op de dienst

Op diverse manieren en niveau's draait het in Handelingen 16 om losmaking en bevrijding. Direct nadat Paulus in Jezus' naam van Jezus Christus een slavin heeft bevrijdt van haar kwelgeest - waardoor ze en passant geen waarde meer heeft voor de *menselijke* kwelgeesten die haar als hun eigendom beschouwen - worden Paulus en Silas zwaar lichamelijk gestraft in de gevangenis gezet. Lichamelijk zijn ze gevangen, geestelijk zijn ze vrij; ze zingen lofliederen. Een aardbeving bewerkstelligt ook hun fysieke bevrijding. Vervolgens weten ze de bewaarder die totaal overstuurd is van het gegeven dat de gevangenen vrij zijn geraakt, te bevrijden van waar hij in vast zit. We concentreren ons op Handelingen 16: 19 t/m 40, met als sleutel-woord, in letterlijke en overdrachtelijke zin: 'los'. Dat is ons thema.



Liturgie:

Welkom en Mededelingen

Intredelied: Psalm 130a-1 "uit angst en nood stijgt mijn gebed"

Moment van stilte

Bemoediging & Groet

zingen: Psalm 130a-2 : "Ik hoop op God de Heer en wacht"

Inleiding op de dienst

zingen: Psalm 130a-3 "Hoop Israël op god de Heer"

Richtlijn voor ons leven: 'de Tien Woorden als geloofsbelijdenis'

1) Hemelhoog 578:1,2,3 "de naam van de Heer"

2) Hemelhoog 581: 1 en 2 "geprezen zij de Here"

3) Hemelhoog 585 "Groot en machtig is Hij"

De Bijbel

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kindermoment

Kinderlied "van Australië tot Sicilië"

Bijbellezing: Handelingen 16: 19 t/m 40 (NBV 21)

Zingen: 453: 1, 3 en 4 "wat komt en weer gaat, rotsvast blijft mijn God"

Preek: 'tegenkrachten en - machten'

Zingen: NLB 657: 1, 2 en 3 "zo lang wij ademhalen"

Dienst van gaven en gebeden

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, onze

Vader

Inzameling van de gaven: 1 Diaconie, 2

Kerkenwerk, 3 Jeugdwerk

Slotlied: Hemelhoog 726: 1 en 3 'ik zie een poort wijd open staan...'

Zegen

Antwoord op de zegen: Hemelhoog 726: 4

'in 't hemelrijk voor Jezus troon..

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris achter in de kerk.

Agenda: Volgende week zondag dienst in de Dorpskerk is de startzondag met Ds. J. Teuwissen



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

Download in de App Store

ONTDEK HET OP Google Play

Voor-aankondiging: startzondag 10 september

“Ga mee – samen getuigen van geloof, hoop en liefde”

Op zondag 10 september beginnen we het seizoen '23-'24 met een bijzondere dienst, en daaromheen een bijzonder programma:



kerk  HEERJANS DAM

•9.30-10.30u: ‘Ga mee!’ (NB - onder voorbehoud)

“Ga mee!” Deze oproep maken we tastbaar: vanaf 9.00 uur rijdt een tractor met aanhanger kriskras door Heerjansdam en omgeving om je op te halen voor de kerk. Op www.kerkheerjansdam en in de volgende weekbrief verschijnt

volgende week een plattegrond met ‘haltes en tijden’ Bij elke halte kun je lopend of fietsend aansluiten; eindhalte is uiteraard de Dorpskerk. Eindhalte??? Nee, daar begint de startzondag pas écht.

- 10.30-11.45u **startdienst** o.l.v. ds Sjaak Teuwissen, m.m.v. Heerjansklank en Jacco Steen
- Ca 12.30u: **lunch**; daarnaast diverse **workshops en activiteiten** voor jong en jong-van-geest: wandeling o.l.v. gids, Emmauswandeling, puzzeltocht, creatieve workshop

➔ ‘ga mee’: dit geldt ook als motto om onze vrienden, burens, gezins- en familieleden uit te nodigen voor startzondag; de komende week plaatsen we een flyer op sociale media en bij de weekbrief, en dagen u en jou uit deze in eigen netwerken te verspreiden.

➔ **Extra handen:** we kunnen nog mensen gebruiken bij de opbouw op zondagmorgen [bij verwacht slecht weer willen we op zaterdag 9-9 overdag ook partytenten opbouwen] voor hand & spandiensten, en bij opruimen op zondagmiddag. Meld je aan bij Wilma Berkhout via aanmelden@kerkheerjansdam.nl

➔ **Iets lekkers bij de koffie?** Zullen we weer zelf bijdragen aan extra lekkers bij de koffie, thee en limonade? Eigen baksels, zelfgekochte koeken, chocola uit de la: neem het mee

