

### Inleiding op de dienst

In Handelingen 20 begeeft de zendingsreiziger Paulus zich via enkele omzwervingen naar Troas, het Noord-Westen van het hedendaagse Turkije. In een overvolle bovenzaal breekt hij op de vooravond van de eerste dag van de week samen met andere mensen het brood en houdt tot middernacht een toespraak. Een jongen heeft daarbij voor zichzelf een plekje gevonden hoog in het gebouw; maar overmand door slaap valt hij uit het raam naar beneden en sterft. Paulus wekt hem tot leven, en gaat verder met én het breken van het brood én zijn toespraak. Eutychus heet de jongen, en zijn naam betekent 'geluksvogel'. Hij is een pechvogel die daadwerkelijk geluksvogel wordt. En in alles wat er op deze buitengewone avond gebeurt, klinken Tenach (ons Oude Testament) en het evangelie mee. Dat gaan we deze dienst ontdekken. 'Tenach en evangelie in vogelvlucht' luidt het thema van deze dienst.

### Liturgie:

Welkom & Mededelingen

Intredelied: NLB/Psalm 100: 1 en 2

'Juicht Gode toe, bazuïnt en zing'

Moment van stilte - Bemoediging & Groet

Zingen: Psalm 100: 4 'Want God is overstelpend goed'

Inleiding op de dienst

Zingen: Hemelhoog 497: 1, 2 en 3 'Wij kiezen voor de vrijheid'

Richtlijn voor ons leven: Exodus 20: 1 t/m 17 NBV 21

Zingen: Hemelhoog 497: 6, 7 en 10

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kindermoment - Kinderlied 'Van Australië tot Sicilië'

Bijbellezing: Handelingen 20: 6 t/m 12 NBV 21

Zingen: NLB/Psalm 118: 6 'Des Heren hand is hoog verheven'

Preek: 'Tenach en evangelie in vogelvlucht'

Zingen: Hemelhoog 523: 1, 2 en 3 'Ik geloof in God de Vader'

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie

2. Onderhoud gebouwen

Onderwijzing

Zingen Hemelhoog 519: 1 en 2 'Heer wij komen vol verlangen'

Inzettingswoorden

Gebeden: Smeekebed en Onze Vader

Vredegroet

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Zingen: Hemelhoog 519: 3 'Leer ons Heer vrijmoedig spreken'

Dankgebed na de maaltijd

Slotlied: Hemelhoog 472: 1 'Ga nu heen in vrede'

Zegen

Antwoord op de zegen: Hemelhoog 472: 2 'Ga nu heen in vrede'

**Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris achter in de kerk.**



**Givt**

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



### **Bestemming collecte Heilig Avondmaal**

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal vandaag heeft de diaconie gekozen voor een project van Stichting *Mensenkinderen*. Deze keer willen we geld inzamelen voor brikettenovens voor arme gezinnen in Armenië.

Deze arme gezinnen verzamelen van alles wat maar kan branden om maar even een vuurtje te hebben om één keer per dag een beetje warm te worden. Verbranden van rubber of plastic is zeer schadelijk voor de gezondheid en daarom wil *Mensenkinderen* voor deze gezinnen veilige brikettenovens organiseren.

Voor € 872,-- kunnen we één gezin helpen met één eenvoudig oventje en twee kuub briketten - genoeg om hen een winterlang mee te verwarmen.

Bij voorbaat hartelijk dank!

**Agenda:** Volgende week zondag is er dienst in de Dorpskerk om 9.30 uur, met dhr. W. Wiersma uit Sliedrecht. En 's middags is er dienst in Kijfhoek om 15.00 uur met ds. H. Mast uit Ter Heide aan zee

### **Dag uit voor Senioren op dinsdag 3 oktober.**

Een groep ondernemers uit de gemeente Zwijndrecht/Heerjansdam organiseert een gratis dag uit voor senioren. Het is een rondje varen Rotterdam, vertrek 09.15 uur kade Zomerlust (Veerplein). Om 15.00u is de boot daar weer terug.

Aan boord krijgt u een lunch aangeboden en alles wat daarbij hoort. Inwoners van Heerjansdam kunnen bij aanmelding opgeven of ze opgehaald willen worden en of er een rollator of rolstoel mee moet. Graag naam en adres en tel.nr. opgeven. Opgeven voor 20 september bij Frans de Jong ( 078 -6772471 ) of Conny Bel: 0644288404 of mail bel22@live.nl

**Lief en Leed:** Van 28 september t/m 4 oktober vindt de 'Week tegen Eenzaamheid' plaats, een initiatief in het kader van het actieprogramma 'één tegen eenzaamheid' van het ministerie van VWS. In Heerjansdam heet Midden Inn, Sportlaan 10, Heerjansdammers welkom op donderdag 28-9 tussen 14-16 uur en maandag 2-10 tussen 10.30 en 12.30u voor koffie/thee. Iemand meenemen wordt van harte aanbevolen. Laten we nagaan wie in onze eigen omgeving extra aandacht kan gebruiken, en daar werk van maken. En als we ons zelf eenzaam voelen: laten we de drempel nemen om zelf contact te leggen, om mogelijkheden die er zijn te benutten of een uitgestoken hand aan te nemen.

Er zijn in onze gemeente veel mensen die te kampen hebben met een slechte gezondheid of nare omstandigheden. Soms voor langere tijd. We noemen ze niet in elke weekbrief; maar als we weekbrieven van de afgelopen tijd teruglezen, komen hun namen vanzelf in beeld. Laten we blijven omzien naar elkaar.

