



Samen gaan

Deze maand:

In de leeuwenkuil

Praktische tips

Religieus erfgoed.

Rondje Kijfhoek



Protestantse
Kerk

Samengaan is een uitgave van de
Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek

MEDITATIE

In de leeuwenkuil...

Tekst: "Hierop gaf de koning bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël: 'Uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden!' Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt, en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen" (Daniël 6: 17)



Lang geleden verscheen in de kranten vanuit Addis Abeba in Ethiopië het volgende bericht: "Een groep leeuwen heeft de afgelopen week in het zuiden van Ethiopië twintig dorpelingen verscheurd en opgegeten. Tien mensen raakten gewond toen ze door de leeuwen werden aangevallen. De leeuwen hebben daarnaast zeker zeventig stuks vee verorberd. De Ethiopische autoriteiten hebben dit dinsdag bekend gemaakt. Volgens de politie zijn duizend mensen op de vlucht geslagen. De politie zegt dat de leeuwen in groepen van twee tot vier dieren op jacht gaan. Zij vallen mensen aan omdat door overbejaging, ontbossing en bevolkingsgroei hun prooi zeldzaam is geworden. Oudere leeuwen worden soms menseneter omdat mensen een gemakkelijker prooi dan wild zijn.." En een Afrikaanse leeuw die volgens experts eenmaal mensenvlees heeft gegeten, is niet meer te stoppen. Leeuwen boezemden in de Bijbelse tijden, maar dus ook nu nog grote angst in. In diverse teksten wordt dit krachtige dier beschreven als een rover dat bij het invallen van de duisternis op jacht ging. Vanuit het struikgewas besprong hij zijn prooi en vermorzelde met zijn sterke kaken de halswervels van zijn slachtoffer die dan meteen dood was. Buiten de

woonplaatsen was de grote Afrikaanse leeuw (Arjeh) en de kleine Perzische leeuw (Labi) zeer talrijk. Men wist hoe dodelijk deze dieren waren. Aan de koningshoven waren leeuwen onder andere een middel om de doodstraf te voltrekken. Werd hier iemand ingegooid dan werd hij levend verscheurd

Bij Daniël liep het anders. Daniël 6 houdt in dat koning Darius de Meder, om grip te krijgen op zijn koninkrijk, 120 stadhouders en 3 rijk bestuurders aanstelde. De stadhouders waren verantwoording schuldig aan de rijks bestuurder en zij op hun beurt aan de koning. Daniël was een rijks bestuurder met zulke uitzonderlijke bestuurlijke capaciteiten (vs. 4, doordat een uitnemende geest in hem was) dat hij het voor het zeggen kreeg, met alleen Darius boven hem. Andere bestuurders haatten Daniël omdat hij zo succesvol was. In hun afgunst bedachten zij een list om hem uit de weg te ruimen. Er werd met de onwrikbaarheid van de wet van Meden en Perzen besloten dat geen mens of God aanbeden mocht worden dan Darius met als dwangmiddel... de leeuwenkuil en iedereen wist dat Daniël zéér trouw aan God was. Biddend in zijn bovenvertrek met open vensters werd hij gadedeslagen en verraden en in de leeuwenkuil geworpen.



Maar God zond zijn engel en sloot de muilen van de leeuwen (vs 23) en Daniël bleef ongeschonden. Zou het dan allemaal zo eenvoudig zijn gegaan betreffende Daniël? Het zou heel goed kunnen dat Daniël doodsangsten heeft uitgestaan. Stel dat God niet ingrijpt! Zou het dan mijn tijd zijn? Ga ik dan nu echt sterven? Misschien staat u in uw leven ook aan de rand van een leeuwenkuil, van waaruit tientallen boosaardige ogen u aanstaren, woeste leeuwen met opengesperde muilen. Zij wachten zenuwachtig tot u over de rand valt en zij u kunnen bespringen en levend kunnen verscheuren. Het kan zijn dat u niet meer precies weet waar het allemaal mis ging. Misschien was u God kwijt geraakt omdat Hij nooit naar uw gebeden luisterde en ze verhoorde.

Misschien verkeert u in een ontoestbaar verdriet, zit u klem in uw leven! Net als u denkt dat u op eigen kracht weer van de rand kunt weglopen, gebeurt er weer iets waardoor u een flinke duw naar achteren krijgt over de rand heen! Ja het lijkt of u letterlijk voor de leeuwen wordt gegoid! Deze woeste leeuwen zijn uw eigen zorgen. Zij kunnen u inwendig verscheuren. Wij zijn zelf niet in staat onze zorgen die in het leven op ons afkomen, op te lossen. Ook Daniël kon zich uit eigen kracht niet bevrijden, toen hij met zijn leven bedreigd werd. We hebben het tot nu toe alleen maar over menselijke tegenslag gehad, figuurlijke leeuwen die wij niet kunnen beheersen.

Maar... De bijbel spreekt zelf ook over nog een andere leeuw, de meest verschrikkelijke van allemaal die zeer verwoestend te werk kan gaan. In 1 Petrus 5:8 staat: Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Hij valt op zeer onberekenbare momenten aan. Veel leed en verwoesting zal het gevolg zijn. Daniël is een apocalyptisch boek, dat handelt over de eindtijd, de laatste dingen. Het ziet onze wereldgeschiedenis tegen de achtergrond van een enorme zandloper. Het vertelt in symboliek de geheimenissen die deze wereld staan te gebeuren. Niet alleen in deze wereld maar ook in de hemelse gewesten zal een immense arena opdoemen, waar God en zijn engelen definitief de machten van de duisternis en de antichrist zullen verslaan. Daniël als boek bevat een zeer krachtige boodschap van God

aan ons. Wat er ook gebeurt in uw eigen leven of waar u nu ook midden in zit (rand leeuwenkuil) of wat er wereldwijd staat te gebeuren... God vraagt u en ons allemaal een geloofsvertrouwen te hebben en te houden. Dan zal Hij de opengesperde muil van welke leeuw dan ook toesluiten en een krachtige beschermer voor u willen zijn. Angstaanjagend gebrul zal u niets meer kunnen doen...

“Liever een leger van herten, aangevoerd door een leeuw, dan een leger van leeuwen, aangevoerd door een hert.”

Plutarchus, Griekse historiograaf en filosoof 46 - 120 n.C.

Emiel van der Burg



Introductiefilm Kerk Heerjansdam

Tijdens de feestelijke eredienst tijdens Pinksteren is de introductie film van Kerk Heerjansdam gepresenteerd. Nog niet gezien? U vindt hem op de website van onze gemeente: www.kerkheerjansdam.nl



KERKDIENTEN IN JULI & AUGUSTUS



Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek
2 juli	
<p>9.30 u. Prop. J.W. Sterrenburg Hardinxveld-Giessendam</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk</p>	<p>15.00 u. Ds. W. Hendrikse Ter Aar</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>
9 juli	
<p>9.30 u. Ds. J. Teuwissen Viering Heilig Avondmaal</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen</p>	
16 juli	
<p>9.30 u. Mevr. G. van der Linden Spijkenisse</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk</p>	<p>15.00 u. Prop. J.W. Sterrenburg Hardinxveld-Giessendam</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>
23 juli	
<p>9.30 u. Ds. W. van der Schee Zwijndrecht</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk</p>	
30 juli	
<p>9.30 u. Ds. R. Wouda Zwijndrecht</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Onderhoud gebouwen</p>	
6 augustus	
<p>9.30 u. Prop. N. Splunter Rotterdam</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk</p>	<p>15.00 u. Ds. L.C. van der Eijk Zwijndrecht</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>
13 augustus	
<p>9.30 u. Ds. J. Teuwissen</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Kerkenwerk 2. Onderhoud gebouwen</p>	

Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek
20 augustus	
<p style="text-align: center;">9.30 u. Ds. J. Teuwissen</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk</p>	<p style="text-align: center;">15.00 u. Prop. N. Splunter Rotterdam</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>
27 augustus	
<p style="text-align: center;">9.30 u. Ds. J. Breure Zwijndrecht</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Onderhoud gebouwen</p>	
3 september	
<p style="text-align: center;">9.30 u. Ds. J. Teuwissen</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk</p>	<p style="text-align: center;">15.00 u. Ds. J. Teuwissen Viering Heilig Avondmaal</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>
Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek



MET HET OOG OP DE ZONDAG

Dorpskerk, 9 juli 2023

In de Bijbel staan nogal wat 'struikelteksten': geweld, nota bene in naam van God, mishandeling, allerlei allesbehalve vrome uitspattingen, inhumane opdrachten: we kunnen het allemaal in de Bijbel vinden. Op 9 juli lezen we in Jozua 7 hoe Jozua namens God een zekere Achan ongenadig hard straft door hem te stenigen en te verbranden. En mét hem zijn hele familie, en zijn vee. Dit vanwege een vergrijp dat in onze ogen waarschijnlijk niet in enige verhouding staat tot deze ongekennde consequenties.



In Hoofdstuk 8 mag Jozua's leger een klein stadje volledig vernietigen, inclusief alle inwoners, ongeacht geslacht of leeftijd. De glorieuze intocht en verovering van het Beloofde Land laat ons in Jozua 7 en 8 ook een uiterst weerbarstige, ongemakkelijke kant van God zien. We gaan deze teksten niet uit de weg; en proberen iets te begrijpen van het waarom en waartoe. En wat doet dit met onze Godsbeelden?

We vieren deze zondag het Heilig Avondmaal van onze Heer. Jacco Steen bespeelt de toetsen. Het thema luidt 'de ongemakkelijke kant van God'
Ds. Sjaak Teuwissen

Dorpskerk, 13 augustus

In augustus volgen wij de kindernevendienst die een aantal uit Handelingen centraal stelt. Op 13 augustus lezen we in Handelingen 13: 1 t/m 12 hoe Saulus – intussen Paulus samen met Barnabas zijn eerste zendingsreis maakt. Op wordt hij tegengewerkt door de Joodse magiër Barjesus. Deze probeert de politieke machthebber van het gebied, Sergius geloof dat Paulus en Barnabas brengen, af te houden.



verhalen

geheten –
Cyprus
magiër
van het

in het

tegenstand
krachten
gaat om

In de preek verkennen we dit verhaal bredere verband van Paulus' zendingsreizen. En we vergelijken de die hij ontmoet met tegenmachten- en die we misschien zelf ervaren als het ons geloof en geloofsleven, en het uitdrukken daarvan richting andere mensen. Hoe gaan we zelf met dit soort tegenkrachten om?

Het thema luidt 'tegenmachten en -krachten' en Jacco Steen bespeelt het orgel
Ds. Sjaak Teuwissen



Dorpskerk, 20 augustus

Op zondag 20 augustus verzamelen we ons rondom de doopvont, waar Elise, dochter van Etienne en Inge Vrolijk-Schippers de heilige doop zal ontvangen.

Bij de doop wordt de naam van de dopeling verbonden aan die van de Heer onze God, aan Jezus Christus en aan de Heilige Geest. Het gebeurt heel vaak dat dopelingen bij de doop een ándere, of een éxtra naam krijgen naast hun roepnaam; voor Elise is dat Miriam Christina. We lezen deze zondag Handelingen 13: 48 t/m Handelingen 14: 18 Tijdens deze dienst bespeelt Vincent van Dam de toetsen; muziek en zang wordt verder verzorgd door Heerjansklank, aangevuld met de vader van de dopeling, Etienne Vrolijk, op piano Het thema luidt 'teken van de levende God'

Ds. Sjaak Teuwissen



SENIORENVERJAARDAGEN

Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600

Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com

Verjaardagen in juli:

Verjaardagen eerste week augustus:



Verjaardagen eerste week september:

Huwelijksjubilea in juli en augustus:

Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad

Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, worden vermeld in Samengaan (zonder leeftijd). Zodra de leeftijd van 80 jaar is bereikt, wordt de leeftijd erbij vermeld. Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u hiervoor benaderd, telefonisch of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.

Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!

Vriendelijk groet,

Wil Ouwerkerk

VAN DE REDACTIE



Binnen de redactie van Samengaan is er nog altijd behoefte aan uitbreiding, met name zoeken we op korte termijn iemand die afwisselend met andere redactie leden maandelijks de ingebrachte kopij tot een mooi representatief Samengaan kan maken. Met andere woorden iemand die handig is met Word en één keer per maand een aantal dagen, soms onder tijdsdruk, het blad kan samenstellen en gereedmaken voor de drukker.

Niet handig met Word maar toch interesse om te helpen Samengaan maandelijks samen te stellen? Ook dan komen we graag in gesprek.

De redactieleden informeren je graag verder. Hun contactgegevens vind je achter in Samengaan of spreek ons gewoon aan tijdens de koffie na een zondagse eredienst.

BIJBELLEESROOSTER VOOR DE JULI & AUGUSTUS

zaterdag 1 juli	Mattheüs 10:21-33	Schreeuw het van de daken
zondag 2 juli	Mattheüs 10:34 –11:1	Neem je kruis op je
maandag 3 juli	Mattheüs 11:2-19	Goed luisteren
dinsdag 4 juli	Mattheüs 11:20-30	Kom allen bij Mij
woensdag 5 juli	Spreuken 26:1-12	Over dwazen
donderdag 6 juli	Spreuken 26:13-19	Over luiards
vrijdag 7 juli	Spreuken 26:20-28	Over kwaadsprekers
zaterdag 8 juli	Psalm 79	Wij zijn uw kudde
zondag 9 juli	Spreuken 27:1-10	Ware vriendschap
maandag 10 juli	Spreuken 27:11-18	Wees wijs en verstandig
dinsdag 11 juli	Spreuken 27:19-27	Zorg goed voor je kudde
woensdag 12 juli	Mattheüs 12:1-21	Heer over de sabbat
donderdag 13 juli	Mattheüs 12:22-32	Innerlijke verdeeldheid
vrijdag 14 juli	Mattheüs 12:33-42	Goede en slechte vruchten
zaterdag 15 juli	Mattheüs 12:43-50	Ware familie
zondag 16 juli	Mattheüs 13:1-23	De zaaier en het zaad
maandag 17 juli	Mattheüs 13:24-33	Het onkruid en de oven
dinsdag 18 juli	Mattheüs 13:34-43	Tekst en uitleg
woensdag 19 juli	Mattheüs 13:44-58	Verborgene schatten
donderdag 20 juli	Psalm 119:41-48	Ik heb uw geboden lief
vrijdag 21 juli	Spreuken 28:1-9	Geef gehoor aan de wet
zaterdag 22 juli	Spreuken 28:10-20	Goed leiderschap
zondag 23 juli	Spreuken 28:21-28	Eerlijk en rechtvaardig

maandag 24 juli	Psalm 119:49-56	Uw belofte doet mij leven
dinsdag 25 juli	Spreuken 29:1-9	Kies rechtvaardigheid
woensdag 26 juli	Spreuken 29:10-18	Berisping geeft wijsheid
donderdag 27 juli	Spreuken 29:19-27	Zoek het bij de HEER
vrijdag 28 juli	Psalm 119:57-64	De aarde is vol van uw trouw
zaterdag 29 juli	Spreuken 30:1-9	Gods woord is genoeg
zondag 30 juli	Spreuken 30:10-14	Een gewaarschuwd mens...
maandag 31 juli	Psalm 119:65-72	De wet is beter dan een schat
maandag 31 juli	Psalm 119:65-72	De wet is beter dan een schat
dinsdag 1 augustus	Spreuken 30:15-23	Nooit genoeg
woensdag 2 augustus	Spreuken 30:24-33	Buitengewone dieren
donderdag 3 augustus	Spreuken 31:1-9	Bescherm het recht
vrijdag 4 augustus	Psalm 119:73-80	Schenk mij inzicht
zaterdag 5 augustus	Mattheüs 14:1-12	Johannes onthoofd
zondag 6 augustus	Mattheüs 14:13-21	Eten in overvloed
maandag 7 augustus	Mattheüs 14:22-36	Wees niet bang
dinsdag 8 augustus	Spreuken 31:10-20	Een sterke vrouw (1)
woensdag 9 augustus	Spreuken 31:21-31	Een sterke vrouw (2)
donderdag 10 augustus	Psalm 119:81-88	Uw wetten vergeet ik niet
vrijdag 11 augustus	2 Koningen 16:1-9	Achaz in het nauw
zaterdag 12 augustus	2 Koningen 16:10-20	Een nieuw altaar
zondag 13 augustus	Romeinen 9:1-5	De Israëlieten, Gods kinderen
maandag 14 augustus	Romeinen 9:6-18	Gods belofte
dinsdag 15 augustus	Romeinen 9:19-29	Gods barmhartigheid
woensdag 16 augustus	Romeinen 9:30-10:4	Gods gerechtigheid
donderdag 17	Romeinen 10:5-13	Geloof met je hart
vrijdag 18 augustus	Romeinen 10:14-21	Luister en kom tot geloof
zaterdag 19 augustus	Romeinen 11:1-12	Door Gods genade uitgekozen
zondag 20 augustus	Romeinen 11:13-24	Goed én streng
maandag 21 augustus	Romeinen 11:25-36	Een goddelijk geheim
dinsdag 22 augustus	Mattheüs 15:1-20	Het is het hart dat telt
woensdag 23 augustus	Mattheüs 15:21-28	Een groot geloof
donderdag 24 augustus	Mattheüs 15:29-39	Brood en vis
vrijdag 25 augustus	Mattheüs 16:1-12	Een ander zuurdesem
zaterdag 26 augustus	Mattheüs 16:13-20	Wie ben ik?
zondag 27 augustus	Mattheüs 16:21-28	Wat God wil
maandag 28 augustus	2 Koningen 17:1-12	Tegen Gods wil in
dinsdag 29 augustus	2 Koningen 17:13-23	Verworpen en verstoten
woensdag 30 augustus	2 Koningen 17:24-33	God én andere goden
donderdag 31 augustus	2 Koningen 17:34-41	Het slechte voorbeeld



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING

Verbouw en uitbouw van de Dorpskerk

Op 20 juni vond een gemeenteavond plaats. Onderwerp was: het voorgenomen besluit tot verbouw en aanbouw van de Dorpskerk. In de weken voorafgaand aan deze gemeenteavond merkte ik dat dit onderwerp vanzelfsprekend sterk leeft. Verbouw of uitbouw van dit eeuwenoude huis van God en mensen, ooit aan Johannes gewijd, nu al tijdenlang bekend als Dorpskerk: daar ga je niet lichtvaardig mee om.

Past het een christelijke gemeente om zoveel geld uit te geven aan hout en stenen? Hebben we eigenlijk feitelijk wel zoveel geld beschikbaar, gezien de jaarlijkse tekorten, en een beperkt vermogen waarvan een groot deel 'gelabeld' is voor vastgestelde andere doeleinden? Wat te doen als de kosten de ingecalculerde marge van 5% fors overschrijden? Doet het niet onnodig pijn als we een groot deel van de opbrengst van de verkoop Boomgaardkerk direct investeren in een ander kerkgebouw, en waarom hebben we dat gebouw dan überhaupt verkocht? Hoe kan een verbouwde en uitgebouwde Dorpskerk bijdragen aan 'kerk zijn naar buiten'? Hoe geven we allerlei doelgroepen in onze gemeente – de jeugd voorop – voldoende eigen ruimte nu de Boomgaardkerk weg valt; en hoe doen we dat met de keukenfaciliteiten? Als we tóch aan de slag gaan met het gebouw, zullen we dan niet meteen maar goed doorpakken zodat we weer een paar generaties vooruit kunnen? Zomaar een greep uit de vragen, bemerkingen, feedback die in de weken voorafgaand aan de gemeenteavond binnenkwamen bij kerkenraadsleden.



Voor de opening van de avond zocht ik naar een Bijbelse tekst die ons voorbij de verwachte verschillen van mening op een gemeenschappelijk spoor kan zetten. We lazen een fragment uit 1 Koningen 6 over de tempelbouw van Salomo: kosten nog moeiten worden gespaard voor dit indrukwekkende bouwwerk; uit alles blijkt: 'voor God is alleen het beste (gebouw) goed genoeg'. Vervolgens lazen we Handelingen 2: 43 t/m 46: de eerste christenen komen weliswaar in de tempel samen; maar ze breken het brood bij elkaar thuis; en gebruiken daar hun maaltijden in een geest van eenvoud. Anders

gezegd: ze hebben niet bepaald een (duur) eigen gebouw nodig.

Wat beide Bijbelse tekstfragmenten met elkaar verbindt is dit: de materiële 'hardware' van de christelijke gemeenschap, hoe groot en duur of hoe klein en eenvoudig ook, dient altijd ten dienste te staan van de Heer onze God. *Hij* moet geëerd worden; een gebouw is daarbij een hulpmiddel. Psalm 127 zegt het zo 'als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers...'



Geboren: Sanna Broekhuizen

*Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn
Nooit gedacht, zo perfect en klein
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk
Je bent meer dan een wonder*

Geloofs-gespreksgroep (met optie voor Openbare Geloofsbelijdenis)

- Wil je overwegen om in het openbaar je christelijk geloof te belijden?
- Wil je je geloof verder verdiepen zonder op voorhand te weten of je daadwerkelijk belijdenis wilt gaan doen?
- Ben je het tiener- of jongerenwerk voorbij, maar wil je er graag mee verder?
- Zijn jullie partners, deed de één eerder belijdenis en de ander (nog) niet?
- Wordt of werd je kind gedoopt, en wil je de daarbij gedane doopbelofte uitdiepen?
- Deed je ooit belijdenis maar wil je meer werk en inhoud maken van je geloof?

Een 'ja' op één van deze vragen is een goede reden om mee te draaien in de geloofs-gespreksgroep 'belijdeniscatechese 2023-2024.'

Zie in SamenGaan van juni de meer uitgebreide aankondiging van deze groep, of vraag deze bij me op via 06 – 20 50 30 99 of sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

We beleggen we een kennismakingsavond op **woensdag 13 september 20 uur in de Dorpskerk.**

Deelname aan een groep als dit is echt een (geestelijk) cadeau aan jezelf; van harte aanbevolen!



Minibibliotheecaris Cathy Hukema

Cathy Hukema is bereid, en is begonnen als beheerder van de mini-bibliotheek die onderin de toren van de Dorpskerk is gevestigd. Zij ordent boeken die worden ingebracht, en zal op sommige momenten een selectie presenteren in de kerk. Er is nog ruimte voor – met name – christelijke romans. Verder: wie kan ons op het spoor brengen van een vitrine, of een daartoe te gebruiken kast, of kas; om boeken ook buiten het kerkgebouw te kunnen presenteren t.b.v. uitleen?

Contactgegevens van Cathy 06 – 38 37 76 68 / Cathalinahukema@hotmail.com.

Voorankondiging: startzondag 10 september 2023

Op zondag 10 september beginnen we het seizoen '23-'24 met een bijzondere dienst, en daaromheen een programma - dat op het moment van schrijven nog bedacht moeten worden. Gezien het thema 'Ga mee – samen getuigen van geloof, hoop en liefde' – bedacht door de Protestantse Kerk Nederland en tevens het landelijk jaarthema - ligt in ieder geval een wandel-activiteit in de lijn der verwachtingen. Natuurlijk is er sowieso volop gelegenheid voor ontmoeting

De projectgroep 'verbinding', Jacco Steen (orgel/piano) en muziek- en zanggroep Heerjansklank werken mee. Vindt u of vind jij het leuk om mee te werken aan

startzondag? Meld je even bij mij. Zie verder : <https://protestantsekerk.nl/thema/startzondag>



Vakantie.

Van maandag 10 juli t/m 5 augustus zijn we als gezin op vakantie.

Bij dringende pastorale situaties of overlijden kunt u contact opnemen met één van deze ouderlingen:

- Dhr Bas Roobol (ouderling) 06 – 53 77 13 12 broobol@roobol.com
- Mevr Liesbeth Schop (scriba/ouderling) 06 – 49 83 79 68; scriba@kerkheerjansdam.nl

Zij zorgen dan voor pastorale zorg of ten behoeve van een eventuele uitvaart voor een vervangende predikant.

Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen.

Ds. Sjaak Teuwissen

De Manning 2

2995 AH Heerjansdam

Tel 078 – 647 52 45 / GSM 06 – 20 50 30 99

Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Facebook: <https://facebook.com/sjaak.teuwissen>

Instagram: sintersjaak

Twitter: @SinterSjaak

Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr

VERSLAGEN EN BERICHTEN

Uit de kerkenraad

De kerkenraad gaat volgend jaar weer een aantal themavergaderingen in het rooster zetten. Dat beviel dit jaar heel goed en zorgt ervoor dat in de reguliere vergaderingen de zakelijke/bestuurlijke onderwerpen aan de orde komen. Dat wil niet zeggen dat onderwerpen uit themavergaderingen niet (meer) op de reguliere agenda komen.

Na de themavergadering over de bouw/verbouw plannen voor de Dorpskerk is dit onderwerp wederom in de vergadering op de agenda gekomen. Dit mede ter voorbereiding van de gemeenteavond die in juni gepland is.

Dat het ook andersom werkt blijkt uit het feit dat we bij het bespreken van diensten besloten dat één van de themavergaderingen in het volgende seizoen gericht zal zijn op de erediensten. Inhoud en vorm zullen besproken worden.

De WhatsApp groep info Kerk Heerjansdam is inmiddels van start gegaan. Aanmelden kan nog altijd!

De diaconie is nog steeds naarstig op zoek naar nieuwe diakenen.

Het orgel uit de Boomgaardkerk is inmiddels naar Polen.

Langzamerhand heeft de zomer zijn intrede gedaan en de meeste activiteiten worden op een laag pitje gezet of gestopt, om na de zomervakantie weer verder te gaan.

Voordat we even een zomerstop houden is er nog één reguliere kerkenraadsvergadering.

De kerkenraad wenst iedereen een goede zomer (vakantie)



Beste broeders en zusters,

We willen u graag informeren dat de kerkenraad sinds begin dit jaar in gesprek is over de vraag of we binnen de protestantse gemeente van Heerjansdam – Kijfhoek wel of niet een huwelijk tussen twee mensen van gelijk geslacht willen (in)zegenen.

Tijdens de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk zijn hier voor het laatst gesprekken over gevoerd en is er afgesproken dat deze vraag elke 5 jaar besproken wordt. Het is daarom de hoogste tijd dit onderwerp op de agenda te zetten.

Binnen de kerkenraad hebben we begin dit jaar een mooie avond met elkaar gehad waarin iedereen zijn of haar ervaringen met elkaar heeft gedeeld. Tijdens de tweede avond zijn we onlangs met elkaar in gesprek geweest naar aanleiding van verschillende Bijbelteksten en er volgt na de zomer nog een derde avond.

We verwachten dat de kerkenraad richting het einde van 2023 tot een (voorgenomen) besluit komt. Als dit voorgenomen besluit is dat we een huwelijk tussen twee mensen van gelijk geslacht willen (in)zegenen volgt daarna een zogeheten gemeenteberaad. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een gemeenteavond, maar ook in kleine groepen op verschillende momenten. We zullen dit onderwerp in ieder geval na de zomer ook vaker behandelen, bijvoorbeeld tijdens groeigroepen en/of een preek of overdenking tijdens de eredienst.

Ook deze vraag is natuurlijk niet gemakkelijk, we willen u daarom ook vragen ons en de besluitvorming mee te nemen in uw gebed. Alvast bedankt daarvoor! Als u tussentijds vragen heeft, schiet gerust mij of één van de kerkenraadsleden aan.

Namens de kerkenraad,

Gertjan Roobol
Voorzitter

Samenvatting jaarrekening 2022

De definitieve jaarrekening 2022 van onze kerk, Protestantse gemeente te Heerjansdam – Kijfhoek, is op 14 juni 2023 ingediend. Sindsdien is de jaarrekening online in te zien op onze website onder kopje 'ANBI'. Daarnaast ligt de jaarrekening ter inzake op het kerkelijk bureau.

	Begroting 2022	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten		
Opbrengsten onroerende zaken	26.672	22.518
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-	23
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	27.000	13.500
Opbrengsten levend geld	132.500	137.536
Door te zenden collecten en giften	-10.000	5.894
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-
Totaal baten A	176.172	179.471
Uitgaven en Kosten		
Kosten kerkelijke gebouwen	40.920	25.976
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	14.795	7.933
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	134.220	119.852
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	10.500	11.185
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.500	8.979
Salarissen en vergoedingen	14.600	12.005
Kosten beheer, administratie en archief	7.000	6.439
Rentelasten/bankkosten	1.250	189
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-	5.894
Totaal lasten A	232.785	198.452
Operationeel resultaat (A)	-56.613	-18.981
Incidentele baten en lasten		
Incidentele baten	-	20.000
Incidentele lasten	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	20.000
Resultaat verslagjaar (A+B)	-56.613	1.019
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen		
Onttrekkingen bestemmingsreserves	10.795	4.373
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-20.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	10.795	-15.627
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-45.818	-14.608

Uit de 2022 cijfers blijkt een negatief operationeel resultaat van € 18.981. Begroot hadden we in 2022 een verlies van € 56.613. Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door een aantal gulle giften, een mooie stijging van uw vrijwillige bijdrage, lagere kosten voor onderhoud aan kerkelijke gebouwen en lagere pastorale kosten door het vertrek van Wim Wiersma. We zien daarentegen wel dat we in 2022 onze kerk minder hebben verhuurd dan begroot en dat de werkelijk ontvangen collecten lager zijn uitgekomen dan begroot.

Tussentijdse financiële ontwikkelingen 2023

Onze initiële begroting 2023 kwam uit op een verlies van € 56.000. Een belangrijke ontwikkeling waar we in deze begroting rekening mee hebben gehouden is de stijging van de energiekosten.

Door een prachtige tussenstand van de vrijwillige bijdragen van € 93.000 en door verdere besparingen, verwachte we op een tekort van € 30.000 uit te komen.

Wij zijn u enorm dankbaar voor uw vrijwillige bijdragen. We zijn er alleen nog niet. Helpt u mee ons tekort nog verder te verminderen?



Praktische tips naar aanleiding van het onlangs gevoerde groepsoverleg



Het afgelopen seizoen zijn er binnen de groepsoverleggen vele gesprekken gevoerd over hoe en wat wij als bewoners, gebruikers van onze aarde, toch Zijn Schepping, kunnen bijdragen aan duurzamer, milieubewuster, betrokkener omgaan met onze aarde, met de natuur. Eigenlijk is iedereen de mening toegedaan dat we ons, zeker als christenen, meer als goede rentmeesters moeten gedragen.

Alleen: hoe doe je dat en wat kunnen we van elkaar leren?

Diverse opmerkingen en voorstellen zijn er gemaakt en hier volgt een onvolledige lijst van mogelijkheden, in willekeurige volgorde:

- afval scheiden is iets wat bijna iedereen doet, alleen: dat kan bij velen nog veel punctueler: werk met kleine afvaltasjes op diverse punten in huis, om niet iedere keer naar de container buiten te moeten lopen: zo komt de kleinste snipper papier of de verpakking van een theezakje toch in de bak terecht.
- vergroen je tuin: wip wat tegels er uit en zaai kruiden: groen, en ook nog eens smakelijk!
- doe mee aan het olifantsproject
- zullen we rond de kerk een bloemenpad aanleggen zoals veel boeren langs de rand van hun akkers doen?
- kunnen we als kerkgemeenschap ook gaan denken over een reparatiedienst, om kapotte spullen een tweede leven te gunnen?
- als we de kerk gaan verbouwen, willen we dan svp zo duurzaam mogelijk acteren: planten op het dak en zo
- als je gaat douchen, duurt het lang voordat het water op de juiste temperatuur is, dus: vang het koude water op!! En gebruik het in de tuin.
- velen hebben in hun gootsteen/wasbak een teiltje staan als eerste opvang van water: veel water gaat te makkelijk verloren.
- waarom maken we bij het koffiedrinken in de kerk (na de dienst maar ook bij vergaderingen) geen gebruik van eigen koffiemokken?
- er zijn gemeenteleden die hun eigen zeep en wasmiddelen maken: kan die kennis gedeeld worden?
- vanaf de kansel kan er ook meer aandacht aan ons rentmeesterschap gegeven worden

U ziet: van alles kan en ik vraag u allen: heeft u tips... deel ze dan!!!

Hoe doet u het, wat zijn uw methodes, kunnen we van elkaar leren?.

De redactie zal uw tips altijd plaatsen en wellicht kunnen we wel een eigen

'verbeter de wereld, begin met....'milieupagina /column starten Reageer maar!

Hans P. Ouwerkerk



Religieus erfgoed. De situatie per 1 juni 2023.

Landelijk.

Ooit was een kerkgebouw een overheersend bolwerk van katholieke en later ook van protestantse signatuur. Het was een oord van traditie, dat aan bezinning bij kon dragen. Het waren de voorlopers van musea met hun waardevolle kunstschaten. Vanaf de Middeleeuwen zag de bevolking in de kerk beelden, versieringen en kleurrijke voorstellingen. In een historische kerk geniet je van het spel van het licht op muren en, soms, van beelden. Van de 7.110 kerken in ons land wordt driekwart, 5.325, nog voor het geloof gebruikt en daarvan zijn er 2.350 als rijksmonument beschermd. Slechts de helft van de Nederlandse bevolking zegt gelovig te zijn. Wat te doen als de eigen religieuze gemeenschap slinkt en de financiën ontoereikend blijken het gebouw in stand te houden? Je zou er diensten van andere gezindten kunnen houden. Of de kerk benutten voor concerten en tentoonstellingen. Verhuren voor zakelijke evenementen. De kerk een andere functie geven zoals bibliotheek of museum. Verkopen en verbouwen tot woningen. En ten einde raad: afbreken.

De historische kerken hebben twee keer een kaalslag moeten ervaren. De eerste was rond 1566 en daarna vooral in 1572, toen de geuzenhaat de kerken en kloosters trof. Ze werden verwoest, in brand gestoken, religieuzen vermoord en verjaagd. Beelden, schilderijen, kunstvoorwerpen, ornamenten en versieringen werden vernietigd of geroofd. Doopkapellen waren voor de elite uit de katholieke periode en strookte niet met de calvinistische opvatting dat de doop in het midden der gemeente moest plaatsvinden. Vele werden dan ook in de 17e eeuw afgebroken. Na de reformatie had de mens blijkbaar toch de behoefte aan het tonen van status en importantie. Er kwamen wapenschilden, memorie- en rouwborden voor in de plaats, banken met houtsnijhouwwerk en grafstenen met de wapens van wereldlijke machthebbers. Ook daaraan kwam een einde met de staatsregeling van 1796. Onder de leus vrijheid, gelijkheid en broederschap werden ze verwijderd en familiewapens uit de grafstenen weggehakt. Het werd geschetst als "overblijfsels van het bijgeloof van vorige tijden en aan de dwaze trotsheid der edele en ridderlijke geslachten met de meest bespottelijke titels" geciteerd uit het plakkaat inzake verbod op begraven in kerken en praal. Provincie Holland 1795.

Plaatselijk.

Wat is er van het religieus erfgoed in Heerjansdam/Kijfhoek overgebleven en welk doel wil men bereiken.

Kerkgebouw verkocht voor woningbouw.

Door de nood der tijden gedreven is de Boomgaardkerk verkocht met de bedoeling er woningen in te realiseren. Mij is uit haar bestaansperiode geen religieus erfgoed bekend.

Dorpskerk, gericht op interne verandering.

Wat resteert van het religieuze erfgoed? Enkele onvolledige grafstenen, twee predikantenborden in de consistorie.

De oost-west oriëntering met de toren in het westen. Het kerkbestuur wil Johannes de Doperkerk, de oorspronkelijke naam van de Dorpskerk, behouden en moderniseren. Zo is de galerij verbouwd tot kerkkantoor. Bovenzaal en consistorie zullen volgen. Het doel is om ten gerieve van de kerkgangers een ontmoetingsruimte in het noorddeel van het nieuwe stuk te creëren en ten tweede een apart onderkomen voor jeugd- en jongerengroepen.

Kijfhoekkerk, dagelijkse openstelling.

Ze is georiënteerd gebouwd. Uit de bouwperiode, circa 1350, resteren de piscina, dat is een nis met waterafvoer, in het zuidoostelijk deel van het choor en de spaarnissen in noord- en zuidwand van het choor. Ook hier enkele beschadigde grafstenen uit de 17e eeuw. Op de trap naar de orgelgalerij passeert men de 16e eeuwse klepel van de klok. De kerk is sinds 2019 eigendom van de Stichting behoud Kijfhoekkerk. Ze wil de kerk behouden, realiseert dagelijkse openstelling voor iedereen, zorgt voor informatie met kaarten, folders en boeken, verzamelt schilderijen en tekeningen. Stimuleert culturele evenementen. De orgelzolder is ingericht met historisch materiaal van de kerk, het ambacht Kijfhoek en de Zwijndrechtse waard.

Kees Brinkman.



Meer lezen over religieus erfgoed in de breedste zin van het woord: www.reliwiki.nl
Reliwiki is de Nederlandse online database over religieuze gebouwen. Deze database is gemaakt en wordt steeds verder aangevuld en verbeterd door gebruikers. Ruim 2.050 gebruikers hebben zich al aangemeld en samen hebben ze meer dan 118.000 foto's geüpload! En toch zijn er nog gebouwen met weinig informatie. Voeg uw informatie en foto's toe en draag zo bij aan de kennis van en waardering voor religieuze gebouwen.

KERKRENTMEESTERS

Gemeenteavond betreffende het voorgenomen besluit verbouw en aanbouw Dorpskerk

Op 20 juni heeft de gemeente-avond plaatsgevonden over de verbouwingsplannen van de Dorpskerk.

Ds. Sjaak Teuwissen opende de avond middels het lezen van enkele gedeelten uit Koningen 6 vers 1-4 en 11-13 betreffende de tempelbouw en uit Handelingen 2 vers 43-46 betreffende de eerste gemeente en Psalm 127 :

Een pelgrimslied van Salomo.

Als de HEER het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers;
als de HEER de stad niet bewaakt,
vergeefs doet de wachter zijn ronde
waarna de dominee voorging in gebed.

Hierna nam onze voorzitter Gertjan Roobol de tijd om uit te leggen wat er in de afgelopen periode is gepasseerd. Ter voorbereiding van deze gemeenteavond is middels de website, per weekbrief en op papier informatie over het hele verbouwingsproces Dorpskerk ter beschikking gesteld aan onze gemeenteleden.

Ten opzichte van vorig jaar is duidelijk geworden dat er geen toestemming door de Gemeente Zwijndrecht is gegeven voor het plaatsen van een blokhut als jeugdthunk. De Gemeente gaat na advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Erfgoedcommissie ook niet akkoord met de glazen deurpartijen in de achterzaal als daar nog geen aanbouw bij komt.

Hierna lichtte Gertjan toe welke activiteiten we allemaal al hebben maar waar we door de verkoop van de Boomgaardkerk geen ruimte voor hebben in de Dorpskerk. Hij benadrukte dat we, doordat er geen blokhut geplaatst mag worden, we onze jeugd van 12 en ouder geen plek kunnen bieden voor o.a. de meeting, jeugdalpha etc..

We zijn verheugd over het aantal kinderen dat naar de kindernevendienst en nevendienst-plus gaat. Deze willen we ook in de toekomst binnen de muren van de kerk een plek geven.

Hiertoe zijn plannen uitgewerkt om een aanbouw te maken zodat er plek voor alle activiteiten geboden kan worden.

Guido Jongebreur gaf een toelichting op deze plannen

De kerkzaal wordt intern verbouwd, de banken links en rechts van de kansel worden weggehaald en vervangen door stoelen. Tussen de kerkzaal en de achterzaal, hierna te noemen ontmoetingsruimte komt een gedeeltelijk vaste/gedeeltelijk wegschuifbare glazen wand ter hoogte van de huidige beamertafel. Achter de glazen wand komt de ontmoetingsruimte met verschillende tafels en stoelen. De bovenzaal blijft een multifunctionele ruimte waar vergaderd kan worden en waar de clubs en jeugdwerk kunnen worden gehouden. De huidige consistoriekamer wordt ingericht om als jeugdthunk gebruikt te kunnen worden. Het kerkelijk bureau is reeds gerealiseerd.

Naast de kerk aan de zijde van de Spar wordt een aanbouw gerealiseerd. Deze aanbouw is circa 80 m² en er komt een scheidingswand in, zodat bij ruimtegebrek de aanbouw in 2 ruimtes kan worden verdeeld. Er is hierbij ruimte voor een keuken en het bieden van een eetgelegenheden voor circa 40-50 man.

UITBREIDING IMPRESSIE

430
UITBREIDING DORPSKERK PKN HEERLANDSKAN
16-09-2023



UITBREIDING OOGHOOGTE

4705
UITBREIDING DORPSKERK PKN HEERLANDSCAP
16-06-2023



UITBREIDING PLATTEGROND 197 STOELN

4705
UITBREIDING DORPSKERK PKN HEERLANDSCAP
16-06-2023



UITBREIDING PLATTEGROND 293 STOELN

4705
UITBREIDING DORPSKERK PKN HEERLANDSCAP
16-06-2023



Het college van kerkrentmeesters heeft deze optie verder uitgewerkt, offertes opgevraagd voor de verschillende onderdelen en is nagegaan voor welke onderdelen van de verbouwing gemeenteleden kunnen helpen. Als we de bovenzaal en de consistorie op dezelfde manier opknappen, de banken met elkaar uit te kerk slopen en de vloer egaliseren waarbij we dus rekenen op veel hulp van gemeenteleden komen de begrote kosten uit op ca. € 615.000. Hierna werd informatie gedeeld over de financiën:

- Tekort 2022 veel kleiner: van begroot € 45.818 naar € 14.608 werkelijk gerealiseerd.
- 2023 prognose op basis van resultaten tot nu toe flink verbeterd: van € 56.000 tekort naar € 30.000 tekort door o.a. hogere opbrengst Aktie Kerkbalans en lager gasverbruik.
- Na verkoop BK en verdwijnen kosten BK (zoals energiekosten) → jaarlijks een kleine € 20.000 minder kosten.

Vermogen eind 2022	€ 661.000,-	
Af: reserves en voorzieningen	€ 381.000,-	predikantplaats en onderhoud gebouwen
<u>VRIJ VERMOGEN</u> eind 2022	€ 280.000,-	

Opbrengst Boomgaardkerk	€ 770.000,-	
Af: Kosten verbouwing	€ 615.000,-	
Af: Geschat tekort 2023	€ 30.000,-	
<u>Geschat VRIJ VERMOGEN</u> eind 2023	€ 405.000,-	(exclusief de reserves en voorzieningen)

Na deze toelichting werden de aanwezigen in groepjes ingedeeld en werd ruim tijd gegeven om met elkaar over het voorgenomen besluit tot aanbouw te praten. Na de pauze werden eventuele vragen en/of opmerkingen door Gertjan beantwoord. Ook werd aansluitend de gelegenheid aan de aanwezigen gegeven om nog vragen te stellen of gevoelens te delen. Enkel spraken hun zorgen uit over de financiën en het voortbestaan van onze gemeente, anderen spraken juist hun vertrouwen uit dat onze gemeente Gods werk is dat we onze jeugd in het geloof mogen aanmoedigen.



Hierna was het tijd om de mening te peilen middels een briefje met Voor of Tegen. Ook de kijkers thuis konden meedoen middels een whatsapp-bericht naar het getoonde telefoonnummer.

De briefjes werden met een collectezak opgehaald en aansluitend voorin de kerk geteld en herteld.

Hieruit bleek dat er 47 stemmen Voor en 12 stemmen Tegen waren.

Na deze peiling en gemeenteavond zal de kerkenraad op 29 juni aanstaande een definitief besluit nemen.

De avond werd door ds. Sjaak Teuwissen afgesloten met een vers en dankgebed.

Oud papier

Alle vakantiefolders, reisgidsen en overige interessante aanbiedingen kunnen de oudpapiercontainer in. De reis is uitgestippeld, reisdoelen bepaald, overnachtingen gepland, verlof opgenomen kortom: we gaan op vakantie. Er op uit, de wereld verkennen, vreemde culturen opsnuiven, de buitenlandse keuken proeven. Op de fiets, met het vliegtuig of de auto. Of we zijn al geweest of blijven lekker thuis. Maar wist u dat zelfs in de vakantietijd uw oud papier wordt opgehaald.

Hieronder het ophaalrooster voor juli en augustus. Alvast bedankt voor het op tijd klaar zetten van uw bak.

15 juli 2023

Chris Bijlsma
Ton Meenhorst
Gert Jan Bloem
Hans van Os

19 augustus

Manuël de Jong
Jan de Jong
Arthur van Oorschot
Kees den Ouden

Chris Grootendorst



Verantwoording collectes en giften mei 2023

datum	doel	kerk	GIVT	totaal
7-mei	Diaconie	€ 115,25	€ 43,84	€ 159,09
	Kerk	€ 104,00	€ 37,39	€ 141,39
	Jeugd	€ 93,52	€ 22,47	€ 115,99
14-mei	Diaconie	€ 118,90	€ 71,84	€ 190,74
	ADA/Kerk	€ 96,90	€ 42,44	€ 139,34
18-mei	Diaconie	€ 86,60	€ 54,36	€ 140,96
	Kerk	€ 84,00	€ 23,41	€ 107,41
21-mei	Kerk	€ 97,70	€ 79,51	€ 177,21
	Onderhoud	€ 108,40	€ 63,20	€ 171,60
28-mei	ZWO/Dia	€ 253,05	€ 84,53	€ 337,58
	Kerk	€ 186,40	€ 66,90	€ 253,30
mei	Thuisfront	€ 9,20		€ 9,20
	Bloemen	€ 25,50		€ 25,50
	Koffiepot	€ 24,10		€ 24,10

Via bank coll. deel Kerk € 133,75
col. deel Diaconie € 61,25

Hartelijk dank voor uw bijdrage
Namens het college van kerkrentmeesters.

Jan Schop, Penningmeester

LEDENADMINISTRATIE

Ingekomen berichten van 21 mei 2023 tot en met 20 juni 2023:

Geboren:

Huwelijk:

Overleden:

Verhuizing:



Vertrokken:

Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

DIACONIE

Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: juni 2023

Bloemendienst;

30-05-23	Ontvangen via mevrouw Francine Hoogerheijde	10,00
01-06-23	Ontvangen via mevrouw Ingrid de Jong	10,00
12-06-23	Ontvangen via mevrouw Marry Abee	10,00

De collecte van 6 april voor Mensenkinderen heeft het mooie bedrag van € 553,- opgebracht.

Alle gevers hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Namens de diaconie,
Jan de Jong



Kledingactie ReShare store 'Het Legers des Heils' Rotterdam

Als diaconie willen wij dit keer graag weer kleding inzamelen voor de ReShare store van 'Het Leger des Heils' in Rotterdam. Dit is een winkel formule van 'Het Leger des Heils' in tweedehandskleding. In deze winkel bedienen zij verschillende klanten groepen. Vooral de basis doelgroep die weinig te besteden heeft, maar ook de groep die duurzaam wil kopen en het onzin vind dat er nieuwe kleding geproduceerd moet worden. In deze winkels werken ze met veel vrijwilligers. De meeste met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij begeleiden die mensen en hopen dat zij weer een betaalde baan kunnen vinden. Tevens heeft de winkel een sociale functie in de wijk. Een plek om elkaar te ontmoeten, zorgen te delen en over het geloof te praten. Alle opbrengsten uit de winkels zijn voor het Leger des Heils. Hiermee worden projecten van 'Het Leger des Heils' gesteund die geen overheidssubsidie krijgen.

Dat kunnen wij natuurlijk niet zonder uw hulp!

Mogen we ook nu weer een beroep op u doen?

Wij vragen u de kleding schoon aan te leveren in plastic zakken en eventuele schoenen bij elkaar te binden met elastiek of touwtje. Alle maten kleding en schoenen zijn welkom!

U kunt de kleding inleveren op vrijdag 22 september van 19.00-20.00 uur en op zaterdag 23 september van 10.00-12.00 uur in de Boomgaardkerk.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp.

Namens de diaconie
Maria Groeneweg

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 9 juli 2023

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 9 juli heeft de diaconie gekozen voor een project van Stichting *Mensenkinderen*. Deze keer willen we geld inzamelen voor een pluimveehouderij project onder arme gezinnen in Armenië.

In Armenië zijn veel arme gezinnen die geen kans hebben om een inkomen te krijgen, omdat ze geen land, of veestal hebben, werkloos zijn, of te maken hebben met een beperking.

We willen deze families gaan helpen door hen broedmachines met een capaciteit van 150 eieren ter beschikking te stellen waardoor ze binnen 21 dagen kuikens kunnen hebben. Ze kunnen beginnen met het fokken van kippen en vervolgens eieren, kuikens en kippenvlees verkopen en daarmee een maandelijks stabiel inkomen genereren.

Met € 938,-- kunnen we twee gezinnen een broedmachine geven, zodat ze kunnen gaan starten met hun eigen pluimveehouderij.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Van Australië tot Sicilië (Opwekking KIDS 304)

Zeg het overal: de Here God is goed'

Kinderlied augustus – bij Bijbellezingen uit Handelingen

De lezingen uit het Bijbelboek Jozua gaan verder in de maand juli. Daarom stellen we voor om ook in die maand het kinderlied 'op reis' (zie kinderlied juni) aan te houden.

In de maand augustus staan lezingen uit Handelingen op het rooster van de Kindernevendienst. We lezen hoe Petrus wordt bevrijd uit de gevangenis, en hoe Paulus op Cyprus en in Europa aankomt: het evangelie en het christendom krijgt steeds meer voet aan de grond steeds verder weg van Jeruzalem, steeds meer verspreid over de wereld. Wij stellen daarom lied 304 uit 'Opwekking Kids' voor: 'van Australië tot Sicilië'. Het lied past bij de gedachte van de verspreiding van het evangelie; en we kunnen het zien als knipoog naar de zomervakantie-tijd, waarin veel kinderen en hun ouders overal en nergens vakantie vieren. Het lied is in 2011 uitgegeven bij Con Fuoco; tekst en muziek zijn van Gert-Jan & Hanneke Scherff.

Heidi Treurniet en ds. Sjaak Teuwissen

'Van Australië tot Sicilië'

<https://www.youtube.com/watch?v=fy3BZ5RZLaE> (met tekst)

<https://www.youtube.com/watch?v=x2inb54l9fg> (met kindertekeningen als illustratie)

Van Australië tot Sicilië (Opwekking KIDS 304)

Refrein:

Van Australië tot Sicilië,

zeg het overal: de Here God is goed.

Van Italië tot Brazilië,

zeg het overal: de Here God is goed.

Want ook voor de Indianen en mensen uit Japan

kwam Jezus naar de aarde, dus vertel hun er ook van.

Van Amerika tot aan Verwegistan,

vertel het: de Here is goed.

In Nederland zeg je: God is goed,

en in Frankrijk: Dieu est bon.

Duitsers zeggen: Gott ist gut,

en Chinezen: Shangdi shi hao da.

(refrein)

God is goed.

Vertel het alle mensen.

Dieu est bon.

Vertel het alle mensen.

Gott ist gut.

Vertel het alle mensen.

Shangdi shi hao da.

Vertel het alle mensen.

(refrein)



Tekst & Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff/ © 2011 Con Fuoco

Jeugd & gezin

Wetenswaardigheden, tips en ervaringen rond het jeugdwerk in onze gemeente



EO Jongerendag

Op zaterdag 3 juni zijn we met 9 jongeren naar de EO jongerendag in Ahoy geweest. Wat een ontzettend leuke, gezellige en inspirerende dag! We waren nog niet binnen en toen werden we al geïnterviewd door het jeugdjournaal. Ahoy was uitverkocht en het was een fantastische show met veel muziek van o.a. the BEAM Worshipband en Typhoon. Ook waren er interviews en tussendoor hebben we lekker een patatje gegeten. Volgend jaar weer!!

Interesse in een vervolg op het gesprek 'Geloven in opvoeding'?

We horen het graag!

Op vrijdagavond 24 maart vond in de Dorpskerk een 'vrijdagavondgesprek' plaats met als titel 'Geloven in opvoeding'. Na een plenaire start en inleiding namen de aanwezigen deel aan een openhartig gesprek in kleinere setting, het was mooi om van en aan elkaar te leren. Er werd nog lang en gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en (door dominee Sjaak bereide) frituurhapjes!

Omdat we merkten dat deze avond in een behoefte voorzag, zijn we benieuwd of er animo is om hier een vervolg aan te geven. We denken dan aan één of twee avonden in het nieuwe kerkelijk seizoen waarin bepaalde aspecten rond het onderwerp 'Geloven in opvoeding' verder worden uitgediept. Heb je interesse? We horen het graag! Je kunt het laten weten aan één van de leden van de jeugdkerkenraad (de namen vind je onderaan deze jeugdrubriek.)



Clubuitje

Op zaterdag 10 juni was het weer zo ver, het clubuitje! Als afsluiting van het clubseizoen zijn de clubkinderen van groep 3 t/m 8 een dagje uit geweest. Na ontvangst in de kerk en mooie woorden van de dominee zijn de 25 kinderen in één van de vele auto's gestapt. Gelukkig waren er veel ouders die wilden rijden en hadden we fantastisch weer, want we gingen naar Plaswijckpark! Daar aangekomen zijn we lekker bij het poedelbad gaan zitten waar de kinderen zich konden insmeren. Na het indelen van groepjes zijn de oudste kinderen losgelaten in het park. De kleinere kinderen liepen het badje in om af te koelen. Uiteindelijk kwam je overal wel clubkinderen tegen, bij de skelters, de binnenspeeltuin en zelfs in de waterfietsen. Gelukkig mocht de leiding ook overal in om een oogje in het zeil te houden 😊. Er was voldoende eten en drinken mee en oh wat ging de tijd toch snel voorbij! Dankzij de ouders kon de dag worden afgesloten met een heerlijk ijsje en was het alweer tijd om, moe en voldaan, naar de kerk terug te gaan.

Alle kinderen en leiding, bedankt voor deze mooie dag! En zijn er kinderen die volgend jaar ook op clubuitje meewillen? Sluit je aan bij de club, die begint na de startzondag weer. Meer informatie volgt nog in Samengaan.

Namens de clubleiding wens ik iedereen een fijne zomer toe en hopelijk tot volgend seizoen!

Gert Jan Bloem



Uitje Meeting en Youth Corner

Op vrijdag 16 juni stond ook het jaarlijkse uitje van de Meeting weer op de planning. Dit jaar samen met de leiding en jongeren van de Youth Corner. Dit is de groep die voortgekomen is uit de Youth Alpha.

15 jongeren en 7 leiding hebben een hele gezellige avond gehad. De avond startte met een heerlijke BBQ bij de Boomgaardkerk. Het zonnetje deed goed mee en iedereen had er zin in. Een zonnetje, veel geklets en lekker eten, een topcombinatie! Daarna zijn we met z'n allen gaan bowlen bij de theetuin. Wat een lol hebben we gehad! Op het terras hebben we deze geslaagde avond afgesloten met een heerlijk ijsje. We kijken terug op een mooi seizoen met de jongeren en hopen iedereen volgend seizoen weer te zien.





BBQ leiding jeugdwerk

Op zaterdag 10 juni stond de BBQ voor alle leiding in het jeugdwerk gepland. Het is inmiddels al jaren een mooie traditie: de jeugdkerkenraad organiseert deze BBQ om de leiding in het jeugdwerk te bedanken voor hun tomeloze inzet voor de kinderen en jongeren in onze gemeente.

Traditiegetrouw was dit in de tuin van onze dominee. Het was een prachtige, zonnige dag en de tuin van de pastorie was omgetoverd in een waar evenemententerrein.

32 volwassenen en 24 kinderen hebben genoten van heerlijk eten, gezellige gesprekken en lekker spelen met elkaar.

Ook op deze plek namens de jeugdkerkenraad nogmaals dank aan alle leiding die afgelopen seizoen actief is geweest in het jeugdwerk!



Zomerperiode

En dan staan we nu aan het begin van de zomerperiode. Een periode waarin veel activiteiten in het jeugdwerk in onze gemeente even op een laag pitje staan. We hopen te mogen genieten van een fijne zomervakantie. Voor veel leiding een periode om even bij te komen en hopelijk ook weer nieuwe inspiratie op te doen voor het nieuwe seizoen. In de zomervakantie gaat wel de kindernevendienst en oppasdienst gewoon door.

Heeft u of heb jij vragen of tips voor ons jeugdwerk? Of heb je zin om zelf leiding te gaan geven bij één van onze jeugdactiviteiten? Of misschien vind je het leuk om in deze rubriek iets te delen over ons jeugdwerk? We horen het graag!

Groeten van de jeugdkerkenraad,
Sjaak Teuwissen, Geert en Irene de Jong, Barbara Steen en Mariëlle van der Noll
(f.noll@upcmail.nl)

FIJNE VAKANTIE!



RONDJE KIJFHOEK

Terugblik

De twee diensten van vorige maand werden geleid door onze eigen dominee Sjaak Teuwissen en 'proponent', de heer Henk Russcher uit Hendrik Ido Ambacht. De betrokkenheid van onze dominee met Kijfhoek wordt door zowel gemeenteleden als gasten bijzonder op prijs gesteld. Reacties hoor ik; als vriendelijk, belangstellend en persoonlijk komen groeten in de kerk. Zelfs bij het onderdeel -collecteren- tijdens de dienst is Sjaak bijzonder aanwezig. Half hangend over de tonvormige kleine kansel boog Sjaak zich voorover om een persoonlijke bijdrage in de hengelcollectezak te doen! Zo'n eredienst in de kleine kerk maakt de geest en sfeer steeds weer zicht- en hoorbaar gemoedelijk. Tijdens de dienst op deze Trinitatus-zondag, of wel Drievuldigheidszondag stond het Hoogfeest van Vader, Zoon en Heilige Geest centraal. De tweede dienst was de heer Henk Russcher uit Hendrik Ido Ambacht onze gastvoorganger. Als beoogt predikant (proponent) nam hij de aanwezigen mee in de verkondiging en uitleg van Psalm 23; de Heer is mijn Herder. Hij vergeleek deze bekende en korte Psalm met het afpellen van een ui. Je komt steeds dichterbij de kern, de Genade en het Verlossingswerk van onze Here Jezus, de Goede Herder. Het waren weer twee rustgevende waardevolle diensten. Hieronder enkele fotomomenten:



Kijfhoek, zondag 3 juni met v.l.n.r. Chris Grootendorst, mevr. Wilma Fraanje, ds Sjaak Teuwissen, Frans de Jong, mevr. Annie Gouman, mevr. Co de Haan en mevr. Jacco Steen, organist



Kijfhoek, zondag 18 juni met v.l.n.r. Bas Roobol, proponent de heer Henk Russcher, mevr. Wilma Vreugdenhil en mevrouw Plaizier



Trouwen in de Kijfhoekkerk

Al eeuwen werden in de Kijfhoekkerk huwelijken gesloten. Dit waren altijd kerkelijke bevestigingen, maar vanaf 2004 is er de mogelijkheid een burgerlijk huwelijk te sluiten. Op deze unieke locatie, het bijna 700-jarige historische polderkerkje. De Gemeente Zwijndrecht heeft daartoe de Kijfhoekkerk aangewezen als officiële trouwlocatie.

Sindsdien zijn er heel wat huwelijken gesloten tot volle tevredenheid van de bruidsparen. Velen komen daarna met hun eventueel kinderen naar het kerkje, waar hun 'droomparadijs' is begonnen.

Trouwen in het eeuwenoude kerkje van Kijfhoek betekent een onvergetelijke dag, geen lopende bandwerk, maar persoonlijke aandacht en met een eigen invulling van wensen van het bruidspaar. Na tien jaar zal onze huidige gastvrouw Metha van der Net haar taken overdragen aan haar opvolgsters, de dames Monique Tholenaars en Nel Roobol. Zij zullen vanaf 2024 de nieuwe bruidsparen gastvrij ontvangen en met hun deskundig advies en de vele voorbereidingen, begeleiden naar de huwelijksdag.

Activiteiten

Vorige maand was de Kijfhoekkerk tot twee keer een rust- en controleplaats. Zo was er de fietsvierdaagse van Rond Uit Dordrecht met zo'n tweehonderd deelnemers uit Nederland en België. Daarnaast was de Kijfhoekkerk een rust- en pleisterplaats voor de langskomende wandelvereniging 'Marijke' uit Barendrecht, tegelijk met een evenement van de Rotary club en de kerk als ontmoetingsplaats.



Eenvoud in de polder, bijna 700 jaar Religie en Cultuur in de Kijfhoekkerk

Kort na de herdikking van de Zwijndrechtse waard in 1332 werd op een stroomrug van de Devel een kapel gebouwd. Tegenwoordig is dit het oostdeel van de Kijfhoekkerk.

Sinds 1993 zet Stichting Behoud Kijfhoekkerk zich in om het polderkerkje Kijfhoek te behouden. Het werk van de stichting is deels gericht op het werven van: fondsen, legaten en gelden voor onderhoud en het in standhouden van de Kijfhoekkerk.

In de folder leest u de rijke geschiedenis van de Kijfhoekkerk.

De kerk is nog steeds in gebruik, voor: de eredienst, rouwplechtigheden, culturele activiteiten, en als een zeer aantrekkelijke trouwlocatie.

Eenvoud in de polder : Word Vriend van de Kijfhoekkerk

Na de grote restauratie van de kerk in de jaren negentig en de voltooiing daarvan was de oude wervingsfolder niet meer actueel en de voorraad raakte op.

Het bestuur heeft dit voorjaar een nieuwe folder laten ontwerpen. Het is een gevouwen drieluik geworden op A-5 formaat in fullcolour als handleiding met uitgebreide informatie voor een bezoek aan de Kijfhoekkerk.

Met deze driedelige folder, gedrukt op stevig half mat papier, hopen wij belangstellenden te bereiken die zich als Vriend van de Kijfhoekkerk willen aanmelden. Met een QR-codegift en/of een periodieke toezegging hopen we een Vriendenkring rondom onze polderkerk op te bouwen. Dit historisch gebouw blijft ook onderhoud vergen en waar we graag de eredienst in de kerk centraal zal blijven bestaan. Wilt u dat hiermee Religie en Cultuur in de Kijfhoekkerk een blijvende plaats blijft houden, dan hebben wij uw financiële steun nodig. Een plaats waar men even in de stilte tot rust kan komen. Als vriend bent u van harte welkom op de jaarlijkse vriendendag van de Kijfhoekkerk. Er staat een stoel voor u klaar!

De nieuwe folder ligt gereed om mee te nemen in de Kijfhoekkerk, als ook in de Dorpskerk.

Word vriend van de Kijfhoekkerk!

Op de volgende bladzijden ziet u wat er door de eeuwen heen al verbouwd en gerestaureerd is in en aan het Rijksmonument de Kijfhoekkerk. Maar de kerk blijft onderhoud vergen, en hierbij hebben wij uw financiële steun nodig. Wilt u dat de Religie en Cultuur in de polder behouden blijven, en dat de Kijfhoekkerk een plaats blijft waar men even in de stilte tot rust kan komen? Word dan vriend van de Kijfhoekkerk door periodiek een gift aan ons over te maken. Als vriend bent u van harte welkom op de jaarlijkse vriendendag van de Kijfhoekkerk.

Stichting Behoud Kijfhoekkerk

Neem plaats en bewonder de eenvoud.



Open Dagen

In een serie van vijf, tijdens de zomerperiode organiseert de Stichting Behoud Kijfhoekkerk op de eerste zaterdag van de maand, Open Dagen. In deze serie bent u aanstaande zaterdag 1 juli weer hartelijk welkom. Dan hoopt ons gemeentelid Kees Jongsma met zijn echtgenote, samen met enkele vrienden een muzikale presentatie te verzorgen. Ondanks hun gevorderde leeftijd en wat beperkingen zijn zij nog steeds in staat een mooi programma te maken. Zij zullen in verschillende muzikale blokjes de bezoekers zeker verrassen.

De orgelzolder is gerenoveerd en vernieuwd. Op de expositie panelen wordt een algemeen beeld weergegeven van het buurtschap Kijfhoek en de kerk in het midden.

Er is gelegenheid om zelf, gratis, koffie, thee, water of frisdrank te nemen. Voor de hygiëne zijn een aantal flacons handgel aanwezig. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, informatiemateriaal en giften. U bent van harte welkom! Er staat een stoel voor u klaar!

De volgende Open Dagen zijn op zaterdag 5 augustus en we sluiten af tijdens het landelijk monumentenweekend, op zaterdag 9 september. Dit weekend heeft als 'Levend Erfgoed'. Hoe toepasselijk is dit voor onze historische polderkerk! In samenwerking met de afdeling Cultuur van de Gemeente Zwijndrecht wordt een interessant programma samengesteld. Dit geldt overigens voor alle monumenten in onze regio.

Tijdens de Open Dagen is onze vaste natuurgids Jan de Kok ook weer aanwezig voor een natuurwandeling door het Develgebied. Jan begint zijn wandeling vanaf de kerk om 13.00 uur. Het is telkens weer een ontdekking.

Collectes en giften

Tijdens de diensten wordt er gecollecteerd met de 'hengelcollectezak'.

Na de diensten van afgelopen maanden zijn de collectes geteld:

Zondag 7 mei met dominee R. W. Wouda en 36 bezoekers € 308,00

Zondag 21 mei met pastor Wim Wiersma en 61 bezoekers € 414,00

Zondag 4 juni met dominee Sjaak Teuwissen en 33 bezoekers € 243,80

Zondag 18 juni met prop. de heer H. Russcher en 23 bezoekers € 273,00

Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk

In de komende zomermaanden zijn de volgende diensten gepland:

Zondag 2 juli met dominee Wim Hendriks uit Ter Aar

Zondag 16 juni met pastor Wim Wiersma uit Sliedrecht

Zondag 6 augustus met dominee Leo van der Eijk uit Zwijndrecht

Zondag 20 augustus met prop. de heer N. Splunter uit Rotterdam-Spangen

Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur).

Tenslotte: Kerk Onderweg !

Heeft u vakantieplannen voor deze zomer? Gaat u alleen, met uw gezin of in groepsverband?

Overall zult u een kerk of kapel vinden. Loop ook daar maar binnen om even op adem te komen. Ook daar is de stilte en rust met de Eeuwige, uw Heer en Heiland te ervaren. Ook daar staat een stoel voor u klaar! Ik wens u een fijne en veilige vakantietijd én thuiskomst.

Ook in deze zomer- en vakantieperiode blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een (vakantie)kaartje. Een kleine moeite, maar met groot plezier!

Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even, 06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-mail dendijk@hetnet.nl Bezoek ook eens onze website www.kijfhoekkerk.nl en Facebook.

In de digitale versie van ons kerkblad zijn alle foto's in kleur te zien.

Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie: samengaan@kerkheerjansdam.nl

In de digitale versie van *Samengaan* zijn alle foto's in kleur te zien.

Ik wens u ontspannen Zegenrijke zomermaanden.

Een goede groet,
Joop Wiekeraadt



INGEZONDEN

Het Hollands Jongerenkoor 13, zingen voor goede doelen

In het najaar van 2023 start er door heel het land repetities van het Hollands Jongerenkoor 13.

Het koor staat o.l.v. Peter Wildeman.

Iedereen die van zingen houdt kan zich opgeven.

Ook orkestleden zijn dit jaar weer welkom!

We studeren in de volgende regio's:

Alblasserdam – Barneveld – Boskoop – Capelle a.d. IJssel – Genemuiden – Goes – Gorinchem – Kesteren – Middelharnis – Nunspeet – Terneuzen en Veenendaal. Vanaf 14 jaar ben je welkom op het HJK. We geven zangavonden in de Doelen van Rotterdam, maar ook in oude kerken van Goes, Dordrecht, Gorinchem, Putten, Hasselt, Rotterdam en Gouda. We zingen een origineel repertoire van psalmen en geliefde geestelijke liederen. Dit jaar zingen we het Hallel (Psalm 113 t/m 118) op een speciale manier. Verder zingen we ook in Maastricht en Antwerpen.

We collecteren voor goede doelen. Opgeven kan vanaf heden via www.hollandsjongerenkoor.nl.

INSTRUMENTAAL ZOMERAVONDCONCERT

Op **zaterdag 8 juli 2023** wordt er weer een instrumentaal zomeravondconcert gegeven in de Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes. Naast de 'vaste musici' Marien Stouten (orgel) en Jan Peter Teeuw (piano / orgel) zijn dit jaar trompetvirtuozen Pascal van de Velde en Matthijs Valkenwoud te gast.

Het programma voor de avond is weer zeer gevarieerd: klassieke meesterwerken, populaire composities, virtuoze solo's, een orgel improvisatie op verzoek, samenzang...

Daarnaast spelen de musici muziek van hun album 'Con Brio', en wordt Jan Peters nieuwste bundel bladmuziek (zijn 50^e uitgave!) gepresenteerd. Kortom: een ontspannen en muzikale avond voor het hele gezin, waarin de humor zeker niet ontbreekt!

Het concert begint om **19:30 uur**. De kerkdeuren aan de Pretoriusstraat 2 gaan een halfuur voor aanvang open. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten bij de uitgang.

Halverwege het concert is er een pauze met gelegenheid om wat te drinken.

Jong en oud zijn van harte welkom op dit zomerse concert!

Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Samengaan

Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar.

Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand.

Redactie

Alex van Hengel, telefoon 078-6772660

Heleen Hoes

Hans Ouwerkerk

Vacant

Redactieadres

Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam

e-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl

Bezorging: Frans van der Heijden, 078-6772467

Correctie: Margot Walda

Advertenties en financiën

B.J. van den Bogaard, telefoon 078-6104121

Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen giften worden gestort op rekening:

NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan.

Druk

Drukkerij Verloop, Alblasserdam

Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek

Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur en eventueel op afspraak in de Dorpskerk, Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.

De penningmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

e-mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl

rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v.

Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek

Voorganger:

Ds. Sjaak Teuwissen

Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99

e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Scriba:

Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,

tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl

Diaconie:

Frans de Jong, Sportlaan 43 2995 VN

Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl

Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 Rabo 0305 4267 37

ZWO Heerjansdam, rekening: NL65Rabo 0308 9128 45

Boomgaardkerk:

Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530

Dorpskerk:

Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826

Kerk te Kijfhoek:

Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht

Overige kerkelijke gegevens

Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de website: www.kerkheerjansdam.nl