

Inleiding op de Paasdienst 9 april

"Hij is opgestaan, het is echt waar!" Juist door het écht waar te benadrukken zou er iets van twijfel of ongeloof door kunnen klinken; alsof degene die dit zegt of uitroept zichzelf nog bezig is te overtuigen. Bepaald nog níét overtuigd zijn twee mannen, die totaal gedesillusioneerd vanwege de ongekende ondergang van de man in wie ze geloofden, op weg terug zijn van Jeruzalem naar huis. In de medereiziger die zich bij hen voegt, herkennen ze niet juist déze man. Zij kijken zonder te zien, ze horen hem aan zonder te luisteren. Die mannen: zijn wij dat vaak niet zelf?

In deze Paasdienst zorgen Leo Kievit en Heerjansklank voor de muzikale begeleiding. We zingen op allerlei manieren vanuit ons geloof of juist tegen ons ongeloof in: prachtige oude vertrouwde en nieuwe Paasliederen die het uitjubelen dat Hij is opgestaan. Echt waar! Met de kinderen ronden we het veertigdagentijdproject "Wie? Wat? Waar! - Op zoek naar wie Jezus is" af.

Liturgie:

Vanaf ca 9.20 uur samenzang-liederen voorafgaand aan de dienst

Hemelhoog 171 'Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft'

Hemelhoog 177: 'Heer, ik prijs Uw grote naam'

Psalm 118: 1 en 9 'Laat ieder 's Heren goedheid prijzen'

Heerjansklank zingt: 'Ik herleef' Opwekking 730

Welkom & Mededelingen

Intredelielied: NLB 624: 1 'Christus onze Heer verrees'

Moment van stilte - Bemoediging & Groet

Zingen: NLB 624: 2 'Prijs nu Christus in ons lied'

Inleiding op de dienst - Thema 'Hij is opgestaan, het is echt waar!'

Zingen NLB 624: 3 'Maar zijn lijden en zijn strijd'

Richtlijn voor ons leven: Johannes 2: 18 t/m 21

Heerjansklank zingt: 'Living hope' / 'Vaste hoop' Opwekking 843

Heerjansklank zingt: 'De Passie'

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kindermoment: afsluiting project - Projectlied 'Wie zeg jij dat Ik ben?'

Eerste Bijbellezing: Lucas 24: 1 t/m 12

Samenzang: lied: Hemelhoog 170: 1 t/m 7 'De Heer is waarlijk opgestaan'

Tweede Bijbellezing: Lucas 24: 13 t/m 35 (NBV21)

Heerjansklank + gemeente zingen: Hemelhoog 169: 1, 3 en 4 'Daar juicht een toon'

Preek: 'Hij is opgestaan. Het is echt waar!'

Heerjansklank zingt 'Jezus overwinnaar'

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen: Heerjansklank + gemeente Hemelhoog 200: 1 en 2 'U zij de glorie'

Wegzending en zegen

Antwoord op de zegen: koor/gemeente HH 200: 3 'Zou ik nog vrezen'

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris achter in de kerk.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Agenda:

Volgende week zondag dienst om 9.30 uur met ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland. En 's middags is er dienst in Kijfhoek om 15.00 uur met prop. J.W. Sterrenburg uit Hardinxveld-Giessendam.

Op **Koningsdag** (in Zwijndrecht) bezoekt een groot deel van onze samenleving de braderie. Een geweldige kans om **Gods liefde** aan véle mensen zichtbaar te maken en uit te delen in daden en woorden! Dat doen we samen met diverse kerken in Zwijndrecht rond het thema "Jij bent geliefd". Door middel van leuke activiteiten, lekker eten en ludieke evangelisatie-acties willen we de bezoekers positief verrassen. Help jij mee? Wat gaan we doen? Activiteiten organiseren en vertellen over de liefde van Jezus. Hoe? Door middel van kinderactiviteiten, een springkussen, voor jeugd en sportieve volwassenen is er een bungeerun, er komt een horecagelegenheid en een team om te vertellen over Jezus. Er is nog hulp nodig bij de horeca, bij het begeleiden van activiteiten en voor de gesprekken met passanten.

WE ZOEKEN JOU! Kun jij een paar uurtjes van je vrije dag missen? Alleen met voldoende hulp kunnen we het evenement tot een succes maken. Wil jij dat Zwijndrecht op koningsdag 2023 hoort van Koning Jezus? Dan is jouw hulp nodig. We kijken uit naar je. Meld je snel aan op www.koningsdag23.nl. Locatie: Burgemeester de Bruinelaan, bij de kruising met Julianastraat en Prins Bernhardstraat, **Zwijndrecht**

Voor vragen: mail naar mz.koningsdag2023@gmail.com