

April 2023 | jaargang 19 | nummer 4

Samen gaan



Deze maand:
Het Huis van mijn Vader



De Stille Week



Afscheid Boomgaardkerk



Wie is Jezus voor jou?



Protestantse
Kerk

Samengaan is een uitgave van de
Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek

MEDITATIE

Het huis van mijn Vader

Ontheemd, zo voelde ik me toen ik, na een logeerpartij in het ziekenhuis, thuis merkte dat ik (nog?) niet zo goed in mijn eigen huiselijke leven paste. Er was niet mis met mijn huis zelf, wel met de combinatie huis en ik. Ik kon nog niet alles wat ik anders haast automatisch deed om het opgeruimd en gezellig te houden. Officiële hulp vind je niet snel na een onverwacht ziekenhuisverblijf. Wachtlijsten, gebrek aan personeel... We weten het allemaal. Ach, soms wil je gewoon even mopperen. Patiënt-zijn kan lastig zijn. Het voelt raar, heel onwennig.

Wat heerlijk als dan iemand je stofzuiger pakt, of je afvalcontainer buiten zet, of een bloemetje brengt, of een kaartje stuurt, of je beterschap wenst, of op een andere manier een helpende hand biedt. Ik hoorde eens dat in een door bommen verwoeste kerk het Christusbeeld gespaard was gebleven, op de handen na, die waren weg. Na de restauratie van de kerk bleef dat zo. Er werd een briefje onder het beeld gelegd met de mededeling dat God op onze handen rekent bij zijn werk. Een mooie gedachte. Tja, er komt nu eenmaal geen engel naar beneden om mij te helpen in het huishouden. En God heeft nooit gezegd: "Ik tover op slag onwrikbaar land?" (Zie het gedicht van André F. Troost in de vorige *Samengaan*.) Of een leven zonder ziekte en ongelukken?

Hoe was het ook alweer: "Ik heb u nooit een goede reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst."?

Dat wil ik ook wel, alleen denk ik dan aan iets eerder dan deze schrijver. Een huis is belangrijk, dat je je er thuis voelt nog meer, in je eigen huiselijke leven. God wil helpen, dat weten we, al vinden we het soms moeilijk te zien hoe en wanneer. We zoeken te ver misschien. Hij stuurt geen engel, maar de buurvrouw. En toch: "Hebt Gij Heer, zo hoog, zo rein, in mijn hart uw woning?"

"Home is where the heart is", zegt een Engelse spreuk. En wie heeft daar zijn woning, hoe onbegrijpelijk ook? Het huis van mijn Vader, mijn huis.

Margot Walda



KERKDIENTEN IN APRIL



Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek
2 april 6 ^{de} zondag 40 dagen tijd	
<p style="text-align: center;">9.30 u. Ds. J. Teuwissen</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk</p>	<p style="text-align: center;">15.00 u. Ds. G.J. van Beek Nieuw-Lekkerland</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>
6 april Witte Donderdag	
<p style="text-align: center;">19.30 u. Ds. J. Teuwissen Viering Heilig Avondmaal</p> <p>Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen</p>	
7 april Goede Vrijdag	
<p style="text-align: center;">19.30 u. Ds. J. Teuwissen</p>	
8 april Stille zaterdag	
<p style="text-align: center;">21.30 u. Ds. J. Teuwissen</p>	
9 april Pasen	
<p style="text-align: center;">9.30 u. Ds. J. Teuwissen</p> <p>Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk</p>	

16 april	
9.30 u. Ds. G.J. van Beek Nieuw-Lekkerland Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Kerkenwerk 2. Onderhoud gebouwen	15.00 u. Prop. J.W. Sterrenburg Hardinxveld Giessendam Collecte: Kerkenwerk
23 april	
BOOMGAARDKERK 9.30 u. Ds. J. Teuwissen Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk	
30 april	
9.30 u. Ds. A. Sterrenburg Voorburg Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Onderhoud gebouwen	
4 mei dodenherdenking	
19.15 u. Ds. J. Teuwissen Dodenherdenking	
7 mei	
9.30 u. Prop. H. Russcher Hendrik-Ido-Ambacht Oppas & kindernevendienst Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk	15.00 u. Ds. R. Wouda Zwijndrecht Collecte: Kerkenwerk
Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek

Bijbellezers op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag; Paasvuur-branders.

Op Witte Donderdag (6 april 19.30 uur), Goede Vrijdag (7 april 19.30u) en Stille Zaterdag (8 april 21.30u) volgen we in Bijbellezingen het lijden en sterven en de verrijzenis van Jezus Christus op de voet. Het lijkt me mooi als ook dit jaar gemeenteleden – jong en oud - deze lezingen verzorgen. Zo geven we gezamenlijk vorm aan deze indringende diensten. Ik ben op zoek naar enkele mensen die een lezing voor hun rekening willen nemen.

Daarnaast zoek ik enkele mensen die voorafgaand aan de dienst op Stille Zaterdag het Paasvuur in een vuurkorf bij de toreningang brandend en in de gaten willen houden.

Wil je Bijbellezen of het Paasvuur branden? Graag een mailtje naar sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl of appje naar 06 – 20 50 30 99.



MET HET OOG OP DE ZONDAG

STILLE WEEK IN DE DORPSKERK



“In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal.” Deze dichtelijke woorden van Bilderdijk uit 1811 vormen de thematische lijn van de Stille ofwel Goede Week richting Pasen. Wij volgen Jezus op de voet in zijn lijden, sterven, begraven zijn, richting Zijn verrijzenis uit de dood. We lezen gedeeltes uit het evangelie naar Johannes en Mattheüs, en andere Bijbelgedeeltes. En we zien hoe juist deze week een scharnierpunt in de tijd is.

Eigenlijk vormt de hele week van Palmpasen t/m Pasen één dienst, met één doorlopende liturgie. We ervaren dat vooral als het ons lukt om aan al die verschillende momenten – Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen – deel te nemen. Van harte aanbevolen.

Palmpasen, zondag 2 april, 9.30 uur

“Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt?” Dit is dé hamvraag met Palmpasen. Jezus rijdt Jeruzalem binnen op een ezel, de mensen begroeten Hem als de lang verwachte koning, de Messias. We lezen vandaag Mattheüs 11: 1 t/m 11.

Op zaterdag 1 april van 13.30 tot 16.30 uur zijn kinderen van harte welkom om Palmpasenstukken te maken. Als ze ook naar de kerk komen, zullen ze tijdens de dienst daarmee een prachtige intocht houden. Palmpasenstukken zijn aanschouwelijk onderwijs in optima forma, dat zullen we ontdekken. Zie ook de jeugdpagina's.

Leo Kievit bespeelt het orgel. Ook deze zondag vervolgen we het veertigdagenproject 'Wie? Wat? Waar!' van Biblebasics en onze kindernevendienst.

N.B. Zie voor berichtgeving m.b.t. maken Palmpasenstukken op 1 april de jeugdpagina's.



Witte Donderdag 6 april, 19.30 uur, Laatste Avondmaal – H.A.-tafelviering

Op Witte Donderdag leggen we de verbinding tussen het oorspronkelijke Pesach – de herdenking en viering van de uittocht uit Egypte – en het Laatste Avondmaal van Jezus en Zijn leerlingen. Waarbij we horen hoe Jezus dit oude ritueel nieuwe betekenis geeft, hoe Hij als Leider dienaar wordt, en vooruitgrijpt op wat komen gaat

Geen indringender Heilig Avondmaal dan juist op Witte Donderdag.

Anders dan op Avondmaalszondagen gedenken en vieren wij dat op deze avond – anders dan alle andere avonden - daadwerkelijk aan tafel. We lezen Exodus 12: 1 en 15 t/m 20 en Johannes 13: 1 t/m 17. Het thema luidt: 'In het verleden ligt het heden.'

Jacco Steen zorgt voor muzikale begeleiding. De dienst begint om 19.30 uur.



Goede Vrijdag 7 april, 19.30 uur

Lijden en sterven van Jezus Christus, beklag van God.

Op Goede Vrijdag lezen we, afgewisseld met bewogen liederen, Exodus 12: 21 t/m 28 en Johannes 18: 1 t/m 19: 42. We horen hoe Jezus wordt gevangengenomen, berecht, veroordeeld, gekruisigd, sterft en wordt begraven. Omwille van het nodeloos en volkomen onterecht lijden en sterven van onze Heer, de Zoon van onze God, klinkt het uitermate indringende 'beklag van God'. Dit is een tekst ontstaan in de 2^e en daarop volgende eeuwen, waarin God Zijn volk – waar behalve de Joodse volksgenoten van Jezus ook wijzelf toe behoren – aanklaagt voor wat Jezus Christus overkomt.

De dienst draagt een ingetogen, beklemmende sfeer, de klok wordt niet geluid, we zijn vóór en ná de samenkomst stil. Er zijn geen bloemen, de Paaskaars wordt gedoofd en de kerk uitgedragen, alsmede het antependium. Er klinkt geen zegen.

Leo Kievit bespeelt het orgel. Het thema luidt 'verleden = heden'.

De dienst begint om 19.30 uur.



Stille Zaterdag 8 april, 21.30 uur

Het licht van Pasen, doopgedachtenis

Tijdens de Paaswake op Stille Zaterdag lezen we fragmenten uit de Bijbel die tot uitdrukking brengen hoe God in verleden en heden zijn volk steeds opnieuw bevrijdt uit de macht van nood en dood. Aan den lijve zullen we zien, horen en ervaren dat het licht schijnt in de duisternis en de duisternis het niet in haar macht krijgt.

Van oudsher is de Paasnacht passáge-nacht. Deze nacht van donker naar licht, de nacht waarin de gestorven Jezus Christus als eerstgeborene onder de doden opstaat als onze waarlijk opgestane Heer: juist deze nacht werd voor nieuwe gelovigen de nacht waarin ze na een lange proeftijd door het water van de doop heen belijdende doopleden van de kerk van Jezus Christus werden. "Met de Heer begraven en weer opgestaan" zingt een bekend eigentijds dooplied. We brengen daarom deze nacht – bij de doopvont en terwijl we het licht van de opgestane Heer verspreiden - onze eigen doop in herinnering.



We lezen Genesis 1: 1 t/m 5; Genesis 22: 1 t/m 18; Exodus 14: 15 t/m 22 en 15: 1; Psalm 30: 2 t/m 6; Sefanja 3: 12 t/m 20; Psalm 42: 2 t/m 6; en Mattheüs 28: 1 t/m 10. Enkelen houden buiten het Paasvuur brandend. Het thema luidt 'Verleden? Nee heden en wording.' Leo Kievit bespeelt het orgel. De Paaswake begint om 21.30 uur.

Pasen 9 april, 9.30 uur

"Hij is opgestaan, het is echt waar!" Juist door het *écht waar* te benadrukken zou er iets van twijfel of ongeloof door kunnen klinken; alsof degene die dit zegt of uitroept zichzelf nog bezig is te overtuigen. Bepaald nog níét overtuigd zijn twee mannen, die totaal gedesillusioneerd vanwege de ongekende ondergang van de man in wie ze geloofden, op weg terug zijn van Jeruzalem naar huis. In de medereiziger die zich bij hen voegt, herkennen ze niet juist déze man. Zij kijken zonder te zien, ze horen hem aan zonder te luisteren. Die mannen: zijn wij dat vaak niet zelf?

In deze Paasdienst zorgen Leo Kievit en Heerjansklank voor de muzikale begeleiding. We zingen op allerlei manieren vanuit ons geloof of juist tegen ons ongeloof in: prachtige oude vertrouwde en nieuwe Paasliederen die het uitjubelen dat Hij is opgestaan. Echt waar! Met de kinderen ronden we het veertigdagentijdproject "Wie? Wat? Waar! – Op zoek naar wie Jezus is" af.

De diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen vormen, vanzelfsprekend, met elkaar één geheel. We volgen Jezus in Zijn Laatste Avondmaal, Zijn lijden en sterven, naar zijn Verrijzenis uit de dood. Wie het lukt om alle diensten er bij te zijn, beleeft de betekenis van het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus nóg intenser en completer. Van harte uitgenodigd.

N.B. zondag 23 april afscheid Boomgaardkerk

Tijdens de periode van noodzakelijke online-kerkdienst-uitzendingen in coronatijd nam onze gemeente al stilzwijgend afscheid van de Boomgaardkerk als 'vierplek', een huis waar we kerkdiensten houden. Voorbij de coronatijd kwam het afwisselend te kerke gaan in Dorpskerk en Boomgaardkerk niet meer terug. De Dorpskerk werd al de enige plek van samenkomst, vooruitlopend op de situatie na het definitief sluiten van de Boomgaardkerk als kerk.

Het is het goed om het afscheid van deze voor velen van ons zeer betekenisvolle plek nadrukkelijk te markeren. Gemeenteleden hebben ooit zelf mee gespaard voor de bouw van dit gebouw. Dit gebouw is een plek waar kinderen werden gedoopt, bruidsparen werden gezegend, overledenen werden uitgedragen, waar de gemeente wekelijks samenkwam voor een ontmoeting met God en met elkaar. Een kerkgebouw is een huis van hout en steen. Tegelijkertijd is het de plek waar gemeenteleden worden uitgedaagd om levende stenen te worden ongeacht dat huis.

Op zondag 23 april markeren we in een feestelijke dienst dit afscheid.

Aan het eind van de dienst zullen we een aantal essentiële voorwerpen van de eredienst – zoals de kanselbijbel, Paaskaars, en het Avondmaalstel – de Boomgaardkerk uitdragen en naar de Dorpskerk brengen. We begeven ons als gemeenschap dan ook van de Boomgaardkerk naar de Dorpskerk. Daar drinken we koffie en thee met elkaar, ontmoeten elkaar, en halen we herinneringen op aan de Boomgaardkerk.

Inhoudelijk: In 1 Petrus 2: 1 t/m 10 komen de woorden 'steen' en 'stenen' meermalen voor, op overdrachtelijke wijze. Petrus verwijst naar Jezus Christus die een hoeksteen is gebleken. En hij daagt zijn lezers uit om met elkaar levende stenen te worden in een geestelijke tempel: de geloofsgemeenschap van christenen. Het gaat in deze passage om geloofs- en gemeenteopbouw. We verkennen deze zondag dit tekstfragment en passen dat toe op het 'levende huis van de Heer' dat wij als christenen alhier en anno nu mogen vormen met elkaar. Het thema luidt *'Samen kerk van de levende Heer.'* Vincent van Dam bespeelt het orgel.

N.B. Aanvullende info verschijnt op website, in weekbrief en whatsappgroep 'Kerk Heerjansdam'.

Ds. Sjaak Teuwissen



BIJBELLEESROOSTER VOOR DE APRIL

zaterdag 1 april		Numeri 27:12-23	Jozua wordt leider
zondag 2 april	Palmzondag	Mattheüs 21:1-9	Je koning komt eraan
maandag 3 april		Mattheüs 21:10-17	Jezus in de tempel
dinsdag 4 april		Psalm 120	Bevrijd mijn ziel
woensdag 5 april		Mattheüs 26:1-16	Gezalfd met olie
donderdag 6 april	Witte Donderdag	Mattheüs 26:17-75	Uitgeleverd en verloochend
vrijdag 7 april	Goede Vrijdag	Mattheüs 27:1-56	Beschuldigd en gekruisigd
zaterdag 8 april	Stille Zaterdag	Mattheüs 27:57-66	De achterblijvers
zondag 9 april	Eerste Paasdag	Mattheüs 28:1-15	Hij is niet hier
maandag 10 april		Mattheüs 28:16-20	Ga op weg
dinsdag 11 april		Psalm 139:1-12	U kent mij
woensdag 12 april		Psalm 139:13-24	Wonderbaarlijk gemaakt
donderdag 13 april		Nehemia 1:1-11	Een nederig gebed
vrijdag 14 april		Nehemia 2:1-10	Een verzoek aan de koning
zaterdag 15 april		Nehemia 2:11-20	Op zoek naar medestanders
zondag 16 april		Nehemia 3:1-10	Aan de slag
maandag 17 april		Nehemia 3:11-21	Samenwerken loont
dinsdag 18 april		Nehemia 3:22-32	Een bont gezelschap
woensdag 19 april		Nehemia 3:33-4:8	Verdedig Gods werk
donderdag 20 april		Nehemia 4:9-17	Op je hoede
vrijdag 21 april		Nehemia 5:1-13	Klachten en verwijten
zaterdag 22 april		Nehemia 5:14-19	Onbaatzuchtig
zondag 23 april		Psalm 23	Het ontbreekt mij aan niets
maandag 24 april		Nehemia 6:1-9	Valse voorwendzelen
dinsdag 25 april		Nehemia 6:10-19	Bangmakerij
woensdag 26 april		Nehemia 7:1-7a(-60)	Teruggekeerde ballingen
donderdag 27 april		Nehemia 7:61-72a	Tijd om te vestigen
vrijdag 28 april		Nehemia 7:72b-8:12	Voorlezing van de wet
zaterdag 29 april		Nehemia 8:13-18	Loofhuttenfeest
zondag 30 april		Nehemia 9:1-8	Boetedoening
maandag 1 mei		Nehemia 9:9-17	Een God van vergeving
dinsdag 2 mei		Nehemia 9:18-28	Uitlevering en redding
woensdag 3 mei		Nehemia 9:29-37	Gods geduld
donderdag 4 mei		Nehemia 10:1-34	Een nieuw verbintenis (1)
vrijdag 5 mei		Nehemia 10:35-40	Een nieuw verbintenis (2)
zaterdag 6 mei		Psalm 149	Glorie voor Gods getrouwen



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING

Pasen: tam of jubel (?)

Het wordt weer Pasen. Misschien leven we er intens naar toe. Zeker als we ook in privé-situatie inhoudelijk vorm geven aan de Veertigdagen- of Lijdenstijd. Bijvoorbeeld door te vasten op iets dat niet goed voor ons is, of waar we teveel van



onze



afhankelijk zijn, of door ons meer dan in andere periodes te bezinnen. Zeker als we in de confronterende Stille Week Jezus Christus op de voet volgen en ons onderdompelen in die ongelooflijk indringende liturgie van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag naar Paasochtend toe. En dan is het eindelijk Pasen.

De Tweede Paasdag volgt als 'zomaar' een extra vrije dag, een losse toegift, en dan gaan we terug naar de orde van de dag. Misschien kijken we al weer vooruit naar 23 april als we afscheid nemen van de Boomgaardkerk, naar Koningsdag, 4-5 mei en de meivakantie. Nog minder bijzonder is Pasen als we er niet eens bewust, laat staan er intens naar toe leven. Het dagelijks bestaan vraagt soms zoveel van onze aandacht dat bezinning in de 40 dagentijd een luxe lijkt. Het zegt ons gewoon niet zoveel. Of we bezoeken alleen nog maar kerkdiensten op hoogtijdagen, waardoor het losse, 'ontkoppelde' momenten zijn.

Verrast door hoop

Om met de Britse theoloog Tom Wright te spreken, in zijn boek 'Verrast door hoop' (2010; uitgeverij Van Wijnen; in een artikel over dit boek raakte mij wat hij over Pasen schrijft) *"In een groot deel van de gevallen vieren we Pasen veel te tam. Pasen gaat over de wilde verrukking van Gods creatieve kracht. Het past misschien niet erg bij ons, maar we zouden op z'n minst 'halleluja' moeten schreeuwen in plaats van mompelen. We zouden alle kaarsen die we hebben, moeten aansteken, in plaats van een paar: (...) We zouden een echt paasvuur moeten ontsteken. En we zouden water over ons heen moeten plenzen terwijl we onze doopgeloften hernieuwen. (...) Het gaat wel om ons grootste feest. Laat Kerstmis weg en wat de Bijbel betreft raak je twee hoofdstukken aan het begin van Mattheüs en Lucas kwijt, meer niet. Laat Pasen weg, en je houdt geen Nieuwe Testament meer over. En geen christendom."*



Tom Wright vraagt zich af of wij het Paasfeest niet vergooiden. Hij noemt het een flinke stap vooruit dat een toenemend aantal kerken nu een Paaswake houdt op Stille Zaterdag, maar dan nog vindt hij het veel te weinig. Hij houdt een pleidooi om het vieren van Pasen niet te beperken tot een enkel dagje. Hoe niet-aanstekelijk en ongeloofwaardig is het christelijk geloof als we het hoogtepunt, de crux van ons geloof, het allerbelangrijkste heilsgegeven uitdrukken in één samenkomst op één zondag; in onze gemeente: van 9.30 tot uiterlijk 11 uur (?). Wright, met een ironische ondertoon: *"Voor mij is het absurd en totaal ongerechtvaardigd dat we*

veertig dagen vasten kennen, erover nadenken wat dit betekent, preken over zelfverloochening (...) dit alles tot een hoogtepunt laten komen in de Stille Week waarna we na een wat merkwaardige Stille Zaterdag precies één dag nemen om Pasen te vieren." Nee, Paasochtend zou een periode moeten inluiden van grootse Paasfeesten die niemand kan ontgaan, waar de wereld van opkijkt. Omdat het onmogelijke mogelijk blijkt, het licht de duisternis definitief heeft overwonnen, het leven zegeviert over de dood, en onze Heer Jezus Christus – de lijdende, gestorven en begraven Heer - is verrezen uit het graf, Hij leeft!

Tom Wright zet mij aan het denken: op wat voor manier leeft Pasen bij mij, bij ons?



Allerhoogste God, heilig en glorierijk.

*Allerhoogste God, heilig en glorierijk,
glorie wijd en zijd,
U komt hier in ons midden,
mens in mensentijd
en wij aanschouwen uw glorie.*

*Allerhoogste God, heilig met macht en kracht,
machtig zonder grens,
U woont in onze zwakheid,
slaaf en nietig mens
en wij aanschouwen uw almacht.*

*Allerhoogste God, heilig en luisterrijk,
luister ongekend,
U werd veracht, verworpen,
U die met ons bent
en wij aanschouwen uw luister.*

*Allerhoogste God, heilig en louter wijs,
wijsheid zonder prijs,
U koos de weg van dwaasheid,
dwaasheid van het kruis
en wij aanschouwen uw wijsheid.*

*Allerhoogste God, heilig, het leven zelf,
leven grenzeloos,
uw liefde deed U sterven,
vriendendienst aan ons
en wij aanschouwen het leven.*

Tekst: Susan R Briehl 'Holy God, holy and glorious', vertaling Andries Govaart, melodie Robert Buckley Farlee. Liedboek 2013 lied 882.

Dit lied bezingt de vernedering van Christus, die Gods grootheid laat zien. Het bevat motieven uit de brieven van Paulus: Filippenzen 2:6-11 (afdaling en vernedering), 1 Korintiërs 1:27 (sterk en zwak), 1 Korintiërs 1:28 (verachting) en 1 Korintiërs 1:18-25 (wijsheid en dwaasheid). Verder: Jesaja 53:1-3 en Johannes 15:12-14. In de laatste strofe klinkt Pasen al door: in Christus' ultieme vriendendienst aan ons, Zijn sterven, aanschouwen wij het leven. [m.b.v. 'kerkliederwiki.nl' en 'liedboekcompendium.nl']



Ontvangen

Op 23 februari ontving ik € 150,00 ten behoeve van onze kerkelijke gemeente. Op 8 maart ontving ik € 50 ten behoeve van onze kerkelijke gemeente. Veel dank aan de gevers van deze giften.

Ten slotte

Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen.

Ds. Sjaak Teuwissen

De Manning 2

2995 AH Heerjansdam

Tel. 078 – 647 52 45 / GSM 06 – 20 50 30 99

E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Facebook: <https://facebook.com/sjaak.teuwissen>

Instagram: sintersjaak Twitter: @SinterSjaak

Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr

In memoriam

Henk den Otter

Henk den Otter werd op 6 juni 1945 geboren in Barendrecht, als een van zeven kinderen. Het ondernemerschap kreeg hij met de paplepel ingegoten. Zijn vader had een aardappelhandel en al jong verliet Henk de MULO om in de nog jonge wijk Rotterdam-IJsselmonde aardappels te verkopen. Henk en Anneke leerden elkaar al heel jong kennen, ze woonden allebei op de Voordijk. Op de lagere school zaten ze samen in de klas, evenals op de MULO. Pas in de loop van hun tienertijd kregen ze een relatie met elkaar en ze trouwden op 19 juni 1968.

Drie kinderen werden hun geschonken, Sandra, Erik en Marcel. Later volgden schoon- en kleinkinderen.



Toen de opkomst van supermarkten de straathandel moeilijker maakten, werkte Henk bij verschillende winkels. Later begonnen Henk en Anneke een eigen zaak in Hoogvliet. Toen dit niet goed ging en ze de zaak moesten sluiten, kostte dit ook hun huis. Er brak een zorgelijke tijd aan. Henk kwam te werken bij de firma Bakker, een groothandel in groente en fruit in Barendrecht. Hij werkte keihard om zijn gezin te onderhouden en het hen aan niets te laten ontbreken. Hij heeft hier tot aan zijn pensioen gewerkt.

Henk was een lieve, betrokken man. Hij stond altijd voor iedereen klaar, er was hem bij wijze van spreken nooit iets te veel, en hij kon moeilijk ergens 'nee' op zeggen. Toen het qua werkdrukke kon, was hij op zaterdag langs de lijn van het voetbalveld te vinden, om kinderen of kleinkinderen aan te moedigen. Henk was voorzitter van het christelijk gemengd koor Sanctus in Rotterdam, en tot recent zong hij op het Slikkerveers mannenkoor. Hij was groot Feyenoord-fan en hield van vissen. Verder maakte hij graag zelf soep en hij zorgde er wekelijks voor dat zaterdag 'frietdag' was voor het hele gezin.

Henk en Anneke zijn beiden christelijk opgevoed, en gingen naar de Gereformeerde Kerk in Barendrecht, later de Boomgaardkerk in Heerjansdam. Het geloof heeft Henk altijd behouden, al wijdde hij daar niet zoveel woorden aan. De kinderen werden opgevoed met bidden aan tafel, Bijbellezen na de maaltijd, twee maal per zondag naar de kerk en zondagsrust. Henk had duidelijke principes en droeg deze uit naar de kinderen. Tegelijkertijd ging hij er flexibel mee om dat zij daarin gaandeweg hun tienertijd andere keuzes maakten.

De laatste periode van het leven van Henk werd gekenmerkt door gezondheidsproblemen. Frustrerend voor Henk was zijn afasie, waardoor hij zijn gedachten en gevoelens niet meer sprekend onder woorden kon brengen. Ook zingen ging niet meer. Blocnotes waarop hij teksten schreef brachten enige uitkomst. Zware benauwdheidsklachten brachten hem voor de tweede keer in het ziekenhuis. In de vroege ochtend van 27 februari overleed Henk daar.

Op zaterdag 4 maart vond de dankdienst voor zijn leven plaats, in de Dorpskerk van Heerjansdam. Er klonken liefdevolle en dankbare herinneringswoorden, we zongen enkele van zijn favoriete liederen, en we lazen de lofzang op de liefde uit 1 Korintiërs 13. Daarna hebben we Henk begraven op de Algemene Begraafplaats in Barendrecht.

Ds. Sjaak Teuwissen



Wie is Jezus? Wie is Jezus voor jou?

In de veertigdagentijd, op weg naar Pasen, werden we meegenomen op een zoektocht naar antwoorden op deze vraag. Voor de veertigdagentijd heb ik het boekje "Wie zeg jij dat ik ben?" aangevraagd bij het bijbelgenootschap, ook daarin volgde ik die zoektocht.

Bijzonder dat afgelopen kerst het lied "Mary did you know" werd gezongen door Heerjansklank. Het lied geeft aan wat we van Jezus kunnen verwachten, wie hij zou zijn. Want in dit lied staat de vraag centraal of Maria wel wist hoe **bijzonder** haar zoon was. Dat hij ooit zou lopen over het water, dat hij blinden weer zou laten zien, dat hij water in wijn zou veranderen, dat hij eens de mensheid redden zal.

Die vraag aan Maria (aan ons) klonk bij het begin van Zijn leven. Ook aan het eind van zijn leven is Maria daar, ik zie het beeld van die moeder als haar zoon gekruisigd wordt. En al weet zij dat hij bijzonder is, dat hij door God zelf als Zijn zoon werd gezonden, op aarde kwam; dat het einde zo verdrietig zou zijn, wist zij dat?

Het is toch ook haar *kind* dat hier zo ruw werd opgepakt, veroordeeld en gekruisigd. Je zal dat maar moeten meemaken. Hoe zij zich gevoeld heeft, ik kan me er geen voorstelling van maken. Toch staat zij bij het kruis. Hij spreekt haar zelfs nog toe en 'geeft' haar een nieuwe zoon (Joh 19:26-27) "Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: "Vrouw, dat is uw zoon" en daarna tegen de leerling: "Dat is je moeder". Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis."

Zoals Jezus zelfs door het lijden heen zorgde voor zijn moeder, zo is Hij er ook voor ons. Zijn dood en opstanding getuigen daarvan.

Golgotha

Aan de voet
van het kruis
stond zij
moederziel
alleen

Zij zag haar
zoon
door al haar
tranen heen

Hij maakte
ook voor
haar hier
alles goed

Hij gaf haar
daar
op Golgotha
door lijden heen
weer

nieuwe moed



SENIORENVERJAARDAGEN

Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600

Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com

Verjaardagen in april



Verjaardagen eerste week mei

Huwelijksjubilea in april

Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad

Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, worden vermeld in *Samengaan* (zonder leeftijd). Zodra de leeftijd van 80 jaar is bereikt, wordt de leeftijd erbij vermeld. Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u hiervoor benaderd, telefonisch of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.

Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!

Vriendelijke groet,

Wil Ouwerkerk



VERSLAGEN EN BERICHTEN

Vanuit de kerkenraad

Op donderdag 16 maart kwam de kerkenraad bijeen voor een reguliere vergadering in de zaal van de Boomgaardkerk. Een gewone agenda met lopende zaken.

Toen wij bij het gebouw van de Boomgaardkerk aankwamen hing daar een groot doek met daarop een foto met het aanzicht van het gebouw als de plannen van de architect gerealiseerd zijn.

Bij het bespreken van de acties van de kerkrentmeesters kwamen ook deze plannen ter sprake. We realiseren ons dat we deze vergaderingen niet zo vaak meer in deze zaal zullen houden. Het idee om afscheid van het kerkgebouw te nemen met een bijzondere kerkdienst was aan het begin van het proces al eens geopperd, maar daar werd nu verder over doorgedacht. Op 23 april willen we een laatste/de laatste dienst houden in de Boomgaardkerk. Op dit moment moeten de voorbereidingen nog gedaan worden.

Een poos geleden hebben de kerkrentmeesters al eens aangegeven dat u zich mag melden als u denkt dat er spullen zijn uit de Boomgaardkerk die op een of andere manier voor u van waarde zijn (bijvoorbeeld een kerkbankje om in de hal of tuin te zetten). Dat aanbod staat nog, maar vanwege de voortgang niet meer heel lang.

Dat veel mensen meedenken in wat mogelijk zou zijn voor dorp en kerk blijkt uit een anonieme brief die de kerkenraad ontving. Een brief waaruit betrokkenheid blijkt, maar ook een brief die we helaas niet kunnen beantwoorden, want anoniem, dus geen contactgegevens.

Kerk naar Buiten, de werkgroep, heeft haar verslag gepresenteerd en aanbeveling naar de kerkenraad gedaan om dit mee te nemen in de visiegroep.

Omdat we veel kerk-naar-buitenactiviteiten al doen en deden, verweven in onze diverse activiteiten, is het goed e.e.a. te blijven monitoren. Daarom blijft dit onderwerp een terugkerend element in de kerkenraadsvergaderingen.

Over communicatie en communicatiemiddelen wordt al langer gesproken. Er is zelfs een werkgroep(je) communicatie. Een van de gesprekspunten is of iedereen altijd op de hoogte is van actuele zaken. Ja, we hebben de weekbrief en iedereen kan zich daar voor aanmelden. Maar we merken ook dat niet iedereen dat doet en dat niet iedereen de inhoud leest. Dat geldt ook voor *Samengaan*, er is een kern van gemeenteleden die dit orgaan helemaal leest, maar niet iedereen neemt daar de tijd voor. Wat we zien is dat met name jongere mensen snellere communicatiemiddelen gebruiken om op de hoogte te blijven.

Nu is er ooit een whatsappgroep kerk Heerjansdam aangemaakt, een fijne groep waarin van alles gedeeld wordt. Voor mensen die daar graag gebruik van maken is het een waardevol medium.

Maar de kerkenraad wil ook graag een app waarin kort en snel kerkelijke informatie kan worden doorgegeven. Dat kan gaan om informatie over diensten, over georganiseerde avonden, over wijzigingen in....., noem maar op. We realiseren ons dat zo'n app ook sneller werkt als er bijvoorbeeld een gemeentelid overlijdt en de begrafenis al geweest is voordat we het op zondag kunnen afkondigen. Ter geruststelling, alle andere communicatiemiddelen blijven naast deze app bestaan.

In veel zaken kan een app dus handig werken, zeker voor diegenen die informatie via de whatsapp sneller opnemen en dat zijn er velen.

Door een nieuwe whatsappgroep te starten, creëren we die mogelijkheid. Dan wordt het wel een app waarop geen reacties mogelijk zijn, het gaat immers puur om informatieverstrekking. De groep zal beheerd worden vanuit de kerkenraad. Alleen de aangewezen beheerders kunnen berichten plaatsen. Vaste beheerders zijn in ieder geval voorzitter, voorganger en scriba.

Hoe komen we aan groepsdeelnemers? We kunnen leden aansluiten die we al kennen, waar de mobielnummers al van bekend zijn. Als u/jij aangesloten wordt en er toch niet in geïnteresseerd bent kunt u, kan jij de groep ook direct weer zelf verlaten. We vragen ook om aanmeldingen.

Bent u, ben jij geïnteresseerd om aangesloten te worden bij zo'n whatsappgroep? Laat het dan weten via scriba@kerkheerjansdam.nl
Als de groep van start gaat zullen we dat aankondigen.

Liesbeth Schop, scriba



Zing mee met Pinksteren

Zondag 28-5-2023

Drie jaar geleden startten we met een gelegenheidskoor in onze kerk voor het zingen in de oranjetent. Door Corona is dat er niet van gekomen. Gelukkig hebben we nog wel gezongen bij het afscheid van onze dominee Breure. Nu lijkt het ons mooi om opnieuw een gelegenheidskoor van gemeenteleden op te starten maar nu voor een prachtig Pinksterfeestdienst in de kerk.

Dirigent Chesron Ledes is bereid gevonden om ons als koor te gaan begeleiden. We gaan daarvoor 3 keer in de Dorpskerk repeteren.



De repetities zijn op dinsdagavond 16 en 23 mei en zaterdagmiddag 27 mei met band



Je kunt je opgeven bij Liesbeth Grootendorst jcg@planet.nl onder de naam 'Pinksterkoor', of spreek Liesbeth persoonlijk aan. Wacht niet te lang, zodat wij verder kunnen gaan met de organisatie. We verwachten dat je alle repetities bijwoont.

Pinksterdienst: *Sjaak Teuwissen*
Koor: *Liesbeth Grootendorst*
Techniek: *Chris en Jeroen Grootendorst*
Dirigent: *Chesron Ledes*



Graag uw mening over verdiepingsavonden

We mogen gerust zeggen dat de twee avonden 'Apocalyps Now', waarin ds. Van der Eijk inging op de eindtijd, in een behoefte voorzagen.

De Boomgaardkerk werd goed bezocht.

Dit gegeven liet ons de vraag stellen of er meer behoefte is aan dergelijke bijeenkomsten.

Avonden waarin we ons verdiepen in Bijbelse, theologische, kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen, geleid door iemand die veel van het onderwerp af weet.

Bijvoorbeeld vier keer per jaar, twee avonden per seizoen.

Die vraag willen we u dan ook graag voorleggen: zou u zich opgeven als er zo'n avond wordt georganiseerd?

En over welk onderwerp zou u nou eens meer willen horen?

Laat het ons weten via onderstaand e-mailadres.

Per telefoon mag ook.

Misschien ziet u dan juist uw onderwerp na de zomervakantie op de agenda staan.

Sandra Willemstein,
Jacky de la Mar,
Bas Roobol
06 53771312
broobol@roobol.com

Paasgroet aan wie in een tehuis woont

Een deel van onze gemeenteleden woont in een tehuis. We noemen hier hun namen en adresgegevens, om ons er aan te herinneren dat zij deel uitmaken van onze geloofsgemeenschap. En als vraag om naar hen om te zien, bijvoorbeeld door concreet een kaartje met een Paasgroet of hart-onder-de-riem te sturen.



- Mevrouw Van Dijk-Leemkuil, verzorgingshuis De Elf Ranken, kamer 15, Reling 9, 2993 DN Barendrecht
- Mevrouw Smitshoek-de Korte, verzorgingshuis De Elf Ranken, Reling 29, 2993 DN Barendrecht
- Mevrouw G.A. van Turenhout-Visser, De Schutse, kamer 003, Mollenburgseweg 14, 4205HA Gorinchem
- Mevrouw A. Wezeman-Leezer, verpleeg- en verzorgingshuis Riederborgh Boksdorstraat 2, 2982 BC Ridderkerk
- Mevrouw G.A. Heiwegen-Westerik, verpleeghuis 't Ronde Sant, afdeling Gorzen, Hugo de Groothof 1, 2984 GK Ridderkerk
- Dhr. A. Verzijl, verpleeghuis 't Ronde Sant, Hugo de Groothof 1, afdeling 1B, 2984 GK Ridderkerk
- Mevrouw M. Schenk, verpleeg- en verzorgingshuis De Lichtkring, kamer 14. De Kring 11, 2222 AS Zwijndrecht
- Kirsten Schilt, Stichting Zo Mooi Wonen, Lindelaan 51C, 3331 AK Zwijndrecht
- Mevrouw G.J. Oomsen-Zwart, De IJsvogel, IJsvogelplein 302, 3334 XC Zwijndrecht
- Mevrouw E. van Dijk-Heij, verzorgingshuis Swinhove, afdeling/kamer Ankerplaats 9, Plantageweg 3, 333 GZ Zwijndrecht

Ds. Sjaak Teuwissen



Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor de vele felicitaties, die wij mochten ontvangen voor ons 55-jarig huwelijksjubileum. Het was hartverwarmend.
Lieve groet, Marius en Emma Jongebreur

*Wij bedanken iedereen die ons een kaartje, een brief of een boeket stuurde voor onze 50^{ste} trouwdag.
We waren erg verrast zoveel attenties te ontvangen.
Het is weer een mooie dag geworden.
Hartelijk dank.
Cees en Nellie van Rijswijk-Groenendijk*

Op 7 februari jl. is mijn man, Henk Vrijland, overleden.
Ik wil u hartelijk bedanken voor de lieve en troostende woorden en prachtige kaarten die ik heb ontvangen.
Dicky Vrijland - Klerk

KERKRENTMEESTERS

Beste mensen,

In het maartnummer is er een collecteoverzicht geplaatst van de tellijst van de kerkcollectes van de maand januari, geen totaal overzicht dus met bv. de opbrengst via GIVT. Daarom deze maand nogmaals het overzicht van de maanden jan. en febr. nu wel compleet met de GIVT opbrengsten.

In de maanden januari en februari zijn ook ontvangen:

ZWO-bussen: jan. € 8,30 en feb. € 2,75

Gift voor de koffiepote via de bank € 15,00

Bloemenbusjes: jan. € 30,70 en feb. € 21,00

Oud papier opbrengst jan. € 382,31 en feb. € 292,89

Koffiehuisjes: jan. € 37,25 en feb. € 24,75

Alle gevers hartelijk dank,

J. Schop, penningmeester

Coll. 2023 per dienst, incl. GIVT/Bank en Cash

datum	doel	kerkcoll.	via GIVT	Bank/Cash	Totaal
1 januari	Diaconie	€ 74,35	€ 35,51		€ 109,86
	Kerk	€ 67,05	€ 38,48		€ 105,53
8 januari	ADA kerk	€ 126,42	€ 74,42		€ 200,84
	Diaconie	€ 114,70	€ 39,22		€ 153,92
15 januari	Diaconie	€ 214,10	€ 93,03		€ 307,13
	kerk	€ 121,80	€ 44,99		€ 166,79
22 januari	Diaconie	€ 153,05	€ 41,60		€ 194,65
	kerk	€ 103,10	€ 39,17		€ 142,27
29 januari	Diaconie	€ 110,45	€ 69,50		€ 179,95
	Kerk	€ 158,30	€ 56,12	€ 70,00	€ 284,42
5 februari	Diaconie	€ 87,15	€ 64,26		€ 151,41
	Kerk	€ 92,25	€ 54,40		€ 146,65
	Jeugd	€ 66,22	€ 45,64		€ 111,86
12 februari	Kerk		€ 31,24		€ 31,24
	Onderhoud	€ 114,65	€ 26,11		€ 140,76
19 februari	Syrië	€ 1.530,47	€ 425,44	€ 145,00	€ 2.100,91
26 februari	ZWO	€ 206,65	€ 75,55		€ 282,20
	Onderhoud	€ 159,30	€ 45,00		€ 204,30

Info Boomgaardkerk

Het grote spandoek op de Boomgaardkerk is niet te missen.

Met koeienletters en foto's wordt de aanstaande bouw van huizen en appartementen aan u bekend gemaakt. Foto's van nog niet bestaande woningen naast en in onze kerk.

We weten dat de Boomgaardkerk is verkocht, maar toch is het even slikken als je dat spandoek ziet.

Ons kerkgebouw, dat wordt omgebouwd tot woningen. De kerkzaal met de kerkdiensten, het orgel met haar muziek, de ontmoetingsruimtes met alle fijne gesprekken worden straks onze herinneringen.

Op 23 april willen we graag een laatste kerkdienst in de Boomgaardkerk houden om zo afscheid te nemen.

De datum dat we de sleutels moeten inleveren staat nog niet vast, maar komt wel naderbij.

Aan u en jou de vraag om aan te geven of er belangstelling is voor meubilair of andere interieurstukken.

Te denken valt aan banken, stoelen, kasten, orgel, wandkleden. Voor de koper niet van waarde, maar mogelijk wel voor u of jou. Uiteraard wordt wel bezien wat in de Dorpskerk gebruikt kan worden.

Via het e-mailadres kerkrentmeesters@kerkheerjansdam.nl graag wensen doorgeven.

Daar waar geen belangstelling voor is, zal op termijn worden verkocht.

Heeft u, heb jij mogelijk interesse om een woning in de Boomgaardhof te betrekken? Raadpleeg dan de website www.Boomgaardhof-Heerjansdam.nl voor meer info. Hier is ook aanmelding mogelijk.

Uw kerkrentmeesters

De Bouwerij

De eerste geluiden van sloop en bouwwerkzaamheden in de Dorpskerk zijn alweer verstild.

Met hamers en zagen en een aantal vrijwilligers zijn de banken op de galerij gesloopt. Hierna is de vloer glad gemaakt en versterkt, werd elektra aangepast, zijn kozijnen en wanden geplaatst, geschilderd en behangen en gesausd. Na het plaatsen van glas en verwarming is de galerij omgedoopt tot kerkelijk bureau. Er is een mooie werkplek gecreëerd voor de financiële zaken, de ledenadministratie en tevens is er enige ruimte gemaakt voor archief. Het enge trapje van de overloop naar de bovenzaal is ook aangepakt zodat dit veel beter beloopbaar is.

Dit is een korte samenvatting van zo'n 5 weken noeste arbeid van een aantal gemeenteleden dat samen een puik stukje werk heeft geleverd.

Wat staat er nog meer op de planning?

Na deze eerste stap van gebouwelijke aanpassingen zijn we druk met de voorbereidingen zoals planvorming en

vergunningen om de kerkzaal en de ontmoetingsruimte aan te passen. Hierin trekken we samen op met architecten van RoosRos. Inhoudelijk kunnen we alleen maar medelen dat we kerkbanken links en rechts van de kansel willen vervangen door stoelen en dat we het achterste gedeelte van de kerkzaal, waar we na de dienst koffie drinken, willen inrichten als ontmoetingszaal.

We zitten middenin het traject van vergunningen, zeker omdat we een monumentaal pand beheren.

We houden u op de hoogte.

Uw kerkrentmeesters



Oud papier

Dagelijks worden volgens National Geographic ongeveer 270.000 bomen gekapt. Elke boom levert ca. 300 kg aan papier op. Tien procent van de bomen wordt gebruikt voor de productie van toiletpapier. Dat komt neer op 27.000 bomen die dagelijks gekapt worden om na eenmalig gebruik weggespoeld te worden. Er wordt een proces ontwikkeld om dit oud papier terug te winnen, waarna het ingezet zal worden in de industrie.

Uw oud papierbak bevat gemiddeld 20 kg oud papier dat hergebruikt wordt in de papierindustrie. Dus 15 bakken besparen de kap van 1 boom. Dat is pas groen hergebruik.

Hieronder het rooster voor april en mei. Alvast bedankt voor het op tijd klaar zetten van uw bak.

15 april

Hans van Os
Bert Schop
Jan Robbert Albrechts
Marcel van Dam

20 mei

Bas van Nes
Carlo Tholenaar
Alex Leinenga
John Peterse

Als uw papierbak op tijd aan de straat stond, maar om ongeveer 11.15 uur nog niet geleegd is, kunt u bellen met nummer 06-51216503.

Hopelijk kan uw bak alsnog geleegd worden.

Chris Grootendorst

DIACONIE

Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: maart 2023

Bloemendienst

09-02	Ontvangen via mevrouw J.Roos-Vis	€ 30,00
09-03	Ontvangen via mevrouw Trudy Kruit	€ 10,00
13-03	Ontvangen via mevrouw Cisca Haar	€ 5,00
13-03	Ontvangen via mevrouw Astrid Verstegen	€ 10,00
19-03	Ontvangen via mevrouw Miranda v. Utrecht	€ 50,00

Alle gevers hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,
Jan de Jong

Avondmaalscollecte, witte donderdag, 6 april

De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 6 april bestemd voor het project 'babykuikens voor arme families in Moldavië' van

mensenkinderen

Mensenkinderen. Moldavië is het armste land van Europa met een zeer hoge werkloosheid en de toestroom van Oekraïense vluchtelingen maakt de situatie er niet beter op. Veel arme gezinnen hebben moeite hun kinderen te voeden en hun rekeningen te betalen. Sommige gezinnen hebben bij hun huis de mogelijkheid dieren te verzorgen zoals kippen, ganzen en geiten. Vanwege hun lage inkomen kunnen ze echter geen kleinvee kopen om zodoende hun inkomen te verhogen.

Mensenkinderen wil dit jaar opnieuw samen met plaatselijke kerken in Moldavië gezinnen helpen door ze ieder ongeveer 20 kuikens te geven die ze groot kunnen brengen, zodat ze later de eieren en het vlees kunnen verkopen en ook weer nieuwe kuikens kunnen fokken. De kuikens zullen centraal worden ingekocht en vervolgens door vrijwilligers van de lokale kerken persoonlijk bij de gezinnen worden afgeleverd. Op deze manier kan de plaatselijke kerk ook meer betrokken raken bij deze arme gezinnen.

Met dit project helpt u mee dat deze families in contact worden gebracht met het geloof en met de liefde van God, en daarnaast ontstaat er op termijn de mogelijkheid inkomsten te gaan verkrijgen door de verkoop van eieren, verkoop van vlees, en het fokken van nieuwe kippen.

Voor € 513,- kunnen we dit voorjaar tien geselecteerde arme gezinnen ieder twintig kuikens geven, en daarmee ook een kans op een betere toekomst.

Van harte aanbevolen!

Namens de diaconie, Hans van den Berg



Energiefonds deel 3

Korting voor iedereen

In november en december 2022 is aan iedereen een korting verstrekt op de energiekosten (2 maal € 190). Aan wie de korting niet nodig heeft, hebben wij gevraagd om deze korting te delen met mensen die ondanks alle maatregelen niet voldoende geholpen zijn. Mocht u willen bijdragen en u bent het vergeten? Het kan alsnog. De meeste narigheid moet immers nog komen, als de afrekeningen bij mensen op de mat vallen. U kunt uw bijdrage overmaken aan de diaconie met als omschrijving 'Energiefonds'. De bankgegevens: NL 61 RABO 0305 4267 37 t.n.v. 'Diac. Van de Protestantse Gem.' Ieder ander bedrag is natuurlijk ook welkom.

Hoe werkt het Energiefonds?

Wij houden bij hoeveel geld er binnenkomt. Wij zullen die een beroep doen op hulp wegens te hoge energiekosten, met dit fonds helpen. Uiteraard moeten zij aan bepaalde normen. Tot het moment van dit schrijven is er in totaal € 5.160 binnengekomen. Zelfs van mensen, die al lang niet meer in Heerjansdam wonen! Een mooi bedrag om mensen uit de kunnen helpen. Als er aanvragen komen, dan gaat het hard, want met een paar tientjes zijn mensen niet geholpen. heden hebben wij voor € 500 aanvragen ontvangen, dus er 4.660 beschikbaar. Er komen zeker nog meer aanvragen.



mensen

voldoen

nood te

ineens

Tot

is nog €

Namens uw diaconie, Frans de Jong

De Diaconie zoekt

Enthousiaste SECRETARIS (m/V)

Taken: Agenda maken, Notuleren, Actielijst, Meewerken aan acties, Post, Deurdienstrooster, Collecteren tijdens de dienst.

Gezien de samenstelling van het college van diakenen zou een vrouw zeer welkom zijn.



Meer informatie bij Maria Groeneweg-Lodder, 06 2704 5835.

Zij treedt af in september dit jaar.





Paasontmoeting

THEMA:

‘Pasen en Pinksteren op één dag?’

Boomgaardkerk,

dinsdag 4 april 2023 inloop vanaf 10.30u

Het was al aangekondigd in de vorige editie van *Samengaan*: u bent welkom in de Boomgaardkerk voor ontmoeting en Paasviering. Uiteraard gaan we ook met elkaar zingen. Leo Kievit zorgt voor de muzikale begeleiding. Dominee Sjaak Teuwissen verzorgt lezingen en een korte overdenking. Mevrouw Cisca Haar verzorgt een meditatieverhaal. **Het programma in het kort: 10.30 uur inloop, 11.00 uur welkom en opening, 11.30 uur Paasviering, 12.15 uur lunch, ca 13.00 uur afronding.**

De ontmoeting wordt afgesloten met een lunch. Wij zorgen voor lekker brood en beleg. Is er een leeftijdsgrens? Eigenlijk hanteren we die niet. Wie het leuk vindt om te komen, die is welkom. Van belang is dat u zich aanmeldt omdat er – behalve het aantal eters – enkele dingen bekend moeten zijn:

- Vervoer nodig? Dan regelen wij dat.
- Dieet? Dan houden wij daar rekening mee.

Uiterlijk zondag 2 april graag aanmelden bij Ingrid de Jong – Lindhout, Sportlaan 43, telefoon 078-6772471, e-mail jonglindhout@gmail.com.

9 april 2023

Paasmeeting
IJE-Koor Rotterdam

VOOR JOU & MIJ

Triomfatorkerk

Adres: Gebroken meeldijk 150 in Barendrecht

Aanvang: 17:00 uur

Spreker: Ds. H.J.K. van Geerenstein



@IJEROTTERDAM

LEDENADMINISTRATIE

Ingekomen berichten van 21 februari 2023 tot en met 20 maart 2023:

Geboren:

Ingeschreven:

Overleden:

Uitgeschreven:

Verhuizing:

Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop, ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

INGEZONDEN

Slotconcert - Con Amore & Oksana

Op zaterdag 15 april zal COV Con Amore in Zwijndrecht haar slotconcert ten gehore brengen. Het concert begint om 16.00u. In april 2020 was het jubileumconcert gepland, om het 40-jarig bestaan van het koor te vieren. Kort voor de geplande datum begon de coronalockdown. Een lang verhaal kort: het koor, dat 43 jaar lang zowel qua koorzang als op het sociale vlak ijzersterk was, gaat na bovengenoemde datum genieten van een welverdiend pensioen. Dat doen wij niet zonder op een waardige manier afscheid te nemen van onze trouwe concertbezoekers. Behalve die laatsten is iedereen van harte uitgenodigd om erbij te zijn.

Wij willen nog één keer schitteren voordat wij de koormappen definitief dicht slaan. Het hoogtepunt van dit feestelijke concert is Krönungsmesse van Mozart. Er staat nog meer Mozart op het programma en ook het Gloria van Vivaldi.

De koorzang zal feestelijk worden omlijst door een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld orkest en door een viertal zeer getalenteerde zangsolisten.

De muzikale leiding berust bij onze dirigente Oksana Kryuchkova.

Zaterdag 15 april, 16.00 uur Develhofkerk. Toegang € 10,00 p.p.

Wij zijn blij en vereerd met de muzikale inbreng van alle musici die aan ons slotconcert meewerken. We lichten er een uit:

Onze geliefde dirigente Oksana Kryuchkova staat sinds 2016 voor Con Amore. Zij werd geboren in Kyiv, Oekraïne, waar zij werd opgeleid tot concertpianiste. Wie op 14 mei 2022 aanwezig was bij het benefietconcert voor Oekraïne in de Develhofkerk in Zwijndrecht, heeft al kunnen genieten van haar adembenemende, virtuoze pianospel.

Veelzijdig als zij is, zal zij naast het dirigeren van bovengenoemd concert een solostuk op de piano ten gehore brengen. Een extra reden om dit concert bij te wonen!

Benieuwd geworden? Wilt u/wil jij ook de andere 6 redenen weten waarom u/jij dit concert niet wilt missen? Volg ons op Facebook: COV Con Amore.



Francine Hoogerheijde

Jeugd & gezin

Wetenswaardigheden, tips en ervaringen rond het jeugdwerk in onze gemeente



Witte donderdag 6 april de PaasChallenge voor onze jongeren van 12 t/m 16 jaar in de Boomgaardkerk
We beleven samen het laatste avondmaal en kruipen in de huid van vier van de mensen die aan de tafel zitten. Hoe voelen zij zich? Hoe kijken zij tegen hun tafelgenoten aan? En wat betekent Jezus voor hen? Met superleuke spellen, momenten van bezinning en eten, hopen we een mooie avond te hebben met elkaar.

Start om 17.30 uur in de Boomgaardkerk.



Kinderdienst 'Weinig is genoeg' – een terugblik
Op 19 maart was er een kinderdienst in de Dorpskerk met als thema 'Weinig is genoeg'. De dienst werd voorbereid met de leiding van de kindernevendienst, van de kinderclubs en in contact met kindcentrum De Rank. Heerjansklank verleende muzikale medewerking. Wat waren er veel kinderen én grote mensen aanwezig en wat was het een feestelijke dienst! We mochten aan de hand van het verhaal van de vijf broden en twee vissen zelf ervaren hoe mooi het is om te delen en we mochten horen dat Jezus als een soort brood is dat uit de hemel komt.



Palmpasenstokken maken 1 april

Kids of Joy én de kindernevendienst organiseren op zaterdag 1 april een gezellige middag: alle kinderen zijn van 14.30 – 16.30 uur welkom in de Boomgaardkerk om een eigen Palmpasenstok te maken. Alle onderdelen van de Palmpasenstok hebben een betekenis en vertellen iets over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus.

De kinderen die het leuk vinden mogen tijdens de Palmpasendienst op zondag 2 april de mooi versierde Palmpasenstok showen tijdens een kleine optocht.

Neem gerust een vriend of vriendin mee!
Graag van tevoren opgeven bij Marieke Roobol.

Tot zaterdag 1 april!



OPROEP!

Serie bijeenkomsten m.b.t. geloofsoopvoeding? - een oproep aan ouders, grootouders en leiding in het jeugdwerk

Na het 'vrijdagavondgesprek geloven in opvoeding' van 24 maart heb je misschien behoefte aan een verdere verdieping van dit onderwerp. Heb je interesse in bijvoorbeeld een serie bijeenkomsten m.b.t. geloofsoopvoeding in seizoen 2023 - 2024? Laat dit dan weten aan ds. Sjaak Teuwissen of een van de andere leden van de jeugdkerkenraad!

Heeft u of heb jij vragen of tips voor ons jeugdwerk? Of heb je zin om zelf leiding te gaan geven bij één van onze jeugdactiviteiten? Of misschien vind je het leuk om in deze rubriek iets te delen over ons jeugdwerk? We horen het graag!

Groeten van de jeugdkerkenraad,
Sjaak Teuwissen, Geert en Irene de Jong, Barbara Steen en Mariëlle van der Noll
(f.noll@upcmail.nl)

Palmsondag



Goede vrijdag



Witte donderdag



Paaszaterdag



‘Wie zeg jij dat Ik ben?’

Projectlied Bijbel Basics Veertigdagenproject 2023 ‘Wie? Wat? Waar!’

Het lied ‘Wie zeg jij dat ik ben?’ is geschreven door A. Schol. Het krijgt een plek in de zondagen van de veertigdagentijd bij het project ‘Wie? Wat? Waar! Wie is Jezus?’ van BibleBasics. In dat project zien we wie Jezus is en wordt de lijn van het Paasevangelie als rode draad gebruikt. Het project duurt tot en met Pasen op 9 april. Hieronder het lied met de coupletten specifiek voor Palmпасen en Pasen.

Wie zeg jij dat Ik ben?

[couplet voor gehele 40dagentijd]

Wie zeg jij dat Ik ben,
Een mens, een profeet,
Timmerman of Koning,
Die echte vrede geeft?

[couplet Palmпасen 2 april]

Wie zeg jij dat Ik ben,
Als Ik de stad in rijd,
Zittend op een ezel,
Hosanna klinkt het blij!

[couplet Pasen 9 april]

Wie zeg jij dat Ik ben,
Nu Ik ben opgestaan,
Wil je met Mij leven?
Kom dan achter Mij aan.

[bridge]

*Veertig dagen vragen,
Veertig dagen zoeken,
Veertig dagen kijken,
Op wie zou Jezus lijken?*

[refrein]

U bent de levende Heer,
Sterker dan de wind,
Vergeeft onze zonden,
En roept ieder kind.
Het levende brood,
Genoeg voor iedereen,
U blijft met ons meegaan,
Staat altijd om ons heen.

Heidi Treurniet (Kindernevendienst) en ds. Sjaak Teuwissen



Wie zeg jij dat Ik ben? Projectlied veertig dagentijd Bible Basics

https://vimeo.com/799414243/04d5d5f3d9?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=28518751

“Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft”



Het kinderlied “Wij vieren feest” is een Paaslied. Het bezingt op vrolijke wijze dat Jezus leeft, en benoemt daarbij ook wat er aan vooraf is gegaan, wat Jezus voor ons mensen, onze zonden heeft gedaan, en dat Hij is gestorven; waardoor de veertigdagentijd (lijdenstijd) ook een plek krijgt in het lied. “Wij vieren feest” is onder meer opgenomen in Opwekking KIDS nr 232; en zal in de diensten vanaf Palmzondag naast het lied ‘Wie zeg jij dat Ik ben’ in de maand april een plek krijgen.

Heidi Treuniet (Kindernevendienst) en ds. Sjaak Teuwissen

Wij vieren feest

<https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI>
<https://www.youtube.com/watch?v=a9-stPGFzGg>

Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft
Jezus is opgestaan!

Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen
ons van de zonde bevrijd
Hij stierf maar dit is het wonder
Hij leeft in eeuwigheid

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
prijs zijn grote naam
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning
Jezus is opgestaan!
Wij vieren feest
omdat Jezus weer leeft
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen
ons van de zonde bevrijd



Hij stierf maar dit is het wonder
Hij leeft in eeuwigheid

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
prijs zijn grote naam
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning
Jezus is opgestaan!
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer
prijs zijn grote naam
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning
Jezus is opgestaan!
Jezus is opgestaan!

RONDJE KIJFHOEK

Terugblik

Het waren vorige maand weer twee bijzondere erediensden. In de dienst van 5 maart vierden we met de 21 aanwezigen het Heilig Avondmaal. Rondom de antieke tafel met het sober tinnen Avondmaalservies en dominee Hendriksen uit Woudrichem in het midden was het een ingetogen eerbiedige plechtigheid. We sloten deze Avondmaalsdienst af aan tafel, waarbij de dominee, zittend de Maaltijd afsloot met een emotioneel dankgebed. Het was voor iedereen een fijne familie Maaltijd met een centrale plaats voor de Geest van onze Heiland.



In de tweede dienst met onze oud-predikant Leo van der Eijk hebben we met de 24 aanwezigen maar liefst ook 24 verzen gezongen. Er was op het liederenbord niet voldoende ruimte de liederen te vermelden. Het is ook fijn dat Marijke, de echtgenote van de dominee, altijd mee komt naar de diensten in Kijfhoek. Hieronder twee fotomomenten van de diensten.



Kijfhoek, zondag 5 maart, viering Heilig Avondmaal. Links op foto niet zichtbaar maar wel aanwezig, Jaap en Annie Gouman en Arie Bras.



Kijfhoek, zondag 19 maart v.l.n.r. Jacco Steen de organist, Bas Roobol, ouderling, dominee Leo en Marijke van der Eijk en de heer Arie Ophof

Meeleven

Tijdens de laatste dienst stonden we in de dankgebeden stil en werden de namen genoemd van ons trouw echtpaar *Jan en Bep van Dijk*. Tot voor hun beperkingen waren zij vaste gemeenteleden op hun vaste plaatsen in de achterste bank. Het is heel verdrietig dat zij beiden na 66 jaar huwelijk nu gescheiden van elkaar moeten leven. Jan wordt liefdevol opgevangen in hospice De Cirkel in Hendrik-Ido-Ambacht, terwijl zijn vrouw Bep met dezelfde liefdevolle begeleiding wordt bijgestaan in verpleeghuis Swinhove in Zwijndrecht.

Een ander trouw gemeentelid, mevrouw *Lize van der Zee* uit Zwijndrecht kampt al langere tijd met chronische pijn. Vanwege de lange wachtlijsten kijkt Lize en haar partner Jan met verlangen uit naar de noodzakelijke behandelingen. De valpartij van mevrouw Ina Plaizier, waarbij zij haar rechterpols brak, is met revalidatie goed aan het herstellen. Met de voorbije weken van soms hevige pijn zijn we dankbaar voor het herstel en kijken ernaar uit haar binnenkort weer te kunnen begroeten. Met groot respect voor alle mantelzorgers die rondom hun liefdevolle werkzaamheden, inzet en zorg in ons buurtschap Kijfhoek, Heerjansdam en de regio.

Vanuit de Kijfhoekse gemeenschap leven wij bijzonder mee en wensen allen Gods Nabijheid en Zegen toe in hun levensfase.

Collectes

In de afgelopen periode zijn de collectes geteld:

--zondag 19 februari € 283,50 met dominee Teuwissen en 35 bezoekers

--zondag 5 maart € 241,00 Heilig Avondmaal met dominee Hendriksen en 21 bezoekers

--zondag 19 maart € 223,00 met dominee Van der Eijk en 24 bezoekers

Allen heel hartelijk dank, maar bovenal gaat de dank uit naar onze Hemelse Vader die dit met ons samen mogelijk maakt.

Desgewenst kunt u uw bijdrage aan de diensten en uw gift ook overmaken op bankrekening NL26RABO 0397 6092 80 t.n.v. Stichting Behoud Kijfhoekkerk. Hiermee kunnen we samen met u deze traditionele erediensten en het onderhoud van onze polderkerk in stand houden.

Hartelijk dank voor uw bezoek en betrokkenheid én uw financiële steun aan de Kijfhoekkerk.

Activiteiten in de Kijfhoekkerk

Zoals bekend is ons streven deze buurtschapskerk dagelijks open te stellen voor gasten en belangstellenden.

Donderdag 6 april, Witte Donderdag zijn bij ons te gast het Vocaal mannenoctet "Terzo Tempo". Onder leiding van Bas Boender verzorgen deze acht mannen een meditatief concert 'Agnes Dei'. Dit is een meditatief a capella programma voor moderne zingeving in de 40-dagentijd, deels christelijk geïnspireerd. U hoort een nieuwe combinatie van vocale muziek en declamatie van poëzie. Op het programma staan werken van componisten als Da Victoria, Mendelssohn, Bruckner en Schubert. Deze worden gecombineerd met gregoriaanse hymnen en poëzie van dichters als Huub Oosterhuis, Ida Gerhardt, Emily Dickinson, Martinus Nijhoff en Simon Vinkenoog.

"Terzo Temp" bestaat uit acht geofende zangers uit de regio Zuid-Holland. Bas Boender is musicus en vanaf 1 april voorzitter van het Drechtsteden Bachkoor. Dolf Tielkemeijer verzorgt de declamatie. Hij is emeritus predikant en een kenner en liefhebber van poëzie.



'Agnus Dei' >> op donderdag 6 april in de Kijfhoekkerk.

Aanvang 20.00 uur. De toegang is uw gift.

Het programma duurt ongeveer zestig minuten, ofwel een uur.

Na afloop is uw bijdrage bestemd voor het behoud van de Kijfhoekkerk.

Alvast veel genoegen en luisterplezier in deze Stille Week.

Open Dagen

In de zomerperiode mei tot en met september zijn er weer onze jaarlijkse Open Dagen.

Op de eerste zaterdag van de maand is de kerk open en beschikbaar als bijvoorbeeld een 'Open Podium' voor amateurmusici uit de regio. Volg de informatie in de regiobladen en de volgende editie van ons kerkblad. Voor het volledige programma, kijk ook op onze website www.kijfhoekkerk.nl en op Facebook.

Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk

In april zijn de volgende diensten:

Zondag 2 april met Ds. G. J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland

Zondag 16 april met prop. dominee, de heer J. W. Sterrenburg uit Hardinxveld-Giessendam

Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur. (15.00u.)

Ook op deze zondagmiddagen staat er een stoel voor u gereed.

Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even, 06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-mail dendijk@hetnet.nl

Bezoek ook eens onze website www.kijfhoekkerk.nl en Facebook.



Tenslotte

Ook deze voorjaarsmaand april blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje. Een kleine moeite, maar met groot plezier!

In de digitale versie van ons kerkblad zijn alle foto's in kleur te zien.

Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie:

Kerkblad *Samengaan* Heerjansdam: samengaan@kerkheerjansdam.nl

Een goede en Zegenrijke aprilmaand toegewenst.

Goede groet,
Joop Wiekeraadt



INGEZONDEN

Beleef de mooiste Passiemuziek in de Trinitatiskapel op zondagavond 2 april

Ben je een liefhebber van klassieke muziek? Of ben je simpelweg op zoek naar een unieke en gedenkwaardige avond vol prachtige muziek? Dan mag je de muziekvesper in de Trinitatiskapel van Dordrecht op zondag 2 april zeker niet missen. De bekende musici Johan den Hoedt, orgel en Alisa van Dijk, viool, zullen samen prachtige Passiemuziek vertolken en de samenzang begeleiden. Laat je betoveren door de prachtige klanken van het oudste orgel van Dordrecht en de fijnzinnige vioolklanken.

De muziekvesper vindt plaats in een prachtige historische omgeving, namelijk de Trinitatiskapel van Dordrecht. Laat je meeslepen door de sfeer van deze oude Kapel, terwijl je geniet van de meesterlijke instrumentale klanken.

Deze avond is Bart Stegeman liturg.

De deuren zijn om 18.30 uur open en de avond begint om 19.00 uur.

Na afloop is er ruimte voor ontmoeting.

De toegang is vrij er is een collecte voor de onkosten.

'Zonnelied' van Franciscus van Assisi

In Samengaan van vorige maand stond een meditatie van Emiel van der Burg met een verwijzing naar 'Zonnelied' van Franciscus van Assisi. Helaas was er toen geen ruimte om dit af te drukken, daarom deze maand alsnog:

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig uw naam te noemen.
Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen,
vooral door mijnheer broeder zon,
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen.
Gelukkig wie dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten.
Wee hen die in doodzonde sterven;
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
Prijs en zegen mijn Heer,
en dank en dien Hem in grote nederigheid.

Franciscus van Assisi (1225)

Bewerking van het 'Zonnelied' van Franciscus van Assisi, gezongen door Angelo Branduardi:

<https://www.youtube.com/watch?v=RdKQpciBLTw&list=PLfGxjbX0towqOul26m9Cpi5DvUAWHbznx>



INGEZONDEN

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de zondagavondzang op zondag 2 april in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht, aanvang 19.30 uur. In deze vierde zondagavondzang van dit seizoen geeft Wim de Penning weer leiding aan koor- en samenzang. Aan deze avond werken mee: Andries Stigter, bas en Mark Brandwijk, orgel. We zingen in deze zangavond liederen in het teken van Passie en Pasen.

De zondagavondzang is bescheiden begonnen in 1981. Doch dit concept werd al snel overgenomen door de Evangelische Omroep en door veel kerken en koren in Nederland. Waar in vele kerken de zondagavondzang is gestopt, zijn wij dankbaar dat we altijd weer kunnen rekenen op veel zanglustigen. Ook deze avond rekenen we weer op een volle kerk.

We openen deze zondagavondzang met *'Op die heuvel daarginds'*, gevolgd door het lied *'Jezus, leven van ons leven'*. We zingen ook *'Christus, onze Heer, verrees'* en *'Liefde was het, onuitputt'lijk'*. Het koor zingt o.a. *'Lenten Meditation'*, en *'Halleluja, Lof zij het Lam'*. We sluiten de avond af met het bekende lied: *'U zij de glorie'*.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook

Galaconcert Arjan & Donij in Dordtse Trinitatiskapel

De prachtige historische Trinitatiskapel in Dordrecht huisvest op zaterdag 22 april een bijzonder galaconcert! Donij van Doorn reisde tot voor kort als sopraansoliste over de hele wereld, samen met André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest, is veelvuldig te zien op tv en zong voor grote zalen en stadions met vaak meer dan 10.000 concertbezoekers. Zij heeft een veelvoud van operarollen op haar naam staan en zong menig solo in de bekende oratoriumwerken. Doorleefde expressiviteit in prachtige melodieën en vocale virtuositeit kenmerken de optredens van Donij.

De zangeres wordt begeleid door pianist, organist en componist Arjan Breukhoven. In zowel klassieke als ook lichte muziek weet hij op unieke wijze solisten te begeleiden. Daarnaast zal Arjan natuurlijk ook enkele solo's spelen aan de vleugel en op het orgel. Een inspirerend musicus die traditionele muziek met de hedendaagse weet te combineren.

De gala in de Trinitatiskapel begint om 20.00 uur, de deuren gaan om 19.30 uur open. Kaarten kosten € 18,00 en zijn verkrijgbaar via <https://www.arjanbreukhoven.nl/agenda> en indien voorradig aan de deur van de kapel.

27
APRIL
BRADERIE
ZWIJNDRECHT

MISSIE
ZWIJNDRECHT

**HELP JIJ
MEE?**

DE LIEFDE VAN GOD
VERSPREIDEN OP KONINGS DAG?

Samen met diverse kerken in Zwijndrecht rond het thema "Jij bent geliefd". Door middel van leuke activiteiten, lekker eten en ludieke evangelisatie-acties willen we de bezoekers positief verrassen.

MELD JE VANDAAG AAN!
KONINGS DAG 23.NL

Koningsdag 2023

Help ons mee de liefde van God te verspreiden op Koningsdag! Dat doen we op 27 april samen met diverse kerken in Zwijndrecht rond het thema 'Jij bent geliefd'. Door middel van leuke activiteiten, lekker eten en ludieke evangelisatie-acties willen we de bezoekers positief verrassen. Help jij mee?

Er zijn diverse plekken waar je je voor aan kunt aanmelden, bijvoorbeeld voor evangelisatie, het kinderkwerk, horeca of afbouw.

Voor een volledig overzicht, informatie over tijden én aanmelden:

www.koningsdag23.nl

Voor vragen kun je een mail sturen naar mz.koningsdag2023@gmail.com

Door onze handen ineen te slaan kunnen wij Zwijndrecht bereiken!

Lokale proloog op het Herdenkingsjaar Slavernijverleden

RID organiseert afwisselende avond over slavernij en de kerk

De kerk en slavernij vormen een spannende combinatie. Profiteerde de kerk ervan, of droeg zij juist bij aan de afschaffing? Hoe zit dat in Dordrecht? En hoe ontstond black gospel, met liederen gebaseerd op hetzelfde geloof als dat van de slavenhandelaren?

Wie hier meer over wil weten, is donderdagavond 20 april van harte welkom in de Grote Kerk. Het Reformatie Instituut Dordrecht (RID) organiseert dan een proloog op het Herdenkingsjaar Slavernijverleden (1 juli 2023 – 1 juli 2024).

Medewerking wordt verleend door prof. dr. George Harinck, onder wiens leiding wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de rol van de protestantse kerk ten tijde van de slavernij. Rowan van der Stelt en Sidney Breidel belichten het koloniaal verleden van Dordrecht. Historicus Anthonie Golverdingen licht de relatie tussen christendom en slavernij toe. En er kan genoten worden van prachtige muziek, ten gehore gebracht door het (gospel)koor verbonden aan de Dordtse gemeente Christ Family Chapel.

Het beroemde Kam-orgel wordt bespeeld door Johan den Hoedt.

De avond op 20 april start om 20.00 uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een drankje met hapje.

Op 1 juli 1873, tien jaar na de afschaffing door Nederland, kwam de slavernij feitelijk ten einde. Dat is dit jaar 150 jaar geleden. Het Herdenkingsjaar Slavernijverleden staat niet alleen stil bij dit feit. Het geeft ook meer dan ooit ruimte aan bezinning, debat en mogelijk zelfs verzoening rond het slavernijverleden. Als erfgoedstichting wil het RID hieraan op plaatselijk niveau een bijdrage leveren.

Meer informatie:

Stichting Reformatie Instituut Dordrecht

E info@reformatieinstituutdordrecht.nl

M 06 513 22 813

Orgelconcert Jan Peter Teeuw op Koningsdag

Op donderdag 27 april (Koningsdag) geeft Jan Peter Teeuw traditiegetrouw een orgelconcert in de Ichthuskerk te Ridderkerk (Vlietplein 1). Hij zal dan het mooie Leeftang-orgel bespelen.

Op het programma staan uiteraard bewerkingen van vaderlandse liederen van diverse Nederlandse componisten (Zwart, Kee, Van der Maten). Daarnaast speelt Jan Peter werken van onder andere Bach, Händel, Whitlock, en de Nederlandse première van de Suite en La van D. Bédard. Het concert wordt afgesloten met een improvisatie en samenzang van het Wilhelmus.

Jan Peter Teeuw (1987) studeerde bij Johan den Hoedt en Arjen Leistra. Hij is kerkorganist in Ridderkerk. Regelmatig verleent hij zijn medewerking aan concerten, zowel als begeleider van koren en instrumentalisten alsook als solist. Orgelconcerten gaf hij behalve in Nederland ook in België en Duitsland. Van zijn hand verschenen bijna 50 bundels met instrumentale muziek, arrangementen en koraalbewerkingen voor orgel. De bewerkingen die Jan Peter schrijft worden regelmatig door andere musici uitgevoerd en opgenomen.

Het concert begint om 14.30 uur. De deuren gaan een halfuur voor aanvang open. Het is ook mogelijk om tijdens het concert in en uit te lopen.

De toegang is gratis. Wel is er een collecte bij de uitgang waarvan de opbrengst bestemd is voor het orgel- en pianofonds van de Ichthuskerk.

Na afloop van het concert zijn er cd's en bladmuziek van Jan Peter te koop.

Voor meer informatie: www.janpeterteeuw.nl. Allen van harte welkom!

INGEZONDEN



“London, the Great Musical Empire”.

Zaterdag 15 april verwelkomen wij de Van Swieten Society met het programma ‘London, the Great Musical Empire’.

Door de Industriële Revolutie, die begon in Engeland, was een van ‘s werelds rijkste middenklassen ontstaan en dit was de voedingsbodem voor het meest briljante en meest levendige muziekleven in Europa. Veel grote musici kwamen vroeger of later naar Londen en schreven er hun mooiste composities. Zaterdag 15 april. Aanvang: 16.00 uur. Dorpskerk, Kerkplein 13, 3342 BJ Hendrik-Ido-Ambacht. Toegang: € 10,-. Jongeren tot 18 jaar gratis. Nadere informatie: www.duyschot.nl. Facebook: Duyschot Concerten.

Oranjezangavond Bethelkerkkoor Zwijndrecht

Evenals vorig jaar organiseert het Bethelkerkkoor Zwijndrecht weer een Oranjezangavond. De avond zal in het teken staan van Koningsdag, met vaderlandse liederen en koorzang, met daarnaast ook aandacht voor 4 en 5 mei. Naast het Bethelkerkkoor zal medewerking worden verleend door de volgende musici en solisten: Johan Petersen (tenor), Carina Petersen-Bossenbroek (panfluit), Kees de Bruin (piano), Hugo van der Meij (orgel). De avond staat onder leiding van onze dirigent Wim de Penning. Het belooft weer een mooie avond in Oranjesfeer te worden!

We hopen u te ontmoeten op vrijdagavond 28 april. Locatie: Bethelkerk Rotterdamseweg 73 Zwijndrecht, aanvang: 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur.

De deurcollecte die gehouden zal worden ter bestrijding van de onkosten van deze avond bevelen we van harte bij u aan.

Graag tot 28 april.

Namens de Oranjezangavond Commissie,
Ans Groenendijk
Tel. 06 51553135

Samengaan

Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar.
Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand.

Redactie
Alex van Hengel, telefoon 078-6772660
Heleen Hoes
Hans Ouwerkerk
Vacant

Redactieadres
Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam
e-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl

Bezorging: Frans van der Heijden, 078-6772467
Correctie: Margot Walda

Advertenties en financiën
B.J. van den Bogaard, telefoon 078-6104121
Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen giften worden gestort op rekening:
NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan.

Druk
Drukkerij Verloop, Alblasserdam

Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek
Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur en e.v.t op afspraak in de Boomgaardkerk, Dorpsstraat 42a, 2995XH
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl
e-mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl
rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v.
Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek

Voorganger:
Ds. Sjaak Teuwissen
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Scriba:
Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,
tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl

Diaconie:
Frans de Jong, Sportlaan 43 2995 VN
Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl

Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 Rabo 0305 4267 37
ZWO Heerjansdam, rekening: NL65Rabo 0308 9128 45
Boomgaardkerk:
Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530
Dorpskerk:
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826
Kerk te Kijfhoek:
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht

Overige kerkelijke gegevens
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de website: www.kerkheerjansdam.nl