

Inleiding op de dienst

Op deze tweede adventszondag lezen we Lucas 1: 26 t/m 38; de bekende adventslezing over Maria die door de engel Gabriël wordt bezocht, en van hem krijgt te horen dat God in haar leven laat gebeuren wat Hij zijn volk heeft beloofd. Het is een complete verrassing voor haar. 'Verrast door Gods liefde' is het thema van deze dienst.

De kinderen vervolgen vandaag het adventsproject, dat op 27 november begon. We vieren vandaag het Heilig Avondmaal van onze Heer. Heerjansklank verzorgt extra muziek.

Liturgie:

Welkom & Mededelingen

Intredelied: NLB 433: 1, 'Kom tot ons de wereld wacht'

Moment van stilte - Bemoediging & Groet

Zingen: NLB 433: 2 'Kind dat uit uw kamer klein'

Adventskaarsen + gedicht

Zingen: NLB 433: 5 'Lof zij God in 't hemelrijk'

Inleiding op de dienst

Lied: Heerjansklank zingt 'Nieuwe wijn'

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kindermoment - Kinderlied: 'Wij zijn op weg naar Bethlehem'

Bijbellezing: Lucas 1: 26 t/m 38

Zingen: NLB 157-a: 1 t/m 4 'Mijn ziel maakt groot de Heer'

Preek: 'Verrast door Gods liefde'

Zingen: NLB 452: 1 en 3 'Als tussen licht en donker'

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed

Inzaming van de gaven: 1^{ste} Avondmaalscollecte t.b.v. stichting Mensenkinderen *

2^{de} collecte voor onderhoud gebouwen

Onderwijzing

Heerjansklank zingt: 'Aan uw tafel'

Inzettingswoorden

Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader

Vredegroet V: De vrede van Christus zij altijd met u.

Allen: En met uw geest

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Tijdens de communie zingt Heerjansklank 'Ik ben'

Dankgebed na de maaltijd

Slotlied: NLB 435: 1 en 2 'Hef op uw hoofden, poorten wijd'

Zegen

Antwoord op de zegen: NLB 435: 4 'Hef op uw hoofden, poorten wijd'



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris achter in de kerk.

***Bestemming collecte Heilig Avondmaal 4 december 2022**

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 4 december heeft de diaconie gekozen voor het project "bijenteelt voor arme gezinnen" in Armenië. Dit is een project van Stichting Mensenkinderen.

Veel mensen in Armenië leven in armoede en onzekerheid. Het afgelopen jaar is het aantal arme mensen enorm gegroeid door de coronacrisis. Veel mensen verloren hun baan of werk als dagloner en veel gezinnen voelen nog dagelijks de naweeën van de oorlog eind vorig jaar.

Met dit project wil Mensenkinderen met de hulp van een ervaren imker de mensen leren hoe ze bijen moeten houden. Voor € 572,- kunnen we één arm gezin vier bijenkasten en de nodige bijbehorende hulpmiddelen geven. Hiermee bieden we ze een kans op werkgelegenheid en een regelmatige bron van inkomsten. Doet U weer mee? Meer informatie kunt U vinden in de Samengaan van december. Bij voorbaat hartelijk dank!

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met Ds. G.J. van Beek uit Nieuw Lekkerland. Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst met proponent J. Sterrenburg.

'Kerkheerjansdam' op Kerstmarkt 9 december

Op vrijdag 9 december van 18 t/m 21 uur vindt de Kerstmarkt van de Heerjansdames plaats; rond de Kromme Nering bij de Dorpskerk.

"Kerkheerjansdam" is ook met een kraam aanwezig. O.a. met Kerstflyers,

waxinelichtjes, boekenleggers, boeken uit de 'minibibliotheek' bij de toreningang,

lekkers en een megagrote kerstpuzzel gemaakt van op te stapelen, met spray-paint bespoten verhuisdozen. Enkele vragen hierbij:

- Wie wil(len) mij in deze kraam vergezellen?
- Wie is handig met spray-paint en vindt het leuk om zo'n puzzel te (helpen) maken?

De laatste vraag is een open deur: komt u ook naar de Kerstmarkt, en loopt u dan niet stilletjes ons 'stalletje' voorbij?

Contact via ds. Sjaak Teuwissen, sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl / 06 - 20 50 30 99



Oproep Ambtsdragers

Onze gemeente, Heerjansdam/Kijfhoek, is al lang op zoek naar uitbreiding van de kerkenraad. Tot nu toe zijn er in de loop van de tijd nog geen aanmeldingen geweest uit de gemeente om een ambt te vervullen. Op dit moment is het zelf zo dat ambtsdragers, die willen aftreden, voor hun gevoel het ambt niet kunnen loslaten omdat er geen opvolging is. We naderen ook het moment voor sommige ambtsdragers dat zij, gezien de lengte van de tijd dat zij het ambt vervullen, *moeten* aftreden. Velen zijn in de loop van de tijd al eens gevraagd, maar misschien u/jij nog niet? Of misschien heeft u/heb jij inmiddels wel de tijd/mogelijkheid?

Daarom een dringende oproep:

Wij zoeken ambtsdragers:

- Een ouderling jeugd en/of jonge gezinnen (het kunnen ook twee mensen zijn waarvan 1 in de kerkenraad stapt)
- Ouderlingen voor het pastoraat en ouderling kerkrentmeesters.
- Diakenen.

U kunt zich melden of namen doorgeven aan de scriba.

scriba@kerkheerjansdam.nl of middels een briefje (Kersentuin 3)