

Liturgie:

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 46: 1 NB 'God is een toevlucht'

Bemoediging & Groet

Zingen: Psalm 46: 3 NB 'Kom en aanschouw'

Gebed van verootmoediging

Genadeverkondiging

Het grote gebod

Zingen: Hemelhoog 663 'Vader, ik aanbid U'

Gebed

Kindermoment - Kinderlied 'Vertrouw maar op God'

Schriftlezing: Handelingen 5: 12-21 en 27-42 (NBV)

Zingen: LvdK 244: 1 en 4 'Christus stoot de hemel open'

Verkondiging n.a.v. Handelingen 5: 38 en 39a

Thema: Raadspraak

Zingen: Weerklank 205: 1, 2 en 3 'Stroom o vloed van Gods genade'

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. ZWO 2. Onderhoud gebouwen

Zingen: Psalm 87: 3 en 4 'De hele wereld'

Zegenbede

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris achter in de kerk.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Agenda: Woensdag 2 november, dankstond voor gewas en arbeid, 19.30 uur.

Voorganger ds. J. Teuwissen. Volgende week zondag 6 november, 9.30 uur dienst met ds. J. Teuwissen. En 's middags om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met dhr. W. Wiersma.

ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

In het kader van Dankdag is het goed om onze dank tot uitdrukking te brengen voor wat wij als 'oogst' mogen benutten voor ons dagelijkse leven. De meesten van ons kunnen daar prima van leven, maar armoede komt vaker voor dan je denkt. Zeker in deze tijd is daarvoor meer aandacht nodig. Daarom zamelt de diaconie weer levensmiddelen in om deze beschikbaar te stellen aan de Voedselbank. Vorig jaar hebben wij ons speciaal gericht op vers fruit. De voedselbank heeft aangegeven dat er - meer dan vorig jaar - behoefte is aan houdbare levensmiddelen: groente en fruit in glas of blik, vis en vlees in blik (kinderen zijn dol op knakworstjes). Koffie, pasta en rijst zijn ook gangbare producten die mensen veel gebruiken. Graag ontvangen wij u in de Dorpskerk: Dinsdagavond 1 november van 19u tot 20u, Woensdagmorgen 2 november van 10 tot 11 uur en bij het binnenkomen voor de avonddienst van Dankdag.

Dankstond woensdag 2 november 19.30 uur

Dankbaarheid dat laat je zien. Dat geldt voor een Samaritaan die aan huidvraat leed, en die Jezus - de hem genas - komt bedanken. Dat geldt evenwel niet voor de negen anderen die tegelijkertijd zijn genezen. Anders dan deze man komen ze niet terug bij Jezus om Hem te bedanken. We lezen in deze dienst Lucas 17: 11 t/m 19; en denken erover na of en hoe wijzelf onze dankbaarheid uiten. Gaan we naar Degene of degene toe die ons helpt; en hoe snel ebt dankbaarheid weg? Net als vorig jaar maken we onze dankbaarheid tastbaar. In deze tijd waarin de voedselbanken meer cliënten en minder inkomsten krijgen, zamelen we ook dit jaar concreet in voor de Voedselbank Barendrecht. Zodat in de dienst een concrete 'wand van dankbaarheid' zichtbaar wordt.

<https://www.rechtstreex.nl/heerjansdam> en volkstuinvereniging 'Ons Genoegen' werken weer belangeloos mee. Jacky de la Mar maakt van wat wij inzamelen een symbolische 'wand van dankbaarheid'. Leo Kievit bespeelt in deze dienst het orgel. 'Dankbaarheid laat je zien': deelnemen aan een kerkdienst op woensdagavond is geen automatisme. Het is wel een bijzondere gelegenheid om dankbaarheid uit te drukken, tastbaar te maken en te ervaren. Hopelijk laat u, laat jij je zien.

Kinderdankdag-viering

Doe mee met de schoenendoosactie voor kinderen in Polen. Inleveren kan tot 15 november, maar te beginnen vanaf Dankdag: woensdag 2 november 14 uur, in de Dorpskerk. En doe dan vanaf ongeveer 14.15 uur mee met een bijzondere kinderviering met als thema **"Dankjewel zeggen"**

Dankjewel zeggen: dat kun je doen met woorden. Soms ook met een bloemetje of een cadeautje voor iemand die iets leuks of bijzonders voor je heeft gedaan. Maar hoe zeg je nu 'Dankjewel' tegen de Here God? Dat kan ook met woorden, in een dankgebed: Het kan ook door iets te doen voor iemand anders, en daarmee aan de Here God te laten zien: ik ben U dankbaar.

In deze dankdag-kinderviering gaan we 'dankjewel zeggen' tegen de Here God: met woorden in een dankgebed, met gezongen woorden in een lied; en eerder al - of juist later - door een schoenendoos mooi te maken en te vullen met spullen voor een ander kind die daar heel blij mee zal zijn. En we gaan er over nadenken aan de hand van een verhaal. Een verhaal over 10 mensen die een buitengewoon bijzonder cadeau van Jezus krijgen: ze zijn heel ziek maar Jezus maakt ze allemaal beter. Alleen: er is er maar eentje van de 10 die 'dankjewel' komt zeggen tegen Jezus.

Graag tot dan!

Maria Dramountanis, Jacco Steen (pianist), Jan en Sjanie Schop, ds. Sjaak Teuwissen

Dank je wel!



www.jabberje.nl ©2016 DAWM
Ik maak van vandaag bedankjesdag
want ik zit lekker in mijn vel.
Zo tover ik op ieders gezicht een lach
met een simpel dankjewel!