

Inleiding op de dienst. Op websites over feesten en partijen zijn adviezen in te winnen over gastenlijsten. Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen een A- en een B-lijst. Op de A-lijst noteren de gastgevers de mensen die ze liever op hun feest willen hebben dan de mensen op de B-lijst. In Lucas 14: 13 t/m 24 vergelijkt Jezus de toekomstige maaltijd in het Koninkrijk van God met iemand die een feestmaal geeft, maar tot zijn woede bemerkt dat zijn gasten van de A-lijst allemaal excuses hebben en niet zullen komen. Hij laat anderen in hun plaats uitnodigen. Het is deze zondag Israël zondag. Daar besteden we aandacht aan. En we hebben bijzondere gasten in de kerk: Hope Karangwa Munezero uit Ruanda, and Annah Makau uit Kenia: twee theologiestudenten die enkele maanden in Nederland verblijven in het kader van het internationaal uitwisselingsprogramma 'bridging the gaps' van o.a. de VU en PThU. Zie Samengaan en weekbrief. Ze zullen een bijdrage leveren aan deze dienst.

Liturgie:

Welkom & Mededelingen

Intredepsalm: NLB 98: 1 'Zing een nieuw lied voor God de Here'

Moment van stilte

Bemoediging & Groet

Vervolg NLB 98: 2 en 3 'Ja Hij is ons getrouw gebleven'

Inleiding op de dienst

Liederenblok;

Hemelhoog 263 'Hoor o Israël de Heer uw God is één God'

Hemelhoog 266 'Hoor Israël'

Hemelhoog 273 'Sta op o kind'ren van Israël'

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kindermoment - Kinderlied 'Vertrouw maar op God'

Bijbellezing: Lucas 14: 13 t/m 24 (NBV 21)

NLB 990: 1, 2, 3 en 6 'De laatsten worden de eersten'

Preek 'De genodigden van de B-lijst'

Lied: Psalm 146: 1, 4 en 5 'Zing, mijn ziel voor God uw Here'

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Enkele mededelingen

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk

Slotlied: NLB 802: 1, 3 en 6 'Door de wereld gaat een woord'

Zegen

Antwoord op de zegen: Hemelhoog 272 'Sjaloom chaverim'

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris achter in de kerk.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



“Apocalypse now...:

De eindtijd: al begonnen of toekomstmuziek (?)

Twee gespreksavonden

In de Bijbel gaat het regelmatig over de toekomst van de mensheid. Dat is met name het geval in profetieën, in sommige gelijkenissen van Jezus, en in het Bijbelboek Openbaringen. Sommige mensen denken, geloven of ervaren dat we anno nu in de eindtijd leven. Dit gevoel wordt concreet en versterkt door wereldwijde gebeurtenissen zoals de corona-pandemie en de oorlog in Oekraïne. Anderen staan daar heel anders in, want zijn epidemieën en oorlogen niet van alle tijden; of ze zijn nauwelijks met een onderwerp zoals dit bezig.

Op verzoek van enkele gemeenteleden beleggen we twee avonden om het onderwerp ‘eindtijd’ op de agenda te zetten. Op de eerste avond houdt ds. Leo van der Eijk een inleiding; hij is al lange tijd ingevoerd in dit onderwerp, heeft er veel over gelezen en preekt hier geregeld over. Na de inleiding is er gelegenheid tot vragen. Op de tweede avond gaan we verder in gesprek.

Aan het eind van de tweede avond inventariseren we of een vervolg wenselijk is. ds. Sjaak Teuwissen leidt beide avonden.

- Data: dinsdag 11 oktober en 15 november: van 20 tot ca 22 uur (19.45u inloop)
- Waar? In de Boomgaardkerk, Dorpsstraat 42a Heerjansdam
- Interesse? Stuur uiterlijk 7 oktober een bericht aan Jacky de la Mar jackydelamar@hotmail.com; GSM 06 - 57 16 66 13.
- Voorafgaand aan de tweede avond geven we lees- en kijktips.



Afbeelding: schilderij ‘het laatste oordeel’ van Hieronymus Bosch