

Inleiding op de dienst

De weg van het vertrouwen is vaak een smal pad. Vertrouwen moet groeien. Het kost tijd. Vertrouwen kan ook zomaar worden geschaad. 'Het komt te voet en het gaat te paard', zeggen we dan. Ook het vertrouwen op God is een smal pad. Wanneer we onszelf te groot en te belangrijk maken, wijkt het Godsvertrouwen en maakt het plaats voor vertrouwen in onszelf of in middelen die ons ter beschikking staan. Wanneer we echter te claimend om de nek van God hangen en willen dat Hij al onze behoeften en verlangens direct vervult is er evenmin ruimte voor het pad van vertrouwen. We willen dat God ons alle garanties geeft die we nodig denken te hebben en geven Hem nauwelijks ruimte.

Psalm 131 wil ons helpen om stil te worden en onze ziel tot rust te brengen. De psalm leert ons de weg van het volwassen vertrouwen: het begeren voorbij en hopen op de HEER.

Liturgie:

Stil gebed

Votum en groet

Intochtslied: NLB 978: 1, 3 en 4 'Aan U behoort, o Heer der heren'

Gebed om ontferming

Genadeverkondiging: Zingen NLB Psalm 103: 3 en 4

Leefregels: Efeze 4: 5 t/m Efeze 5: 2 (NBV21)

Gebed bij de opening van de Schriften

Kindermoment en kinderlied 'Dapper als David'

Schriftlezing: Psalm 131 NBV 2004 en NBV 2021 (in beide vertalingen)

Zingen: Hemelhoog 433 'Stil mijn ziel wees stil...'

Uitleg en verkondiging: 'Leven Lang Leren'

Muzikaal meditatief moment

Zingen: NLB Psalm 131: 1, 2 en 3

Inzameling van de gaven: 1. Kerkenwerk 2. Onderhoud gebouwen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: NLB 657: 1, 3 en 4 'Zolang wij ademen scheidt Gij in ons de kracht'

Zegen

Gezongen "Amen": NLB 415: 3 'Amen, amen, amen'.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris achter in de kerk.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Agenda: Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst met Ds. L. C. van der Eijk. En 's middag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.