

Deze maand o.a.

**Geschapen naar zijn
beeld**

**Van de bemanning
van De Manning**

**Uitnodiging
gemeenteavond**

**Jeugd & Gezin:
Overstapdienst**

**DE HEILIGE GEEST
OPENT ONS HART
VOOR HET WOORD
EN HET WOORD
OPENT ONS HART**

visje

WWW.VISJEPOSTERS.NL

juni
2022

jaargang 18
nummer 6

MEDITATIE

Geschapen naar zijn beeld.....

Vrij naar Genesis 1

Zo'n bekende uitdrukking, geschapen naar zijn beeld, of allemaal kinderen van een en dezelfde Vader, oftewel we horen allemaal bij Hem. En die uitspraken neem je tot je, behoren bij jouw denken, maar is dat wel zo? Vinden wij wel dat we allemaal kinderen van EEN Vader zijn? Echt? Hebben we niet iets van, tja dat zeg je zo makkelijk, maar intussen blijven we toch alles en iedereen in hokjes stoppen en denken, dat zijn nou niet mijn broeders en zusters. Zijn dat dan kinderen van een andere vader? Kinderen van de duivel (wat een beladen woord), kinderen van het kwaad? Mensen die, door wat voor omstandigheden ook, zo anders handelen dan wij gewend zijn, zo tegen onze normen en waarden ingaan, of sterker, die zo anders denken dat wij ons afvragen, staan zij buiten de wereld? Laat ik een paar voorbeelden geven:

"Hoe kan nou zo'n Poetin een oorlog beginnen tegen een broedervolk?" En hoe kan het nou dat door miljoenen Russen alles wat op de televisie verschijnt, voor zoete koek wordt aangenomen? Wij denken dan: "Onbegrijpelijk" en gaan verder, het staat zo ver van ons af. Nog een voorbeeld, weer een aanslag in een winkelcentrum in Amerika, weer 20 doden. We kijken ernaar, schudden onze hoofden en denken: "Dat heb je er nou van wanneer iedereen een wapen mag hebben en ook mag dragen." Hoofdschuddend keken we een tijd terug naar Amerika en met verbazing en verbijstering zagen we hoe in een toch westers land, de beschaving ver te zoeken was als je alles volgde wat Trump uitkraamde (hij was het ook die zei dat Poetin een nice guy was en een vriend). Of honderdduizenden doden, omdat de Braziliaanse president een covid-ontkenner bleek te zijn.

Dichter bij huis: wij spreken wat denigrerend over de groep mensen die zich 'Wappi's' noemen, zij die overal tegen zijn, tegen de regering, tegen overheidsbesluiten, tegen alle pandemie- maatregelen; ja sterker, zij geven aan dwars te zijn en als teken daarvan hangen ze de Nederlandse vlag demonstratief ondersteboven, blauw wit rood! Geef uw ogen maar eens de kost, ook hier in Heerjansdam.

Oftewel, allemaal anders, daar kan je toch moeilijk geen oordeel over hebben en alles af doen met 'kinderen van een Vader'? Zo verschillend? En toch, als we de Bijbel mogen geloven, nee moeten geloven, zijn alle mensen kinderen, ja schepselen van Hem die allemaal bij Hem mogen horen - en dan komt het- "wanneer zij belijden dat Jezus Christus onze Heer is en dat wij, via Jezus, alleen via Jezus, tot de Vader kunnen komen." Zo het daarin zitten? Want van al die andere mensen zijn er toch veel die ook belijden Christen, volgeling van Christus te zijn. Kijk maar naar Poetin, lid van de Russisch-Orthodoxe kerk, maar ook Trump, naar zijn zeggen een Christen en noem maar op! En terwijl ik dit schrijf, ben ik al aan het oordelen. Hoe kan nou zo iemand met zoveel bloed aan zijn handen zeggen Christen te zijn? Hoe kan die 'steenrijke' beweren Christen te zijn terwijl hij rijk geworden is door anderen uit te buiten? Als je op een school, of in een winkelcentrum zo maar mensen vermoordt, dan ben je, ondanks je eigen bewering, toch geen Christen?

Wanneer je het oude Testament openslaat en je leest een willekeurig Bijbelboek, dan overvalt je de gedachte dat het in die tijd net zo makkelijk moord en doodslag was, ook vrouwen en kinderen en al hun vee, uitgemoord! Ook in zijn Naam, zo lijkt het. Toen en nu, niks veranderd?

De leiders van toen gingen net zo in de fout als de tegenwoordige leiders, de geschiedenis herhaalt zich dus! Zijn we dan niks opgeschoten met al onze ontwikkelingen, onze waarden, onze beschaving, onze intelligentie en ons geld? Niks? Jawel, na het oude Testament kwam het Nieuwe Testament, het deel van de Bijbel waarin God tegen ons zegt: "Ik stuur mijn Zoon en wat je ook doet of gedaan hebt, hoe verknipt je ook lijkt, welke gruwelen je hebt veroorzaakt, Hij kan alles goed maken, Hij, Jezus, kan je bij Mij brengen, bij Mij, thuis."

En dat is dus het kenmerkende verschil: in het Oude Testament kwam alles over de wereld, niks te kiezen, maar in het nieuwe Testament mogen we kiezen!!

Kiezen Hem, Jezus, te volgen, met vallen en opstaan weliswaar, met heel diep vallen maar Hij is erbij en als we **oprecht** Hem erkennen als de Zoon van God en echt bij God willen horen, wanneer we hier alles wat we opgebouwd (of afgebroken) hebben, moeten loslaten en zoals ons is voorgehouden, voor Zijn Stoel staan, dan wijst God ons, op basis van het feit dat Hij zijn eniggeboren zoon ons gegeven heeft, NIET af, hoe fout we ook zijn geweest. Dan zijn we hoe dan ook weer kinderen van één Vader.

Moeilijk te geloven he?

Toch is het ons beloofd!

Halleluja!

Hans P. Ouwerkerk

BIJBELLEESROOSTER VOOR JUNI

za 4 jun	Jeremia 45:1-5	Baruch blijft behouden
zo 5 jun	Psalm 147	Pinksteren - Zing een lied
ma 6 jun	Lucas 7:18-35	Vol verwachting
di 7 jun	Lucas 7:36-50	Geven en vergeven
wo 8 jun	Psalm 105:1-22	Geschiedenis
do 9 jun	Psalm 105:23-45	...van trouw
vr 10 jun	Lucas 8:1-8	Zaaien en oogsten
za 11 jun	Lucas 8:9-21	Betekenisvol
zo 12 jun	Psalm 135	Trinitatis - Groot is de HEER
ma 13 jun	Lucas 8:22-39	Volgelingen dichtbij en op afstand
di 14 jun	Lucas 8:40-56	Aanraking
wo 15 jun	Lucas 9:1-9	Uitzendprogramma
do 16 jun	Lucas 9:10-17	Het broodnodige
vr 17 jun	Lucas 9:18-27	Imago-onderzoek
za 18 jun	Lucas 9:28-36	Hoog bezoek
zo 19 jun	Lucas 9:37-45	Verborgene betekenis
ma 20 jun	Lucas 9:46-50	Klein is groot
di 21 jun	2 Korintiërs 8:1-9	Blink uit
wo 22 jun	2 Korintiërs 8:10-15	Evenwicht
do 23 jun	2 Korintiërs 8:16-24	Enthousiast bezoek
vr 24 jun	2 Korintiërs 9:1-15	Zaaien en oogsten
za 25 jun	2 Korintiërs 10:1-11	In woord en daad
zo 26 jun	2 Korintiërs 10:12-18	Binnen Gods grenzen
ma 27 jun	2 Korintiërs 11:1-15	Schijnapostelen
di 28 jun	2 Korintiërs 11:16-29	Ironische Paulus
wo 29 jun	2 Korintiërs 11:30-12:10	Kracht in zwakte
do 30 jun	2 Korintiërs 12:11-21	Ouders sparen voor de kinderen
Vr 1 jul	2 Korintiërs 13:1-13	Onderzoek jezelf
za 2 jul	Lucas 9:51-62	Goed te volgen?
zo 3 jul	Lucas 10:1-16	Herauten
ma 4 jul	Lucas 10:17-24	Het belangrijkste effect



KERKDIENTEN IN JUNI



Dorpskerk	Kerk te Kijfhoek	
5 juni Pinksteren		
9.30 u. Ds. J. Teuwissen Knd Oppas Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk	15.00 u. Ds. L. Antes Ridderkerk Collecte: Kerkenwerk	
12 juni		
9.30 u. Ds. J. Teuwissen Knd. Oppas Collectes: 1. Kerkenwerk 2. Onderhoud gebouwen		
19 juni		
9.30 u. Ds. J. Teuwissen Knd. Oppas Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk	15.00 u. Ds. A. Groen Rijsoord Collecte: Kerkenwerk	
26 juni		
9.30 u. Ds. J. Teuwissen Viering Heilig Avondmaal Knd. Oppas Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen		9.30 u. Meeting
3 juli		
9.30 u. Anders dan Anders dienst Knd. Oppas Collecte: 1. Onkosten ADA- diensten 2. Onderhoud gebouwen 3. Jeugdwerk	15.00 u. Dhr. W. Wiersma Collecte: Kerkenwerk	
Dorpskerk	Kerk te Kijfhoek	

Met het oog op de zondag – Dorpskerk

Inleiding op de Pinksterdienst 5 juni, Dorpskerk

Het Bijbelse Pinksterfeest is een feest van de taal. Als een soort tegenbeeld van de taal-verwarring die optreedt na de torenbouw van Babel, doet zich een wonderbaarlijke 'taal-ontwarring' voor. Jezus' leerlingen, bezield door de Heilige Geest, spreken op luide toon in vreemde talen, en alle aanwezigen horen hen spreken in hun eigen taal. In deze dienst doen we een poging om iets van de taal van Pinksteren, de taal van de Geest te verstaan en te vertalen naar ons eigen bestaan. Is de taal van de Geest in ons eigen bestaan nagenoeg verstomd, of kan ze ook nu nog en bij ons als levende taal tot klinken komen? Hoe dan, en wat betekent dat dan? Het klinkt misschien nog als vaagtaal, maar het blijkt heel concreet uit te werken.

We lezen uit Genesis 11: 1 t/m 9 (Babel) en Handelingen 2: 1 t/m 13 (de komst van de Heilige Geest). Het thema van de dienst luidt 'de taal verstaan'. Vanzelfsprekend zullen er vurige liederen klinken. Ellen Pons bespeelt het orgel; en onze jongerenband verleent muzikale medewerking.



Inleiding op de 'Zondag voor de vervolgte Kerk' 12 juni, Dorpskerk

De kerk wiens 'verjaardag' we met Pinksteren vieren, en die sindsdien onafgebroken is blijven groeien, is vanaf het begin óók een Vervolgde Kerk. Haar bestaansrecht wordt voortdurend en steeds weer bestreden, gelovigen wordt geloven en leven moeilijk of onmogelijk gemaakt.

Op 12 juni staan we in de dienst stil bij de Vervolgde Kerk. Met behulp van materiaal van Open Doers geven we invulling aan de dienst. We bidden voor een aantal concreet te noemen medechristenen in diverse buitenland. Het thema luidt 'familie van de Here Jezus'. We zullen zien op wat voor manier Jezus zijn familie definieert en wat dat betekent voor de kerk wereldwijd, de kerk dichtbij, en voor ons zelf. De dienst wordt mede voorbereid met diaken Hans van den Berg, Jacco Steen bespeelt de toetsen.

Inleiding op de dienst van 19 juni

Kinderen in groep 8 van de basisschool staan op een omslagpunt in hun leven, ze zijn klaar om de bredere wereld in te trekken, dat van het voortgezet onderwijs, vaak veel verder weg van huis dan de basisschool. We markeren dat in de overstapdienst op 19 juni.

De wijde wereld: als kerkelijke gemeente maken we deel uit van het wereldwijde Lichaam van Jezus Christus. Een lichaam dat ook geschonden wordt, vervolgd, pijn gedaan. We staan er op de 'zondag van de vervolgte kerk' (12 juni) bij stil, in de Nacht van Gebed (vrijdagavond 17 juni) en ook in



dezelfde (overstap-)dienst van 19 juni komen we er nog eens op terug; specifiek in de gebeden en via een schrijfactie voor de vervolgde Kerk.

Uitgezonden, de wijde wereld in: het overkomt Jezus' leerlingen als Hij ze in Mattheus 28: 16 t/m 20 toespreekt en aanspreekt in wat wij het 'zendingsbevel' zijn gaan noemen. Het wegzenden is niet een wegsturen zonder verdere betrokkenheid van Jezus, het is geen 'zoek het maar uit'. Want al lijkt het een tegenstelling: Hij reist zelf mee, Hij blijft er bij. Het is op weg gaan zonder afscheid. Dát is het thema van deze zondag: 'op weg gaan zonder afscheid', en we verbinden dat aan de overstap van onze achtste groepers; én aan Open Doers en de Nacht van Gebed
Leo Kievit bespeelt het orgel. Diverse achtste groepers werken mee; evenals Heleen Hoes van de Kindernevendienst-Plus.



Inleiding op de dienst van 26 juni

Het leven van de eerste christelijke gemeenschap klinkt bijna te mooi om waar te zijn: zó eendrachtelijk, zó gemeenschappelijk, zó bereid om alles samen te delen. Het *is* te mooi om waar te zijn. Het onderling vertrouwen wordt ruw beschaamd als Ananias en Saffira doen voorkomen dat zij de opbrengst van een stuk land helemaal ten goede laten komen aan de gemeenschap, maar heimelijk een deel voor zichzelf achterhouden. Ze hadden de grond gewoon zelf kunnen houden, geen probleem. Ze hadden openlijk een deel kunnen schenken, een deel voor zichzelf kunnen houden; niet conform de gemeenschappelijke idealen, maar overkomelijk. Maar door ronduit te liegen en te bedriegen, bedriegen ze méér nog dan de geloofsgemeenschap, God zelf. Het kost hen het leven.

Onderling vertrouwen is een van de pijlers waarop een gemeenschap rust, of het nu een gezin betreft, een andersoortig huishouden, of de gemeente van Jezus Christus. Spanning ontstaat als dat vertrouwen wordt beschaamd.

We staan stil bij het eigene van een christelijke geloofsgemeenschap, in Handelingen, en in het hier en nu. We maken onze geloofsgemeenschap tastbaar als we met elkaar het Brood en de Wijn delen, verwijzend naar het Lichaam en het Bloed van onze Heer Jezus Christus, het hoofd van het huisgezin dat we 'kerk' noemen.

Welkom, 26 juni, in de Dorpskerk. We lezen Handelingen 4: 32 t/m 37 en 5: 1 t/m 11. Het thema luidt 'al is de leugen nog zo snel...'. Jacco Steen bespeelt het orgel en we vieren het Heilig Avondmaal van onze Heer.

Ds. Sjaak Teuwissen



SENIORENVERJAARDAGEN

Tineke Brinkman-Heijboer, Molenweg 62a, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078 – 677 26 17

Verjaardagen in juni

Verjaardagen eerste week juli

Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!

Vriendelijke groet,
Tineke Brinkman
Tel. 078 – 677 26 17
Emailadres: tinebrinkman@hetnet.nl

Huwelijksjubilea



Protestantse Gemeente Heerjansdam – Kijfhoek
Kinderlied van de maand juni



'Kom aan Boord'



Van 29 mei t/m 26 juni is het kinderlied van de maand: 'Kom aan Boord'. De tekst is van Ron Schröder & Marianne Busser, de muziek van Lydia Zimmer. Het lied werd in 2002 uitgebracht via Celmar Music. Via dit vrolijke lied nodigen we iedereen uit om deel uit te maken van die wonderlijke gemeenschap van de Ene, onze

God, wie of wat je ook bent. Het lied staat o.a. in de bundel Hemelhoog als nummer 356, en in de bundel Oke4Kids als nummer 5. Ds. Sjaak Teuwissen, in samenwerking met Heidi Treurniet (Kindernevendienst)



Een selectie van de vele varianten van het lied 'kom aan boord' op youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg> (stilstaande afbeelding van water met tekst)

<https://www.youtube.com/watch?v=XeDHM7ccnTk> (videoclip, met diverse foto's, met tekst)

<https://www.youtube.com/watch?v=bxOr6Q3CTRk> (instrumentaal, als karaoke-versie)

<https://www.youtube.com/watch?v=k6loCA6OC4> (gebarentaal-versie)

Kom aan boord

pak die uitgestoken hand

voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar
aan boord!

voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar
aan boord!

kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde

kom aan boord
...(2x)



Kom aan boord

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser

Muziek: Lydia Zimmer

♩ = 74

G G/F#

1. Voor de zie - ken, voor de ar - men, voor de
meis - je dat blijft den - ken: "Al - les

E_M⁷

2

men - sen met ver - driet, voor het
gaat bij mij steeds mis." Voor de

A_M⁷

3

kind dat blijft pro - be - ren maar toch
jon - gen die al va - ker uit de

D_{sus4} D

4

denkt: "Het lukt me niet." Voor de
boot ge - val - len is. Voor het

G G/F#

5

zwer - ver die moet zwer - ven en geen
kind - je dat nog nooit van trouw of

E_M7 / **D** **A_M7** **A_M7/G**

plek heeft waar hij hoort is er al-tijd nog die E - ne en die
 lief - de heeft ge-hoord

C/F **D_{sus4} D** **E_M7**

roept: "Kom maar aan boord!" Kom aan boord ook voor

C **D** **G** **E_M7**

jou is er een plek - je waar je hoort. Laat de

C **D** **G** **E_M7**

hoop niet lan - ger va - ren. Kom aan boord, sta niet

D/F# **G** **A_M7** **G/B**

doel-loos aan de kant want er is een hart vol lief - de: pak die

C **G**

uit-ge-sto - ken hand. 2. Voor het

VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING

Wat is er sinds de laatste deadline van *Samengaan* weer veel bijzonders gebeurd binnen onze kerkelijke gemeente, en binnen het dorp Heerjansdam. Zo was na twee jaar eindelijk de grote tent middenin het dorp weer terug van weggeweest, en maakten wij als gezin mee waar heel Heerjansdam zo trots op is. En wat deed de zogeheten 'Spetterende Zondagmorgen' in – en b́uten - de tent op 24 april haar naam eer aan. De foto's, die nog ńet meekonden in de vorige editie van dit blad, spreken boekdelen. Intussen heeft de werkgroep 'kerk naar buiten', die dit heeft voorbereid en gecoördineerd, haar bevindingen gepresenteerd op een teamdag in Soesterberg in het kader van mijn nascholing, waar ook de teams van ruim 20 collega's uit den lande zich presenteerden. Terugkoppeling naar de kerkenraad van het kerk naar buiten-traject volgt nog. In de week na de meivakantie vond de Avondvierdaagse plaats. Leuk om mee te maken, en daarin veel gemeenteleden – van schoolgaande kinderen en hun ouders tot mensen van seniorenleeftijd – tegen te komen. Ook langs de kant van de weg, in het bijzonder op vrijdag. Op 10 mei genoten velen van de avond 'vele handen maken licht werk'. Diverse vacatures zijn intussen ingevuld. Maar mensen met talent, die hun steentje willen bijdragen aan onderdelen van onze gemeente, blijven van harte welkom. Op www.kerkheerjansdam.nl staat onder 'kerk in Heerjansdam' en 'vacatures' de vacaturekrant weergegeven; deze blijft ook via de mail beschikbaar: scriba@kerkheerjansdam.nl. Voor onze gezond functionerende gemeente blijft het van belang dat we meedoen.



Ze dachten er vanwege corona tussendoor te glippen, maar natuurlijk stonden we graag stil bij een buitengewone mijlpaal. Vorig jaar was ons kostersechtpaar Sjanie en Jan Schop 50 jaar in dienst als kosten. Tijdens de meer dan gezellige gemeenteborrel op 13 mei kwam voorbij corona alsnog het moment om dit te markeren. Voorzitter Gertjan Roobol sprak hen lovend toe, speldde ze een bijpassend speldje op, en ze ontvingen een oorkonde en bloemen. Dit alles tot complete verrassing van Sjanie en Jan.

Wim Wiersma weg

'Wim Wiersma weg', dat waren de woorden die door mijn hoofd maalden, nadat Wim me vertelde dat hij een andere baan heeft aanvaard [hij vertelt daar ook zelf over, elders in *Samengaan*]. Wim, van harte gefeliciteerd met je nieuwe functie als geestelijk verzorger bij het Leger des Heils in Rotterdam. Het is opnieuw een baan die je op het lijf is geschreven. Wat een geluk voor je nieuwe werkgever en voor de mensen die daar aan je worden toevertrouwd dat jij hun geestelijk verzorger wordt.

Tegelijkertijd: wat enorm jammer voor ons als Protestantse Gemeente Heerjansdam/ Kijfhoek. Wie Wim meemaakt als voorganger in kerkdiensten, als leerkracht die telkens weer verfrissend catechese verzorgt op De Rank, als luisterend oor met een groot en kundig pastoraal hart, als betrokken voorganger bij uitvaarten, kan niet anders concluderen dat dat we geluk hebben Wim een aantal jaar in onze gemeente als kerkelijk werker in ons midden te hebben gehad. Ik ga onze collegialiteit – die er vanaf het allereerste contact was – onze fijne samenwerking, onze goede en vriendschappelijke gesprekken enorm missen.

Afwezig

In de maand juni ben ik in verband met nascholing afwezig op vrijdag 3, vrijdag 24 en zaterdag 25 juni. Verder ben ik van 1 t/m 3 juli afwezig.

Pinksteren

Op het moment dat *Samengaan* in de brievenbus valt, is Hemelvaartsdag gepasseerd en leven we toe naar Pinksteren. Pinksteren noemen we ook wel de ‘verjaardag van de kerk’. Want de Kerk - vernoemd naar onze Heer Jezus Christus – begon feitelijk pas na zijn aardse leven en zijn opstanding. Onze Heer is niet in letterlijke zin de stichter. De kerk wordt ‘geboren uit Geest en uit water’ op de 50^e dag van zijn opstanding; toen op die bijzondere Pinksterdag, waarop de Heilige Geest over de apostelen werd uitgestort, na de indrukwekkende preek van Petrus zo’n drieduizend mensen zijn woorden aanvaardden, en zich lieten dopen (Handelingen 2: 41).

Meer dan Kerst, meer dan Pasen, meer dan Hemelvaart, is Pinksteren een ‘ongrijpbaar’ feest. Vraag een gemiddelde Nederlander wat we met Pinksteren vieren, en het blijft stil. Hoe leg je Pinksteren uit aan een kind? Een liedtekst die wat mij betreft toch op een aanstekelijke wijze weet aan te raken wat er met Pinksteren aan de orde is – daar en toen, en hier en nu – is ‘de wind steekt op’ van Sela.

De wind steekt op
De wind steekt op
Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

(Tekst: Hans Maat © 2013 Stichting Sela Music; zie ook <https://www.sela.nl/liederen/102/de-wind-steekt-op.html#video>)

Ik wens ons allen een vurig Pinksteren, waarop we worden aangestoken door Gods Geest die als de wind ons leven binnen en open-waait.

Ds. Sjaak Teuwissen

LEDENADMINISTRATIE

Ingekomen berichten van 21 april 2022 tot en met 20 mei 2022

Ingeschreven

Overleden

Uitgeschreven

Verhuizing

Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop, ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl



KERKRENTMEESTERLIJK JOURNAAL

Oud papier

Hierbij een nieuw stukje rooster voor het ophalen van al ons oude papier, in de wetenschap dat de stappentellers flinke uitschieters gaan maken. Door de mannen en vrouwen achter de 'vuilniswaggen' helpen we ook met elkaar mee aan een stukje duurzaamheid in onze gemeente. Mooi ook dat het loont, doordat oud papier ook nog geld in het laatje brengt.

18 juni

Bert Schop
Kees-Jan Visser
Anja Rijdsdijk-Schilt
Frank Rijdsdijk

16 juli

Chris Bijlsma
Frank van der Noll
Gert Jan Bloem
Hans van Os

Als uw papierbak op tijd aan de straat stond, maar om ongeveer 11.15 uur nog niet geleegd is, kunt u bellen met nummer 06-51216503. Hopelijk kan uw bak alsnog geleegd worden.

Een vriendelijk, doch zeer dringend verzoek van uw papierinzamelaars om de kartonnen dozen die niet in de papierklike passen te verkleinen tot een afmeting waarmee ze door de gaten van de vuilniswagens kunnen. Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Chris Grootendorst

Verantwoording collectes en giften april 2022

3 apr. Diaconie	€ 120,10
Jeugd	€ 75,90
10 apr. Kerk	€ 174,30
Diaconie	€ 138,67
14 apr. Diaconie Avondmaal	€ 110,45
Kerk	€ 59,25
17 apr. Kerk	€ 329,50
Diaconie	€ 254,05
25 apr. Kerk Tentdienst	€ 341,55
Onderhoud	€ 128,00

In apr. ontv. coll. via Bank deel Diaconie € 190,49
deel Kerk € 353,78

Giften voor kerk via W. Wiersma	€ 20,00
voor diaconie avondmaal	€ 100,00 (50+50)
voor bloemenfonds via F. Huizer	€ 50,00
Bloemenbusjes febr./mrt.	€ 12,02
Zendingsbussen febr./mrt.	€ 11,70

Opbrengst oud papier: mrt. 9,8 ton € 320,24
apr. 8,6 ton € 299,16

Een ieder bedankt voor haar/zijn inbreng.
Jan Schop, penningmeester

Samengaan juni 2022



Gemeenteavond 21 juni Dorpskerk, 20.00 uur

Op 20 april is een gemeenteavond gehouden over de toekomstvisie rondom onze gebouwen. Hierover heeft u in *Samengaan* van mei het verslag kunnen lezen. In de afgelopen tijd is er druk vergaderd door kerkenraad en het college van kerkrentmeesters over hoe nu verder. Alle ingebrachte opmerkingen, bevindingen, wensen en ideeën vanuit de gemeenteavond zijn meegenomen in de verdere planvorming. Hieruit is een plan 1A voortgekomen. In de kerkenraadsvergadering van 19 mei is dit nieuwe voorstel ingebracht door de kerkrentmeesters. Besloten is om een gemeenteavond te beleggen op 21 juni om u als gemeente te informeren over dit plan. We zullen de tijd tot dan gebruiken om dit plan verder uit te werken zodat u zo goed mogelijk geïnformeerd kunt worden.

Daarom hierbij de uitnodiging voor jong, jongvolwassen, middelbare leeftijd, ouder tot hoog bejaard, kortom iedereen, om dinsdag 21 juni om 20.00 uur de gemeenteavond in de Dorpskerk bij te wonen waarop we iedereen willen bijpraten over dit plan.

Uw kerkrentmeesters



Givt-app

Beste gemeenteleden,

Misschien ken je het inmiddels al en gebruik je Givt al als geefmiddel voor de collectes in onze gemeente. Misschien ken je Givt nog niet, of heb je wel eens van Givt gehoord maar ben je nog geen gebruiker van de Givt-app. Hoe dan ook, we vertellen je graag meer over het gemak en de voordelen van geven met de Givt-app.

Onze gemeente gebruikt sinds kort Givt. Dat betekent dat je met de Givt-app mee kunnen doen aan de collecte, wanneer je maar wilt. Of je nu in de kerkzaal zit of vanaf huis de dienst mee beleeft. Je downloadt de app, registreert je eenmalig en je bent klaar om met Givt mee te doen aan de collecte.

Op het moment van geven bepaal je de hoogte van je gift/giften. Je bent dus niet beperkt door wat je aan kleingeld hebt of het aantal collectebonnen dat je beschikbaar hebt. Verder heb je met een druk op de knop een overzicht van al je gedane giften in je mailbox, makkelijk voor het opvoeren van je giften bij de belastingaangifte. En ook niet onbelangrijk, je bent als gever altijd anoniem.

Hoe werkt het?

Download de Givt-app (gratis) en registreer je en je bent klaar voor gebruik! Wanneer je de app gaat gebruiken om te geven:

1. Open de app

2. Je komt direct in het geefscherm. Hier geef je aan wat je wilt geven. Zijn er meerdere collectedoelen? Klik op +collecte toevoegen en geef aan wat je voor het 2e en eventueel het 3e doel wilt geven

3. Kies hoe je wilt geven (dat kan op 4 manieren)

- Geven via een collectemiddel (de collectezak, -schaal of -mand): beweeg je telefoon langs het collectemiddel en je kunt je telefoon weer opbergen
- QR code: er opent een camerascherm, scan de QR-code en je kunt je telefoon weer opbergen
- Lijst: kies de kerk uit de lijst, klik op de naam van de kerk en je kunt je telefoon weer opbergen
- Locatie: kies voor geven op locatie en bevestig dat je aanwezig ben in de locatie die op je scherm verschijnt, en je kunt je telefoon weer opbergen.

Heb je een vraag of kom je er niet helemaal uit? Neem dan gerust contact op met Hannelore van der Maas (hannelore.vandermaas@outlook.com), zij helpt je graag een handje.

BERICHTEN

Afscheid

Afscheid nemen is nooit fijn. Dat merk ik nu ik een afscheidwoord schrijf in *Samengaan*. Zelf heb ik wel al een tijdje aan het idee kunnen wennen, aangezien de kerkenraad mij vorig jaar, na drie jaar werken, heeft verzocht of ik voorzichtig zou willen uitkijken naar een andere baan. Ik kreeg daarvoor de tijd tot eind 2022. Gelukkig is het mij binnen de tijd gelukt om aan deze wens te voldoen. Met ingang van 1 juli hoop ik aan de slag te gaan bij het Leger des Heils in Rotterdam als geestelijk verzorger.

Vanaf mijn aanstelling in september 2018 heb ik met veel vreugde en diepe dankbaarheid mijn werk gedaan. In Heerjansdam, Kijfhoek en Barendrecht ontmoette ik uiterst vriendelijke, warme en betrokken mensen, bij wie de deur altijd voor me openstond. Het meeleven met mij en mij gezin in moeilijke momenten heeft me heel goed gedaan. Heerjansdam was voor mij een heel fijne werkplek. De samenwerking met ds. Johan Breure, ds. Laurens Korevaar en nu ook met ds. Sjaak Teuwissen was goed en zeer plezierig. Ik heb veel van hen geleerd.

Gemeente en kerkenraad wil ik van harte bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik wil u allen de zegen en troostvolle nabijheid van God toewensen.

Het ga jullie allen goed!

Liefdevolle groet,

Wim Wiersma

Cort van der Lindenlaan 12

3362 CC Sliedrecht

E-mail: willemwiersma1972@gmail.com

Telefoon: 06- 13857962



DIACONIE

Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: mei 2022

Bloemendienst;

12-05-22 Ontvangen via € 20,-

Bloemenbusjes april. € 11,70

Alle gevers hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Namens de diaconie.

Jan de Jong



De heer H. den Otter uit Barendrecht heeft aangegeven om gezondheidsredenen te willen stoppen met het bezorgen van de bloemen uit de kerk.

Wij willen hem hartelijk bedanken voor alle jaren waarin hij deze taak met veel toewijding voor onze gemeente heeft gedaan.

Gelukkig wil Anja Rijdsdijk de taak van de heer Den Otter overnemen. Anja, van harte welkom bij de bloemendienst!

Hartelijke groet,
Marijke Huizer

Avondmaalscollecte 26 juni

De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 26 juni, net als die van 14 april, bestemd voor een project van *Mensenkinderen*. Het gaat om opstarten van tarweteelt voor arme gezinnen in Armenië.

Armenië op de kaart



Interessante weetjes

Armenië ligt op 4500 km rijden van Nederland en ligt nog voorbij Turkije.

Armenië was in het jaar 301 het eerste land ter wereld dat het christendom als staatsreligie aannam, maar is nu nog waarschijnlijk het meest bekend vanwege het conflict rondom Nagorno-Karabach.

Situatie

Veel mensen in Armenië leven in armoede en onzekerheid. Het afgelopen jaar is het aantal arme mensen enorm gegroeid door de

coronacrisis. Veel mensen verloren hun baan, of werk als dagloner en veel gezinnen voelen nog dagelijks de naweeën van de oorlog eind vorig jaar. Duizenden mannen zijn gesneuveld, velen van hen waren de enige kostwinner in het gezin.

Project

Landbouw is een belangrijke bezigheid en inkomstenbron voor veel Armeense gezinnen die op het platteland wonen. Maar vanwege de armoede hebben veel gezinnen moeite om te kunnen starten met de landbouw, want je moet zaden, meststoffen, brandstof en dergelijke aan kunnen schaffen. Met dit project wil *Mensenkinderen* graag dertig gezinnen in de regio Tavush helpen met herfsttarwe, een soort die goede opbrengsten laat zien in het Armeense klimaat.

Een van die gezinnen is de familie Ginoyan. Armen (38) en zijn vrouw Angin (34) hebben drie kinderen. Grootmoeder Silva (63) woont ook in het dorp.

Het gezin leeft nu van de groenten die ze zelf verbouwen en ze hebben een koe.

Armen wil graag deelnemen aan het tarweproject. Met de opbrengsten hebben ze straks hun eigen graan en veevoer. En een inkomen waarmee hij zijn schuur kan opknappen zodat hij er een tweede koe bij kan nemen.

Collectiedoel

Voor € 775,- kunnen we een arm gezin zoals de familie Ginoyan helpen hun eigen tarwe te verbouwen.



Helpt u mee om deze handen te vullen met eigen-verbouwde tarwe?

Namens de diaconie,
Hans van den Berg

Nacht van gebed voor de vervolgte kerk

Eén nacht wakker blijven om te bidden voor de vervolgte kerk, dat is wat 17 op 18 juni op verschillende plaatsen in Nederland en België gebeurt. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland en België.

Net als enkele jaren geleden willen we in Heerjansdam ook weer met de Nacht van Gebed meedoen met een ingekort programma. Dat programma zal er (onder voorbehoud) zo uit gaan zien:

Datum: 17 juni 2022	Locatie: Dorpskerk, zij-ingang.
20.45u. Zaal open	Ontvangst met koffie, thee en fris
21.00u. Opening	Welkom, gebed, kennismaking en uitleg over het programma
21.15u. Libanon	Video (4 minuten), informatie, gebedsronde
21.45u. Noord-Afrika	Video (6 minuten), informatie, gebedsronde
22.15u. Afghanistan	Video (2 minuten), informatie, gebedsronde
22.45u. Pauze	Tien minuten pauze
22.55u. Colombia	Video (5 minuten), informatie, gebedsronde
23.25u. Noord-Korea	Video (4 minuten), informatie, gebedsronde
00.00u. Afsluiting	

Open Doors verschaft voldoende achtergrondinformatie met een video per land *en* dank- en gebedspunten in een gebedshandboekje. We hopen dat u zich deze avond wilt aansluiten in gebed en om alles in goede banen te leiden en voldoende materiaal te hebben, vragen we u zich zo spoedig mogelijk bij ondergetekende aan te melden.

Graag nodigen we hierbij iedereen ook uit om zondag 19 juni mee te doen met de schrijfactie voor de Vervolgde Kerk. Hiervoor is aanmelden niet nodig en de diaconie zal zorgen voor kaarten en achtergrondinformatie.

Meer algemene informatie over Open Doors en de acties vindt u op www.opendoors.nl

Namens de diaconie,
 Hans van den Berg
 e-mail: diaken_hans@kpnmail.nl (let op het "lage streepje" => diaken_hans)
 telefoon: 078 677 2877



Jeugd & gezin

Wetenswaardigheden, tips en ervaringen rond het jeugdwerk in onze gemeente



Aandacht voor eindexamenkandidaten

In mei waren de Centrale Examens. Een aantal jongeren uit onze gemeente deden examen en zijn nu in afwachting van de uitslag. We hopen dat jullie komende periode allemaal goed bericht zullen krijgen en geslaagd zijn. En daarna lekker kunnen genieten van een welverdiende vakantie.

BBQ Leiding Jeugdwerk

Op zaterdag 18 juni is de jaarlijkse BBQ voor alle leiding in het jeugdwerk van onze gemeente gepland. We zijn blij dat we de tuin van onze dominee daarvoor weer mogen gebruiken. We hopen dat er veel leiding aanwezig zal zijn zodat we er een gezellige avond van kunnen maken ter afsluiting van dit seizoen jeugdwerk.





Vacatures in het jeugdwerk

Op 10 mei was er de ontmoetingsavond 'vele handen maken licht werk' m.b.t. vacatures in de kerk. O.a. de kinderoppas heeft daar een presentatie gegeven en staat ook genoemd in de vacaturekrant. Mocht u of jij het leuk vinden om mee te helpen in de oppas of bij andere onderdelen van het jeugdwerk, dan horen we het graag bij de jeugdkerkenraad.

In de vacaturekrant staat ook de vacature 'kerkheerjansklank'. Mooi zou het zijn als hier aanmeldingen voor komen. Ook tieners/jongeren zijn van harte welkom om zich aan te melden.

Achtste groepers, ouders opgelet: overstapdienst op 19 juni

In de kerkdienst van zondag 19 juni in de Dorpskerk zal een aantal achtste groepers symbolisch overstappen van het kinder- naar het tienerwerk.

Deze dienst bereiden we met de kinderen voor op dinsdag 7 juni tijdens een 'domi-diner' bij ds. Sjaak thuis: vanaf 17.30 uur op De Manning 2.

Heb jij (heeft jouw kind) als achtste groeper per ongeluk geen uitnodiging ontvangen, maar wil hij of zij wél overstappen op 19 juni en/of op 7 juni meedoen? Meld je dan aan bij Heleen Hoes van de Kindernevendienst-Plus: mail@hhoes.nl / 06 – 12 12 20 53.



**JEZUS
VOLGEN?**

**LAAT HEM
DAN WEL
VOORGAAN!**

visje

WWW.VISJEPOSTERS.NL



EO-jongerendag

Op zaterdag 11 juni is de EO jongerendag; dit jaar in Ahoy Rotterdam. Lekker dichtbij! Beleef samen met je vrienden een onvergetelijke dag vol muziek, show en inspirerende verhalen. Neem vooral je vrienden mee of maak nieuwe vrienden, want er komen duizenden andere jongeren.

Op de EO-Jongerendag 2022 ontdek je (opnieuw) dat God van jou houdt en ervaar je hoe krachtig jij bent dankzij je woorden. **Speak life!**

Tickets reserveren kan via: <https://beam.eo.nl/evenement/eo-jongerendag>

16+ avond

Op vrijdag 25 maart was de tweede 16+ avond in het jeugdhonk achter de Boomgaardkerk. De opkomst was vanwege drukke agenda's en een aantal ziekmeldingen iets lager dan de vorige keer. De gezelligheid was er gelukkig niet minder om! We hebben met elkaar bijgepraat over uiteenlopende onderwerpen en een aantal leuke spellen gespeeld. Het is erg leuk om te horen wat iedereen meemaakt en bezighoudt. En tof om te zien hoeveel onderlinge binding er is. We hebben met de jongeren ook besproken hoe we deze avonden in de toekomst invulling gaan geven. Op dit moment lijkt de behoefte naast een goed gesprek ook zeker te liggen bij het behouden en verstevigen van de onderlinge verbinding door middel van een informele avond zoals deze. We gaan hier uiteraard verder mee aan de slag.

De onderlinge sfeer was goed en we hebben een leuke avond gehad. Voor herhaling vatbaar dus!

Heeft u of heb jij vragen of tips voor ons jeugdwerk? Of heb je zin om zelf leiding te gaan geven bij één van onze jeugdactiviteiten? Of misschien vind je het leuk om in deze rubriek iets te delen over ons jeugdwerk? We horen het graag!

Groeten van de jeugdkerkenraad,

Sjaak Teuwissen, Wim Wiersma, Geert en Irene de Jong, Barbara Steen en Mariëlle van der Noll (f.noll@upcmail.nl)

* 1-PHONE



Moppies





RONDJE KIJFHOEK

Het waren vorige maand weer twee bijzondere erediensten. Dominee Schaap uit Rotterdam noemde de eigen familienaam Schaap als opstapje naar zijn verkondiging over 'de Goede Herder' met zijn schapen, uit het Johannesevangelie. Schapen zijn volgzaamere dieren, maar kunnen bijzonder eigenzinnig en koppig zijn. In de tweede Kijfhoekdienst was het onze pastor Wim Wiersma die ons bepaalde bij het fundament van ons geloof. Hij gaf daarbij aanschouwelijk onderwijs met een grondplaat van Lego met daarop verschillende kleuren bouwstenen om je persoonlijk geestelijk huis te bouwen.



Kijfhoek, zondag 1 mei, v.l.n.r. Lenie Mulder- van Gameren, Jannie Gielen, ds. Hans Schaap, Jan de Kok, Map van Gameren, Jen Groenendijk en Bas Roobol, ouderling



Kijfhoek, zondag 15 mei, in het midden Wim en Marjolein Wiersma met hun bijna volledige familie. Links, organist Ellen Pons

Open dagen

De Kijfhoekkerk is dagelijks open, maar daarnaast organiseert de Stichting Behoud Kijfhoek, tijdens de zomermaanden, op de eerste zaterdag van de maand speciale Open Dagen. Deze serie van vijf dagen vanaf mei wordt in september afgesloten met het landelijk monumentenweekend in september. Vorige maand op zaterdag 1 mei heeft onze organist Leo Kievit in blokjes verschillende herkenbare klassieke en moderne muziekbewerkingen gespeeld tijdens de inloop van ruim vijftig bezoekers.

Daarnaast ontvingen we met een klein officieel tintje, de familie Thedinga. Velen kennen nog wel ons trouw en actief gemeentelid Enno Thedinga, die als gevolg van corona is overleden. En dat terwijl Enno tijdens de coronaperiode, ook door de week, regelmatig gastheer was. Hij was bijna altijd aanwezig, zowel in de Dorpskerk als ook op zijn vaste plaats in de Kijfhoekkerk. Na het overlijden heeft Enno de Kijfhoekkerk een aanzienlijk legaat nagelaten. Hiervan is de orgelzolder opgeknapt met nieuwe vloerbedekking en comfortabel meubilair. Daarbij zijn er vijf panelen aangebracht voor het organiseren van exposities met een functionele belichting. De orgelzolder is een aangename ruimte geworden voor kleinschalige bijeenkomsten en als vergaderlocatie. De kinderen van Enno waren er blij mee en zichtbaar verrast door deze renovatie.



De eerstvolgende Open Dag is op zaterdag 4 juni. We organiseren dan een zgn. 'jamsessie', waarbij de bezoekers zelf muziek kunnen maken. Het is een Open Podium voor iedereen die een muziekinstrument bespeelt om zijn of haar muzikale talenten te laten horen. Ook hiervoor bent u tussen 12.00 en 16.00 uur hartelijk welkom! Er is gelegenheid om zelf, gratis, koffie, thee, water of frisdrank te nemen. Voor de hygiëne zijn een aantal flacons handgel aanwezig, alsmede een verwijzing naar toiletbezoek, informatiemateriaal en giften. U bent van harte welkom. Er staat een stoel voor u klaar!

Esther Thedinga en Rachid met haar broer Edward en Liv

Dauwtrappen

Bij het verschijnen van deze editie van *Samengaan* moet het 'dauwtrappen' op Hemelvaartsdag nog plaatsvinden. Hierover in de zomereditie een (foto)-verslag.

Koninklijk goud in Kijfhoek

'*Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd*' Zo klonk het op 26 april in het Zwijndrechtse gemeentehuis. Als dit wordt uitgesproken, ontvangt iemand een lintje, oftewel een Koninklijke onderscheiding.

Voor beiden, *Joop van Dijk* en *Arie van den Berg*, was het een volslagen verrassing toen zij met een goede smoes naar het gemeentehuis waren gelokt. Joop en Arie hebben zich jarenlang als vrijwillige gemeenteleden ingezet voor de Dorpskerk en de Kijfhoekkerk. Joop van Dijk in verschillende functies binnen de voormalige Hervormde Gemeente en Arie van den Berg binnen de toenmalige Kerkvoogdij en Restauratiecommissie van de Kijfhoekkerk in de jaren negentig en 25 jaar als secretaris van de Stichting Behoud Kijfhoekkerk. Daarnaast zijn beiden ook bijzonder verdienstelijk geweest in het verenigingsleven van Heerjansdam.



Joop van Dijk



Arie van den Berg

Voor de liefhebber

De Kijfhoekkerk heeft een prachtige en vrij zware, verzilverde kandelaar cadeau gekregen. In overleg met de schenker van deze bijzonder forse kandelaar mogen we hem ook van de hand doen, tegen een geringe en aannemelijke gift voor ons polderkerkje. Het is een vijfarmige kandelaar, 150 cm hoog en diameter 70 cm. Heeft u belangstelling, bent u geïnteresseerd, neem dan even contact op.



Collectes en giften

Na de diensten van vorige maand zijn de collectes geteld:

1 mei met ds. J. Schaap en 35 bezoekers	€ 303,60
15 mei met pastor Wim Wiersma en 49 bezoekers	€ 266,00
In de bus aan de lantaarnpaal en bankgiften	€ 120,00

Allen heel hartelijk dank voor uw financiële steun aan de Kijfhoekkerk. Mede hierdoor én door uw betrokkenheid kunnen we de erediensten en het onderhoud van de kerk verzorgen. Echter wel in het besef van onze afhankelijkheid van onze Eeuwige God.

Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk

In juni zijn de volgende diensten gepland:

Zondag 5 juni met ds. L. Antes uit Ridderkerk, het is dan Eerste Pinksterdag

Zondag 19 juni met ds. A. Groen uit Rijsoord

Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur).

Voor aanvullende vragen, ideeën en meer over de Kijfhoekkerk en de dienst, kunt u bellen naar Joop Wiekeraadt, telefoon 06 – 36501396, WhatsApp of via e-mail dendijk@hetnet.nl

Ook op zondagmiddag staat er een stoel voor u klaar!

Tenslotte

We blijven blij en dankbaar dat we elkaar maandelijks twee keer kunnen ontmoeten tijdens onze kleinschalige erediensten. Ook deze maand blijven we naar elkaar omkijken, elkaar bezoeken, of we sturen elkaar een kaartje. Een kleine moeite, maar die geeft groot plezier.

In de digitale versie van *Samengaan* zijn alle foto's in kleur te zien.
Allen een Zegenrijke junimaand gewenst.

Een goede groet,
Joop Wiekeraadt



25 jaar Holland Zingt

Al 25 jaar maakt het Christelijk Reiskoor 'Holland Zingt' koorreizen in binnen- en buitenland. Het in 1997 opgerichte koor heeft al heel wat landen en steden bezocht en zong ook in samenwerking met andere Europese koren. Bijvoorbeeld: optredens in Wenen, Boedapest en Berlijn en concerten samen met een gospelkoor uit Dresden, een kinderkoor uit Luxemburg en een gemengd koor uit Berlijn.

'Holland Zingt' is een projectkoor, maar veel koorleden nemen ieder jaar deel aan de projecten. Zij komen uit de regio Drechtsteden, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en de Hoeksche Waard.

Het jubileum wordt gevierd met een groot concert, in de Bethelkerk te Zwijndrecht, op zaterdag 11 juni, met medewerking van diverse bekende musici die ook vaak met het koor door Europa reisden, zoals sopraan Mirjam Feijer, trompettisten Arjan en Edith Post, pianist Mark Brandwijk en organist Harm Hoeve. De dirigent, André van Vliet, leidt het koor sinds 2017.

U kunt het jubileumconcert bijwonen door vooraf toegangskaarten te reserveren, zodat u verzekerd bent van een plaatsje in de kerk. Het programma bevat een reeks mooie en vaak bekende koorliederen. We noemen alvast 'Maranatha', 'Een toekomst vol van hoop', 'Sanctus' en een 'Spiritual medley'. De musici zullen ook afzonderlijk optreden en is er samenzang. Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is open om 19.30 uur. De toegangsprijs is € 15,-. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Voor bestellingen en meer informatie kan men bellen of een WhatsApp sturen: 06-28571581. Of via de email

info@hollandzingt.nl



Inloopconcerten in juni

Dit jaar bestaat het grote Van den Heuvel-orgel in de Ridderkerkse Singelkerk 50 jaar. Daarom worden er enkele jubileumactiviteiten georganiseerd, waaronder drie inloopconcerten op zaterdagmiddag.

Het eerste inloopconcert wordt gegeven op zaterdag 11 juni, door organist Bert Roest, geboren en getogen in Ridderkerk. Zijn programma bestaat uit bekende orgelwerken en koraalbewerkingen.

Op zaterdag 18 juni geeft organist Johan den Hoedt, lang een van de vaste bespelers van het instrument, het tweede inloopconcert. Op zijn programma staan werken van o.a. Bach, Reger, Pärt en een eigen koraalbewerking.

Het derde inloopconcert staat gepland op zaterdag 25 juni. Organist is dan Jan Peter Teeuw, een van de huidige organisten. Hij speelt werken van o.a. Bach, Van Vliet, Dupré en Léfébure-Wély. Diverse werken hebben een relatie met de rijke concertgeschiedenis van de kerk.

Alle concerten in de Singelkerk (Kerksingel 1) beginnen om 15.00 uur en duren ongeveer een uur. Het is ook mogelijk tussentijds in- of uit te lopen. De toegang is gratis. Wel wordt er bij de uitgang gecollecteerd. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de onkosten.

Om alvast in de agenda te schrijven: op zaterdag 12 november geeft de internationaal bekende organist Ben van Oosten het jubileumconcert.



Wil je eerder al naar ons koor komen luisteren? Dat kan! Wij zingen ook op zondag 5 juni in Carnisse Haven in Barendrecht, aanvang 10.00 uur en op zondag 19 juni zingen we in de Baptistengemeente De Dorsvloer in Spijkenisse, aanvang 10.00 uur. Tot dan!

Orgelconcert Arjan Breukhoven in Bethelkerk

Op zaterdag 25 juni geeft de Rotterdamse organist Arjan Breukhoven een concert op het orgel van de Bethelkerk van Zwijndrecht, met als thema 'Populaire Orgelbespeling'.

Vanaf acht uur zal Arjan Breukhoven een aantal stukken laten horen op het prachtige orgel van de Bethelkerk, bewerkingen van orkestwerken, maar ook orgelliteratuur. Ook zal de organist zijn improvisatietalent zeker laten horen. Concerten van Arjan Breukhoven onderscheiden zich mede door de interactie met het publiek. "Het contact met het publiek is voor mij heel erg belangrijk," volgens Breukhoven, "dat is ook een van de redenen dat ik, waar maar mogelijk, gebruik maak van beelden." Een organist is vaak niet zichtbaar in de kerk, maar de concertgever in de Bethelkerk zal op beeld te zien zijn. Tijdens het concert presenteert hij zijn eigen programma met aankondigingen, anekdotes en wetenswaardigheden achter de stukken die hij speelt. Hierdoor worden de concerten toegankelijker voor een groter en jonger publiek. Ook de keuze van de programma's draagt hier zeker aan bij.

Arjan Breukhoven bespeelt in binnen- en buitenland vele orgels tijdens concerten. Zo toert hij dit jaar meerdere keren door Duitsland en België en zal hij een concerttournee maken door de USA. Voor volgend jaar staat zijn Australiëtour gepland.

Als organist is hij verbonden aan de Hervormde Dorpskerk van Berkel en Rodenrijs en als dirigent aan een drietal mannenkoren. Ook als componist geniet hij bekendheid. Al vele jaren is hij o.a. regelmatig te zien bij het televisieprogramma Nederland Zingt.

Kaarten zijn te reserveren via www.arjanbreukhoven.nl/agenda, maar zijn ook verkrijgbaar aan de kerk voor € 10,-. Meer informatie: www.arjanbreukhoven.nl



Julianakerk Dordrecht

Bach cantate

Christ lag in
Todesbanden

zaterdag 4 juni 2022

aanvang: 19.30 uur | toegang vrij

Tijdens deze muziekavond in de Julianakerk staat de cantate **Christ lag in Todesbanden** (BWV 4) centraal. Ds. Baan zal voorafgaand aan de uitvoering een toelichting geven. Ook zal er deze avond samenzang zijn, met ds. Baan op het orgel.

MEDEWERKENDEN • Emma Karels, sopraan • Dick Valk, tenor • Henk van Lingen, bas • Cantus Kamerkoor • chr. instrumentaal ensemble *Intermezzo*, dirigent *Matthijs Hoogendijk*, algehele muzikale leiding

Na afloop is er in de hal van de kerk ruimte voor ontmoeting en wordt u een **hapje en drankje** aangeboden, mogelijk gemaakt door Kaatje Jans. Ook is **boekhandel Present** aanwezig met een boekentafel.

Hartelijk welkom!

Er zal een **collecte** gehouden worden voor de nood in Oekraïne en om de onkosten van deze avond te dekken.



Julianakerk
Mauritsweg 286,
Dordrecht

NPO
**Kaatje
Jans**





Vacature Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht

Midden in Dordrecht bevindt zich het Diakonaal Aandachtscentrum, een inloophuis(kamer) waar bezoekers die behoefte hebben aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek van harte welkom zijn voor een kop koffie/thee. Het Aandachtscentrum bestaat 30 jaar en is een initiatief van kerken in Dordrecht en Zwijndrecht, inmiddels uitgegroeid tot een druk bezocht centrum waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Het Aandachtscentrum werkt met enthousiaste vrijwilligers, die hart hebben voor de medemens en een aantal keren per maand ingeroosterd worden voor verschillende activiteiten.

Vacature

In verband met het vertrek van onze huidige coördinator is een vacature ontstaan voor Coördinator Aandachtscentrum voor maximaal 24 uur per week. Daarnaast is er een vacature voor een Projectcoördinator, voor de periode van 1 jaar, voor 16 uur per week.

Voor een omschrijving van beide vacatures: ga naar

www.aandachtscentrumdordrecht.nl/nieuws

Heeft u/heb jij interesse? Stuur dan uw/je motivatie, vergezeld van een recent CV naar: secretariaat@aandachtscentrumdordrecht.nl

De reactietermijn voor beide vacatures sluit op 20 juni 2022.

Samengaan

Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar.
Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand.

Redactie

Alex van Hengel, telefoon 078-6772660
Heleen Hoes Vacant
Marije Breure Hans Ouwerkerk

Redactieadres

Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam
e-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl

Bezorging

Frans van der Heijden, 078-6772467

Correctie

Margot Walda

Advertenties en financiën

B.J. van den Bogaard, telefoon 078-6104121
Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen giften worden gestort op rekening:
NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan.

Druk

Drukkerij Verloop, Alblasserdam

Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek
Kerkelijk bureau: Sportlaan 10A 39 (2e verd.)
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl
e-mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl
rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v.
Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek

Voorganger:

Ds. Sjaak Teuwissen
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Kerkelijk werker:

Wim Wiersma
tel. 06-13857962
e-mail: kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl

Scriba:

Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,
tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl

Diaconie:

Frans de Jong, Sportlaan 43 2995 VN
Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl

Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 Rabo 0305 4267 37
ZWO Heerjansdam, rekening: NL65Rabo 0308 9128 45
Boomgaardkerk:
Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530
Dorpskerk:
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826
Kerk te Kijfhoek:
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht

Overige kerkelijke gegevens

Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de website: www.kerkheerjansdam.nl