

Inleiding op de dienst 'Al is de leugen nog zo snel'

Het leven van de eerste christelijke gemeenschap klinkt bijna te mooi om waar te zijn: zó eendrachtelijk zó gemeenschappelijk, zó bereid om alles samen te delen. Het *is* te mooi om waar te zijn. Het onderling vertrouwen wordt ruw beschaamd als Ananias en Saffira doen alsof zij de opbrengst van een stuk land helemaal ten goede laten komen aan de gemeenschap, maar heimelijk een deel voor zichzelf achterhouden. Ze hadden de grond gewoon zelf kunnen houden, geen probleem. Ze hadden openlijk een deel kunnen schenken, een deel voor zichzelf kunnen houden: niet conform de idealen van de gemeenschap, maar overkomelijk. Maar door ronduit te liegen en te bedriegen, bedriegen ze méér nog dan de geloofsgemeenschap, God zelf. Het kost hen het leven. Onderling vertrouwen is één van de pijlers waarop een gemeenschap rust: of het nu een gezin betreft, een andersoortig huishouden, of de gemeente van Jezus Christus. Spanning ontstaat als dat vertrouwen wordt beschaamd.

We staan stil bij het eigene van een christelijke geloofsgemeenschap: in Handelingen, en in het hier en nu. We maken onze geloofsgemeenschap tastbaar als we met elkaar het Brood en de Wijn delen; verwijzend naar het Lichaam en het Bloed van onze Heer Jezus Christus, het hoofd van het huisgezin dat we 'kerk' noemen.

Liturgie

Welkom & Mededelingen

Intredelied: psalm 84 : 1 en 3 'Hoe lieflijk, hoe goed...'

Moment van stilte - Bemoediging & Groet

Lied: psalm 84 : 6 'Want God onze Heer die ons mild'

Inleiding op de dienst

Richtlijn voor ons leven: Deuteronomium 15: 4 - 6a / 1 Johannes 3: 16 - 19

Lied: Hemelhoog 336: 1 en 2 'Groot is uw trouw, o Heer'

Gebied bij de opening van Gods Woord

Kindermoment - Kinderlied 'Kom aan boord'

1^e Bijbellezing: Handelingen 4: 32 - 37 (NBV 21)

Zingen: Hemelhoog 395: 1 t/m 5 'Ik wil jou van harte dienen'

Handelingen 5: 1 t/m 11 (NBV 2021)

Zingen: Hemelhoog 274 'Create in me a clean heart'

Preek: 'Al is de leugen nog zo snel...'

Zingen: 687: 1 - 2 - 3 'Wij leven van de Wind'

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed

Inzameling van de gaven: 1^{ste} collecte diaconie, 2^{de} collecte onderhoud gebouwen

Dienst van de Tafel

Onderwijzing

Tafelgebed 'breng ons samen' 'U roept ons samen' Hemelhoog 391

Inzettingen

Gebieden: Smeekgebed en Onze Vader

Vredegroet

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed na de maaltijd

Slotlied: NLB 657: 1 'Zolang wij ademhalen'

Zegen

Antwoord op de zegen: NLB 657: 4

'Zolang wij ademhalen'



Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met koffie, thee of fris, achter in de kerk!



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Bestemming collecte Heilig Avondmaal 26 juni 2022

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 26 juni heeft de diaconie nogmaals gekozen voor het tarweteelt project in Armenië. Dit is een project van Stichting *Mensenkinderen*. Veel mensen in Armenië leven in armoede en onzekerheid en landbouw is een belangrijke inkomstenbron voor veel Armeense gezinnen die op het platteland wonen. Maar vanwege de armoede hebben veel gezinnen moeite om te kunnen starten met de landbouw. Met dit project wil *Mensenkinderen* dertig gezinnen in de regio Tavush gaan helpen met de teelt van herfst tarwe, een soort die daar goede opbrengsten laat zien. Voor € 775,- kunnen we één arm gezin helpen hun eigen tarwe te verbouwen. Helpt U mee? Meer informatie kunt U vinden in Samengaan. Bij voorbaat hartelijk dank!

Agenda: Volgende week zondag 3 juli is er om 9.30 uur een Anders dan Anders dienst. Sings my soul, zang Mariëlle van 't veld en Daniëlle Lustig o.l.v. van Maarten Wassink. En 's middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met dhr. W. Wiersma