

Inleiding op de 'Zondag voor de vervolgte Kerk'

De kerk wiens 'verjaardag' we met Pinksteren vieren, en die sindsdien onafgebroken is blijven groeien, is vanaf het begin ook een vervolgte kerk. Haar bestaansrecht wordt voortdurend en steeds weer bestreden, gelovigen wordt geloven en leven moeilijk of onmogelijk gemaakt. Het lichaam van Jezus Christus wordt geschonden en pijn gedaan. Op 12 juni staan we in de dienst stil bij de vervolgte kerk. Met behulp van materiaal van Open Doors geven we invulling aan de dienst. We bidden voor een aantal concreet te noemen mede-christenen in diverse buitenland. Het thema luidt 'familie van de Here Jezus'. We zullen zien op wat voor manier Jezus zijn familie definieert en wat dat betekent voor de kerk wereldwijd, de kerk dichtbij, en voor ons zelf. We lezen Marcus 3: 20 tot en met 35. De dienst wordt mede voorbereid met diaken Hans van den Berg.

Liturgie:

Welkom & Mededelingen

Intredelied: NLB 968: 1, 3 'De ware kerk des Heren'

Moment van stilte - Bemoediging & Groet

Vervolg NLB 968: 5

Inleiding op de dienst

Gezongen smeekgebed: NLB 9a (Psalmen voor Nu) 'Uit het diepst van mijn hart wil ik zingen'

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kindermoment - Kinderlied 'Kom aan boord'

Bijbellezing: Marcus 3: 20 t/m 35 (NBV21)

Zingen: Hemelhoog 402 'U maakt ons één, U bracht ons tezamen'

Verkondiging: 'Familie van de Here Jezus'

Zingen: HH 391: 'Breng ons samen'

Inzameling van de gaven: 1^{ste} collecte t.b.v. geheime gelovigen, via open Doors
2^{de} collecte kerkenwerk

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader:

Slotlied Hemelhoog 393: 1, 2, 3 'Gij die gelooft verheugt u samen'

Wegzending en zegen

Antwoord op zegen: Hemelhoog 393: 4

Collectedoelen In verband met het thema van deze dienst is, anders dan op het rooster vermeld staat, de eerste collecte bestemd voor Open Doors die hiermee geheime gelovigen in Azië ondersteunt. De tweede collecte is voor het kerkenwerk. Volgende week zondag is de eerste collecte dan voor het kerkenwerk en de tweede collecte voor onderhoud.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met koffie, thee of fris, achter in de kerk!

Agenda: Volgende week zondag **19 juni** is de overstapdienst. Tevens zal in deze dienst afscheid genomen worden van onze kerkelijk werker dhr. Wim Wiersma.

U kunt hem na afloop van de dienst, tijdens het koffiedrinken, de hand schudden.

Omdat we verwachten dat het wel eens druk kan worden bieden we u de mogelijkheid een geschreven kaartje mee te nemen en aan Wim te doen toekomen. U kunt dat op 19 juni persoonlijk aan Wim afgeven, maar u kunt het ook in de dagen daarvoor in de groene brievenbus naast de hoofdingang van de Dorpskerk deponeren.

Ook willen we Wim namens de gemeente iets meegeven ten afscheid. Wilt u hiervoor een bijdrage geven dan kan dat via NL41RABO0145199975 t.n.v. Prot. gemeente Heerjansdam/Kijfhoek o.v.v. Afscheid Wim Wiersma.

Volgende week zondagmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. A. Groen uit Rijsoord.

Nacht van Gebed Vrijdagavond 17 juni is het weer de Nacht van Gebed voor de Vervolgde Kerk. We beginnen om negen uur, maar U bent vanaf kwart voor negen uur 's avonds welkom in de Dorpskerk. De afsluiting is rond middernacht. Meer informatie vindt U in Samengaan en U kunt zich aanmelden bij Hans van den Berg.

Gemeente-avond dinsdag 21 juni

Na de afgelopen gemeente-avond in april zijn alle op- en aanmerkingen bij elkaar gelegd en is er een aangepast plan om de dorpskerk te verbouwen. Graag presenteren de kerkenraad en de kerkrentmeesters op 21 juni dit aangepaste plan, samen met financiële achtergrond. Starttijd: 20.00u, locatie: Dorpskerk. We hopen u allemaal weer te zien!