

Inleiding op de dienst

In de Bijbel worden we opgeroepen om te bidden; om met alles van ons leven naar God toe te gaan. Hoe kan het dan zijn dat God soms niet lijkt te luisteren? Je vraagt om genezing of om een oplossing voor een probleem waar je mee worstelt, maar God geeft geen thuis! Althans, zo lijkt het. Aan de hand van 2 Korinthe 12 vers 1-10 gaan we met elkaar ontdekken hoe dat nu zit als God onze gebeden niet lijkt te horen. Hoe kun je nu op God blijven vertrouwen als de verhoring op je gebeden uitblijft?

Liturgie

Welkom en mededelingen

Stilte

Intochtpsalmen: NLB Psalm 116: 1 en 8

Votum en groet

Zingen: Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed

Zingen: NLB Psalm 103: 3

Leefregel: Romeinen 13: 8-10 NBV21

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment / Kinderlied

Inleiding op het thema

Lezing: 2 Korinthe 12: 1-10 NBV21

Luisterlied: 'Thy word is a lamp unto my feet' - Amy Grant

Preek: 'Als alles tegenzit en God geeft niet thuis'

Zingen: Hemelhoog 112: 1, 2 en 3 'Heer Jezus, Uw genade'

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven: 1^{ste} collecte Diaconie, 2^{de} collecte Kerkenwerk

Promotiefilmpje 'Vele handen licht werk'

Slotlied: NLB 413: 1, 2 en 3 'Grote God wij loven U'

Zegen

Gezongen Amen: NLB 415:3 'Amen, amen, amen'



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te

ontmoeten, met koffie, thee of fris, achter in de kerk!

Agenda: Volgende week zondag is er om 9.30 uur een Anders dan Anders dienst met spreker dhr. Arie de Rover, muziek van dhr. Arjan van Breukhoven. Thema: 'Hij is er bij'. 's Middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met dhr. W. Wiersma.

We danken op deze moederdag voor alle moeders vandaag. We danken voor de belangrijke plek die zij innemen in de gezinnen. Hun aandacht, liefdevolle zorg en bevestiging is onbetaalbaar! We bidden voor alle moeders om energie, liefde en wijsheid bij alles wat zij als duizendpoot in het gezin hebben te doen. We bidden echter ook speciaal voor hen die in hun leven nooit moeder zijn geworden. Elke moederdag onderstreept voor hen opnieuw dat gemis. We bidden om Gods troostende armen om hen heen.