

Deze maand o.a.

“Alles komt goed?!”

“Hij is er bij”

Verslag
gemeenteavond

Spetterende
Zondagmorgen
in de tent



mei
2022

jaargang 18
nummer 5

MEDITATIE

“Alles komt goed?!”

De kerktoeren van de Dorpskerk vlagt voor Oekraïne, een land in oorlog. Als ik in mijn achtertuin zit en het is rustig in de tuinen eromheen, hoor ik de vlag flapperen in de wind. Alsof hij iets wil zeggen, of iets wil vragen, fier in de wind en toch zo machteloos. “O, schitt’rende kleuren van Nederlands vlag, wat wappert gij fier langs de vloed...,” zingt een oud vlaggenlied. Het blauw-geel wappert al weken, dag en nacht. Getuigt dat niet van weinig eerbied? Een landenvlag hoort toch binnen gehaald te worden bij zonsondergang? Ja, dat hoort, maar er is een uitzondering. Als de vlag aan beide kanten goed verlicht wordt, mag hij ’s nachts blijven hangen. De lampen die ervoor zorgen dat de wijzerplaten op de toren bij donker in het licht hangen, verlichten ook de vlag, licht in de duisternis. Geen gebrek aan eerbied dus. Hij mag dag en nacht getuigen van gebeurtenissen waarvan wij dachten dat we die zo vlak bij onze contreien nooit meer zouden meemaken. Er zou toch nooit meer oorlog zijn? We konden ons leger toch wel afschaffen, of tenminste inkrimpen? Op 5 mei wappert ons rood-wit-blauw altijd van de toren, als herinnering aan de laatste oorlog hier. Het ziet er niet naar uit dat de vlag van Oekraïne dan al kan waaien in het licht van bevrijding daar.



“Alles komt goed,” het thema van de Passion. Wat willen we dat graag geloven! Het is Pasen geweest, we hebben de overwinning van Jezus op de dood gevierd, nieuw, opnieuw leven. En intussen die bittere strijd tussen volken die elkaar ooit ‘broeders’ noemden. Dood en verwoestingen. Waar vinden we daar nieuw leven? Ik weet het niet, ook niet hoe lang dit nog kan en zal duren. En daarna? Een nieuwe koude oorlog met wantrouwen over en weer? Wat kunnen mensen elkaar aandoen! Het lijkt bepaald niet op die nieuwe aarde die we allemaal zo graag zouden willen zien.

Gelukkig zijn er in deze donkere dagen ook lichtpuntjes. Mensen die vluchtelingen opvangen, spullen die verzameld worden voor mensen die alles hebben moeten achterlaten, geld dat ingezameld wordt om hulp te bieden. Helpende, uitgestoken handen zijn dat, een vorm van medemenselijkheid. Nee, daarmee hebben we nog niet een wereld waarin alle tranen worden gedroogd, maar dit is wel wat Jezus van ons vraagt: dat we omkijken naar de medemens en onze handen in hulp uitsteken. “Want toen ik honger had, heb je mij te eten gegeven. Toen ik een vreemdeling was, heb je mij geherbergd,” zo gaat het verhaal in Mattheüs. Doen wat we kunnen, weet u nog: “Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.” Als kaarsjes, helder in de nacht; als die vlag op de toren, overdag in het licht van de zon, ’s nachts in ander licht.

En ooit zal alles goed komen. Daar mogen we voor bidden.

Margot Walda



BIJBELLEESROOSTER VOOR MEI

zondag 1 mei	Jeremia 32:26-44	Niets is onmogelijk
maandag 2 mei	Johannes 21:1-14	Goede raad
dinsdag 3 mei	Johannes 21:15-25	Onbeschreven daden
woensdag 4 mei	Psalm 55:1-16	Dodenherdenking - Opgejaagd
donderdag 5 mei	Psalm 55:17-24	Bevrijdingsdag - Vertrouwen
vrijdag 6 mei	Jeremia 33:1-13	Een keer in het lot van Juda en Israël
zaterdag 7 mei	Jeremia 33:14-26	Vervulling van de belofte
zondag 8 mei	Psalm 77	Onrust en ontzag
maandag 9 mei	Jeremia 34:1-7	Een vredig einde
dinsdag 10 mei	Jeremia 34:8-22	Niet meer vrij
woensdag 11 mei	Jeremia 35:1-11	Gehoorzame nomaden
donderdag 12 mei	Jeremia 35:12-19	Ongehoorzaam volk
vrijdag 13 mei	Jeremia 36:1-13	Het geschreven woord
zaterdag 14 mei	Jeremia 36:14-26	Geen berouw
zondag 15 mei	Jeremia 36:27-32	Dubbel verkondigd
maandag 16 mei	Psalm 93	Koning
dinsdag 17 mei	Jeremia 37:1-10	Geen ontkomen aan
woensdag 18 mei	Jeremia 37:11-21	Vals beschuldigd
donderdag 19 mei	Jeremia 38:1-13	Halfslachtige koning
vrijdag 20 mei	Jeremia 38:14-28	Geef je over ...
zaterdag 21 mei	Psalm 129	Blijf het herhalen
zondag 22 mei	Jeremia 39:1-10	De koning vlucht
maandag 23 mei	Jeremia 39:11-18	Jeremia komt thuis
dinsdag 24 mei	Jeremia 40:1-6	Bescherming uit onverwachte hoek
woensdag 25 mei	Jeremia 40:7-16	Waarschuwing
donderdag 26 mei	Psalm 57	Hemelvaartsdag - Verscholen
vrijdag 27 mei	Jeremia 41:1-10	Bloedbad
zaterdag 28 mei	Jeremia 41:11-18	Daders ontkomen
zondag 29 mei	Jeremia 42:1-12	Blijf, en leef
maandag 30 mei	Jeremia 42:13-22	Ga niet naar Egypte!
dinsdag 31 mei	Jeremia 43:1-13	Egypte zal vallen
woensdag 1 juni	Jeremia 44:1-10	Er woont niemand meer in Juda
donderdag 2 juni	Jeremia 44:11-19	In de wind geslagen
vrijdag 3 juni	Jeremia 44:20-30	Wie houdt stand?
zaterdag 4 juni	Jeremia 45:1-5	Baruch blijft behouden



KERKDIENTEN IN MEI



Dorpskerk		Kerk te Kijfhoek	
1 mei			
<p>9.30 u. Ds. J. Breure Zwijndrecht</p> <p>Kn.d. Oppas Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk</p>	<p>15.00 u. Ds. J. Schaap Rotterdam</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>	<p>9.30 u. Meeting</p> 	
4 mei Dodenherdenking			
<p>19.15 u. Ds. J. Teuwissen</p>			
8 mei			
<p>9.30 u. Dhr. W. Wiersma</p> <p>Kn.d. Oppas Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk</p>			
15 mei			
<p>9.30 u. Anders dan Anders dienst</p> <p>Kn.d. Oppas Collectes: 1. Diaconie 2. Onkosten Ada dienst</p>	<p>15.00 u. Dhr. W. Wiersma</p> <p>Collecte: Kerkenwerk</p>		
22 mei			
<p>9.30 u. Ds. J. Teuwissen Viering Heilig Avondmaal</p> <p>Kn.d. Oppas Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen</p>			
26 mei Hemelvaartsdag			
<p>9.30 u. Ds. H.J. Franzen Pijnacker</p> <p>Kn.d. Oppas Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk</p>			

Dorpskerk	Kerk te Kijfhoek	
29 mei		
9.30 u. Dhr. N. Splunter Rotterdam Knd. Oppas Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Onderhoud gebouwen		9.30 u. Meeting 
5 juni Pinksteren		
9.30 u. Ds. J. Teuwissen Knd Oppas Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk	15.00 u. Ds. L. Antes Ridderkerk Collecte: Kerkenwerk	

Met het oog op de zondag

Woensdag 4 mei, 19.15 uur. Samenkomst 'Vrijheid in verbondenheid' Dorpskerk, voorafgaand aan herdenking gevallen rondom het vredesmonument.

'Vrijheid in verbondenheid', dat is het thema dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei dit jaar aan de herdenkingen en vrijheidsvieringen heeft verbonden. Het is ook het thema van de samenkomst in de Heerjansdamse Dorpskerk op 4 mei 19.15 uur, voorafgaand aan de herdenking van gevallen rondom het vredesmonument. Tijdens deze korte samenkomst klinkt er muziek, zingen we, luisteren we naar het gedicht 'Vrijheid' en spreek ik een korte overdenking uit. Bij het verlaten van de kerk klinkt de bekende themamuziek uit de bekroonde oorlogsfilm 'Schindler's List' (1993)

Inleiding op de dienst 22 mei

Op de zondagen 1, 8, 15 en 22 mei staan Bijbelverhalen uit Rechters over Simson centraal in de kindernevendienst. Op 22 mei sluiten we daarbij aan, en lezen we Rechters 16 over Simson en Delila; de vernedering en de verheffing van Simson. Als we spreken over vrouwen die op een verkeerde manier met mannen omgaan, spreken we wel van 'gevallen vrouwen'. Simson die in Delila voor een verkeerde vrouw valt, wordt in letterlijke en overdrachtelijke zin een 'gevallen man'. Extra pijnlijk omdat juist hij als nazireeër (speciaal aan God toegewijd persoon die als uiting daarvan o.a. geen wijn mocht drinken en zijn haar niet mocht laten knippen) een voorbeeld voor Israël zou moeten zijn. Waarin zijn Simson en Delila een spiegel voor ons en wat leert ons dat?

Het thema van deze dienst luidt 'gevallen en overeind geholpen'. Jacco Steen bespeelt de toetsen.

Inleiding op de Pinksterdienst 5 juni, Dorpskerk

Het Bijbelse Pinksterfeest is een feest van de taal. Als een soort tegenbeeld van de taalverwarring die optreedt na de torenbouw van Babel, doet zich een wonderbaarlijke 'taalontwarring' voor. Jezus' leerlingen, beziel door de Heilige Geest, spreken op luide toon in vreemde talen, en alle aanwezigen horen hen spreken in hun eigen taal. In deze dienst doen we een poging om iets van de taal van Pinksteren, de taal van de Geest te verstaan en te vertalen naar ons eigen bestaan. Is de taal van de Geest in ons eigen bestaan nagenoeg verstomd, of kan ze ook nu nog en bij ons als levende taal tot klinken komen? Hoe dan; en wat betekent dat dan? Het klinkt misschien nog als vaagtaal, maar blijft heel concreet uit te werken.

We lezen uit Genesis 11: 1 t/m 9 (Babel) en Handelingen 2: 1 t/m 13 (de komst van de Heilige Geest) Het thema van de dienst luidt 'de taal verstaan'. Vanzelfsprekend zullen er vurige liederen klinken. Ellen Pons bespeelt het orgel, onze jongerenband verleent muzikale medewerking, en daar zullen we ongetwijfeld van op horen.

Ds. Sjaak Teuwissen



Hij is er bij



**Zondag 15 mei 09.30u. Anders dan Anders
Dorpskerk in Heerjansdam**

“Hij is er bij” in goede tijden, maar ook in slechte tijden, al hebben we dan wel eens het gevoel dat God ons niet hoort.

Door de preek heen mag je horen **Hij is er bij** en door de zang mag je ervaren dat je **“Veilig bent in Jezus armen”**, dat je mag zeggen **“Abba Vader”** en dat er **“Stromen van zegen zullen komen”**. Je mag vragen **“Houdt mij dicht bij U”** en natuurlijk mag je ook vragen **“Vul opnieuw mijn hart”** en zullen wij eindigen met **“Heer ik prijs Uw grote naam.”** Dit alles onder begeleiding van een ware

Toonkunstenaar

Organist/ Pianist: Arjan van Breukhoven

Spreker : Arie de Rover

SENIORENVERJAARDAGEN

Tineke Brinkman-Heijboer, Molenweg 62a, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078 – 677 26 17

Verjaardagen in mei:

Verjaardagen eerste week juni:

Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!

Vriendelijke groet,
Tineke Brinkman
Tel. 078 – 677 26 17
Emailadres: tinebrinkman@hetnet.nl

Huwelijksjubilea

Bij deze willen wij u bedanken voor de prachtige bloemen en vele kaarten, die wij ontvingen voor ons 55 jarig huwelijk.
Het was hartverwarmend.
Nogmaals dank.
Leen en Marianne van der Burgh-Baardse

VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING

Veertigdagentijd en Pasen

We leven in de tijd na Pasen. Op Paasmorgen spraken we het in een goed gevulde Dorpskerk collectief uit: “De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!” We zongen, samen met het Slikkerveers Christelijk Mannenkoor, uit volle borst liederen rondom Jezus Christus’ opstanding uit de dood. Ook in de Kijfhoekkerk was het een prachtige Paasdienst, rond het spannende thema ‘waarlijk of als het ware opgestaan?’

We kijken terug op een bijzondere veertigdagen- en Paastijd. Voor mij was het de eerste keer dat ik kon voorgaan in de hele cyclus van Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag naar Pasen. Door Jezus op die manier zó op de voet te volgen in zijn intocht, lijden, sterven en opstanding, ervaar ik nog meer betrokken te raken bij het evangelie. Fijn dat zoveel mensen – van jonge tieners tot rijpere senioren – actief bijdroegen door Bijbel te lezen, op zaterdagavond het paasvuur in vuurkorven brandend te houden, en het kindermoment te verzorgen. Veel waardering ook voor onze kosters, technici en musici die veel werk verzetten.

Mooi was ook dat na twee magere coronajaren, eindelijk de paasontmoeting met senioren door kon gaan. Wat was het een waardevolle en plezierige samenkomst, lunch en ontmoeting, op 7 april. Veel dank aan iedereen die aan de organisatie en voorbereiding meewerkte. En op 14 april mocht ik als ‘gastheer’ alle leerlingen van Kindcentrum De Rank in de Dorpskerk verwelkomen, waar ze met de school hun Paasviering hielden. Eén kind wist waarom de dominee erbij zat: “Om op ons op te letten of we het wel goed deden”. Met de alom bekende heerlijke koekjes van Jan en Sjanie Schop én een paaseitje, liepen de kinderen weer vrolijk van de kerk naar school terug.



Spetterende Zondagmorgen

Op het moment dat *Samengaan* in de brievenbus of e-mailbox belandt, ligt ook de Spetterende Zondagmorgen in de Grote Tent op 24 april achter ons. Hopelijk is het minstens zo feestelijk en creatief geweest, als het op papier in de voorbereiding leek. De Spetterende Zondagmorgen is het ‘missionaire experiment’ van de werkgroep ‘Kerk naar Buiten’. Deze werkgroep is ontstaan vanuit de gelijknamige nascholingsopleiding die ik als predikant volg, en waarbij ik geacht word mijn kerkenraad en andere mensen ‘mee te nemen’. Op basis van de ervaringen rondom de Spetterende Zondagmorgen wil de werkgroep lessen leren: wat ging goed, wat kan beter; ook in meer algemene zin, als we als Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek ‘kerk naar buiten’ willen zijn? Na onze interne evaluatie koppelen we terug naar de kerkenraad.



Herdenking van gevallenen 4 mei



Op woensdagavond 4 mei hoop ik de samenkomst in het kader van de ‘herdenking van gevallenen’ te leiden, die begint om 19.15 uur. Daarna zullen we naar het vredesmonument aan De Manning gaan voor een bijeenkomst, twee minuten stilte, plaatsen van kransen en bloemstukken, en toespraken. Nu in ons eigen Europa de vrijheid opnieuw zo ruw met voeten wordt getreden, ervaren we hoe betekenisvol onze vrijheid is, en hoe belangrijk het is hier elk jaar opnieuw bij stil te staan. Bent u er bij?

Vele handen, licht werk



Op dinsdagavond 10 mei vindt vanaf 20.30 uur in de Dorpskerk de ontmoetingsavond ‘vele handen licht werk’ plaats, waarin we jou en u op een info-tainment achtige wijze hopen te enthousiasmeren en mobiliseren voor de meest uiteenlopende bezigheden, taken en functies die onze dynamische gemeente gaande houden, en waar nieuwe of extra menskracht welkom is. Vanaf deze datum is er ook een vacaturekrant beschikbaar, fysiek en per mail te verkrijgen. Zie aparte aankondiging.

Gemeenteborrel



Op vrijdagavond 13 mei ben jij en bent u vanaf 20.30u. opnieuw welkom in de Dorpskerk. Dit keer voor een gemeenteborrel, waarbij we op feestelijke wijze voorbij de coronaperiode vieren dat we als gemeente weer mogen doorstarten. Deze gemeenteborrel is een combinatie met de afsluitende borrel van de gemeentegroepgroepen, waarvan de groepsleiders eerder op de avond het seizoen evalueren. Zie ook hier de aparte aankondiging.

Hemelvaart en Pinksteren

Op de veertigste dag van Pasen, op 26 april, vieren we hemelvaart; op de 50^e dag van Pasen, 5 juni, is het Pinksteren. Er komen mooie dagen aan. Het hemelvaartweekend brengen we als gezin doorgaans door op de Conventies van de CWN [Charismatische Werkgemeenschap Nederland]. Dit keer op het christelijk park/conferentiecentrum De Betteld in Zelhem. Met Pinksteren hoop ik voor te gaan in de Dorpskerk, met daarbij onze jongerenband.

Ontvangen

Op 30 maart ontving ik tijdens een bezoek € 50,00 ten behoeve van de Diaconie. Op 12 april ontving ik tijdens een bezoek € 50,00 ten behoeve van de bloemendienst. Hartelijk dank aan de gevers

Afwezig

Deze maand ben ik op diverse momenten afwezig:

29 april – 6 mei meivakantie

20 – 21 mei i.v.m. de nascholing 'Kerk naar Buiten'

25 t/m 29 mei: met ons gezin naar de voorjaarsconventie van de 'Charismatische Werkgemeenschap Nederland' CWN, op het chr. park/conferentiecentrum De Betteld in Zelhem

3 juni: i.v.m. nascholing 'Kerk naar Buiten'

Thuis

Het is, denk ik, de vraag die mij tot nog toe het meest gesteld wordt: "Voel je je al een beetje thuis in Heerjansdam?" Het antwoord is: ja. Ja, we voelen ons al meer dan een beetje thuis. Onze start, met onze ernstig ziek geworden baby Theije, enkele dagen na onze verhuizing, was belabberd. De officiële start met intrededienst en startweekend was daarentegen veelbelovend. Maar natuurlijk hielpen de laatste coronagolven in het najaar niet bepaald mee om thuis te raken. Veel ging niet door, pastorale bezoeken aan huis hield ik wat af, kerkdiensten in een lege kerk met 'kerkgangers' achter het glazen oog van de camera voelden opnieuw bevreemdend. Gelukkig lijkt dit nu vooralsnog achter ons te liggen. Met alle programma's en activiteiten die weer op touw zijn gezet, of dat nog gaan worden, met steeds meer kerkgangers fysiek aanwezig bij de diensten, maakt onze gemeente een dynamische en enthousiasmerende doorstart. Het dorp leer ik onder meer kennen via de school en het kinderdagverblijf van de kinderen, via activiteiten in de Grote Tent, door met regelmaat boodschappen in de Spar te doen, groente en fruit via <https://www.rechtstreeks.nl/heerjansdam> (elke woensdagmiddag af te halen in het Scoutinggebouw, een aanrader voor wie van eerlijke, lokaal geproduceerde gewassen houdt!), en door veel door het dorp – maar ook in Barendrecht en Zwijndrecht - te fietsen. Als er zo af en toe om 11 uur een 'rouwklok' klinkt en ik ben thuis, loop ik altijd even naar de kerktoren om van de dienstdoend klokkenluider te horen wie er is overleden.

Intussen siert de Heerjansdamse vlag de buitenmuur van de pastorie. Ik weet niet hoe lang het duurt voor een immigrant zich hier Heerjansdammer mag noemen, maar we doen met plezier ons best te integreren, en dat verloopt naar mijn beleving tot nu toe soepel.



Graag tot ziens bij een van de vele programma's en activiteiten, en vooral rond onze erediensten. Ik hoop jou en u daar veelvuldig te ontmoeten.

Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen.

Ds. Sjaak Teuwissen
De Manning 2
2995 AH Heerjansdam
Tel. 078 – 647 52 45 / GSM (Sjaak) 06 – 20 50 30 99
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
Facebook: <https://facebook.com/sjaak.teuwissen>
Instagram: sintersjaak
Twitter: @SinterSjaak
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr

De laatste dagen van Dorean

Soms heb je dat gevoel bij een boek: dit moet iedereen gelezen hebben! Dat gevoel heb ik bij 'De laatste dagen van Dorean' van Birgitt Gehring. Mijn enthousiasme over dit boek kan ik nauwelijks binnen houden. Verschillende familieleden en vrienden moesten er al aan geloven 😊 En wat mij betreft biedt dit boek ook voor de gemeente Heerjansdam/ Kijfhoek en omstreken stof tot bezinning en bezieling.

Ik vertel u het verhaal en laat - evenals de auteur – de uitleg achterwege. De parabel spreekt in zeggingskracht voor zichzelf.

Het verhaal begint met een jongen die op zoek is naar veilig onderdak. Alden is kreupel en zwerft van stad naar stad. En nu heeft Alden gehoord van een stad waarvan de poorten altijd open staan. Zelfs 's nachts staan de poorten open. Iedereen is welkom! Niemand wordt buitengesloten op grond van afkomst, of voorkomen. Kreupelen, verschoppelingen en zwervers vinden allen in Dorean warm onthaal.

Als Alden de stad Dorean binnenloopt, valt hem direct op dat Dorean veel schoner is dan andere steden. Ook bemerkt hij dat men hier uitermate gastvrij is. Alden ontmoet Osaia, de man die het vuilnis ophaalt in de stad. Osaia vraagt vriendelijk of Alden met hem mee wil gaan naar zijn huis, aangezien het al donker begint te worden. Verwonderd over zoveel gulle gastvrijheid doet Alden zich te goed aan de royale maaltijd die hij krijgt voorgeschoteld. Moe, maar voldaan en intens dankbaar valt Alden heerlijk in slaap op het bed waar Osaia normaal gesproken in ligt.

Als Alden het boek met de kronieken van de stad ontdekt, vraagt hij Osaia hem eruit voor te lezen. In de kronieken staat dat Dorean is gesticht door Kyrios, de koning van stad. De kronieken beschrijven hoe de mensen in Dorean een goed leven kunnen leven volgens de ideeën van de koning. Kyrios heeft de stad verlaten, maar hij heeft beloofd eens terug te zullen keren. Het is zijn uitdrukkelijke wens en bede dat niemand een andere heer zal dienen op het moment dat hij terugkomt.

Wandelend door de stad komt Alden erachter dat Dorean verdeeld is in 4 wijken. Er is een ambachtswijk waar hard wordt gewerkt. De mensen in die wijk kunnen nauwelijks rondkomen. Dan is er de wijk van rijke mensen. Deze welgestelden hoeven niet of nauwelijks te werken en leven een fortuinlijk bestaan. En wat dacht je van de wijk van de filosofen en de wijsgerigen? De heren en dames van deze wijk filosoferen over zo ongeveer alles, verdiepen zich in literatuur en proza en voeren wijsgerige debatten tot in de late uurtjes. En dan heb je nog de wijk van de godsdienstige mensen. Zij nemen het leven uitermate ernstig. Ze onderhouden allerlei religieuze gewoonten en tradities en bestuderen naarstig de kronieken van de stad. Sommigen kennen zelfs hele stukken van de kronieken uit hun hoofd.

Lopend door de wijken van de stad verbaast Alden zich over twee dingen.

Het eerste wat hem verbaast, is dat de bewoners van de verschillende wijken volstrekt gescheiden van elkaar leven. De rijken en welgestelden halen hun neus op voor de gewone arbeiders. De wijzen en geleerden kijken neer op de rijken, die in hun liederlijk bestaan hun leventje leven zonder enige vorm van bezinning en wijsgerige doordinking. De bewoners van de wijk met godsdienstigen vinden zichzelf heimelijk beter dan de mensen uit de andere wijken die helemaal nergens aan doen. En als je de mensen uit de wijk van godsdienstigen beter leert kennen, blijken ze onderling ook nog op elkaar neer te kijken. De een is nog



een

hem

vromer en beter dan de ander. Dat is het eerste wat Alden opvalt: de mensen van de stad zijn verdeeld en leven niet samen in verbondenheid.

Het tweede is zo niet nog schokkender. Midden in de stad is een bijzondere Bron. In de kronieken van de stad worden de inwoners uitgenodigd om uit de Bron te drinken zo vaak als ze maar willen. Het water uit deze Bron is heilzaam en genezend. Bovendien geeft het nieuwe kracht en wekt het water verlangen op naar de spoedige terugkomst van koning Kyrios. Maar de mensen drinken er nauwelijks uit!

De terugkeer van Kyrios naar de stad blijft echter uit en de mensen in Dorean worden ongeduldig. Zij debatteren fel over de betrouwbaarheid van de oude kronieken. Het duurt het niet lang of de inwoners van Dorean kiezen een nieuwe leider. Als Kyrios wegblijft, dan maar een ander. Vanaf de dag dat Damio de nieuwe leider wordt van de stad, trekt hij alle macht naar zich toe en slaat de sfeer in de stad om. De inwoners worden prikkelbaar en vijandig tegenover die mensen die de oude overlevering nog in hun hart bewaren. Slechts weinig mensen wagen het om zich tegen de nieuwe dictatuur te verzetten. Want ja, als je uitspreekt nog in de terugkeer van Kyrios te geloven, als je durft te beweren dat Kyrios de eigenlijke heer van de stad is, word je zonder enig pardon achter slot en grendel gezet.

Terwijl de druk van de nieuwe dictatuur in de stad toeneemt, gebeuren er op de achtergrond een aantal dingen die beslist het vermelden waard zijn.

Osaia blijft onverminderd dezelfde. Hij blijft trouw in het bezoeken van de 4 wijken. Verschillen bestaan er voor hem niet. Hij ziet iedere burger als een waardige inwoner van de stad en maakt geen verschil tussen rijk of arm, geleerd of minder geleerd, gelovig of ongelovig. Hij brengt mensen met elkaar in verbinding, moedigt mensen aan om te blijven drinken uit de Bron in het midden van de stad - iets wat door bijna niemand meer wordt gedaan - en haalt in iedere wijk trouw de vuilnis op.

Terwijl de druk toeneemt, zijn er vanuit de verschillende wijken tóch enkele mensen die naar de Bron gaan om te drinken, soms in het geheim, midden in de nacht. En heel opvallend: drinkend uit de Bron vallen bij deze mensen de onderlinge verschillen tussen de wijken helemaal weg en samen worden ze één in hun verlangen naar koning Kyrios. De belofte van zijn komst naar de stad – de dag waarop Kyrios alles goed zal maken - houdt hen op de been in de zware tijden gedurende de nieuwe dictatuur.

Op een dag zijn ineens alle poorten van de stad gesloten. Volgens de kronieken zal dat gebeuren als Kyrios weer terug is in de stad. Maar waar is de koning dan? Ze zien hem nergens. Totdat ze hem ineens herkennen! Wie staat daar onder de rode banier met het witte lam naast de Grote Bron? Het is Osaia, de man die dagelijks in de hele stad de vuilnis ophaalde en wegbracht! Kyrios is dus nooit weg geweest! Hij was al onder hen! Onder zijn vlag daalt eeuwige vrede over de stad...

Wim Wiersma

Cort van de Lindenlaan 12

3362 CC Sliedrecht

kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl

06-13857962



VAN DE REDACTIE

Tijdens de wekelijkse erediensten zingen wij doorgaans een mengeling van liederen uit diverse bundels. Dit zorgt voor een afwisseling die als het goed is een weerspiegeling is van de liederen die wij als gemeenteleden graag zingen of horen. Wat zijn dan die favoriete liederen van onze gemeenteleden en waarom vinden we dit ons favoriete lied?



Heeft u een favoriet psalm, gezang, opwekkingslied of lied van Sela of Trinity? Ja, dan zouden wij het fijn vinden van u te horen welk lied dit is en waarom? Wij willen hier graag één of meer artikelen aan besteden in Samengaan of misschien wel een vaste rubriek.

Wij ontvangen uw bericht graag in onze mailbox: Samengaan@kerkheerjansdam.nl of in de brievenbus van de redactie op Ganzekant 21.

KERKRENTMEESTERLIJK JOURNAAL

Verantwoording collectes en giften febr. en maart 2022

5 feb. Kerk Huwelijksdienst	€ 122,85		
6 feb. Diaconie	€ 64,85	Kerk	€ 45,30
13 feb. Diaconie Moldavië Avondmaal	€ 174,00	Kerk	€ 58,55
20 feb. Diaconie Nepal	€ 108,15	Kerk	€ 59,40
27 feb. ZWO	€ 110,71		
6 mrt. Diaconie	€ 128,90	Kerk	€ 145,75
9 mrt. Kerk Bidstond	€ 230,80		
13 mrt. Oekraïne + jeugd actie	€ 1229,36		
20 mrt. Diaconie	€ 71,25	Kerk	€ 67,15
27 mrt. ZWO	€ 145,85	Onderhoud	€ 128,00
In feb. ontv. coll.via bank deel diaconie	€ 227,28	deel kerk	€ 423,06
In mrt. ontv. coll.via bank deel Diaconie	€ 238,85	deel Kerk	€ 441,67

Giften feb./mrt.	via dhr. Teuwissen (kerk)	€ 100,00 (50+50)
	via dhr. Roobol(kerk)	€ 70,00 (50+20)
	via dhr. Wiersma (kerk)	€ 70,00 (50+20)
	via bank (kerk)	€ 1500,00
	via bank Oekraïne	€ 150,00
	via bank Moldavië	€ 165,00

Bloemenbusjes feb./mrt.	€ 53,00
Zendingsbussen feb./mrt.	€ 47,42
Opbrengst oud papier: feb. 10,4 ton	€ 330,44

Stand Kerkbalans/VVB: Begroot voor 2022 € 90.000,00

Met de al binnengekomen toezeggingen staat nu de stand op (20/4) € 90.814 waarvan al € 48.000 ontvangen is. We zijn al zeer tevreden dat het begrote bedrag al gehaald is, hartelijk dank voor uw toezeggingen. Ter vergelijking: vorig jaar was het begrote bedrag van € 85.000 eind november nog niet behaald, na een oproep in Samengaan was de eindstand toch ruim € 102.000,00. Hieruit blijkt toch dat we onze kerk een warm hart toedragen.

Een ieder bedankt voor haar/zijn inbreng.
Jan Schop, penningmeester

Oud papier

In de wetenschap dat er onderling geruild kan worden, het rooster van vrijwilligers die het oud papier graag voor ons inzamelen:

21 mei

Bas van Nes
Carlo Tholenaars

John Peterse
Alex Leinenga

Als uw papierbak op tijd aan de straat stond, maar om ongeveer 11.15 uur nog niet gelegeerd is, kunt u bellen met nummer 06-51216503. Hopelijk kan uw bak alsnog gelegeerd worden.

Een vriendelijk, doch zeer dringend verzoek van uw papierinzamelaars om de kartonnen dozen die alleen maar naast de bakken gezet kunnen worden kleiner te maken. De gaten van de vuilniswagens zijn niet altijd groot genoeg om daar grote dozen in te laden. Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Chris Grootendorst

VERSLAGEN EN BERICHTEN

Verslag gemeenteavond van 20 april

Zo'n 55 gemeenteleden hebben de gemeenteavond op 20 april bezocht om meer te weten te komen over de ideeën die er leven om onze gemeente toekomstbestendig te maken voor wat de gebouwen betreft.

Nadat ds. Sjaak Teuwissen de avond opende door iets over de geschiedenis van onze kerk te vertellen en een gedeelte uit Psalm 84 te behandelen, nam kerkenraadsvoorzitter Gertjan Roobol kort de agenda van de vergadering door. Daarna werd door Hannelore v.d. Maas een terugblik gegeven over het gelopen traject dat reeds in 2015 door het college van kerkrentmeesters is ingezet, om enerzijds de kosten voor het beheer en onderhoud van de gebouwen te verlagen en anderzijds benoemde ze de vraag naar een toekomstvisie om te komen tot huisvesting van al onze gemeentelijke activiteiten.

Hiervoor waren in het verleden vele vergaderingen belegd, is de gemeente geraadpleegd om zo een breed gedragen toekomstvisie uit te kunnen werken.

In de afgelopen jaren zijn daarom de pastorie aan de Dorpsstraat en de Kijfhoekkerk verkocht en vorig jaar is het voorlopig verkoopcontract van de Boomgaardkerk getekend.

Door de verkoop van de Boomgaardkerk nemen we na de officiële overdracht aan de koper ook afscheid van de zaalruimtes.

Een inventarisatie van alle activiteiten laat zien:

	Activiteit/ruimte	Aantal personen
1	Kerkzaal zondagse diensten	200
2	Kerkzaal hoogtijdsdiensten	300
3	Oppas	8 (incl. 2 leiding)
4	KND	5-20
5	KND*	6
6	Meeting	12
7	Jeugdruimte	25
8	Koffiedrinken	80
9	Gemeentebuffet	50
10	Keuken	6
11	Vergaderingen, groeigroepen etc.	6-12

De grijs gearceerde activiteiten zijn gelijktijdig.

Vanuit de gemeente en de taakgroepen kwamen samengevat drie wensen naar voren:

- een ruimte voor activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen die een huiskamergevoel uitstraalt zodat activiteiten ontplooid kunnen worden waar het draait om samen gemeente zijn en niet met name gericht op vergaderingen;
- een ruimte die volledig ter beschikking staat voor de jeugd, zodat deze de sfeer kan uitademen die nodig is om gezellige samenkomsten te organiseren en gedurende de hele week een veilig 'thuis' kan bieden;
- een koppeling tussen binnen en buiten, zodat in de zomer buiten gemakkelijk bij binnen betrokken kan worden en we letterlijk en figuurlijk kerk naar buiten kunnen zijn.

Sander Ros van architectenbureau RoosRos presenteerde hierna 4 mogelijke gebouwelijke opties, waarbij rekening gehouden is met alle genoemde kerkelijke activiteiten, de visie om een open kerk te zijn en de jeugd een eigen ruimte te geven.

Bij de eerste twee opties is zoveel mogelijk alles in de kerk gehuisvest. Optie 3 en 4 laten een bijgebouw aan de kant Kromme Nering-Manning zien met een meer open karakter.

Guido Jongebreur lichtte daarna de opties financieel toe. In alle ramingen van de opties zijn zoveel mogelijk alle kosten meegenomen. Verzoek was wel om eerst na te denken over hoe wij de toekomst van onze kerkelijke gemeente zien, zodat visie leidend mag zijn.

Na de presentatie van RoosRos werden de aanwezigen in groepjes verdeeld en gevraagd om met elkaar over de genoemde opties van gedachte te wisselen, omdat iedere mening telt.

Dit is door alle aanwezigen serieus opgepakt. Elke groep mocht zijn mening en visie presenteren. Ook zijn nog opties binnen de opties uitgedacht en toegelicht.

Alle ideeën, opmerkingen en visies werden kort samengevat door RoosRos en zullen meegenomen worden om opties te verfijnen en aan te passen.

Ds. Teuwissen sloot af door samen met de aanwezigen enkele varianten van Psalm 84 te zingen, waarna hij eindigde met gebed. Gertjan bedankte een ieder voor de aanwezigheid en inbreng op deze avond.

Petje af!

Woensdag 20-04 konden alle gemeenteleden een voorlichtingsavond bijwonen, georganiseerd door de kerkenraad en de kerkrentmeesters, over de mogelijke toekomst van onze gebouwen.

Wat een werk is er verzet en hoe voorzichtig, zoveel mogelijk rekening houdend met vele gevoelens, zijn

de kerkrentmeesters aan de slag gegaan.

4 alternatieven lagen er op tafel en welk alternatief er ook gekozen zal worden: petje af voor deze manier van werken!

In grote dank aan de kerkrentmeesters en de kerkenraad en ga zo door op de ingeslagen weg!

Hans Ouwerkerk

Gemeenteborrel Kerkheerjansdam - Vrijdagavond 13 mei

Corona raakt steeds meer naar de achtergrond. Een toenemend aantal mensen neemt deel aan onze kerkdiensten en aan andere activiteiten,, we mogen ons als gemeente weer herpakken na enkele meer dan lastige jaren. De afgelopen twee jaar hebben velen van ons elkaar niet of nauwelijks ontmoet.

Om feestelijk te markeren dat we op allerlei manieren weer een doorstart beleven, bereiden we een 'gemeenteborrel' voor, om elkaar zo weer te begroeten en te ontmoeten, en samen het glas te heffen. Deze gemeenteborrel valt voor deelnemers aan de groepsgroepen samen met de afsluitende borrel van het groepseizoen 2021-22.

We nodigen jou en u van harte uit om mee te doen.

Wat?	Gemeenteborrel van de Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek
Wanneer?	Vrijdagavond 13 mei
Waar?	Dorpskerk, Molenweg 8
Hoe laat?	Vanaf 20.30 tot ca 22.30 uur
Voor wie?	Gemeenteleden en andere betrokkenen
Opgeven?	In verband met inkoop heel fijn: bij onze scriba Liesbeth Schop via scriba@kerkheerjansdam.nl Graag uiterlijk 9 mei. Maar ook zonder op te geven welkom.

Namens de kerkenraad en de gemeentegroepgroepen,

Gertjan Roobol
Liesbeth Schop
Wim Wiersma
Sjaak Teuwissen



LEDENADMINISTRATIE

Ingekomen berichten van 21 maart 2022 tot en met 20 april 2022

Ingeschreven

Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop, ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

De kerkbloemen

Na ruim 19 jaar ga ik stoppen met het coördineren van de kerkbloemen. Eerst verzorgde ik dat een aantal jaren alleen in de Boomgaardkerk, daarna een periode in beide kerken en de laatste jaren alleen in de Dorpskerk.

Maar er is een opvolger. Marijke Huizer – van Dijk, Kruisbespad 13, neemt het van mij over. Marijke, ik hoop, dat jij dit kerkenwerk ook met plezier mag doen.

Rest mij nog alle medewerkers-sters te bedanken voor de fijne samenwerking. De dames die kaarten en bloemkaartjes voor me maakten, 5 dames die bij toerbeurt ervoor zorgden, dat er elke week weer een mooi boeket bloemen vóór in de kerk stond, en een aantal gemeenteleden, dat volgens een vast rooster ervoor zorgde dat de bloemen elke week bij een gemeentelid bezorgd werden.

Nogmaals bedankt en Marijke veel succes.
Ko Broekhuizen



Beste Ko,

Heel veel dank voor de bijna 20 (!) jaar zorg voor de kerkbloemen!
Tevens willen we Diny hierbij noemen, want man en vrouw vullen elkaar aan, toch?
Alles werd bijgehouden in een echt notitieboekje: verjaardagen, huwelijk, overlijden etc.
Ko had in al die jaren een klein netwerk opgebouwd met verschillende radertjes, zoals hij zelf ook verwoordt in z'n stukje: dames hiervoor en dames daarvoor.
Alles hield hij bij en het werkte perfect.
Op 10 mei wordt er een avond gehouden met de titel "Vele handen maken licht werk" met een vacaturekrant.
Wel nu, deze opengevallen vacature staat er niet in vermeld. 😊
Want Ko heeft zelf al voor een opvolgster gezorgd.
Marijke Huizer gaat deze taak vervullen.
Succes met deze dankbare taak!

Ko (en Diny) nogmaals hartelijk dank!!!

Wil Ouwkerk



Vele handen licht werk

**Ontmoetingsavond
rond talenten en vacatures
Dorpskerk dinsdagavond 10 mei**

Honderden vrijwilligers

Heel veel mensen in ons midden zetten hun tijd, energie, gaven en talenten in om onze gemeente gaande te houden, en zo mogelijk te laten groeien en bloeien. Ze dragen hun steentje bij aan bijvoorbeeld de kerkenraad, het college van kerkentmeesters of diakenen, aan het pastorale bezoekwerk, het jeugdwerk, de kinderoppas of kindernevendienst, de samenzang of muziek tijdens kerkdiensten, aan de redactie van *Samengaan* of de website, het kostensteam, de schoonmaakploeg, het leiden van gemeentegroepgroepen, aan ad-hoc activiteiten, en nog veel meer. Bij elkaar opgeteld gaat het om honderden gemeenteleden.

Natuurlijk vallen er geregeld gaten. Na een aantal jaar willen mensen het stokje overdragen, leeftijd of gezondheid gaan een rol spelen, of mensen vertrekken, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. Soms start een nieuw initiatief, en daar zijn mensen bij nodig.

Infotainment, vacaturekrant en personeelsadvertenties

Tijdens de ontmoetingsavond rond talenten en vacatures op 10 mei brengen we op een ontspannen manier in beeld wat mensen in onze gemeente zoal aan werkzaamheden verrichten; en welke ambten, taken, klussen er open liggen. Daarnaast ontwikkelen we een '**vacaturekrant**'. Daarin beschrijven we diverse vacatures als ging het om **personeels-advertenties**. We nodigen jou en u van harte en vrijblijvend uit om deze avond te bezoeken, en de vacaturekrant te bekijken. Natuurlijk hopen we dat veel leemtes opgevuld gaan raken. Door jou, door u, of door mensen uit onze netwerken die we op een hun mogelijk passende taak wijzen.

Programma

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

- 20.15 uur inloop, koffie en thee
- 20.30 uur opening en inleiding
- 20.45 uur verkenning 'vrijwilligerswerk in onze gemeente'
- 20.50 uur: interviews met enkele actieve vrijwilligers
- 21.45 uur: vacaturekrant, vragenronde, hoe gaan we verder?
- 22.00 uur: afronding

De vacaturekrant is op deze avond beschikbaar, we zullen die naderhand via website en weekbrief verder verspreiden.



Meer informatie en aanmelding (niet verplicht), bij
dhr. Bas Roobol (broobol@roobol.com; 06 - 53 77 13 12)

FINANCIEEL OVERZICHT "SAMENGAAN" 2021

		Begroting 2021	Rekening 2021	Begroting 2022
ONTVANGSTEN				
Advertenties	2021/2022	7000	7285	7000
Giften		3000	4106	3000
	subtotaal	10000	11391	10000
UITGAVEN				
Porti		100	19	100
Onderhoud apparatuur		100	0	100
Papier/toner		100	0	100
Attenties medewerkers		100	0	100
Diverse kosten		300	288	200
Drukkosten Samengaan		10000	9208	10000
	subtotaal	10600	9515	10600
	saldo	-600	1876	-600

Om de begroting 2022 te kunnen realiseren is het mogelijk om op onderstaande bankrekening uw bijdrage te storten.

NL33INGB 0001561805 t.n.v. Samengaan

Bij voorbaat dank,

Bas van den Bogaard

SPETTERENDE ZONDAGMORGEN

Op zondag 24 april kregen wij weer de gelegenheid om gebruik te maken van de grote feesttent op de groenstrook aan de Ds. Visserstraat. Deze zgn. Tentdienst was door de commissie Kerk naar Buiten voorbereid en bood naast de kerkdienst zelf ook een heel programma aan activiteiten en workshops voor jong en oud. Velen wisten de weg naar de tent te vinden en geholpen door het prachtige weer konden ook alle buitenactiviteiten doorgang vinden. Dat het een succes was werd snel duidelijk aan de hand van de reacties op social media waarvan deze op FaceBook door Arnold de Jong eigenlijk het hele verhaal verteld:

Vandaag dus de derde dag tent .

De kerkdienst in de tent onder leiding van dominee Sjaak Teeuwissen.

Wat een leuke verfrissende ochtend.

Wat een lieve mensen en wat veel jongeren en een vrolijke gezichten.

Niet zwaar , nee heerlijk licht zoals het op de lagere school was toen je aan de lippen hing van de juf die mooie verhalen vertelde uit het oude en nieuwe testament.

Deze kerk , deze kerk vorm staat me wel aan.

Ook mooi om te zien wat de kinderen hebben gemaakt .

Hoop dat ik niemand tegen het hoofd stoot maar vond het een mooie dienst en een dienst die bij deze tijd hoort .

Waar je echt het gevoel hebt dat de deur voor een ieder open staat .

Of je die nu plat loopt of zo nu en dan weet te vinden , je voelt je welkom.

Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek ga zo door .



COLLAGE MAKER



 COLLAGE MAKER



DIACONIE

Terugblik seniorenontmoetingsmorgen/paasviering

Het was spannend, durfden voldoende senioren het weer aan om bij elkaar te komen voor een viering en een lunch? Een week voor de datum van 7 april waren er nog maar 5 aanmeldingen en dat is niet zo gezellig in de grote benedenzaal van de Boomgaardkerk. Maar zie, op de dagen die volgden rinkelde de telefoon regelmatig en ook via de mail kwamen er meerdere aanmeldingen. En eindelijk was het dan weer zo ver na 2 jaar, de grote benedenzaal van de BK vol met 28 senioren, de nodige medewerkers en ds. Sjaak Teuwissen en de heer Wim Wiersma.

Aan de gezellig gedekte tafels met bloemen was het duidelijk dat iedereen het leuk vond om elkaar weer te zien en met elkaar te praten. De afgelopen 2 jaren zijn heftig geweest met betrekking tot bezoek ontvangen, of op bezoek te gaan. Sommigen waren door persoonlijke omstandigheden nauwelijks de deur uit geweest en genoten op deze manier van het weerzien met die en gene. Om deze reden lag de nadruk op de ontmoeting.

Ds. Sjaak Teuwissen vond het ook fijn om op deze manier kennis te maken met mensen die hij nog niet kende.

Tijdens de viering werd er ook stil gestaan bij het feit dat er mensen ons waren ontvallen de afgelopen 2 jaar.

De viering was mooi, geheel verzorgd door de beide voorgangers. Door Liesbeth Schop werd een gedicht uit eigen werk voorgedragen en we hebben veel en fijn gezongen onder leiding van onze muzikale pastor Wim Wiersma. Jeroen Grootendorst had gezorgd voor keyboard en geluid. Kortom, we kijken terug op een goede morgen! Dank ook aan de medewerk(st)ers Liesbeth, Bert en Hanny.

Mede namens de diaconie, Ingrid de Jong-Lindhout



Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: april 2022

Bloemendienst

26-03	Ontvangen via mevr. Ada Nieuwstraten	€ 10,00
04-04	Ontvangen via mevr. Ada Nieuwstraten	€ 15,00
09-04	Ontvangen via mevr. Wil Ouwerkerk	€ 40,00
09-04	Ontvangen via mevr. Trudy Kruit	€ 10,00
09-04	Ontvangen via ds. Sjaak Teuwissen	€ 50,00

Alle gevers hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, namens de diaconie,
Jan de Jong

Avondmaalscollecte 22 mei

De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 22 mei bestemd voor het project "Bijbels voor arme mensen in Albanië" van *Mensenkinderen*.



Albanië was ruim 40 jaar lang een atheïstisch land. De meeste mensen weten daarom niets van de Bijbelse boodschap. Veel gezinnen hebben ook een moslimachtergrond. In samenwerking met het Bijbelgenootschap in Albanië en met lokale kerken worden er samenkomsten en Bijbelstudies georganiseerd. Hier komen veel mensen voor het eerst in contact met het evangelie, ontvangen het Goede Nieuws over Gods zoon en ontdekken wat het is om een relatie met Hem te hebben. Ook ontstaat er de behoefte om dagelijks met het woord van God in contact te komen.

Vanwege de armoede hebben veel mensen geen geld om een eigen Bijbel te kunnen betalen. Zou het niet fantastisch zijn als zij dagelijks in hun eigen Bijbel kunnen lezen en genieten van al die kostbaarheden die God ons daarin aanbiedt?



Mensenkinderen ondersteunt kerken en christelijke organisaties bij hun diaconale en missionaire taken en voor €518,00 kunnen we hen helpen 100 gezinnen te voorzien van een eigen Bijbel!

Van harte aanbevolen!

Namens de diaconie, Hans van den Berg





Jeugd & gezin

Wetenswaardigheden, tips en ervaringen rond het jeugdwerk in onze gemeente



Het jaarlijkse clubuitje: een terugblik

Op zaterdag 9 april was het feesthet jaarlijkse clubuitje! We zijn met de kinderen van de clubs naar de Speeldernis in Rotterdam geweest. Wat was het genieten. We hadden heerlijk weer en de Speeldernis is een heel leuke natuurspeeltuin. De kinderen hebben hutten gebouwd, broodjes opgewarmd en een ijsje gegeten. De kinderen die eerst wat huiverig waren voor het water, renden aan het einde van de middag door de riviertjes en slootjes. Wat was het een mooie afsluiting van het clubseizoen!

Volgend jaar is er weer club, we hopen dat het net zo'n leuk jaar zal worden als afgelopen jaar. De kinderen en leiding van de clubs wensen u een heel fijne zomer toe!



*Wat hebben de kinderen
genoten van het clubuitje
in de Speeldernis!*



Doop Floortje Broekhuizen

Op zondag 10 april werd Floortje Broekhuizen, dochter van Leon en Willemien en zusje van Jos, gedoopt in de Kijfhoekkerk. Het werd een feestelijke dienst! De kinderen van de kindernevendienst hadden een prachtige attentie gemaakt om Floortje in onze gemeente welkom te heten. Deze attentie sloot prachtig aan bij de dooptekst die Floortje meekreeg:

Naar Jeremia 17: 7-8

⁷ Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wier toeverlaat de HEER is.

⁸ Zij is als een boom geplant aan water, haar wortels reiken tot in de rivier. Zij merkt de komst van de hitte niet op, Haar bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren haar niet, steeds weer draagt zij vrucht.



Alpha Youth, een verslag

Na de introductieavond hebben we inmiddels 2 Alpha avonden gehouden en zijn blij te kunnen vertellen dat er maar liefst 15 jongeren meedoen! Doordat de opkomst zo groot is, houden we de avonden in de benedenzaal van de Boomgaardkerk in plaats van in het jeugdhonk.

Elke avond wordt er een heerlijke maaltijd bereid door één van onze gemeenteleden. Na deze gezellige gezamenlijke maaltijd beginnen we met een spel, daarna is er een muziekmoment waarin iemand uit de groep een lied kan delen en er eventueel iets over kan vertellen. Vervolgens begint het informatieve deel van de avond, waar door middel van o.a. filmpjes, voorbeelden en Bijbelteksten een thema wordt behandeld. Thema's die tot nu toe zijn behandeld zijn: Is er meer? Wie is Jezus en waarom stierf Jezus aan het kruis?

Na de pauze gaan we in kleinere groepjes uit elkaar om verder over het onderwerp te praten. Tussen de verschillende onderdelen door kunnen de jongeren wat bijkletsen of een potje darten of tafelvoetballen in het jeugdhonk.

We zijn erg blij en dankbaar dat we dit in onze gemeente kunnen doen!





Vele handen maken licht (jeugd)werk!

Op dinsdag 10 mei vindt de inspiratieavond 'Vele handen maken licht werk' plaats. Natuurlijk kunnen we ook in het jeugdwerk altijd helpende handen gebruiken. Lijkt het u of jou leuk om mee te helpen bij de oppas, het clubwerk, de kindernevendienst, de meeting of een andere jeugdactiviteit? U/jij bent van harte welkom! Kom ook op 10 mei en/of meld u/je aan bij één van de leden van de jeugdkerkenraad!

Kinderen, tieners en jongeren in onze kerk

Wat bijzonder en fijn dat er een aantal kinderen, tieners en jongeren hebben meegewerkt aan de diensten in de Stille Week en op Paasmorgen met Bijbellezingen, het kindermoment en het Paasvuur. Wat fijn om met jong en oud gemeente te mogen zijn! Fijn ook dat de jongerenband medewerking zal verlenen aan de Pinksterdienst op 5 juni a.s.



Het Paasvuur werd door de jeugd brandend gehouden op Stille Zaterdag

Heeft u of heb jij vragen of tips voor ons jeugdwerk? Of heb je zin om zelf leiding te gaan geven bij één van onze jeugdactiviteiten? Of misschien vind je het leuk om in deze rubriek iets te delen over ons jeugdwerk? We horen het graag!

Groeten van de jeugdkerkenraad,
Sjaak Teuwissen, Wim Wiersma, Geert en Irene de Jong, Barbara Steen en
Mariëlle van der Noll (f.noll@upcmail.nl)

Kinderlied van de maand mei

“Simson, Simson, held van Israël”



Op 1, 8, 15 en 22 mei staan er in de Dorpskerk lezingen uit het Bijbelboek Richteren over de roemruchte Simson centraal. Daarom stellen we een bijpassend lied voor: ‘*Simson, Simson, Simson, Simson, Held van Israël*’ van Marcel Zimmer (2006, Celmar music). We treffen dit lied aan in de bundel Hemelhoog, lied 63. Het lied heeft een meeslepende melodie, die zeker ook de jongens zal aanspreken.

Voor wie op zoek is naar nog een ander lied over Simson: de oude klassieker ‘*Simson, Simson alle Filistijnen verdwijnen als jij komt*’ van Hanna Lam en Wim ten Burg blijft een prachtig alternatief. We treffen dit lied aan in de bundel ‘Alles Wordt Nieuw’ deel 2 lied 7. ds. Sjaak Teuwissen, in samenwerking met Heidi Treurniet (Kindernevendienst)

- **Simson, Simson, held van Israël** <https://www.youtube.com/watch?v=m-cUHfCa6c> (diverse soorten afbeeldingen, mét tekst)
- (alternatief:) **Simson, Simson alle Filistijnen verdwijnen als jij komt** https://www.youtube.com/watch?v=Cc1HkkjK_Vg&t=37s (met strip plaatjes; en met tekst)

Simson, Simson Held van Israël

1.hij was sterk, stoer en dapper
maar mocht niet naar de kapper
dat had God zo bedacht
want dat lange haar
het klinkt misschien wat raar
was een teken van zijn kracht

2.hij moest Israël bevrijden
door de vijand te bestrijden
en zelfs met een ezelskaak
sloeg hij er flink op los
duizend man was toen de klos
want elke klap was raak
refrein

*Simson, Simson, held van Israël
elke Filistijn die kende hem wel
Simson, Simson, bijzonder gevreesd
er is nog nooit een man zo sterk als hij geweest*

3.hij was sterk, stoer en dapper
maar ook een oelwapper
hoe kon dat toch bestaan?
dan liet hij zich verleiden
door Filistijnse meiden
dit kon zo niet verder gaan

4.en zo kon het toch gebeuren
want Delila bleef maar zeuren:
hij werd van zijn haar beroofd
al zijn kracht was hij nu kwijt
en hij had ontzettend spijt
als haren op zijn hoofd

Simson, Simson, held van.....

sterk van buiten, zwak van binnen
je snapt niet hoe dat kan
en toch gebruikte God hem voor Zijn plan

Simson, Simson, held van.....(3x)



RONDJE KIJFHOEK

Terugblik

Het waren vorige maand drie fantastische diensten in de Kijfhoekkerk. Twee 'gewone' erediensten, op 3 april met dominee Van der Eijk en 17 april, Eerste Paasdag met de eigen predikant, dominee Teuwissen. De derde dienst op zondag 10 april was een extra dienst bij de doop van Floortje, dochter van Leon en Willemien Broekhuizen-de Wit.

We zijn dankbaar dat deze middagdiensten steeds meer door bezoekers uit de regio worden bezocht. Met de Paasdienst mochten we zestien gasten verwelkomen.

In de vorige maanden van 'Samengaan' waren geen foto's van de gastpredikanten opgenomen. Hieronder alsnog een overzicht van enkele fotomomenten.



Kijfhoek, zondag 6 februari 2022 met rechts pastor Wim Wiersma en ouderling Bas Roobol, beiden nog met mondkapje



Kijfhoek, zondag 20 februari 2022 met v.l.n.r. Kees en Tineke Brinkman, dominee Sterrenburg uit Hardinxveld-Giessendam en ouderling Bas Roobol



Kijfhoek, zondag 6 maart 2022 waarbij het Heilig Avondmaal werd gevierd: v.l.n.r. diaken Frans de Jong, dominee Hendriks uit Ter Aar en diaken Jan de Jong



Kijfhoek, zondag 20 maart 2022 met v.l.n.r. Bert en Liesbeth Schop, diaken en ouderling, dominee Reehorst uit Nieuw-Beijerland en organiste Ellen Pons



Kijfhoek, zondag 3 april 2022 met v.l.n.r. Wilma Vreugdenhil, Marijke van der Eijk, Co de Haan, dominee Leo van der Eijk, Marry Jongsma en ouderling Hannelore van der Maas



Kijfhoek, zondag 10 april 2022, een extra Doopdienst bij de doop van Floortje, dochter van Leon en Willemien Broekhuizen-de Wit en zusje van Jos. Foto links boven, v.l.n.r.: Mariëlle van der Noll, ouderling, Frans de Jong, diaken, Leon zontje Jos en Willemien met Floortje Broekhuizen met dominee Sjaak Teuwissen. Foto rechts boven, de gelukkige doopouders Leon en Willemien met hun kinderen.

Kijfhoek 17 april 2022, Eerste Paasdag, v.l.n.r. dominee Sjaak Teuwissen, Bas Roobol, ouderling, Corine en Jan de Jong, ouderling en Jaap en Tine Dam



Collectes en giften

Na de diensten van afgelopen maanden zijn de collectes geteld.

2 januari is de dienst vanwege corona geannuleerd, geen collecte	
23 januari met ds. Breure en 31 bezoekers	€ 237,50
6 februari met pastor Wiersma en 37 bezoekers	€ 317,00
20 februari met ds. Sterrenburg en 28 bezoekers	€ 252,00
6 maart met ds. Hendriks en 24 bezoekers	€ 220,00
20 maart met ds. Reehorst en 29 bezoekers	€ 302,00
3 april met ds. Van der Eijk en 38 bezoekers	€ 285,00
10 april met ds. Teuwissen en 29 bezoekers	€ 167,30
17 april met ds. Teuwissen en 39 bezoekers	€ 284,00

Naast de collectes mochten we uw giften via de bus Groot Onderhoud, de open collectezak bij de uitgang en de bank van ruim zestienhonderd euro ontvangen. Een meelevend lid van Heerjansdam stopte mij een biljet van twintig euro in de handen, alsmede een aanzienlijke hoeveelheid gebruiksmiddelen voor tijdens de dagelijkse openstelling van de kerk. Allen heel hartelijk dank voor uw financiële steun aan de Kijfhoekkerk. Mede hierdoor én door uw betrokkenheid kunnen we samen de erediensten en het onderhoud van de kerk onderhouden. Echter wel in het besef in afhankelijkheid van onze Eeuwige God.

Open Dagen

Van mei tot en met september organiseert de Stichting Behoud Kijfhoekkerk weer op de eerste zaterdag van de maand een Open Dag. Naast dat de kerk dagelijks open is voor individueel bezoek bent u ook op zaterdag 7 mei hartelijk welkom. De orgelzolder is het afgelopen jaar gerenoveerd en vernieuwd. Op de expositiepanelen wordt een algemeen beeld weergegeven van het buurtschap Kijfhoek en de kerk in het midden.

Onze organist Leo Kievit uit Ridderkerk heeft een gevarieerd muzikaal programma samengesteld en zal dit in verschillende 'blokjes' laten horen. Er is gelegenheid om zelf, gratis, koffie, thee, water of frisdrank te nemen. Voor de hygiëne zijn een aantal flacons handgel aanwezig. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, informatiemateriaal en giften. U bent van harte welkom! Er staat een stoel voor u klaar!

Hemelvaartsdag 26 mei: Dauwtrappen in Kijfhoek

Na drie jaar gaan we weer 'dauwtrappen' in het Develgebied van het buurtschap.

Iedereen is welkom en neemt een eigen ontbijtpakketje mee. We starten om 07.00 uur vanaf de Kijfhoekkerk. Zo rond acht uur zijn we terug voor ons ontbijt. Voor koffie, thee en fris zal worden gezorgd, alsmede wat lekkers erbij. Bij mooi lenteweer doen we dit buiten rondom de kerk en in de tuin van Jan en Metha van der Net. Zij verzorgen mede de statafels en meer! Tegen negen uur hopen we een fijne kerkdienst te houden met het thema van Hemelvaartsdag. De leiding van zowel de vroege wandeltocht als de dienst is in handen van dominee Piet van Veldhuizen van De Ark uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Aanmelden is niet nodig. Graag tot ziens, Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei om 07.00 uur.

Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk

In mei zijn de volgende diensten gepland:

Zondag 1 mei met ds. J. Schaap uit Rotterdam-IJsselmonde

Zondag 15 mei met onze pastor de heer Wim Wiersma

Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur).

Voor aanvullende vragen, ideeën en meer over de Kijfhoekkerk en de diensten, kunt u bellen naar Joop Wiekeraadt, telefoon 06 – 36501396, WhatsApp of via e-mail dendijk@hetnet.nl

Ook op zondagmiddag staat er een stoel voor u klaar!

Tenslotte

We zijn blij en dankbaar dat we elkaar in deze lenteperiode weer vrij kunnen ontmoeten en het gevoel van 'kerkhonger' door de afgelopen coronatijd achter ons te laten. Blijf u welkom weten. Ook deze maand blijven we naar elkaar omkijken, elkaar bezoeken of we sturen elkaar een kaartje. Een kleine moeite, maar met groot plezier.

In de digitale versie van *Samengaan* zijn alle foto's in kleur te zien.

In de lenteperiode wens ik u een Zegenrijke meimaand.

Een goede groet,
Joop Wiekeraadt





INGEZONDEN

Rechtstreex Heerjansdam

Van boer naar bord

Sinds een jaar is Rechtstreex te vinden achter Ganzekant 16, in het Scoutinggebouw. Daar kunt u op woensdagmiddag een kratje ophalen met producten van boeren en makers uit de regio.

Hoe is de werkwijze:

*In het weekend ontvangt u de nieuwsbrief per mail.

*Tot maandagmiddag half twee kunt u een bestelling online doen.

*Op dinsdag oogsten de boeren en tuinders de bestelde gewassen.

*Op woensdag worden alle bestelde producten verdeeld over de wijkpunten, zoals het onze.

*En in het Scoutinggebouw kan iedereen het afhalen van 16.00 tot 18.00 uur. Eventueel kan het worden thuisbezorgd.

*'s Avonds krijgt u een betaalverzoek en ongeveer een week later betaalt u per automatische incasso.

Wij zijn zelf enthousiast over Rechtstreex,
 -omdat alles lokaal geoogst of gemaakt wordt
 (in een straal van 50 km van Rotterdam),
 -omdat alles op bestelling gaat en er niets wordt weggegooid.
 -En het is altijd vers en veelal biologisch.



Als u mee wilt doen, kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan op onze website: [rechtstreexheerjansdam](http://rechtstreexheerjansdam.nl).

Jos en Marleen Scherpenisse (078-6455987)

Werk maken van je inspiratie

“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van,” is geregeld de openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing.

Werk maken van je inspiratie, dat is wat je doet tijdens onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor- en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweedegraad; en geestelijk verzorger.

Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening.

Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim als volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch, of baptistenvoorganger.

Als je geïnteresseerd bent, zie onze website of meld je aan voor een meeloopdag. Dat kan via de site:

Wees welkom, we zien je graag tegemoet!

Nieuws van Top 2000-commissie

Nee, nog geen Top 2000-dienst, dat past meer in de winter en dat hopen we zeker in januari 2023 weer te mogen organiseren. Maar we staan al zo lang droog, dat het toch een beetje gaat kriebelen en daarom een andere dienst waarin popmuziek een grote rol speelt.



POPdienst in de Bethelkerk!

Zondagmiddag 29 mei, aanvang 15.30 uur, is er een heuse popdienst in de Bethelkerk, Barendrecht, met als predikanten de enige echte Elvis-dominee Fred Omvlee en dominee Piet van Die (van de Johnny Cash-diensten).

Elvis en Johnny staan deze middag in het middelpunt, maar ook andere artiesten krijgen een podium.

Live muziek is er van de band de Rising Clouds.

Ons thema is ‘Stairway to Heaven’ en past natuurlijk heel goed in dit Hemelvaartweekend.



Zien we u en jullie zondag 29 mei in de Bethelkerk, Schaatsbaan 1, Barendrecht? De dienst begint om 15.30 uur en na afloop kunnen we nog even napraten bij de afterparty met een hapje en een drankje. Met natuurlijk nog meer muziek.

Namens de Top2000-commissie,
Nelleke van der Meer



INGEZONDEN

Koor- en samenzangavond 6 mei

Al jarenlang wordt er in de Ridderkerkse Ichthuskerk een zangavond georganiseerd op 4 mei, die in het teken staat van dodenherdenking en bevrijdingsdag. Na twee coronajaren waarin dit helaas niet door kon gaan, wordt de traditie nu voortgezet, maar wel op een andere datum: dit jaar staat de avond gepland op vrijdag 6 mei.

Tijdens deze koor- en samenzangavond zingen Christelijk Gemengd Koor 'Con Amore' uit Noordeloos o.l.v. Reinier Korver en Christelijk koor 'Rejoice' uit Ridderkerk o.l.v. Jan Peter Teeuw. Muzikale ondersteuning is er van Corné van der Giessen (panfluit) en Florian van der Reijden (piano). De beide dirigenten begeleiden elkaars koor en de samenzang op het orgel. De opening en sluiting wordt verzorgd door dhr. T.R. Rietveld.

Op het programma staan bewerkingen van vaderlandse liederen en Engelse en Nederlandse koormuziek. Ook zijn er enkele instrumentale intermezzi en is er veel samenzang. De avond wordt beëindigd met het zingen van het Wilhelmus.

De avond begint om 19.30 uur. De deuren van de kerk aan het Vlietplein gaan een halfuur voor aanvang open.

De toegang voor deze zangavond is gratis. Wel wordt er bij de uitgang een collecte gehouden die na aftrek van de onkosten bestemd is voor het actiecomité 'Hoop voor Kinderen'.

Jong en oud van harte welkom!

Zondagavondzang in de Bethelkerk

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de zondagavondzang op zondag 15 mei, aanvang 19.30 uur, in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager. We zullen vooral bekende liederen zingen en een aantal liederen dat door u is aangevraagd. We openen deze zondagavondzang met het lied 'Prijs de Heer met blijde galmen'. Het koor zingt o.a. 'Zingt een nieuw lied'. We sluiten de avond af met het lied 'Ga met God en Hij zal met u zijn'.

De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten.

Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u op www.bethelkerkkoor.nl.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook

Samengaan

Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar.
Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand.

Redactie

Alex van Hengel, telefoon 078-6772660

Heleen Hoes Vacant

Marije Breure Hans Ouwerkerk

Redactieadres

Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam

e-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl

Bezorging: Frans van der Heijden, 078-6772467

Correctie: Margot Walda

Advertenties en financiën

B.J. van den Bogaard, telefoon 078-6104121

Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen giften worden gestort op rekening:

NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan.

Druk

Drukkerij Verloop, Alblasterdam

Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek

Kerkelijk bureau: Sportlaan 10A 39 (2e verd.)

Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

e-mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl

rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v.

Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek

Voorganger:

Ds. Sjaak Teuwissen

Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99

e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Kerkelijk werker:

Wim Wiersma

tel. 06-13857962

e-mail: kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl

Scriba:

Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,

tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl

Diaconie:

Frans de Jong, Sportlaan 43 2995 VN

Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl

Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 Rabo 0305 4267 37

ZWO Heerjansdam, rekening: NL65Rabo 0308 9128 45

Boomgaardkerk:

Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530

Dorpskerk:

Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826

Kerk te Kijfhoek:

Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht

Overige kerkelijke gegevens

Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de website: www.kerkheerjansdam.nl