

Witte Donderdag

Inleiding op de dienst 14 april

In de Goede Week volgen wij Jezus op de voet, via de beschrijving van de evangelist Johannes. Op Witte Donderdag horen we hoe Jezus zélf gestalte geeft aan Zijn opdracht de minste te willen zijn en elkaar in liefde te dienen: als was hij een huisslaaf wast hij de voeten van zijn leerlingen. Daarna vervolgen zij de maaltijd: dat wat het Laatste Avondmaal van hen samen zal zijn. Wij vieren als gemeente zélf ook het Heilig Avondmaal van onze Heer. Op geen moment is dat indringender dan juist op Witte Donderdag. We lezen Johannes 13: 1 t/m 17. Het thema luidt 'Zelfvernedering.'

Liturgie:

Inleidend orgelspel; Welkom & Mededelingen

Intredelied: Psalm 65: 1 'De Stilte zingt U toe o Here'

Moment van stilte; bemoediging & groet

Vervolg Psalm 65: 3 'Gij antwoordt met geduchte daden'

Inleiding op de dienst

Vervolg Psalm 65: 5 'Gij komt het dorre land doorschrijden'

Gebed bij de opening van Gods Woord

Lied NLB 569: 1 en 2 'Toen Jezus wist nu is gekomen'

Bijbellezing: Johannes 13: 1 t/m 17

Tekst 'Wat een bijzonder moment'

Lied: NLB 569: 3 en 4 'Zo is de Heer een knecht geworden'

Overdenking 'Zelfvernedering'

Zingen Geloofsbelijdenis: HH 523 'Ik geloof in God de Vader'

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed

Inzameling van de gaven: 1^{ste} collecte diaconie, 2^{de} collecte onderhoud gebouwen

Onderwijzing

Luisterlied: 'Toon mijn liefde'

Inzettingswoorden

Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Zingen tijdens de communie: NLB 568-A 'Ubi caritas et amor'

Nederlands: Daar waar vriendschap is en liefde, daar waar vriendschap is, daar is God

Dankgebed

Bijbellezing: Johannes 14: 15 t/m 31

Zingen: LvdK Gezang 180: 1, 2, 7 'Getsémane die nacht moest eenmaal komen'

Luthers Avondgebed



We verlaten de kerk in stilte

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 14 april 2022

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 14 april heeft de diaconie opnieuw gekozen voor een project van Stichting *Mensenkinderen*, maar deze keer richten we ons op een tarweteelt project in Armenië.

Veel mensen in Armenië leven in armoede en onzekerheid en landbouw is een belangrijke inkomstenbron voor veel Armeense gezinnen die op het platteland wonen. Maar vanwege de armoede hebben veel gezinnen moeite om te kunnen starten met de landbouw.

Met dit project wil *Mensenkinderen* dertig gezinnen in de regio Tavush gaan helpen met de teelt van herfst tarwe, een soort die daar goede opbrengsten laat zien.

Voor € 775,- kunnen we één arm gezin helpen hun eigen tarwe te verbouwen. Helpt U mee? Meer informatie kunt U vinden in Samengaan.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven

