

Kinderlied februari 2022

God wijst mij een weg

Vanaf zondag 27 februari – voor veel christenen vanaf aswoensdag 2 maart – begint de lijdenstijd, ofwel veertigdagentijd. Jezus volgt zijn weg richting Jeruzalem, richting zijn lijden en sterven. Wij volgen Hem als het ware op deze weg; via allerlei Bijbelverhalen. We kunnen daarbij de vraag stellen: willen wij Jezus volgen op onze eigen levensweg, in ons dagelijks leven?

Het beeld van de levensweg komen we tegen in het lied 'God wijst mij een weg'. De oorspronkelijke titel luidt 'God will make a way' en het lied is geschreven en gecomponeerd door Don Moen, in het Nederlands vertaald door Mireille Schaart. We geven twee links naar dit lied, beide ingezongen door Remco Hakkert.

Al noemen we dit lied kinderlied van de maand februari, de kindernevendienst van de Dorpskerk is tot en met 20 februari bezig met de Bijbelverhalen over Jozef. Daarom zijn de kinderliederen van de maand januari 'Jozef



zoekt zijn grote broers' en 'Jozef had een jas' tot ver in februari bruikbaar. Daarom kan het lied 'God wijst mij een weg' ook in maart natuurlijk nog worden gezongen. En daarom kunnen we wat later starten met het kinderlied voor de maand maart, waarvoor we in de loop van februari een voorstel hopen te doen.

ds. Sjaak Teuwissen, in samenwerking met Heidi Treurniet
(Kindernevendienst)

God wijst mij een weg (Hemelhoog 418/ Opwekking 429))

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

-Refrein-

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

<https://www.youtube.com/watch?v=ledDwqx5zPc>

<https://www.youtube.com/watch?v=rOjoHXqzY6o>

418 God wijst mij een weg

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg. (Ged)
Al moet ik door de wildernis
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier
in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws
vandaag.