

Inleiding op de dienst 27 februari 2022

In *Samengaan* schreef ik een verhaal over de film 'the Shawshank redemption' (1994) waarin ik vertelde over het hatelijke welkom van de nieuwe gevangenen in de gevangenis van 'Shawshank'. Op het moment dat er een bus met nieuwe gevangenen aan komt rijden ontstaat er een heuse weddenschap: 'Jongens, wie krijgen we het eerst aan het janken?' Iedereen wedt op een mogelijke kandidaat. Zorgvuldig wordt genoteerd wie op wie wedt. Er worden mooie prijzen uitgelooft. Van een sigaret tot een heuse whisky. Degenen die er het meest zwak en kwetsbaar uitzien krijgen de meeste stemmen. Eenmaal binnen de muren van Shawshank regent het vernederende en vernietigende opmerkingen. Het uur van de waarheid breekt pas echt aan wanneer de mannen naar de eigen cel gaan. Als de bewakers het licht uit doen barst de hel los. Intens gemene verwensingen en bedreigingen worden naar hun hoofd geslingerd in de hoop de nieuwelingen tot wanhoop te brengen. Ondertussen wordt er scherp opgelet wie het eerst door z'n hoeven zakt. Dan begint er één hartverscheurend om z'n moeder te roepen. Een groot gejuich barst los. 'En dat is één!' zingen ze in koor. Degenen die op deze kandidaat hadden gewed kunnen zich verheugen op een mooie prijs.

Wat gebeurt hier? Wat is het dat zij het zich kunnen veroorloven hun medegevangenen zó te behandelen? Is het compensatiegedrag vanwege de autonomie die hen ontnomen is? Is het om de pikorde opnieuw te bepalen? Is het de onstuitbare zucht naar macht die zich van je meester maakt zelfs wanneer je machteloos gevangen zit? En waarom begint die ene jongeman zo hartverscheurend om z'n moeder te roepen? Voelt hij zich diep afgewezen soms? Afgewezen door de maatschappij en nu ook afgewezen door de mannen in Shawshank? Ja, hij is letterlijk moederziel alleen. De schreeuw om zijn moeder verradt zijn diepe verlangen naar veiligheid en geborgenheid; een verlangen ook om gezien en gehoord te worden.

Vanmorgen een liturgie rond het thema 'gehoord en gezien worden' naar aanleiding van een verhaal uit het eerste bijbelboek (Genesis 16). Een verhaal over Hagar, de slavin van Sarai, de vrouw van Abraham. Een verhaal over beschadigde emoties vanwege het niet gehoord en gezien worden. Hagar voelt zich afgewezen en ontheemd. Hoe zal de hemel hierop reageren?!



De leiding van de kindernevendienst verzorgt het kindermoment rond het nieuwe 'Paasproject' en Ellen Pons begeleidt ons op het orgel.

Wat fijn om weer met elkaar te zingen! 😊

Liturgie:

Aanvangspsal: Psalm 100: 1 en 2 (berijming 1773)

Votum en groet

Vervolg Psalm 100: 3 en 4 (berijming 1773)

Drempelgebed: 'Geef ons vrede' - luisterlied Sela

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment: verzorgd door leiding van de kindernevendienst

Kinderlied: lied van 'het Paasproject'

Uitleg van het thema: Door de hemel gehoord en gezien!

Schriftlezing : Genesis 16 NBV21 door Monique Tholenaars

Lied: Hemelhoog 49 'Heer, U bent altijd bij mij'

Uitleg en verkondiging

Lied: 'De Heer heeft naar mij omgezien' NLB 804: 1 en 2

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed

Luisterlied: 'Onze Vader in de hemel' door Eliza Mannah

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor ZWO-Diaconie en Kerkenwerk

Promo-filmpje: Alpha Youth

Slotlied: 'Door de nacht van strijd en zorgen' NLB 801: 1, 2 en 3

Zegen

Gezongen Amen: NLB 415: 3 'Amen, amen, amen!'

Koffie drinken na de dienst.

Agenda: Volgende week zondag om 9.30 uur een dienst

in de Dorpskerk met ds. B. Davelaar, Rotterdam. 's Middags is er om 15.00 uur een dienst in Kijfhoek, voorganger ds. W. Hendriks, Ter Aar.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



We zijn blij u en jou te kunnen melden dat we binnenkort van start gaan met de Alpha youth! Op vrijdag 18 maart zal er een feestelijke start avond zijn vanaf 19.00 uur. Tijdens deze avond geven we een introductie van de Alpha. Twijfel je nog of je mee wil doen? Op deze avond kan je zien of het iets voor jou is en je opgeven voor de rest van de Alpha. Voor meer informatie en/of aanmelden; jackydelamar@hotmail.com
06-57166613

Oekraïne

"De donkerste uren voor Europa sinds de Tweede Wereldoorlog": zo omschreef Josep Borrel – Hoge EU-Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid - de nachtelijke invasie van Russische troepen in het soevereine Oekraïne. Het schokt velen in de wereld, en ook velen van ons, dat een ontwikkeld land in de 21^e eeuw het bestaat om met dergelijke militaire agressie tot zo'n ongekende aanval over te gaan.

We zijn ernstig geschokt en ernstig verontrust, maar tegelijkertijd kan het ons ook cynisch, gelaten of moedeloos maken. Bijvoorbeeld als we bedenken dat Rusland alleen al onder zijn huidige leider zoveel keer eerder illegitieme militaire interventies uitvoerde: denk aan Syrië, aan de Krim, aan Georgië (Zuid-Ossetië) en Tjetjenië. Blijkbaar kan zo'n land en leider ongehinderd zijn gang gaan. En Rusland is bepaald niet het enige land met autocratisch leiderschap, waar het niet nauw wordt genomen met waarheid, recht, democratie, mensenrechten en mensenlevens.

Al dit soort overwegingen, en wat voor gevoelens deze jongste oorlog op ons Europese continent ook bij ons losmaken, het laat onverlet dat we biddend naast onze broeders en zusters mogen staan die lijden onder militair geweld zoals dit: in Oekraïne en waar ook ter wereld. Bidden vanuit de overtuiging dat de échte machten en krachten in deze wereld niet in mensenhanden liggen, maar dat God deze wereld in Zijn machtige, krachtige handen houdt. Deze zondag is er vanzelfsprekend aandacht voor Oekraïne in de gebeden.

Wim Wiersma en Sjaak Teuwissen

P.S. Naar aanleiding van de situatie in Oekraïne is op de landelijke website van de Protestantse Kerk een bericht geplaatst.

https://protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-heer-ontferm-u/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mail_oekraine

