

A blue-toned illustration of a nativity scene. In the center, a manger is illuminated by a bright starburst, with two figures standing beside it. To the left, three camels are silhouetted against the background. The scene is set against a backdrop of rolling hills and a starry night sky with a prominent bright star.

Samen *gaan*

Een uitgave van de protestantsegemeente Heerjansdam / Kijfhoek

Deze maand o.a.

**Voor God is niets
onmogelijk**

**Met het oog op de
zondag**

**Gedachtenis aan hen
die ons ontvielen...**

**Ben jij tussen de
12 en 18 jaar?**



“Voor God is niets onmogelijk” Lucas 1: 37

Mijn kleinzonen kwamen een nachtje logeren. Ze werden op vrijdag na schooltijd afgeleverd. De oudste, 8 jaar, voelde zich niet zo lekker, volgens zijn moeder. Moe van de schoolweek? Het was snel over toen we aan tafel zaten met kleurtjes en papier en lijm en verhalen over de ‘pietengym’ op school. De jongste, van 4, was nog in pietenpak, hij was tijdens de gym in zijn eigen groep een ‘veertjespiet’ geweest. De oudste overtroefde hem: hij was Hoofdpiet! De nacht verliep rustig, alleen vond de oudste om 5 uur ’s morgens, in tegenstelling tot zijn oma, dat die toen lang genoeg geduurd had. Er is zoveel meer te doen in het leven dan slapen! Hij was zijn niet-lekker-zijn allang vergeten.

Ik moest hieraan denken toen ik me realiseerde dat we leven in de tijd van verwachting, van hoop, de adventstijd. Ik zou het bijna vergeten op de grijze novembermiddag waarop ik dit schrijf. Er waart zoveel rond en dan bedoel ik niet alleen het virus. We weten allemaal van toeslagenleed en vluchtelingen die ingezet worden als pionnen voor eigen macht, van ellendige ziektes, van woningnood, van vogelgriep en wat dies meer zij. De wereld lijkt er inderdaad grijs van te worden. Niet zo gek dat wij ons ook weleens niet-zo-lekker voelen, al zullen die grote wereldproblemen bij de 8-jarige nog niet gespeeld hebben. En dus zal onze gemoedstoestand niet zo snel verbeterd zijn als bij hem, hoe veel gezellig aan tafel zitten, met een teken- of knutselwerkje en pietenverhalen, ook kan doen.

En dan is daar Advent. En daarna Kerst. Dat vertelt ook een verhaal over een kind, een Kind. Wij weten hoe dat verhaal gaat. Wij weten ook waarom, hoe moeilijk het soms te begrijpen is. Van Kerst naar Goede Vrijdag, een lange, zware weg. Gelukkig weten wij ook dat daarna Pasen volgt. Je zou Kerst bijna niet kunnen vieren zonder de gedachte aan Pasen, dat zou te bitter zijn. God maakt het anders. Hij vormt het bittere om tot balsem voor de ziel, om een oude uitdrukking te gebruiken. Wonderlijk!

Voor God is niets onmogelijk, dat staat er zomaar, in de Bijbel. Wij zouden soms heel graag willen dat God iets voor ons deed, iets wat onmogelijk lijkt, zoals een genezing van een ongeneeslijke ziekte, redding uit een afschuwelijke situatie. We weten wel dat Hij er is, ook als het moeilijk is, maar we voelen ons toch zo vaak alleen, bijna in de steek gelaten. Als voor God niets onmogelijk is, waarom grijpt Hij dan niet vaker in? Wel, dat heeft Hij al gedaan. Hij heeft ons zijn Zoon gegeven. Niet zomaar, als cadeautje onder de boom, maar omdat hij ons zo lief heeft. Wat er ook gebeurt, dát staat.

Margot Walda



KERKDIENTEN IN DECEMBER



Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek	
<i>5 december 2^{de} Advent</i>		
<p>9.30 u. Dhr. J. Teuwissen Viering Heilig Avondmaal</p> <p>Kindernevendienst Oppas Uitgangscollectes: Diaconie en Kerkenwerk</p>	<p>15.00 u. Dhr. W. Wiersma</p> <p>Coll: Kerkenwerk</p>	
<i>12 december 3^{de} Advent</i>		
<p>9.30 u. Ds. J. Teuwissen</p> <p>Kindernevendienst Oppas Uitgangscollectes: Diaconie en Kerkenwerk</p>		
<i>19 december 4^{de} Advent</i>		
<p>9.30 u. Ds. R. Wilschut Hoogvliet</p> <p>Kindernevendienst Oppas Uitgangscollectes: Diaconie en Kerkenwerk</p>	<p>15.00 u. Ds. C. Hendriksen Woudrichem</p> <p>Coll: Kerkenwerk</p>	
<i>24 december Kerstdienst</i>		
<p>21.30 u. Ds. J. Teuwissen Kerstdienst</p> <p>Uitgangscollectes: Diaconie en Kerkenwerk</p>		
<i>25 december Kerstmorgen</i>		
<p>9.30 u. Prop. N. Splunter Rotterdam</p> <p>Kindernevendienst Oppas Uitgangscollectes: Diaconie en Kerkenwerk</p>		
<i>26 december</i>		
<p>9.30 u. Dhr. J. Teuwissen</p> <p>Kindernevendienst Oppas Uitgangscollectes: Diaconie en Kerkenwerk</p>		
<u>Dorpskerk (Molenweg)</u>	<u>Kerk te Kijfhoek</u>	

Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek	
<i>31 december Oudjaarsavond</i>		
19.30 u. Ds. J. Teuwissen Uitgangscollectes: Diaconie en Kerkenwerk		
<i>2 januari</i>		
9.30 u. Ds. J. Teuwissen Kindernevendienst Oppas Uitgangscollectes: Diaconie en Kerkenwerk	15.00 u. Ds. J. Teuwissen Coll: Kerkenwerk	

U kunt via onze website www.kerkheerjansdam.nl de dienst in de Dorpskerk live volgen of de dienst daar op een later moment terugkijken.

Met het oog op de zondag

2^e Advent zondag 5 december

Op deze tweede adventszondag lezen we verder in het korte, prachtige Bijbelboek Ruth. Vandaag staat hoofdstuk 2 op het programma. Ruth leest als een novelle, maar is uiteraard veel meer dan zomaar een romantisch verhaal.

We staan vandaag onder meer stil bij Ruth 2: 12 *“Moge de Heer je daarvoor rijkelijk belonen – de Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je bent komen schuilen.”* Aan het woord is Boaz, en hij spreekt tegen die intrigerende, Moabitische vreemdelinge die, vanwege de zorg om haar schoonmoeder, zijn akker op is gelopen om met de andere arme vrouwen restanten van de geogoste aren te rapen. Dit vers toont een prachtige parallel met Ruth 3: 9 waar (in de Naardense Bijbelvertaling) staat: *“Spreid je vleugels uit over je slavin...”* Daar spreekt Ruth juist tegen Boaz.

We verkennen het begrip ‘vleugels’ dat in het Bijbelboek Ruth iets laat zien van Gods zorg. Een begrip dat in de Bijbel vaak wordt gebruikt om Gods zorg, toewijding en bescherming uit te drukken. Het thema van deze zondag is ‘onder zijn vleugels’.

3^e Advent zondag 12 december

Het Bijbelboek Ruth nadert een romantische ontknoping. We lezen hoofdstuk 3. Op aanraden van haar schoonmoeder Naomi begeeft Ruth zich in het holst van de nacht naar de slaapkamer van Boaz, om daar aan zijn voeten te gaan liggen. Zo op het oog een scène die doet denken aan ‘Temptation Island’. Op de keper beschouwd gaat het hier om een geloofsdaad, waarbij zowel Ruth als Boaz de geldende etiquette in acht nemen en uiterst zorgvuldig te werk gaan. Maar toch, als lezer en luisteraar proef je dwars daardoorheen ook de romantiek.

‘Vrouw zoekt boer’ is het thema van deze derde adventszondag. Ellen Pons bespeelt het orgel, we luisteren een aantal liederen via YouTube.

Kerstavond, vrijdag 24 december 21.30 uur

“Het geschiedt (geschiedde) in die dagen...” Tot viermaal toe gebruikt de evangelist Lucas dit signaalwoord in zijn versie van het Kerstevangelie. Hij beschrijft een indrukwekkende botsing tussen wereldgeschiedenis en Gods geschiedenis, tussen de machten en krachten van deze wereld en de zachte macht en kracht van Wie deze wereld overstijgt én in handen houdt.

In deze sfeervolle, met veel extra muziek vormgegeven Kerstnachtdienst, in de Dorpskerk, beschouwen we aan de hand van Jesaja 8: 23b t/m 9: 7 en Lucas 2: 1 t/m 20 indringend en herkenbaar onze actuele hedendaagse wereldgeschiedenis in het licht van het Kerstkind Jezus Christus. *‘Het geschiede in onze dagen’* vormt het thema. We zingen veel herkenbare, oude vertrouwde Kerstliederen, begeleid door het fanfare-orkest van onze Heerjansdamse muziekvereniging EMM. Daarnaast bespeelt Ellen Pons het orgel.



Inleiding op de dienst 31 december Dorpskerk

Psalm 90 is de Oudejaarspsalm bij uitstek. Op vrijdagavond 31 december staan we stil bij deze Psalm: we lezen en we zingen uit verschillende varianten op deze Psalm en overdenken in het bijzonder de woorden 'van geslacht op geslacht'. 'Van geslacht op geslacht', dat vormt het thema van deze korte, ingetogen dienst.

Leo Kievit bespeelt het orgel.

Ds. Sjaak Teuwissen

Inleiding op de dienst 2 januari 2022 Dorpskerk

Een nieuw jaar, een nieuw begin, nieuwe voornemens. We beginnen dit jaar als geloofsgemeenschap op zondag 2 januari. We lezen Johannes 1: 35 t/m 51. We lezen daar dat Simon en Nathanaël leerlingen van Jezus worden. Als Nathanaël hoort dat Jezus uit Nazareth komt is zijn eerste reactie een schampere vraag: "Kan daar iets goeds vandaan komen?" Op deze vraag concentreren we ons deze morgen, en we betrekken die op het begin van het nieuwe jaar. Het thema luidt 'Uit onverwachte hoek iets goeds'. Wees welkom, uitgeslapen en monter, met een kater en wat hoofdpijn, met de geur van poedersuiker, kruid of champagne nog om u of jou heen. En natuurlijk wensen we elkaar rondom deze dienst een gezegend 2022 toe.

Inleiding op de dienst 2 januari 2022 Kijfhoekkerk

En opeens leven we in 2022, een nieuw jaar. Een jaar dat we op 2 januari ook in Kijfhoek beginnen met God en met elkaar. Om ons erbij te laten bepalen dat onze 'tijd van leven' door onze God wordt gegeven. Om te bedenken dat de keuzes, misschien wel de goede voornemens voor 2022, de hoop en het verlangen dat we koesteren, iets te maken zouden kunnen hebben met wat God met ons voor heeft. En om Gods zegen te vragen over dit nieuwe jaar.

Een gezegend nieuwjaar; centraal staat in deze dienst de zegenspreuk die we herkennen van de wekelijkse zegen in kerkdiensten, en die is gebaseerd op de zogeheten 'Aäronitische zegen' uit Numeri 6: 22 t/m 27.

En natuurlijk wensen we elkaar rondom deze dienst een gezegend 2022 toe.

Ds. Sjaak Teuwissen

N.B. Uiteraard hangt de wijze waarop de diensten voortgang vinden af van de ontwikkelingen m.b.t. Covid-19 en maatregelen vanuit onze overheid en kerkenraad.



SENIORENVERJAARDAGEN

Tineke Brinkman-Heijboer, Molenweg 62a, 2995 BL Heerjansdam, tel. 6772617

Verjaardagen in december

- 2 Mevr. P. Vat – Groenendijk, Sportlaan 10A – 35, 2995 VN, 88 jaar
- 3 Dhr. C. de Valk, Joh. Postlaan 19, 2995 VH, 84 jaar
- 7 Mevr. J.E. Schop – v.d. Ree, Molenweg 28, 2995 BL, 82 jaar
- 14 Mevr. G.A. Heiwegen – Westerik, 't Ronde Sant, Hugo de Groothof 1, 2984 GK Ridderkerk 91 jaar.

Correspondentieadres: E.G. Heiwegen, Grondzeiler 60, 2995AC

- 15 Mevr. N. Kleinjan – Booij, De Elf Ranken, Reling 3, 2993 DN Barendrecht, 86 jaar
- 19 Mevr. R. Eefsting, Sportlaan 10A-32, 2995 VN, 82 jaar
- 22 Mevr. H. Kraak – Kruithof, Groene Dreef 28, 2995 VE
- 24 Dhr. A.C. Gouw, De Hoef 13, 2995 VT, 83 jaar
- 25 Dhr. T. Stolk, Maasboulevard 68, 3331 BK Zwijndrecht, 85 jaar
- 29 Mevr. J.W. Groenendijk – Visser, Lindeweg 1, 2995 XK, 82 jaar

Verjaardagen eerste week januari.

- 5 Mevr. C. Mulder – van Kleij, Kruisbespad 56, 2995 TE, 90 jaar
- 5 Mevr. T.M. Stip – van Gameren, de Hoef 10, 2995 VT, 81jaar

Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!





LEDENADMINISTRATIE

Ingekomen berichten van 21 oktober 2021 tot en met 20 november 2021

Huwelijk

Ingeschreven

Overleden

Uitgeschreven

Verhuizing

Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop, ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl



KERSTGROET

Zo rond de kerstdagen is het goed om even heel concreet te denken aan hen die in een verpleeg- of verzorghuis verblijven. Een persoonlijk schrijven laat zien dat je de moeite hebt genomen om een kaartje uit te zoeken, te schrijven en te versturen. Wanneer je een persoonlijke boodschap overbrengt, maak je daar een ander blij mee. Zelfs wanneer woorden op de kaart misschien niet helemaal meer doordringen doet een kaartje toch heel goed. Er wordt aan je gedacht! Je wordt gezien!

De volgende personen verblijven in verpleeg- en verzorgingstehuizen



Gedachtenis aan hen die ons ontvielen...

Naam	Datum overlijden	Leeftijd
Neeltje Schop-Groenendijk		
Pieter de Deugd		
Geertruida Stijntje Schenk-de Zeeuw		
Leendert Penning		
Arie Prooi		
Hendrika Adriana Monshouwer		
Maria van Pelt-van Vugt		
Johannes Arie Dorsman		
Leendert Adrianus Broekhuizen		
Gerrit de Jong		
Elly Kleinjan		
Catharina Louise Vermeer-van Die		
Johan Gerrit Hamer		
Plonia Teuna Krijger-van Dijk		
Willemijntje Marina van Gameren-de Jonge		
Leentje Verpoorte-van Wijngaarden		
Jannigje Schenk-van der Linden		
Willem Jacob Stolk		
Trijntje Schop-den Hoed		
Annijge van den Berg- Gouman		
Annie Stolk-Hoogendoorn		



Op de eeuwigheidszondag 21 november hebben we met elkaar stil gestaan bij hen die in het achterliggende kerkelijke jaar van ons zijn heengegaan. Dat is voor ons als gemeente en dorpsgemeenschap altijd weer een ontroerend moment. Tijdens de gedachtenisdienst was goed merkbaar hoe het ons allen raakte. Met name voor diegenen die in het achterliggende jaar een dierbare moesten missen was het een veelbewogen gedachtenisdienst.

Wie een dierbare verliest, ervaart de werkelijkheid ineens heel anders. Het verlies roept een wirwar van emoties op in je ziel. Gevoelens van verdriet, pijn, onmacht en eenzaamheid. Een gevoel soms ook dat het niet eerlijk is. Waarom? Hoe vind ik weer een weg? Wat wil ik me blijven herinneren? Wat wil ik loslaten? Een veelheid van vragen gaat door je hoofd en je hart.

Deze gevoelens van rouw en verlies worden treffend verwoord in een gedicht van Ida Gerhardt, waarin zij ook een weg vooruit wijst:

Zevenmaal zou ik
rond de aarde willen lopen.
Alle malen zou ik
je naam willen roepen.

*In het oosten
In het Westen
In het Noorden
In het Zuiden
Zou ik zoeken
Om je te vinden
Om je vast te houden.*

Zevenmaal, zevenmaal
zou ik rond de aarde willen
gaan om jou te zoeken.



*Thuis zal ik komen
Na al die keren
Thuis zal ik komen
In de stilte
In de leegte
Ik zal je zoeken
En vinden
In mijn hart
In het Oosten
In het Westen
In het Noorden
In het Zuiden.*



In mijn hart zal ik je bewaren
en je naam blijven noemen,
zevenmaal, zevenmaal.

Tijdens de gedachtenisdienst zongen we met elkaar psalm 91. Als boodschap van hoop en troost willen we elkaar bemoedigen met de woorden van deze prachtige psalm:

1 Wie in de scha-duw Gods mag wo - nen
hoeft niet te vre-zen voor de dood.
Zoek je bij Hem een on-der - ko-men -
dan wordt zijn vre-de jou tot brood.
God legt zijn vleug-els van ge - na - de
be - scher-mend om je heen als vriend
en Hij be-vrijdt je van het kwa - de,
op - dat je eens ge-luk zult zien.

Liedboek Online

En we vervolgden met het tweede
couplet:

*Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.*

Onder de schaduw van Zijn vleugels is beschutting, een plaats om in de nacht van je leven te schuilen. Bij God vind je altijd een open oor, een liefdevol oog, een bewogen hart. Zo is er toch uitzicht door de tranen heen.

En als u naar aanleiding van het verlies van een dierbare eens wilt praten, wees welkom!

Ds. Sjaak Teuwissen
Wim Wiersma

Van de bemanning van De Manning

Sint Nicolaas Hymne 'Uit de schemer van de tijden'

*Uit de schemer van de tijden
doemt een oergestalte op,
met legenden, staf en mijter,
beeld van het erbarmen Gods.
Nicolaos, zegevieren
zal het recht voor heel het volk,
sta ons bij nu wij hier bidden,
wees van onze woorden tolk.*

*Voor het kind dat niet kan spelen
en geen veilig huis meer kent;
dat geen kans krijgt om te leren,
uitgebuit wordt en miskend;
dat geweld gewoon gaat vinden
en gepantserd verder leeft...
God, behoed al deze kinderen,
dat uw aarde toekomst heeft.*

*Sint Niklaas, die weet wat recht is
en wat slecht is ondervangt,
vrijgekocht heeft hij drie dochters
van een redeloze man.
Driemaal werpt hij gulden klompjes
door het venster aan de straat,
driemaal ziet een dochter toekomst,
wordt een vrouw, krijgt nieuwe staat.*



*Voor wie reizen in den vreemde,
voor wie overvallen wordt
door de stormen, door de schemer,
door de honger, door tekort,
die geen eigen grond meer hebben,
die gevlucht zijn om het brood;
God, dat wij elkaar behoeden
én in weelde én in nood.*

*Al wie varen op het water,
zelfs de scheepslui op de wal,
mogen om Sint Niklaas vragen,
want hij kent zijn makkers wel.
Op de zeeën, woedend, ziedend,
in de stilte voor de storm,
in gebed of in verstrooiing,
Nicolaos, pleit voor ons.*

Bovenstaand gedicht is een liedtekst van Andries Goovaart, opgenomen in het Nieuwe Liedboek als lied 745. Ds. Pieter Endedijk schreef er de volgende toelichting bij. "In de rubriek 'Geloofsgetuigen' treft men in het *Liedboek* enkele liederen aan over mensen die in hun wijze van leven een voorbeeld voor ons zijn. Nog steeds vertellen wij verhalen over hen. Een van hen is Sint Nicolaas. Zijn sterfdag is 6 december, en op de vooravond, 5 december, viert volgens goede traditie jong en oud het 'heerlijk avondje'.

Heilige Nicolaas van Myra



Portret van de heilige Nicolaas door Carlo Crivelli (1472)

Geboren	ca. 270 te Patara, Lycië etniciteit: Grieks
Gestorven	6 december ca. 340 te Myra, Lycië
Verering	Rooms-Katholieke Kerk oosters-orthodoxe kerken



'Sinterklaasavond'
Jan Steen (1665 – 1668)

In de eerste strofe maakt de dichter meteen helder hoe wij deze geloofsgetuige mogen verstaan: hij is een oergestalte, een beeld van Gods erbarmen. Sint Nicolaas is patroonheilige van onder andere kinderen, reizigers en schippers. Die kinderen worden genoemd in de ontroerende tweede strofe en ook in de derde strofe, waarin naar een van de legenden over Sint Nicolaas wordt verwezen: hij bevrijdt drie dochters van een arme man door buidels met goud in het huis te strooien. Daaraan is het strooien op deze dag ontleend. In de vierde en vijfde strofe worden de reizigers en de schippers met name genoemd.

Bij de tekst koos de liedboekredactie een beroemde Engelse melodie. Een lied over Sint Nicolaas – in die lijn mag ook de laatste regel worden verstaan. Er staat niet: 'bid voor ons', maar 'pleit voor ons'. Dat kan beschrijvend verstaan worden. Betekent het vieren van het Sinterklaasfeest ook niet dat wij allen op onze beurt vrijgevig, barmhartig en liefdevol als Sint Nicolaas kunnen zijn?

Dank vanuit de voedselbank Barendrecht

De secretaris van de Voedselbank Barendrecht, mevrouw Ingrid Filius, reageerde naar aanleiding van de opbrengst aan fruit en groente op dankdag 3 november. Ze schrijft onder meer het volgende "...Onze verbazing was groot toen we zagen wat er is opgehaald in het kader van Dankdag. Voor ieder wat wils en er is met ruime hand uitgedeeld! Een halve bus vol, niet verwacht maar wel gekregen.

Onze dank is groot en mede namens onze klanten mogen we echt zeggen: hartelijk dank."

Waarvan akte. Deze dank geldt uiteraard iedereen die hieraan heeft bijgedragen.



Corona

Op het moment van schrijven is een 'beperkte lockdown' ingegaan, die – vooralsnog – drie weken zal gaan duren. Onze kerkenraad ziet zich genoodzaakt een aantal nieuwe maatregelen te nemen en adviezen uit te spreken. Aan alles is te merken dat mensen in onze samenleving Covid-19 en alle maatregelen, regels en beperkingen die daarmee samenhangen, meer dan beu zijn. Het demissionair kabinet, vooral premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid krijgt wagonladingen kritiek over zich heen. Mensen nemen de vrijheid regels al dan niet op te volgen, hun eigen interpretaties eraan te verbinden, en laten geen platform ongebruikt om hun eigen mening te ventileren.

Ook binnen onze kerkelijke gemeente denken mensen verschillend over het gevaar van Covid-19, over hoe we daar mee zouden kunnen omgaan, welke maatregelen passend zijn of juist niet. Ook als het gaat over maatregelen binnen bijvoorbeeld onze kerkgebouwen en erediensten. Natuurlijk: vrijheid van meningsuiting is een groot goed. En natuurlijk: de kerkenraad kan een besluit nemen dat mensen lastig vinden. Het gaat te ver, of juist niet ver genoeg. Kort door de bocht, een verschil van inzicht tussen 'rekkelijken' en 'preciezen.'

Daarbij hebben sommige mensen soms een uitgesproken mening over mensen met een andere mening, die anders omgaan met deze pandemie. Wat me opvalt, is dat ik van beide kanten dan soms hoor dat mensen een beroep doen op 'liefde' of 'christen-zijn': dit is dan natuurlijk iets dat aan de ánder wordt geadresseerd. *"Vanuit liefde voor je medemens moet je je als christen toch zéker laten vaccineren?" "Een mede-christen respecteert uit liefde toch wel dat ik me niet laat vaccineren?" "Onze kerk moet open zijn voor iedereen, daarom alsjeblieft géén QR-code bij de deur." "Onze kerk moet open zijn voor iedereen, daarom graag een QR code bij de deur."*

Binnen onze kerkelijke gemeente is het uiteindelijk de kerkenraad die – aandachtig rekening houdend met landelijke richtlijnen, zoals vertaald door het hoofdbestuur van de PKN, en kijkend naar onze specifieke



lokale situatie – besluiten neemt. Die besluiten komen soms unaniem, soms door lang praten en met een bescheiden meerderheid tot stand. Maar als een besluit is genomen, dan ‘staat’ dit.

We kunnen daar altijd vragen over stellen, er iets van vinden, het er mee oneens zijn. Maar we begrijpen hopelijk allemaal dat het ondoenlijk is om met alle individuele meningen rekening te houden. En inderdaad: een beetje ‘liefde’ en ‘christen-zijn’ in de wijze waarop we hiermee omgaan en elkaar bejegenen lijkt me een passende houding voor mensen binnen een bezielend verband die zijn naam aan Jezus Christus ontleent. Hopelijk lukt het ons om in al onze verscheidenheid, en in alle spanning en onzekerheid door de omstandigheden, elkaar vast te houden, naar elkaar om te zien, elkaar te respecteren en voor elkaar te bidden.

Dank

Tijdens een pastoraal bezoek op 16 november ontving ik € 100,00 t.b.v. onze kerkelijke gemeente. Hartelijk dank aan deze gever.

Kerk naar Buiten

Vanuit onze gemeente is een groep samengesteld die inzichten vanuit de opleiding ‘kerk naar buiten’ vertaalt naar de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek. Heel concreet richting de kerkenraad en naar de gemeente in bredere zin. Zoals eerder verteld, hoort daar een ‘missionair experiment’ bij dat hopelijk ervaringen, inzichten, do’s en don’ts oplevert die ook bruikbaar zijn bij andere aspecten van onze kerkelijke gemeente. We denken op dit moment aan het voorbereiden van een ‘kinderclub-dienst voor iedereen’ (krijgt waarschijnlijk een andere naam) op zondag 24 april in de oranjetent middenin het dorp. In de werkgroep ‘kerk naar buiten’ nemen behalve ikzelf deel: Gert Jan Bloem, Anja van Graafeiland, Jantineke Grootendorst, Frans de Jong, en Carlo Tholenaars (op termijn te vervangen door Liesbeth Schop). Op zaterdag 13 november nam een groot deel van deze groep deel aan een speciaal onderwijsprogramma van ‘Kerk naar Buiten’ in conferentiehôtel ‘Kontakt der Continenten’ in Soesterberg, samen met werkgroepen uit de gemeentes van andere deelnemers aan de opleiding. Het werd een eneroverende dag, waarin we op creatieve wijze aan het denken en werk werden gezet, en gedachten en ideeën uitwisselden met andere groepen

Advent

Op 28 november begon de adventstijd. Een tijd van wachten, maar vooral ver-wachten. Ook dit jaar een tijd van verwachten in de onzekere omstandigheden die de nog altijd niet uitgedoofde Covid-19-pandemie met zich meebrengt. Ik wens u en jou ondanks alles een goede, gezegende tijd van advent en Kerst.

Verwachten: liedtekst in de adventstijd

Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.
Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.
Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Mijn ziel verlangt naar de Heer.
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
Meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,

Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

(tekst: NBV / Sela)

Ten slotte

Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen.

Ds. Sjaak Teuwissen

De Manning 2

2995 AH Heerjansdam

Tel 078 – 647 52 45 / GSM (Sjaak) 06 – 20 50 30 99

E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Facebook: <https://facebook.com/sjaak.teuwissen>

Instagram: sintersjaak

Twitter: @SinterSjaak

Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr

BIJBELLEESROOSTER VOOR DECEMBER

woensdag	1 december	Maleachi 1:1-9	Gekwetste liefde
donderdag	2 december	Maleachi 1:10–2:9	Schijn en werkelijkheid
vrijdag	3 december	Maleachi 2:10-16	Kinderen van één vader
zaterdag	4 december	Maleachi 2:17-3:5	Boodschapper komt
zondag	5 december	2e Advent Maleachi 3:6-12	Neem de proef op de som
maandag	6 december	Maleachi 3:13-18	Onderscheidingsvermogen
dinsdag	7 december	Maleachi 3:19-24	Ooit komt Elia ...
woensdag	8 december	Psalm 28	Smeekbede
donderdag	9 december	Sefanja 3:1-13	Recht
vrijdag	10 december	Sefanja 3:14-20	Bemoediging
zaterdag	11 december	Psalm 72	De beste wensen voor de koning
zondag	12 december	3e Advent Jesaja 5:1-7	Zorgzame vriend
maandag	13 december	Jesaja 5:8-19	Afloop
dinsdag	14 december	Jesaja 5:20-30	Angstbeeld
woensdag	15 december	Jesaja 6:1-12	Roeping
donderdag	16 december	Jesaja 7:1-9	In het nauw
vrijdag	17 december	Jesaja 7:10-17	Ongevraagd teken
zaterdag	18 december	Jesaja 7:18-25	Kaalslag en overvloed
zondag	19 december	4e Advent Lucas 1:57-66	Johannes is zijn naam
maandag	20 december	Lucas 1:67-80	Eerste woorden van Zacharias na 9 maanden
dinsdag	21 december	Jesaja 8:1-10	Billboard
woensdag	22 december	Jesaja 8:11-23	Maak het verschil
donderdag	23 december	Jesaja 9:1-6	Licht in de duisternis
vrijdag	24 december	Kerstnacht Lucas 2:1-20	Bijzonder gewoon
zaterdag	25 december	Kerstochtend Johannes 1:1-18	Mens geworden
zondag	26 december	Psalm 98	Juichstemming
maandag	27 december	Romeinen 15:14-21	Nieuwe wegen
dinsdag	28 december	Romeinen 15:22-33	Verantwoording
woensdag	29 december	Romeinen 16:1-16	Hartelijke groeten
donderdag	30 december	Romeinen 16:17-27	Eervolle vermeldingen
vrijdag	31 december	Psalm 121	Bergen ...



VAN DE REDACTIE

U kent vast de uitspraak: “Vele handen maken licht werk” en dit geldt zeker voor de bezorg(st)ers van *Samengaan*. Het lijkt zo normaal: iedere maand weer, altijd vóór de eerste zondag van de nieuwe maand, treffen zo’n 600 lezers en lezeressen een nieuwe uitgave van *Samengaan* in hun brievenbus aan, terwijl ook velen *Samengaan* op hun computer lezen.

En u zult begrijpen dat er aan de uiteindelijke levering aan de deur vele mensen hun steentje hebben bijgedragen: allereerst de inzenders, de voor die maand verantwoordelijke samensteller, de redactie, de drukkers, onze uitdeelpost, de verdelers. En als dan het blad klaar ligt, gaan zo’n 40 bezorgers op pad om u van ons aller mooie *Samengaan* te voorzien.

Velen doen dit al jaren. Er zijn bezorgers bij die al meer dan 40 jaar, iedere maand, jaar na jaar hun rondje lopen! Het verbaast me keer op keer dat er zo weinig wisselingen waren of zijn.

Een grote groep op tijd werkende, fijne bezorgers die toch ook allemaal ouder worden en vandaar dit bericht.

Vanaf januari 2022 vinden er de volgende wijzigingen plaats: na (heel) veel jaren van trouwe dienst nemen afscheid:

de heer J. Schop, Julianastraat 12,
mevrouw A van Maanen, tot voor kort Appelgaard 25,
mevrouw Y.M. v.d. Burg, tot voor kort Moerbeidreef 12,
mevrouw W. Schop, Wilhelminastraat 5,
mevrouw A. van Graafeiland-Groeneveld, Koekoeksbloem 4.

Al met al: wellicht een eeuw bezorging als je al die dienstbare jaren bij elkaar optelt (een schatting!).

De redactie is deze genoemden zeer, zeer erkentelijk voor het vele, langdurige werk achter de schermen en ze wenst u allen het allerbeste toe!

En lezer, geloof het of niet, maar zonder problemen staan er gelukkig weer anderen op die het werk van hun voorgangers overnemen:

#de heer Cees van Gameren, Prins Bernhardstraat, die zijn huidige wijk inruilt voor de wijken van J. Schop en W. Schop,

#de heer Manuel de Jong, Hoge Nes 12, die de wijk van C. van Gameren overneemt,

#de heer J. Schop, Kersenruin 19, neemt de wijk van Y. v.d. Burg over,

#de heer Leo Boer, Perenhof, 1 zal de wijk van mevrouw Van Maanen overnemen,

#de heren J. Wiekeraadt en T. Mans, Lindtsedijk 55, bezorgen reeds de wijk van Mevr. Van Graafeiland.

Al met al een hele verschuiving. Nieuwe bezorgers, we wensen jullie altijd droog weer toe tijdens de bezorging!

Bijvoorbaat dank voor jullie inzet!

Daarnaast: al heel lang maakt Trudy Baas- Kruit, deel uit van uw redactie, maand na maand zo scherp mogelijk het ingezondene beoordelend, hier een daar completerend en altijd weer op een heel accurate en zeer betrokken wijze haar bijdrage leverend.

Nu Trudy zich, na de huwelijksvoltrekking met Ger, heeft laten inschrijven bij onze zuster gemeente aan de Bethelkerk in Zwijndrecht, acht zij de tijd gekomen om haar lidmaatschap van de redactie van *Samengaan* op te zeggen en u begrijpt: dat betreurt de redactie.

Wij wensen Trudy en Ger het aller allerbeste toe en zij weten dat ze altijd welkom zijn binnen onze gemeente.

Trudy, dank voor je jarenlange inzet!

De overige redactieleden: Marije Breure, Alex van Hengel, Heleen Hoes en Hans Ouwerkerk



Kerstnacht

Die nacht is de hemel opengegaan.
Terstond was een Engel verschenen.
De herders waren verbaasd en ontdaan.
Nog nooit had een licht zo geschenen.



't Hemellicht overstraalde het veld.
Een Engel sprak: gij hoeft niet te vrezen.
De kerstboodschap werd aan de herders gemeld.
Duizenden Engelen hebben de Here geprezen.

Rondom Efratha's velden werd het weer nacht.
Een ster ging hen voor in het duister.
De herders werden naar 't Kind in de kribbe gebracht.
Gods Zoon kwam op aarde zonder pracht, praal of luister.

Daar in die schamele stal werd het Koningskind aanbeden.
Zij geloofden waarlijk dat Hij de verlosser moest zijn.
Dat dit Kind was gekomen voor eeuwige vrede,
waar geen plaats meer is voor angst, verdriet of pijn.

Joke Grootendorst-Rijsdijk



VERSLAGEN EN BERICHTEN

Vanuit de kerkenraad

Het is november en corona krijgt het land weer meer en meer in zijn greep.

Ook in de kerk heeft dat weer gevolgen. De kerkenraad wil de beperking zo minimaal mogelijk laten zijn, maar het betekent wel dat er iets meer afstand moet komen in de banken en op de stoelen.

Er komt een dringend advies een mondkapje te dragen bij het lopen in de kerk. Voor de meeste mensen gaat dat dan om het binnenkomen en weggaan. We zijn als gemeente samen en willen elkaar zoveel mogelijk beschermen. We vragen iedereen bij de toren naar binnen te komen zodat er een beetje overzicht blijft waar iedereen kan gaan zitten. Vooralsnog willen we niet terug naar het aanmelden voor een dienst. *(Inmiddels zijn de maatregelen helaas al weer aangescherpt)*

Na de vergadering is inmiddels duidelijk dat de overheid strengere maatregelen heeft aangekondigd, waarvan de impact voor de kerken nog niet geheel duidelijk is. Zodra we meer weten, informeren we iedereen zo spoedig mogelijk.

Ds. Sjaak Teuwissen presenteert zijn werkplan. De kerkenraad zal diverse punten uit dit plan regelmatig puntsgewijs op de agenda zetten.

De NBV21 'vertaling', die in feite geen nieuwe vertaling is, maar een aanvulling en verandering van woord en taalgebruik in sommige delen, zal gebruikt gaan worden.

Er is een bijbel voor elk kerkgebouw (die mochten we aanvragen en die werd gratis verstrekt).

We spreken over de vacatures in de kerkenraad. M.i.v. januari hebben we een nieuwe voorzitter nodig. De kerkenraad bezint zich op namen voor wat betreft het voorzitterschap. Daarnaast zijn er ook vacatures voor ouderlingen. Wat gaat wringen is dat er de laatste jaren nauwelijks nieuwe kerkenraadsleden bij zijn gekomen. Het is en blijft een niet aflatende zoektocht. Dit punt zal dan ook op de agenda blijven.

De taakgroep pastoraat heeft een welkomstbrief gemaakt waaraan allerlei informatie wordt toegevoegd over het reilen en zeilen in de gemeente.

Nu ds. Sjaak Teuwissen met zijn werk is begonnen, zal Maria Steen het deel van haar taak, het bezoeken van nieuw ingekomen gezinnen, overdragen. Wij bedanken haar voor haar inzet in de afgelopen periode.

De diaconie wijst op de acties die er geweest zijn en nog komen.

De kerkrentmeesters halen ideeën op bij gemeenteleden om zo gefundeerd aan een uitwerking te kunnen beginnen van de plannen voor de toekomst.



Autodienst

Uit gesprekken met enkele gemeenteleden is naar voren gekomen, dat sommige van hen op zondag graag naar de kerk zouden willen komen, maar dit niet (meer) zelfstandig kunnen. Wij willen de mogelijkheid bieden voor deze gemeenteleden om een beroep te doen op de 'vrijwilligers van de autodienst', die hen op zondagmorgen naar de kerk brengen en na de dienst weer naar huis brengen.

Als u iemand weet, die daar gebruik van zou willen maken, of u wilt hier zelf gebruik van maken, dan kunt u contact opnemen met Floor Huizer, pastoraal medewerker, via 06-12842952, zodat er verdere afspraken gemaakt kunnen worden.



Het is november

Langzaamaan is de winter begonnen. We naderen het einde van ons kerkelijk jaar.

De verwachtingsvolle 'tijd van wachten' komt er aan. Voor de kinderen allereerst uitkijken naar Sint.

Spannend was het *of* hij wel zou komen.

Daarna hoopvol op weg naar Kerst. Feest van Jezus, Gods zoon, geboren tussen mensen.

Het is (13) november en ik krijg de weekbrief binnen op mijn mail.

Er zitten drie bijlagen bij en de middelste valt op door wat er van te zien is zonder dat ik het geopend heb.

Het ziet er zo uit:



November Rain, de titel van een liedje van de band 'Guns and Roses' (er zullen er onder u vast wel zijn die het kennen).

November Rain, regen in november. We kennen de sfeer, druilerig, grijs, somber.

Helaas, ook de somberheid in de maatschappij slaat weer toe. Corona is nog steeds onder ons. Afgelopen zomer leken we er behoorlijk van bevrijd, maar nu liggen de ziekenhuizen weer vol en het gaat nergens anders meer over. Verdraagzaamheid lijkt soms ver te zoeken.

In de tekst van het liedje kom ik het volgende tegen:

"And it's hard to hold a candle
in the cold november rain."

*"En het is moeilijk een kaars brandende te houden
in de koude novemberregen."*

Komende tijd zullen er weer veel kaarsen aangestoken worden. Kaarsen ter herinnering, kaarsen als teken van verwachting. Kerstkaarsen. Veel mensen zullen zeggen dat die kaarsen warmte en sfeer brengen.

Laten wij ons warmen aan de boodschap die God ons geeft door Zijn zoon te zenden. Een boodschap van Liefde. Samenzijn en er zijn voor elkaar staat in die boodschap centraal.

Laten we in deze tijd, waarin novemberregen ons leven lijkt te kleuren, omzien naar anderen.

De tijd drijft ons soms tot somberheid, laten we elkaars lichtje zijn. Juist nu!

Het lied November Rain eindigt als volgt:

"Don't ya think that you need somebody?
Everybody needs somebody."

*"Denk je niet dat je iemand nodig hebt?
Iedereen heeft iemand nodig."*

Liesbeth Schop



DIACONIE

Dankdag 2021 – Gul gedeeld van de oogst

De Dankdag voor gewas en arbeid is dit jaar op een bijzondere wijze gevierd. De oude gewoonte om fruit in te zamelen is weer opgepakt, maar nu anders. Geen fruitbakjes meer, maar - idee van dominee Sjaak - een inzameling ten behoeve van de voedselbank in Barendrecht. Deze voedselbank is ook voor Heerjansdammers die deze ondersteuning nodig hebben.

Aan ons verzoek om fruit beschikbaar te stellen is massaal gehoor gegeven. We konden het nauwelijks kwijt op en bij het liturgisch centrum. Alle mensen die bijgedragen hebben: hartelijk dank!

Jackie de la Mar heeft op creatieve wijze planten en bloemen toegevoegd en alles fraai gepresenteerd. Daar kan een gewone diaken niet tegenop. Er waren als gevolg van de publiciteit wat meer mensen dan gewoonlijk op Dankdag in de kerkdienst aanwezig. Ook dat is verheugend.

De mensen van de voedselbank kwamen de oogst 'even' ophalen. Die hadden heel wat meer werk dan ze gepland hadden. Het bestuur van de Voedselbank heeft ons uitvoerig bedankt voor deze onverwacht grote bijdrage. De klanten waren er erg blij mee en daar doen we het natuurlijk voor!

Namens de diaconie,
Frans de Jong



Schoenendoosactie weer groot succes

Het was weer prachtig om te zien, al die kunstig versierde dozen. Soms gedaan door ouders met kinderen, opa's en oma's met kleinkinderen, of door de kinderen van de clubs. Allemaal hebben ze hun best gedaan om er iets moois van te maken. Dat is ook gelukt!

Dit jaar hebben we ook een aantal dozen in de kerk gezet, dit zag er feestelijk uit. Onze dominee schonk er in zijn preek aandacht aan en maakte er een mooie foto van.



Ook kregen we dit jaar weer 3 eigen gebreide babyjasjes met mutsjes van een gemeentelid, echt heel mooi gemaakt. Kijk zelf maar. In minstens één van de dozen zit een brief in het Pools. Er was ook een plan van een gemeentelid om kinderbijbels mee te sturen, maar deze waren helaas uitverkocht en dus niet meer te krijgen.

O ja : hoeveel dozen in totaal? 72 stuks ! Geweldig. Opnieuw een record. De diaconie wil iedereen dan ook **hartelijk danken** voor uw of jouw bijdrage. Hier worden minder bedeelde Poolse kinderen blij van.

We laten bovendien zien dat we deze actie vanuit de kerk doen. Hiermee heeft deze actie tevens een evangelisatiekarakter.

Namens de diaconie,
Jan de Jong



Kerstmiddag senioren uitgesteld



U heeft de datum al gereserveerd: 16 december Kerst-seniorenmiddag! De koster heeft de kerkzaal gereserveerd, vrijwilligers zorgen tijdig dat de verlichting is aangebracht en de kerstboom er staat, dominee Teuwissen komt. Uiteraard moest er nog worden overlegd met ervaringsdeskundigen, maar er zijn ook nieuwe mensen gevonden om een mooie middag mede mogelijk te maken.

De nieuwe coronamaatregelen gooien echter roet in het eten. Je mag hopen dat het oplopen van het aantal besmettingen snel tot een einde komt. Er moet echter heel wat gebeuren om weer een onbekommerde middag te kunnen hebben. We moeten voorzichtig zijn met het organiseren van bijeenkomsten. Wij kunnen ons geen gezellige ontmoeting voorstellen waarbij we op 1.5 meter van elkaar moeten zitten. Bovendien zijn de meeste senioren - terecht - voorzichtig.

Er is dus eigenlijk maar één conclusie mogelijk: uitstellen van de Kerst-seniorenmiddag naar volgend jaar. Dan is er weer een nieuwe kans.

Hopelijk kunnen wij wel met Pasen een seniorenmiddag houden.

We zien uit naar nieuwe mogelijkheden!
College van diakenen

Kerstfeest

Kerstfeest is het feest van lichtjes
van gezellig samenzijn
van muziek en sfeer en smullen
kip, kalkoen, of kerstkonijn.

't is het feest van kaartjes sturen
aan de mensen die je kent
om ze zo te laten weten
dat je ze niet vergeten bent.

Kerstfeest is het feest van lief zijn
voor de mensen om je heen
en als 't kan ook voor de mensen
die gevlucht zijn, of alleen

Kerstfeest is nog zoveel dingen:
pakjes, tripjes, noem maar op
maar als dát alleen maar kerst is
dan is kerst een grote strop

Kerst is meer dan al die dingen
die je om je heen kunt zien
kerst is Jezus leren kennen
voor de eerste keer misschien

't is het feest dat God laat weten
dat Hij zielsveel van je houdt
dat Hij graag jouw hart wil vullen
dat nog leeg is en nog koud

Kerstfeest is het feest van Jezus
't kostbaarste cadeau van God.
't is het feest van echte liefde
en dát feest kan niet kapot.

Als de boom straks is verdwenen
en de lampjes gaan weer uit
dan gaat kerst met Jezus verder
't licht van God gaat nooit meer uit!

Delen smaakt heerlijk!!



Door een heerlijk soeppakket te bestellen, kunnen wij uitdelen aan de kinderen van de Rainbow Angels. Zij kunnen niet zonder onze steun en u heeft een heerlijke maaltijd.



Bestel een heerlijk vers soeppakket voor een lekkere pan soep voor 4 pers. Keuze uit aardappelpreisoep en pompoensoep. In het pakket vind je alle ingrediënten en een mooie receptkaart, om zelf zo'n heerlijke, gezonde pan soep te maken.

Bestellen voor : **woensdag 8 december** (geef aan welke soep)

Thuis bezorgd : zaterdag 11 december

(regio R'dam, B'drecht, H'dam)

Prijs: 10 euro voor 1 pakket

Reserveren bij: Eva Steen 0651528346/evasteen1980@gmail.com

TIP!! Doe een dubbele goede daad en geef je ouders / burens / vrienden zo'n heerlijk vers soeppakket cadeau. Zij een gezonde maaltijd en de Rainbow angels geholpen!



Visum

Het is een hele onderneming om een 3-jarig visum te bemachtigen. Ik ben er druk mee in de weer geweest de laatste weken en ik moet toegeven, dat gaat gepaard met enige stress. Ik heb vele bezoeken gebracht aan de ambassade in Den Haag omdat ze namelijk niet reageren op mail en de telefoon niet opnemen. Gelukkig kon ik afgelopen donderdag na 3,5 uur wachten mijn formulieren en aanvraag wel inleveren. Dit is hoopgevend, dus ik blijf dan ook de moed erin houden en wachten totdat ik gebeld word (heb ook niet echt een andere keuze)..

Moses naar Nederland

Mijn vriend Moses en ik wilden graag de feestdagen samen zijn en daarnaast wilde ik hem graag aan mijn familie voorstellen. Zelfs voor twee weken vakantie in Nederland heeft hij een visum nodig en dat is bijna nog een moeilijkere zaak dan een 3-jarig visum voor Zuid-Afrika. Helaas hebben we hier ook nog geen antwoord op en dus ook hierin geldt dat we geduld moeten hebben.

Simpiwe:

Inmiddels is Simpiwe na 4 weken in het gips vorige week geopereerd aan zijn klompvoetjes. Het blijft natuurlijk spannend wat het resultaat is, want daar is het nu nog te vroeg voor om daar uitspraken over te doen.

Dankie

In mijn vorige nieuwsbrief vroeg ik u om hulp en meerdere mensen hebben daar op gereageerd. Super bedankt aan jullie allemaal. Hierdoor kan Kenisha het hele jaar pijnmedicatie ontvangen en heeft Simpiwe bijvoorbeeld elke dag een schone pyjama aan terwijl hij in het ziekenhuis ligt.

Wij zijn zo gegroeid dat we niet meer in onze rolstoelen passen, wilt u ons helpen?????



We hebben een grote nood aan rolstoelen. De meeste kinderen hebben op dit moment geen rolstoel, of zijn er volledig uitgegroeid. Nu duurt het in Zuid-Afrika gemiddeld 3 à 4 jaar voordat je een rolstoel krijgt, maar door corona duurt het nog langer. Dus wilt u ons helpen? Dan zou dat geweldig zijn. Ook willen we d.m.v. de verkoop van soeppakketten geld ophalen voor nieuwe rolstoelen.

Victory 4 all:

IBAN: NL72RABO0361852991

o.v.v: Rainbow Angels rolstoelen

Dit is een ANBI stichting dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Eva Steen:

NL85INGB0678274967

o.v.v: Rainbow Angels rolstoelen

Avondmaalscollecte 5 december - Voedsel voor Senioren

De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 5 december, net als de vorige avondmaalscollecte bestemd voor een project van *Mensenkinderen*, maar deze keer ligt de focus op hulp aan senioren in Moldavië.

mensenkinderen

Vanwege de armoede zijn al veel mensen uit de dorpen weggetrokken naar het buitenland om daar werk te zoeken. De meeste senioren wonen alleen en hebben geen familie die voor ze zorgen kan. Het pensioen is in Moldavië heel laag. Hiervan kunnen mensen niet eens de maandelijkse rekeningen betalen.

Mensenkinderen is al meer dan 5 jaar betrokken bij het werk in dagopvangcentra en ouderenzorgprojecten in Moldavië. Op dit moment zijn 15 dagcentra actief waar in totaal ongeveer 100 senioren van maandag tot vrijdag een warme maaltijd krijgen.

Doelen:



Tegemoetkomen aan de lichamelijke behoeften van de ouderen, zoals de behoefte aan eten en medicijnen.



Zorgen dat de ouderen meer sociale contacten krijgen.

Voor € 1.252,00 kunnen we een jaar lang twee senioren in Moldavië die in extreme armoede leven helpen door hun eten en hulp te bieden. Van harte aanbevolen!

Namens de diaconie,
Hans van den Berg



Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: november 2021

Bloemendienst

27-10 via meneer Henk de Otter.	€ 50,00
09-11 via mevrouw Astrid Versteegen	€ 20,00
19-11 via mevrouw Lenie Kruithof	€ 10,00

Bloemenbusjes van oktober	€ 10,70
---------------------------	---------

Alle gevers hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
De diaconie



KERKRENTMEESTERLIJK JOURNAAL

Verantwoording collectes en giften oktober 2021

3 oktober	Avondmaal Moldavie	€ 213,65	via kas en bank	€ 140,00
10 oktober	Diaconie (deel corona)	€ 33,45	Kerk (deel corona)	€ 62,10
17 oktober	Diaconie	€ 122,65	Kerk	€ 82,45
24 oktober	Diaconie Kameroen	€ 102,10	Kerk	€ 116,60
31 oktober	Diaconie	€ 148,85	Kerk	€ 139,60
Oktober	Zendingsbussen	€ 23,00		
	Bloemenbusjes	€ 10,70		
In oktober ontvangen via bank deel diaconie		€ 275,74		
	deel kerk	€ 512,10		

Ontvangen giften oktober
Gift voor kerk via dhr. Roobol € 50,00

Opbrengst oud papier september 9 ton € 305,32

Graag nog even aandacht voor het voldoen van uw toezegging voor de kerkbalans/vrijwillige bijdrage, uw fin. steun draagt bij aan het 'Samen-kerk-zijn'.

Een ieder bedankt voor haar/zijn inbreng.
Jan Schop, penningmeester



Oud Papier

Beste mensen,
Op het rooster om het oud papier in te zamelen staan:

18 december 2021:

Gert Jan Roobol
Kees Jan Visser
Manuel de Jong
Frank van der Noll

15 januari 2022:

Dick Monshouwer
Alex Schop
Hans van Os
Gert Jan Bloem

Een vriendelijk, doch zeer dringend verzoek van uw papierinzamelaars: wilt u de kartonnen dozen die alleen maar naast de bakken gezet kunnen worden, kleiner maken. De gaten van de vuilniswagens zijn niet altijd groot genoeg om daar grote dozen in te laden. Bij voorbaat hartelijk dank.

Mocht uw papierbak op bovengenoemde data om 11.15u. nog niet geleegd zijn, bel mij op nummer 06-12312239 en hopelijk kan deze alsnog geleegd worden.

Er is dringend behoefte aan mannen en vrouwen om het papier in te zamelen. Denkt u, dat lijkt mij wel wat, meldt u zich aan bij Albert Abee, telefoon 06-12312239, of via de e-mail albert.abee@hetnet.nl

Er is wel een cursus van één (1) avond aan verbonden bij HVC.

Met vriendelijke groet,
Albert Abee



KERK EN JEUGD

Kinderlied advents- en Kersttijd 2021

Een lichtje aan de horizon

Kerstlied n.a.v. het verhaal van Ruth en Naomi

Inleiding

De Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek volgt in de adventstijd – die op zondag 28 november begint – het adventsproject van de kinderwerkmethode ‘Vertel het Maar.’

Centraal daarin staan de Bijbelverhalen van Ruth en Naomi in het Bijbelboek Ruth. Op elke Adventszondag is een van de vier hoofdstukken uit dit Bijbelboek aan de orde.

Op Kerst staat dan het bekende Kerstevangelie uit Lucas 2: 1 t/m 20 centraal. Belangrijk om de link tussen Ruth en het Kerstevangelie te begrijpen, is dat Ruth een verre voor-moeder van Jezus is (ze wordt genoemd in Jezus’ geslachtsregister in Mattheüs 1: 5. Daarnaast dat het Bijbelverhaal van Ruth zich grotendeels in Bethlehem afspeelt, de stad waar eeuwen later Jezus geboren zal worden.

In het lied ‘Een lichtje aan de horizon’ zingen Marcel en Lydia Zimmer deze link. Het werd in 2012 gecomponeerd voor dezelfde kinderwerkmethode ‘Vertel het Maar’.



Ds. Sjaak Teuwissen, in samenwerking met Heidi Treurniet (Kindernevendienst)

De link naar youtube: <https://youtu.be/2WSi-lz6G0E>

‘Een lichtje aan de horizon’

Tekst Ron Schröder & Marianne Busser

Muziek Marcel en Lydia Zimmer

1. Als je alles hebt verloren,
zoals Naomi op een dag
en je leven slechts gevuld lijkt
met verdriet en tegenslag,
je weer terug wilt naar je wortels
weg van eenzaamheid en pijn,
blijkt er toch ineens een lichtje
aan de horizon te zijn

Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen
die wij hier mogen lezen, mogen horen
onder de vleugels van het oude Betlehem
wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren

2. Als je arm bent in den vreemde:
zonder te eten, zonder geld,
maar je mag wel aren lezen
bij de maaiers op het veld,
als je steeds jezelf opzij zet
ondanks zorgen ondanks pijn,
blijkt er toch opeens een lichtje
aan de horizon te zijn

Een lichtje aan de horizon

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Marcel & Lydia Zimmer
© 2012 Schröder & Busser / Celmar Music

1. Als je al - les hebt ver - lo - ren, zo - als No - ß - mi op een dag
en je le - ven slechts ge - vuld lijkt met ver - driet en te - gen - slag,
je weer terug wilt naar je wor - tels weg van een - zaam - heid en pijn, blijkt er
toch in - eens een licht - je aan de ho - ri - zon te zijn. Ja, dat
zeg - gen al die prach - ti - ge ver - ha - len die wij hier mo - gen le - zen, mo - gen
ho - ren. On - der de vleu - gels van het ou - de Bet - le - hem wordt
keer op keer weer nieu - we hoop ge - bo - ren. (fine) 2. Als je bo - ren. Ja, dat

D.S. AL FINE



3. Als de wolken verder drijven,
het weer wat lichter wordt misschien,
je voorzichtig op de dorsvloer
weer een toekomst mag gaan zien
en je voelt de hoop weer groeien,
al begint het nog zo klein,
weet je dat er steeds een lichtje
aan de horizon zal zijn

4. Als je samen man en vrouw wordt,
een nieuwe toekomst naar je wenkt,
God je dan weer nieuwe moed geeft
als Hij jou een kindje schenkt
en je hoort dat de Verlosser
voort mag komen uit zijn lijn,
weet je dat dat weer een lichtje
aan de horizon zal zijn

5. Als de herberg voor jou dicht blijft
en je moet rusten in een stal,
en het kindje wordt geboren
dat de mensen redden zal,
als de wereld roept om vrede
om een wereld zonder pijn,
blijkt dat kindje steeds een lichtje
aan de horizon te zijn

Lied te beluisteren als 'stapellied'

In de Dorpskerk kiezen we er waarschijnlijk voor om niet op elke adventszondag het hele lied te laten horen, maar elke week een stukje verder. Dit is eventueel ook een mogelijkheid voor school. De 'knips' in het lied zitten dan op de volgende momenten

Eerste advent:	00min00 – 00min53
Tweede advent:	00min00 – 01min39
Derde advent:	00min00 - 02min28
Vierde advent:	00min00 – 03min18
Kerst: hele lied:	00min00 – 04min41



Nieuwjaarsmeeting zondag 9 januari 11.00 uur

Op 9 Januari zal er voor de jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar na de Meeting een speciale nieuwjaarsmeeting worden georganiseerd, in het jeugdhonk achter de Boomgaardkerk.

Ga je niet (meer) naar de Meeting, maar vind je het wel leuk om met leeftijdsgenoten gezellig bij te kletsen, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom!! Wij zorgen voor een lekkere lunch.

Tijdens deze meeting zullen we ook een introductie geven van de Alpha Youth, die van start gaat op vrijdagavond 28 januari. In deze introductie zal het gaan over de thema's 'Is er meer?' en 'Wat geloof jij eigenlijk?'

Zo kan je alvast een idee krijgen over wat de Youth Alpha inhoudt en of het iets voor jou is.

Na deze meeting kun je beslissen of je wel of niet mee wilt doen.

Inloop vanaf 11.00 uur, we starten om 11.30 uur.



Jeugd & gezin

Wetenswaardigheden, tips en ervaringen rond het jeugdwerk in onze gemeente.

Filmmiddag Kids of Joy

Op 6 november was er een supergezellige filmmiddag met ongeveer 40 kinderen. Wat geweldig om met zoveel kinderen uit de gemeente en het dorp bij elkaar te zijn in de kerk. Verdeeld in twee groepen keken de kinderen met elkaar een leuke film. De oudste kinderen keken naar 'The Prince of Egypt' en waren muisstil tijdens de film. Alleen tijdens de pauze ging hun mond open voor wat lekkers 😊. De jongsten keken naar een korte film over 'Krummel de rups' en knutselden daarna een prachtige rups.

We kijken nu al uit naar de volgende Kids of Joy bijeenkomst in de kerstvakantie, op 6 januari 2022.





Wat was het een gezellige Kids of Joy-middag!

Bezoek dominee aan Meeting en jeugddienst

Zondag 31 oktober was onze dominee Sjaak Teuwissen aanwezig bij de Meeting om kennis te maken met de jongeren van onze gemeente. Als leiding vinden we het erg leuk dat hij op zijn vrije zondag tijd heeft gemaakt voor de jongeren. Het was een leuke ochtend!

Niet alleen een kennismaking stond op het programma, maar we hebben ook met elkaar gekeken of we binnenkort een Jeugddienst kunnen organiseren voor en met de jongeren. Deze jeugddienst staat gepland op zondag 20 februari 2022. We hebben deze ochtend al gebrainstormd over de invulling van de dienst. De bedoeling is dat we daar nog wat concreter naar gaan kijken met de jongeren tijdens een bezoekje incl. eten bij de dominee thuis in januari.

We vinden het erg leuk om een dienst met en voor de jongeren voor te bereiden.





16+ avond

Al langere tijd misten we het contact met onze 16+ jongeren. Veel jongeren zijn/voelen zich inmiddels te oud voor de Meeting, maar nog te jong om bijv. aan te haken bij de jongerengroeigroep. Plannen om een gezellige avond te organiseren met deze jongeren waren er al langer, maar o.a. door corona was het lastig om iets af te spreken in het afgelopen jaar.

Maar op vrijdagavond 29 oktober 2021 was het eindelijk zover! Met wel 11 jongeren kwamen we bij elkaar in het jeugdthunk. Wat is het tof om zo'n eigen ruimte te hebben die veel te bieden heeft voor de jongeren. Er is gezellig gekletst in de zithoek, er is gedart en er zijn heel wat potjes tafelvoetbal gespeeld! Ook dominee Sjaak Teuwissen is langsgelopen om kennis te maken met de jongeren.

Deze avond was vooral gericht op bijkletsen en gezelligheid, maar met elkaar is ook gekeken naar een vervolg en wat hierin de wensen en behoeften van de jongeren zijn. Pas rond middernacht gingen de meeste jongeren naar huis. We kijken terug op een zeer geslaagde, gezellige avond!



Wist je dat.....

.....onze dominee Sjaak Teuwissen probeert om al zijn preken begrijpelijk te maken voor iedereen vanaf 10-12 jaar?

Heeft u of heb jij vragen of tips voor ons jeugdwerk? Of heb je zin om zelf leiding te gaan geven bij één van onze jeugdactiviteiten? Of misschien vind je het leuk om in deze rubriek iets te delen over ons jeugdwerk? We horen het graag!

Groeten van de jeugdkerkenraad,
Wim Wiersma, Sjaak Teuwissen, Geert en Irene de Jong, Barbara Steen en
Mariëlle van der Noll (f.noll@upcmail.nl)

ALPHA YOUTH

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar?

Wil je Jezus (beter) leren kennen of heb je veel vragen?

Op vrijdag 28 januari hopen we te starten met een Alpha Youth cursus in onze gemeente.

De avonden zullen gehouden worden op vrijdagavond van 17.30 uur tot +/- 21.00 uur

in het jeugdhonk achter de Boomgaardkerk. De avonden zijn gratis en starten elke keer met een gezellige maaltijd met elkaar. Tijdens deze cursus gaan jullie ook zelf koken, zullen we met elkaar een sociale activiteit bedenken en gaan we een weekendje weg!! Zo hopen we dat jullie vriendschappen opbouwen en in een veilige omgeving op zoek zullen gaan naar antwoorden op jullie vragen. En zo een eigen mening vormen over de onderwerpen die we gaan behandelen.

Vragen die we gaan behandelen zijn o.a. Is er meer? (tijdens de nieuwjaarsmeeting)

Wat geloof jij eigenlijk? Wie is Jezus? en Hoe kun je geloven? Het maakt dus niet uit of je in God gelooft, nog twijfelt of misschien voor het eerst over God en Jezus hoort.

We vinden het erg leuk als we jou op deze alpha cursus mogen verwelkomen.

Voor meer informatie en/of aanmelden kun je terecht bij Alex en Jacky Leinenga

06-57166613 jackydelamar@hotmail.com



DURE BENZINE!



HAAAAHA

"Ik ben mijn hond kwijt!"
 "OH HELP! GA JE EEN ADVERTENTIE
 IN DE KRANT ZETTEN?"
 DOE NIET ZO DOM. MIJN HOND KAN
 TOCH NIET LEZEN!"

HIHI

HOOHOHO

Waarom loopt een auto-dief
 NAAST DE SNEEWEG ALS HIJ IS
 ONTSNAPT? DAT IS DE
 VLUCHTSTROOK!

Dokter: "WEET U
 WAT IK IN UW MANG HEB
 GEVONDEN MENEER JANSEN?
 EENENTWINTIG THEELEPELS!"

JANSEN: "MAAR DOKTER! DAT WAS UW EIGEN
 VOORSCHRIFT! DRIEMAAL DAAGS EEN THEELEPEL!"



RONDJE KIJFHOEK

Terugblik

Ondanks de coronaperikelen kunnen we terugzien op twee goede diensten. De eerste dienst werd geleid door dominee Groen uit Rijsoord met een verdieping uit het Bijbelboek Daniël over het handschrift op de wand in het paleis van Babel. In de tweede dienst, op Eeuwigheidszondag, zou aanvankelijk onze eigen predikant Teuwissen voorgaan. Hij was even daarvoor positief getest op corona en moest in thuisquarantaine. Onze pastor Wim Wiersma zou de dienst overnemen. Ook Wim werd positief getest op corona en was ook noodgedwongen in thuisquarantaine. Beiden zouden de Eeuwigheidszondag leiden in de Dorpskerk. Op het allerlaatste moment was gastpredikant Van Beek uit Nieuw Lekkerland bereid de Kijfhoekdienst te leiden. Het was voor hem een extra dienst, tussen de eigen twee, ochtend- en avonddienst in zijn gemeente. We zijn dominee Van Beek bijzonder dankbaar. De boodschap die Van Beek doorgaf was dat we als goede ranken aan de Wijnstok het geloof van de Here Jezus blijven doorgeven.



Kijfhoek, zondag 7 november; familie De Jong met dominee A. Groen en Chris Grootendorst



Kijfhoek, zondag 20 november; Leo Kievit, organist, ds. G.J. van Beek tussen echt paar Jongsma

In de Dorpskerk werd de Eeuwigheidszondag geleid voor de ouderlingen Carlo Tholenaars, Bas Roobol en Liesbeth Schop. Op afstand achter de laptop was het een waardige Zegenrijke Gedachtenisdienst.

Eeuwigheidszondag

Zoals gemeld hebben we vorige maand stilgestaan bij het herdenken van gemeenteleden die ons in de Hoop en zekerheid zijn voorgegaan naar het Geestelijk Huis met de Vele Woningen die onze Heiland in het vooruitzicht stelt.



Hoewel de naam van ons trouw Kijfhoekgemeentelid **Jannie Schenk – van der Linden**, naast andere overleden gemeenteleden, in de Dorpskerk werd genoemd, willen ook wij haar naam vanuit de Kijfhoekgemeenschap nog één keer noemen.

Onze Protestantse gemeente Heerjansdam – Kijfhoek gedenkt

**.... Vandaag gedenken wij, die in 't voorbije jaar
Door de dood ons ontvielen.
Veel gedachten leven nog in onze zielen,
hier is een plek van rust,
dit is het huis des Heren.
God wil Zijn aangezicht genadig tot ons keren,
Hij komt naar ons toe in gebeden en in een lied.
Zijn armen houden vast, Hij verlaat ons niet.
Wij vinden ware troost bij de Goede Herder,
veilig in Zijn hoede, kunnen wij weer verder**

Het is Kerstwinter in Kijfhoek

De decembermaand wordt ook *Wintermaand* genoemd.

Het is de twaalfde en laatste maand van het jaar op de Gregoriaanse kalender.

De naam komt van het Latijnse woord voor 'tien', '*decem*'. December was van oorsprong de tiende maand van het jaar, omdat tot 153 v.Chr. het Romeinse kalenderjaar op 1 maart begon.

De wintermaand in Heerjansdam en Kijfhoek

December wordt ook de feest- of kerstmaand genoemd.

Er valt heel wat te vieren de komende weken. Terwijl de gemoederen soms hoog oplopen in deze onzekere tijd, laten wij ons ervoor inzetten dat juist voor het Kerstfeest binnen onze gemeente een vaste plaats behouden blijft voor alle leeftijden en generaties.

Adventsverwachting, zicht op Kerst in Kijfhoek

Met de onzekerheden rondom het coronavirus blijft het spannend of, en in welke vorm de kerkdiensten kunnen doorgaan. We zullen hierover door de kerkenraad voortdurend worden geïnformeerd. We blijven voorzichtig, letten op hygiëne, de nodige afstand houden en overall een goede ventilatie.

De eerste dienst in Kijfhoek is op de tweede advent, zondag 5 december, waar onze pastor Wim Wiersma de dienst zal leiden. We hopen dat hij dan inmiddels hersteld zal zijn. De tweede dienst, de traditionele kerstdienst is op de vierde advent, zondag 19 december. Gastpredikant, dominee Hendriksen uit Woudrichem hoop dan voor te gaan. Vanwege de risicofactoren is het nog niet bekend of er extra muzikale medewerking verleend kan worden.

De kerk zal, zonder kerstboom, toch de sfeer van kerst uitstralen. Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur).

Kijfhoek in de krant

Het Reformatorisch Dagblad heeft op 17 november een uitgebreid artikel gepubliceerd.

De kerkredactie maakt een serie over 'buurtschapskerken' in Nederland, waarbij ons buurtschap Kijfhoek met de kerk als eerste werd bezocht. Met de volgende link kunt u het artikel met de daarbij acht geplaatste foto's lezen en zien:

<https://www.rd.nl/artikel/951260-een-polderkerkje-in-kijfhoek>



Collectes en giften

De middagdiensten worden in deze coronatijd bezocht door gevarieerd vijftientig tot dertig personen.

Aan collectes is er de afgelopen maanden geteld:

zondag 3 oktober	€ 326,15
zondag 17 oktober	€ 247,00
zondag 7 november	€ 205,50
zondag 20 november	€ 244,00



Afgelopen zondag ontving ik van een trouw en meelevend gemeentelid uit Heerjansdam, heel spontaan een biljet van 20 euro, alsmede verschillende ge- en verbruiksartikelen voor de Kijfhoekkerk. In de bus 'Groot Onderhoud', welke na de dienst buiten aan een lantaarnpaal is bevestigd, werd afgelopen maand ruim honderd euro geteld.

Aan allen onze hartelijke dank voor uw bezoek aan de diensten, alsmede uw betrokkenheid én financiële steun. Hiermee is het mogelijk de traditionele erediensten in stand te houden en het onderhoud van onze polderkerk.

Vooruitblik

Traditiegetrouw is er na de eerste zondagmiddagdienst in januari de nieuwjaarsbijeenkomst. De dienst begint om drie uur, waarna, zo rond vier uur, de informele ontmoeting is met de kerkbezoekers en de inwoners van de buurtschap. Ook deze bijeenkomst zal, afhankelijk van coronamaatregelen, wel of niet plaatsvinden.

De Kijfhoekkerk in 2022

Het nieuwe jaar zal opnieuw in het teken staan van onzekere tijden. Het coronavirus is dan nog niet voorbij. Hopelijk wordt er voortgang gemaakt met het vaccineren voor de bescherming tegen dit virus. Wij echter hebben ook onze Hoop met Licht en Uitzicht gevestigd op de God van Israël en onze Heiland, de Here Jezus. Een houvast en anker in ons leven. Ook in het nieuwe jaar kijken we wat meer naar elkaar om. Onze polderkerk in Kijfhoek blijft een rustpunt in het weekend. Er staat een stoel voor u klaar!

Een goede en Zegenrijke decembermaand toegewenst.

Joop Wiekeraadt



*Theresia*Kranendonk



ALBUM 'HIER BEN IK'
VERWACHTE RELEASE: EERSTE HELFT 2022

KIJK OP DE WEBSITE OF VOLG DE FACEBOOKPAGINA VOOR ALLE INFORMATIE
OVER HET ALBUM!

 WWW.THERESIAKRANENDONK.NL
 THERESIA KRANENDONK MUZIEK (@THERESIAMUZEK)

*Theresia*Kranendonk



Top 2000 dienst zondag 9 januari 2022

Wat fijn dat de 'mute-knop' weer op 'on' mag!
We realiseren ons dat op dit moment nog niets zeker is, maar dat heeft ons er niet van weerhouden toch weer een Top 2000 dienst te organiseren.
Want wie kan er zónder muziek?
Het is toch té leuk om daar mee bezig te zijn en misschien wel nóg leuker om er naar te luisteren.
Op dit moment is er veel om somber over te zijn, we kunnen er hele lijstjes mee vullen.
Wij willen juist een positief geluid laten horen.
Dankbaarheid is de rode draad.
We willen door de nummers en de verbindende teksten laten horen dat dat er nog zoveel overblijft om blij mee te zijn.
Zondag 9 januari 2022 in de Bethelkerk, Schaatsbaan 1, Barendrecht.
We beginnen om 16.00 uur met de dienst, die als titel heeft 'Viva la Vida' (vier het leven). Natuurlijk is er weer een powerpoint, mooie clips, de quiz en heel veel live muziek.
Ds. Henk-Jan Ketelaar gaat de nummers aan elkaar praten, we hebben voor deze dienst een speciaal samengestelde superbans o.l.v. Rob de Jong.

Aan een after-party wagen we ons nog niet en als tip willen we toch graag meegeven dat het handig is om de laatste update omtrent coronamaatregelen in de gaten te houden op onze FB pagina Bethelkerk Barendrecht.

Namens de PR-Commissie,
Nelleke van der Meer



Samengaan

Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar.
Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand.

Redactie

Alex van Hengel, telefoon 078-6772660
Heleen Hoes Trudy Baas-Kruit
Marije Breure Hans Ouwerkerk

Redactieadres

Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam
e-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl

Bezorging

Frans van der Heijden, 078-6772467

Correctie

Margot Walda

Advertenties en financiën

B.J. van den Bogaard, telefoon 078-6104121
Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen giften worden gestort op rekening:
NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan.

Druk

Drukkerij Verloop, Alblasserdam

Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek
Kerkelijk bureau: Sportlaan 10A 39 (2e verd.)
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl
e-mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl
rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v.
Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek

Voorganger:

Ds. Sjaak Teuwissen
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Kerkelijk werker:

Wim Wiersma
tel. 06-13857962
e-mail: kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl

Scriba:

Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,
tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl

Diaconie:

Frans de Jong, Sportlaan 43 2995 VN
Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl

Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 Rabo 0305 4267 37
ZWO Heerjansdam, rekening: NL65Rabo 0308 9128 45
Boomgaardkerk:
Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530
Dorpskerk:
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826
Kerk te Kijfhoek:
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht

Overige kerkelijke gegevens

Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de website: www.kerkheerjansdam.nl