



Vorige week hebben jullie gehoord dat Ruth zich zorgen maakte over haar verdere leven: wat zou er gebeuren als haar schoonmoeder Noömi evt komt te overlijden, ze heeft al geen huis, geen land voor eten op te laten groeien, geen man die voor haar kan zorgen...

Ze is toen midden in de nacht naar Boaz gegaan en Boaz vertelde dat hij voortaan voor Ruth en Noömi zou zorgen. Vandaag horen we dat Ruth en Boaz zelfs gaan trouwen !!! Oh, wat een feest is dit.

En... zoals jullie op de poster van deze week zien: al snel raakt Ruth ook zwanger van Boaz: ze krijgen een kindje ... dubbel feest dus deze week !

Als het kindje geboren wordt, zal het de naam Obed krijgen.

Bij ons is al bijna kerst, het duurt nog 6 dagen ! Als Jezus dan geboren wordt komt hij ook uit dezelfde familie als van Ruth en Obed. Dat is toch wel reden om God te danken en feest te vieren !

Jullie mogen deze week cupcakes gaan bakken en versieren !

BASISRECEPT VANILLE CUPCAKES

PORTIES: 12 cupcakes

INGREDIËNTEN

- 180 gram ongezouten roomboter
- 135 gram suiker
- 8 gram **vanillesuiker**
- 4 eieren
- 180 gram zelfrijzend bakmeel
- snuf zout
- eetbare versiersels



INSTRUCTIES

1. Mix in een kom de boter, suiker en vanillesuiker romig.
Voeg de eieren één voor één toe en blijf mixen tot deze goed zijn opgenomen.
2. Voeg het zout en zelfrijzend bakmeel beetje bij beetje toe,
mix tot deze droge ingrediënten zijn opgenomen.
3. Verdeel het beslag over de vormpjes en bak de cupcakes in 20 minuten op 175 °C
(boven- en onderwarmte) gaar.

Daarna mag je ze gezellig versieren. Dek eventueel de tafel gezellig met een leuke servet, misschien zelfs kinderchampagne, maak er een leuk feestje van: eet smakelijk !