

Deze maand o.a.

**Bron van levend
water**

**ADA-dienst:
Bouw uw koninkrijk**

**Met het oog
op de zondag**

**Wij zijn benieuwd
naar uw ideeën!**



november
2021

jaargang 17
nummer 10

MEDITATIE

Thema: Bron van levend water

Onlangs las ik een bijzonder verhaal over water. Water, gewoon water, zo uit de kraan (bij ons dan). Even de kraan open en je kunt je handen wassen, drinken, afwassen, douchen, de tuin sproeien... Waar kun je water allemaal niet voor gebruiken, zo simpel, zo alledaags, maar zo onontbeerlijk, want u weet: een mens kan drie tot vier weken geheel zonder eten, maar slechts een paar dagen zonder water. En ons lichaam bestaat ook voor meer dan 80% uit vocht, water en realiseert u zich wel eens dat de hoeveelheid water op ons hemellichaam, onze aarde, altijd hetzelfde is? Dat de hoeveelheid water zich met geen druppel vermeerdert of vermindert? De hoeveelheid water is op onze aarde een constante.

Niet de vorm, nee, water komt als de zee voor, of als een gletsjer, een ijsberg of als waterdamp, regen, maar de hoeveelheid water wordt nooit meer of minder. Ondanks de toename van onze wereldbevolking blijft de hoeveelheid water altijd gelijk. Wonderlijk toch?

En hierop voortbordurend: water is dus uiteindelijk leven, ons leven. Zonder water geen leven, waar dan ook. En Jezus zegt: ik geef je levend water en je zult nooit geen dorst meer hebben. Op zich een vreemd verhaal natuurlijk, maar, terugkomend op de vormen van water (vloeistof, ijs, waterdamp) kun je ook stellen, net zoals water, een absoluut gelijke stof, op verschillende manieren zich manifesteert zo manifesteert God zich ook.

Wij weten van God, over zijn almacht, en wij weten over zijn Zoon Jezus Christus en we weten over de Heilige Geest, met elkaar de drie-enig God genoemd, de drie-eenheid. Verschillend, maar toch hetzelfde, in een andere verschijning maar toch één doel dienende: leven te geven aan allen die dat nodig hebben en dat zijn we dus allemaal, allemaal. Alleen, we doen net of we het allemaal zelf wel bepalen. Het is zo makkelijk, hup, de kraan open. Ja, zo hebben wij ons leven ingericht, alsof alles zo normaal is, maar dat is helemaal niet zo. Niets is normaal, het is ons allemaal gegeven. Door wie? Vertrouw daar nu eens op dat alle leven door de drie-enig God is mogelijk gemaakt, vertrouw daar nou eens oprecht op en dan zul je zien dat in alle nood, in al je verdriet je van God leven krijgt, uitzicht ziet hoe diep donker ook je situatie is, ja zelfs als de dood voor je deur staat, geef God je vertrouwen, houd je maar aan hen (drie-enig), aan Hem vast.

Vertrouw Hem, hoe adembenemend ontroerend dichtbij, vertrouw Hem.

En ik sluit deze meditatie af met een bijzonder feit over water, leven en vertrouwen.

Ergens in Amerika, in een woestijn van Nevada, staat naast een rots een pomp, een pomp voor drinkwater, de enige plaats in de verre omtrek waar je water kunt putten. En bij die pomp staat een bordje met de tekst: "Deze pomp werkt alleen als je er eerst een beetje water ingiet. Onder de rots, hier vlakbij, ligt een fles water met een stop er op. Gooi eerst wat water uit de fles in de pomp en je kunt daarna net zoveel water oppompen als je wilt. Deze bron raakt nooit op. Altijd genoeg, maar vul, als je zelf genoeg hebt gehad, de fles weer en leg die onder de rots voor de volgende, ook hij of zij heeft water, nieuw leven nodig."

Stel: je komt uitgedroogd bij die rots, drink je dan meteen die fles leeg, of volg je de instructie op? Durf je, op dat voor jou zo dorstige moment, op die tekst te vertrouwen, gooi eerst wat water terug in de pomp? Oftewel, je kiest eerst voor jezelf? Is dat ook niet wat God van je vraagt: "Kies eerst voor mij en al het andere zal je gegeven worden."

Wat kies jij?

Hans P. Ouwerkerk

KERKDIENTEN IN NOVEMBER



Dorpskerk (Molenweg)	Kerk te Kijfhoek	
3 november Dankstond voor gewas en arbeid		
19.30 u. Ds. J. Teuwissen Dankstond voor gewas en arbeid Uitgangscollecte: Diaconie en Kerkenwerk		
7 november		
9.30 u. Ds. J. Teuwissen Knd. Oppas Uitgangscollecte: Diaconie en Kerkenwerk	15.00 u. Ds. A. Groen Rijsoord Coll: Kerkenwerk	Meeting
14 november		
9.30 u. Ds. J. Teuwissen Anders dan Anders dienst Knd. Oppas Uitgangscollecte: Diaconie en Kerkenwerk		
21 november Eeuwigheidszondag		
9.30 u. Ds. J. Teuwissen en Dhr. W. Wiersma Knd. Oppas Uitgangscollecte: Diaconie en Kerkenwerk	15.00 u. Ds. J. Teuwissen Coll: Kerkenwerk	Meeting
28 november 1^{ste} Advent		
9.30 u. Ds. J. Teuwissen Knd. Oppas Uitgangscollecte: Diaconie en Kerkenwerk		
5 december 2^{de} Advent		
9.30 u. Dhr. J. Teuwissen Viering Heilig Avondmaal Knd. Oppas Uitgangscollecte: Diaconie en Kerkenwerk	15.00 u. Dhr. W. Wiersma Coll: Kerkenwerk	Meeting

ANDERS DAN ANDERS



Spreker: Ds. Sjaak Teuwissen

**Muziek : Carin en Peter van Essen
met zang en dans van de**



KINGDOM KIDS

Het thema van de Anders dan Anders dienst op 14 november is 'Bouw Uw Koninkrijk'. In deze dienst willen wij naar voren laten komen dat wij, als bewoners van deze aarde, een Koninkrijk verwachten dat mooier is dan wij ons kunnen voorstellen en waar wij ook actief aan mogen mee werken. Maar ook wordt de vraag gesteld aan ons, waar bouwen wij ons huis op? Bouwen we op de rots of op het zand? En op welke manier kunnen wij meebouwen?

Ds. Sjaak Teuwissen zal hier over spreken.

In deze dienst wordt de zang en muziek verzorgd door Peter en Carin van Essen. Peter is een bekwaam violist en zal zeker ook hier iets van laten horen in de dienst.

Verder hebben Peter en Carin afgelopen zomer een tour door België gemaakt met 15 tieners in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Zij brachten het evangelie met zang en dans.



Samen met Peter en Carin verzorgen zij in deze dienst de samenzang en ook brengen de Kids enkele liederen met zang en dans.

Wat zou het leuk zijn als er in deze dienst veel leeftijdsgenoten zijn!

Zo mooi van deze groep dat zij 's middags verder gaat evangeliseren in het centrum van Rotterdam! Dat is Bouwen aan het Koninkrijk.

Wij zien er naar uit om de dienst samen met u te beleven.
De ADA-commissie

BIJBELLESROOSTER VOOR NOVEMBER

maandag	1 november	Psalm 33	Juich voor God
dinsdag	2 november	Spreuken 15:1-18	Zelfbeheersing
woensdag	3 november	Spreuken 15:19-33	Bij wijze van Spreuken
donderdag	4 november	Jesaja 32:9-20	Wachten op de geest van boven
vrijdag	5 november	Jesaja 33:1-12	Onheil en genade
zaterdag	6 november	Jesaja 33:13-24	Bevrijdingsdag
zondag	7 november	Johannes 10:1-10	Herkenbare stem
maandag	8 november	Johannes 10:11-21	De goede herder
dinsdag	9 november	Psalm 65	Lofprijzing
woensdag	10 november	Marcus 11:27-33	Vragen zonder antwoorden
donderdag	11 november	Marcus 12:1-12	Gelijkenis begrepen
vrijdag	12 november	Marcus 12:13-27	Ieder het zijne
zaterdag	13 november	Marcus 12:28-37	Dicht bij Gods nieuwe wereld
zondag	14 november	Marcus 12:38–13:2	Rijk en arm
maandag	15 november	Genesis 18:1-15	Sara lacht
dinsdag	16 november	Genesis 18:16-33	Getalscriteria
woensdag	17 november	Genesis 19:1-14	Gast(on)vrijheid
donderdag	18 november	Genesis 19:15-29	God redt de rechtvaardigen
vrijdag	19 november	Genesis 19:30-38	Incest
zaterdag	20 november	Johannes 10:22-30	Cruciale vraag
zondag	21 november	Johannes 10:31-42	Kei-hard
maandag	22 november	Marcus 13:3-13	Weeën
dinsdag	23 november	Marcus 13:14-23	Wees gewaarschuwd
woensdag	24 november	Marcus 13:24-37	Wees waakzaam
donderdag	25 november	Sefanja 1:1-13	Grote schoonmaak
vrijdag	26 november	Sefanja 1:14–2:3	Neem God serieus
zaterdag	27 november	Sefanja 2:4-15	Hoop voor Gods volk
zondag	28 november	Lucas 1:1-25	Priesterzegen
maandag	29 november	Lucas 1:26-38	In gezegende omstandigheden
dinsdag	30 november	Lucas 1:39-56	Magnificat



SENIORENVERJAARDAGEN

Tineke Brinkman-Heijboer, Molenweg 62a, 2995 BL Heerjansdam, tel. 6772617

Verjaardagen in november

Verjaardagen eerste week december.

Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!

Huwelijkjubila

Jarig worden

Jarig worden, is dat een prestatie?
Nee hoor, jarig worden is geen kunst.
Jarig worden is gewoon een gratie,
die verleend wordt door Gods gunst.
Hij alleen schenkt ons die jaren,
die ontstaan bij ons begin,
als we de wereld gaan ervaren,
meestal tussen een gezin.

Elk jaar mogen we herdenken,
dit is weer mijn geboortedag.
Even hieraan aandacht schenken,
doe maar, God zegt dat het mag.

Vier je dag tussen dierbaren,
maar wees ook eens even klein.
Dan heeft tijd je leren ervaren,
ook deze dag dankbaar te zijn.

Zomaar even je handen vouwen,
doe dat dankbaar eens een keer.
Zeggend in je eigen stil vertrouwen,
dank u, voor dit al, o, Heer.
Ga dan blij deze dag beleven.
in een soms al jarenlange rij.
Nogmaals gratis je gegeven,
in ons glijdend levensgetij.

Adrie Bras-Alderluiesten

Kinderlied van de maand november 2021

Nu gaan de bloemen nog dood (Stil maar wacht maar alles wordt nieuw)
Bundels: Hemelhoog lied 121/ Alles wordt nieuw deel 1 lied 30 / bundel
Johannes de Heer lied 889

Waarom dit lied?

In de kerk kennen we niet alleen een kalenderjaar of een schoolseizoen, maar ook een 'kerkelijk jaar'. Dit begint met advent, de weken waarin we uitzien naar de Komst van de Here Jezus met Kerst. En het eindigt in november vlak vóór advent. Aan het einde van het kerkelijk jaar staan we er bij stil dat het hier en nu niet altijd fijn is, maar dat er ooit een nieuwe Toekomst komt. In het bijzonder doen we dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit jaar op zondag 21 november. We herinneren ons dan de namen van mensen die zijn overleden en van wie we hielden; en we steken een kaarsje voor hen aan. Voorbij ons verdriet kijken we uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Bij deze 'voleindings-tijd' past dit lied.

N.B. Op 28 november is het eerste advent; waarschijnlijk gaan we voorstellen om het lied van de maand december vanaf deze dag te gaan zingen.

ds. Sjaak Teuwissen, in samenwerking met Heidi Treurniet (Kindernevendienst)

Link internet <https://www.youtube.com/watch?v=KR250zrShFc>



Nu gaan de bloe-men nog dood,
nu gaat de zon nog on - der.
En geen mens kan zon - der
wa- ter en zonder brood.
Stil maar, wacht maar, al-les wordt nieuw,
de he- mel en de aar - de.
Stil maar, wacht maar, al-les wordt nieuw,
de he- mel en de aar - de.

2 Nu ben je soms nog alleen.
Nu moet je soms nog huilen



en als je weg wilt schuilen
kun je haast nergens heen.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

5 Daar is geen dorst of verdriet.
Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven
en het eindigt niet.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

6 Zing voor de eeuwige dag.
Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen
daar al van eeuwigheid zag.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Met het oog op de zondag

Dankdag woensdag 3 november 19.30 uur Dorpskerk

Dankbaarheid zit niet altijd vooraan in ons repertoire van gevoelens en emoties. Juist daarom is het betekenisvol om jaarlijks in het bijzonder aandacht te geven aan het uiten van dank richting de Heer onze God. Niet ónze inspanningen, óns succes, of óns opeisbare recht vormt de basis van alles wat we hebben, wat we ontvangen, wat we bereiken, maar onze Heer!



Bid- en dankstond

De jaarlijkse 'bidstond (voorjaar)- en dankstond (najaar) voor gewas en arbeid' is een eeuwenoude en goede traditie in protestants Nederland. Zo betrekken we de Heer onze God nadrukkelijk bij ons voedsel, en bij resultaten van ons werk en onze inspanningen. Voor veel mensen is de betekenis van bid- en dankdag vervaagd. Juist daarom is het goed om aandacht te geven aan wat de natuur ons schijnbaar vanzelfsprekend geeft, maar wat voor talloze medemensen geen vanzelfsprekendheid is. Juist in een wereld waar honger nog de grootste wereldwijde humanitaire ramp is, en in een rijk land waar voedselbanken en voedselbank-cliënten niettemin broodnodig zijn.

'Delen in dankbaarheid'

We maken onze dankbaarheid richting de Heer onze God tastbaar en zichtbaar door op deze woensdag producten in te zamelen t.b.v. de voedselbank Barendrecht. Met een herinnering aan de oogstdiensten van voorheen zamelen we specifiek in: fruit en groente. We plaatsen onze 'oogst' in een 'muur van dankbaarheid': fruitkistjes die doelbewust op het liturgisch centrum van onze Dorpskerk zijn geplaatst. In de dienst lezen we met elkaar Psalm 65, en Mattheüs 15: 29 t/m 39. Mevrouw Ellen Pons bespeelt het orgel. Jacky de la Mar zorgt voor een symbolische verbeelding rondom het liturgisch centrum.

Al met al hopen we op een dankdienst voor gewas en arbeid waarin we onze dankbaarheid voor de 'oogst' op diverse manieren uitdrukken

Zie voor meer info over de inzameling aparte berichtgeving van onze diaconie.

Zondag 7 november 9.30 uur Dorpskerk 'de doos van Pandora'



In Zacharia 5: 7 wordt de zonde nadrukkelijk geassocieerd met de persoon van een vrouw. Afhankelijk van welke Bijbelvertaling we hanteren draagt zij in dit vers de namen 'verdorvenheid' 'boosaardigheid' of 'goddeloosheid'. Een vrouw die symbool staat voor iets kwaadaardigs: in de Bijbel denken we dan al gauw aan de 'hoer van Babylon' in Johannes 17; waar we een link kunnen leggen met het zevende visioen van Zacharia. Of denk aan de Syrenen, of de doos van Pandora uit de Griekse mythologie.

Hoe komt het dat zonde of het kwaad met een vrouw wordt geassocieerd? Deze vraag is de inleiding tot de eigenlijke focus van deze zondag: menselijk kwaad dat telkens weer als het ware de doos van Pandora opent. Zacharia 5: 1 t/m 11 wijst ons de weg in hoe we met het kwaad in ons óm kunnen gaan; en we lezen daarbij ook Johannes 17: 1 t/m 5. Het thema luidt 'de doos van Pandora' Leo Kievit speelt het orgel.

Zondag 14 november 9.30 uur: ADA-dienst 'Bouw Uw Koninkrijk'

Op 14 november mag ik spreken in wat voor mij m'n allereerste Anders-dan-anders dienst zal zijn. de ADA-dames hebben een prachtig thema bedacht: 'Bouw Uw Koninkrijk'. Op het moment van schrijven ben ik van plan om daarbij Jezus' Bergrede - Mattheüs 5, 6 en 7 - centraal te stellen, en in het bijzonder te focussen op Mattheüs 7: 21 t/m 29. Het gaat in deze verzen over ons huis bouwen op een rots of zand: als vergelijking bij het al dan niet binnegaan van Gods Koninkrijk.

Zie verder de aankondigingen van de ADA-commissie.

Voleindingszondag 21 november 9.30 uur: gedachtenisdienst Dorpskerk 'ziel en zaligheid'

Op deze voleindingszondag 21 november gedenken wij de overledenen uit ons midden die afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. Voor elk van hen plaatsen kinderen een bloem in een vaas. We steken plenair nog enkele kaarsen aan voor drie andere categorieën van mensen wiens overlijden we bijzondere aandacht willen geven.



Bij gedenken ligt de nadruk vaak op terugblik en herinnering. Hooguit het 'daar en toen' actueel maken door er in het hier en nu bij stil te staan. We lezen deze zondag de zogeheten 'zaligsprekingen' waarbij Jezus aan het woord is: Mattheüs 5: 1 t/m 12. De zaligsprekingen verbinden het verdriet en de pijn van hier en nu enerzijds, met een hoopvolle toekomst anderzijds: het koninkrijk van de hemel. Dwars door ellende en de pijn heen klinken krachtige woorden van hoop, vreugde en geluk. Jezus biedt een ongekend perspectief op onder meer verdriet en treurnis en daarmee voor diegenen die verdriet hebben en treuren. Zo tillen we het gedenken boven een sfeer uit van enkel verdriet alleen; en wenden we onze blik naar de toekomst. Het thema van de dienst luidt 'ziel en zaligheid'. Jacco Steen bespeelt het orgel en de piano.

Voleindingszondag 21 november 15 uur kerkdienst Kijfhoekkerk 'ziel en zaligheid'

In vele kerken gedenken nabestaanden en andere kerkgangers op deze zondag de overledenen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Evenals op deze zondag in de Dorpskerk gebeurt. Ook in de Kijfhoekkerk gaan ongetwijfeld mensen ter kerke die een geliefd medemens – een partner, een ouder, een kind, een vriend – moeten missen; die het afgelopen jaar of eerder al overleed. Het lijkt me daarom betekenisvol om daar ook in de middagdienst bij stil te staan. Over de vorm denk ik nog even na. Maar om deze reden stellen we net als in de Dorpskerk 's ochtends, in de Kijfhoek 's middags de zogeheten 'zaligsprekingen' aan de orde: Mattheüs 5: 1 t/m 12. En ook hier verbinden we de zaligsprekingen 'hier en nu' en ook het verdriet en de pijn van nu enerzijds, met een hoopvolle toekomst anderzijds: het koninkrijk van de hemel. Dwars door ellende en de pijn heen klinken krachtige woorden van hoop, vreugde en geluk. Jezus biedt een ongekend perspectief op onder meer verdriet en treurnis en daarmee voor diegenen die verdriet hebben en treuren. Zo tillen we het gedenken boven een sfeer uit van enkel verdriet alleen; en wenden we onze blik naar de toekomst. Ook in Kijfhoek luidt het thema van de dienst: 'ziel en zaligheid'. Leo Kievit bespeelt het orgel.

Eerste advent, zondag 28 november 9.30 uur Dorpskerk

In de adventstijd kijken we verwachtingsvol uit naar de komst van onze Heer Jezus Christus op aarde; met Kerst. Dit jaar doen we dat met Bijbelverhalen die we misschien niet zo gauw met advent associëren: we lezen op elke adventszondagen één van de vier hoofdstukken uit Ruth. Kan Ruth – vóórmoeder van Jezus – ons de weg wijzen naar Kerst, ons inspireren om verwachtingsvol uit te zien naar Jezus?

Op 28 november lezen we het eerste hoofdstuk van Ruth. Ook de kinderen in de kindernevendienst gaan in de adventstijd waarschijnlijk aan de slag met Ruth. En Ruth is één van de personages die in veel van onze gemeentegroepgroepen aan de orde komt dit seizoen, in het bijbelstudieboekje 'Bijbelstudies over mensen rondom David'.

In de dienst luisteren we onder meer naar het prachtige lied van Stef Bos, gemaakt bij Ruth 1 "Lied van Ruth"; en natuurlijk zingen we adventsliederen. Ellen Pons bespeelt het orgel.

Ds. Sjaak Teuwissen



LEDENADMINISTRATIE

Ingekomen berichten van 21 september 2021 tot en met 20 oktober 2021

Ingeschreven

Overleden

Uitgeschreven

Verhuizing

Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl



Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor alle kaarten, whatsappjes , bloemen, fruit(mand) , chocolade, telefoontjes en bezoeken die ik mocht ontvangen tijdens mijn revalidatie van de gebroken nekwerfels.

Het heeft mij en Margret erg gesterkt te weten dat u allen zo betrokken was/ bent. Momenteel is de kraag af en gaat het gelukkig de goede kant op.

Vriendelijke groet,
Arko de Vries

In memoriam: Truus Schop-den Hoed

Truus den Hoed werd geboren op 25 november 1948 en groeide op in Barendrecht. Als hervormd meisje leerde ze de gereformeerde Jo Schop kennen. Zij was toen medewerkster in een restaurant tevens stationsrestaurant van het (oude) station in Barendrecht; waar Jo nu en dan koffie kwam drinken.



Hoewel hun relatie niet meteen enthousiasme bij de wederzijdse ouders opriep, bleek het serieus: ze kozen voor elkaar. Van het één kwam het ander. En op 20 juli 1967 trouwden ze; het kerkelijk huwelijk vond plaats in de Boomgaardkerk. Uit hun huwelijk werden twee dochters geboren: Esther en Talitha. Later kwamen daar schoonzoon Herman en twee kleinkinderen bij: Jelmer en Lianne. Vanaf de dag van hun huwelijk hebben Truus en Jo op de Julianastraat 12 gewoond. Een plek waar behalve hun eigen kinderen veel andere kinderen over de vloer kwamen, want Truus hield veel van kinderen.

Als kind was geloven voor Truus vanzelfsprekend. Toen ervoer ze God ook wel. Maar gaandeweg haar jeugd verzette zij zich steeds meer tegen de conservatieve manier van geloven die haar van huis uit werd voorgehouden; het was in haar ogen theatraal, en dwingend. Van díé wijze van geloven keerde zij zich af. Toch liet het geloof haar niet helemaal los: wat in een wettische geloofspraktijk met uiterlijke schijn niet gebeurde, gebeurde bij haar wel in muziek; vooral klassieke muziek: ze kon zich er op zielsniveau door laten raken. Elk jaar luisterde ze in de Stille Week voor Pasen de Matthaüs Passion van Bach. En ze genoot van de diep christelijk-religieuze muziek van Gabriel Fauré. Daarin werd tot uitdrukking gebracht waar ze zelf geen woorden aan kon of wilde geven; deze gezongen woorden en deze muziek gingen voorbij aan de twijfels die ze ook kende.

Truus was een moeder die er 'altijd was'. Voor haar eigen dochters, voor kinderen uit de buurt, voor oppaskinderen. Ze genoot er van om oma te zijn. Ze had voor allerlei onderwerpen interesse, wat zich vertaalde in een grote verzameling van alles en nog wat in het huis: spulletjes, maar vooral knipsels met bijvoorbeeld teksten die zij belangrijk vond.

Truus was al langere tijd ernstig ziek. Daar kwam afgelopen zomer nog bij dat Jo een ingrijpende hartoperatie moest ondergaan, en geholpen moest worden aan veel vocht achter zijn longen. Een uitermate intense tijd voor Truus en Jo. Toch heeft Truus uiteindelijk langer mogen voorleven dan op een gegeven moment aannemelijk leek, en ze ervoer deze extra tijd als een haar gegeven bonustijd. Het maakte dat ze heel goed in het 'nu' kon leven; ze keek niet te veel achterom, niet te veel vooruit.

Helaas was het Truus niet gegeven om thuis te sterven. De pijn werd zo hevig, en de noodzakelijke zorg zo intensief, dat ze noodgedwongen verkaste naar het ziekenhuis, en later naar hospice Cadenza in Rotterdam. Daar overleed ze, in het bijzijn van Jo, op woensdagmorgen 29 september. Op dinsdag 5 oktober vond in de Dorpskerk een afscheidssamenkomst en korte overdenking plaats. We luisterden naar diverse prachtige muziekstukken van Gabriel Fauré, door Truus zelf uitgezocht. We lazen Mattheüs 6: 25 t/m 34 waarin Jezus ons aanmoedigt om in het nu te leven en te vertrouwen op God. We baden met elkaar, en deden haar uiteindelijk uitgeleide. Het lichaam van Truus hebben we vervolgens op de Algemene Begraafplaats begraven. Om het met woorden uit Fauré's 'in Paradisum' te zeggen: In paradisum deducant angeli... we wensen je toe – Truus – dat de engelen je begeleiden naar het paradijs.

Ds. Sjaak Teuwissen

VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING

Herfst ademen

Nog eenmaal vlammen de kleuren
als om de warmte vast te houden
van de zomer die nu in haar schulp kruipt
voor zoveel expressie
maar tegelijk wordt het donkerder overdag,
en 's avonds meer ruimte om stil te zijn.

De wereld om ons heen

maar ook wijzelf
beleven de overgang naar de herfst
als een herademen,
wind door je haar,
gedachten ordenen
en soms als de storm is gaan liggen,
weer zien waar het om gaat.

Gezegend zijn we met de seizoenen

van hogerhand ons toebedeeld
om ons te spiegelen, binnen en buiten,
knielen en zaaien, oogsten en danken,
leven als de seizoenen is
steeds opnieuw lucht krijgen
van Gods schepping.

Jeanette van Osselen



Dankdag voor gewas en arbeid

We leven in de herfsttijd. Het is het seizoen waarin we het kerkelijk jaar afronden, voordat we vanaf 28 november een nieuw kerkelijk jaar aanvangen met advent: verwachtingsvol uitzien naar de komst van onze Heer.

Herfsttijd is een tijd van terugblikken en daar bij stil staan: we staan stil bij wat Gods aarde ons aan oogst heeft gebracht, en bij de vruchten van onze arbeid. In directe zin voor wie bijvoorbeeld werkt in de landbouw, tuinbouw of visserij; voor velen van ons in indirecte zin, omdat we de 'vruchten van het land' in potten, blikken, pakjes en zakjes bij de supermarkt uit het schap pakken. Natuurlijk weten we wel dat melk niet uit een pak, eieren niet uit een doosje, en mandarijnen niet uit een netje komt/komen. Het is goed om voorbij deze vanzelfsprekendheden stil te staan bij wat we lijken te nemen, of te kopen, maar wat we ten diepste ontvangen. Dit jaar maken we rond Dankdag voor Gewas en arbeid – woensdag 3 november – onze dankbaarheid extra tastbaar door te delen van onze overvloed: heel concreet door groente en fruit in te zamelen voor wie dat nodig heeft en op de Voedselbank is aangewezen. Zie daarover aparte berichtgeving van onze diaconie, en in de rubriek 'met het oog op de zondag'.

Gedenken van overledenen

Terugblikken en stil staan: dat is op een heel andere manier aan de orde als we op Voleindingszondag de namen noemen van wie we lief hadden maar die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. in de dienst op 21



november hopen Wim Wiersma en ik samen voor te gaan. Nabestaanden ontsteken kaarsjes voor wie we gedenken; kinderen plaatsen voor elk van hen een bloem in een vaas.

Er zijn in dat weekend drie manieren waarop we overledenen kunnen gedenken. Behalve in de kerkdienst op zondag voleinding kan dat ook tijdens de 'open kerk', aansluitend op de dienst van ca. 11 tot ca 13 uur. Mensen die de dienst niet kunnen, of willen bezoeken, kunnen vrijblijvend een kaarsje komen ontsteken. Koffie en thee staan klaar. Wim Wiersma en ik zijn aanwezig voor ontmoeting en gesprek. Verder vindt op vrijdagavond 19 november van 19 tot 20.30 uur een lichtjesavond plaats op de Algemene Begraafplaats. Wie wil kan een (elektrisch) lichtje ontsteken en op een graf van een overleden geliefde plaatsen. Zie ook aparte berichtgeving

Naast deze diensten hoop ik voor te gaan en u en jou te ontmoeten op 7 november, een reguliere eredienst in de Dorpskerk, op 14 november tijdens de ADA-dienst met als thema 'Bouw aan Uw Koninkrijk'; en op 28 november als het al weer de eerste Advent is. In november zullen de kinderen ook weer uitgedaagd worden mee te doen aan de schoenendoosactie; in de kerkdiensten zullen we daar aandacht voor hebben.

Dank

Tijdens een pastoraal bezoek op 13 oktober ontving ik € 50,= t.b.v. onze kerkelijke gemeente. Hartelijk dank aan deze geefster.

Kerk naar Buiten

In de vorige afleveringen van 'Van de bemanning van De Manning' vertelde ik al een en ander over de opleiding 'Kerk naar Buiten'. Intussen is een groepje gevormd dat gezamenlijk een missionaire activiteit in Heerjansdam wil doordenken en voorbereiden, voor in het voorjaar van 2022. We hopen hier inzichten te verwerven die betekenisvol zijn voor hoe we gemeente willen zijn in Heerjansdam. In november ben ik op de volgende onderwijsdagen elders: vrijdag 5, vrijdag 12, zaterdag 13, en vrijdag 19 november

Tussentijdse balans

Tijdens de herfstvakantie waren wij als gezin een aantal dagen weg. Zo'n onderbreking is een moment om de balans op te maken: wat is er sinds onze verhuizing veel gebeurd. Natuurlijk in ons gezinsleven. Maar wat gebeurt er ook veel in de gemeente: de kerkdiensten die gelukkig sterk aantrekken qua bezoekersaantallen en waar we week in week uit op een inspirerende manier onze Heer en elkaar mogen ontmoeten; en waar we nieuwe mensen mochten verwelkomen, en mensen 'terug van weggeweest' opnieuw mochten begroeten. Ik denk aan de start van de gemeentegroei groepen. Op allerlei manieren ben ik onder de indruk van wat hier gebeurt. Wat bijzonder dat er hierin meer dan 100 gemeenteleden in zo'n tien groepen van jong volwassen tot zeer rijpe senioren participeren. Er is overigens altijd ruimte om u of jou als nieuwe belangstellende te verwelkomen. Er was een dynamische ontmoetings- en inspiratieavond met enkele tientallen vrijwilligers in ons jeugdwerk. Ik nam deel aan vergaderingen van onder meer kerkenraad, moderamen, jeugdkerkenraad, en werkgroep pastoraat; en ben onder de indruk wat er dan zoal passeert aan onderwerpen. Ik genoot van bijzondere ontmoetingen met mensen op m'n werkkamer, bij hen thuis of in een tehuis. Uit alles blijkt: ondanks de corona is onze gemeente springlevend gebleven; dat vertaalt zich naar levendigheid in alle facetten van het gemeentezijn.

Na de herfstvakantie hervat ik met plezier weer het werk en ik zie uit naar wat komen gaat. Hopelijk ontmoeten we elkaar bij een van de vele gelegenheden daartoe.

Ten slotte

Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen.

Ds. Sjaak Teuwissen

De Manning 2

2995 AH Heerjansdam

Tel 078 – 647 52 45 / GSM (Sjaak) 06 – 20 50 30 99

Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Facebook: <https://facebook.com/sjaak.teuwissen>

Instagram: sintersjaak | Twitter: @SinterSjaak

Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr

Wat zijn groiegroepen?

Groiegroepen zijn gesprekskringen waarbinnen groeien van geloof, gemeenschap en gastvrijheid centraal staat. We kunnen het ook anders omschrijven: een groep betrokken mensen die wel en wee, lief en leed uitwisselt; die omziet naar elkaar; gezamenlijk het christelijk geloof verdiept en verbreedt, en daarover op doordeweekse momenten in gesprek uitwisselt met elkaar. Het is een vorm van gemeenteopbouw.

Soorten en maten

Binnen onze protestantse gemeente Heerjansdam-Kijfhoek bestaan er ruim 10 van deze groepen; zo'n 100 gemeenteleden nemen er aan deel. Sommigen groepen tellen slechts enkele deelnemers, sommigen meer dan twintig. Sommige bestaan vooral uit jonge volwassenen, andere uit jonge ouders, 'gewone volwassenen', juist senioren, of een mix hiervan. Sommige komen overdag bij elkaar, andere juist 's avonds. Sommige kiezen voor een huiskamer als plek van samenkomst, andere een zaalruimte in de Boomgaardkerk. Sommige mensen zijn al jarenlang in een groiegroep betrokken, andere zijn recent ingestapt.

Interesse?

Ben je nieuw in onze gemeente, of ben je weliswaar al lang betrokken maar heb je nooit eerder deelgenomen aan een groiegroep? Heb je interesse om – al is het maar om een keer kennis te maken - meld je aan bij kerkelijk werker Wim Wiersma of ds. Sjaak Teuwissen. We zoeken dan in overleg met jou een passende groiegroep, en brengen je graag in contact met de contactpersoon.



Koninklijk gezelschap

Elk jaar bevelen we een boekje aan om mee te werken. De meeste groepen gaan daar dan mee aan de slag; sommige groepen kiezen een andere lijn. In ieder geval zal het meestal zo zijn dat je gevraagd wordt om vóór een groiegroep-samenkomst enkele bladzijden te lezen, al dan niet in combinatie met een Bijbelgedeelte. Voor seizoen 2021-22 hebben we het boekje 'Koninklijk gezelschap – Bijbelstudie over mensen rondom David' voorgesteld. Dit boekje is via Wim Wiersma te bestellen.

We nodigen je van harte uit bij een van onze groiegroepen

En hopen dat je er hartverwarmende en inspirerende momenten aan gaat beleven.

Wim Wiersma willemwiersma1972@gmail.com 06 – 13 85 79 62

Ds. Sjaak Teuwissen, sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl / 06 – 20 50 30 99

Meer algemene informatie over 'gemeentegroiegroepen' -deze officiële naam is van het Evangelisch Werkverband- kun je vinden op <https://www.ewv.nl/wat-doen-we/gemeentegroiegroepen>



Gedenken overledenen in Heerjansdam



De herfsttijd in november is de tijd waarin we het 'kerkelijk jaar' afronden, om met 1^e advent, onderweg naar Kerst aan een nieuw kerkelijk jaar te beginnen. Van oudsher is dit een periode waarin we de overledenen gedenken van wie we hielden, en van wie we in het voorbije jaar – of al eerder - afscheid namen.

Dit jaar zijn er drie momenten waarop we in Heerjansdam vorm kunnen geven aan ons verdriet en gemis, en respect kunnen tonen aan wie we missen en van wie we hielden

Lichtjesavond: op vrijdagavond 19 november is er op de Algemene Begraafplaats Heerjansdam aan de Molenweg 20 een lichtjesavond: van 19 tot 20.30 uur is er gelegenheid om (elektrische) gedachteniskaarsjes te plaatsen op een graf van een overleden geliefde. Deze blijven ca. twee weken staan. De wethouder opent de avond. Er is gelegenheid tot overdenken en ontmoeten, en om koffie/thee te drinken in de naastgelegen aula.

Eeuwigheidszondag. Op eeuwigheidszondag 21 november vindt in de Dorpskerk, Molenweg 8, een kerkdienst plaats waarin de herdenking van overledenen centraal staat. In een indrukwekkend ritueel worden de namen genoemd van overleden gemeenteleden, en wordt het overlijden van bijzondere categorieën van mensen benoemd. Nabestaanden ontsteken kaarsjes aan de paaskaars, en kinderen plaatsen voor elk van hen een bloem in een vaas.

Open Kerk. Op 21 november is de Dorpskerk, Molenweg 8, open. Aansluitend op de kerkdienst kan wie maar wil van ca 11 tot ca. 13 uur vrijblijvend een kaarsje komen ontsteken. Koffie en thee staan klaar. Predikant Sjaak Teuwissen en kerkelijk werker Wim Wiersma zijn aanwezig voor ontmoeting en gesprek.

We zien er naar uit om jou of u te ontmoeten.

Sjaak Teuwissen

Wim Wiersma



KERKRENTMEESTERLIJK JOURNAAL

Beste mensen,

Op het rooster om het oud papier in te zamelen staan voor

20 november

Bas van Nes

Carlo Tholenaars

John Peterse

Alex Leininga

18 december

Gert Jan Roobol

Kees Jan Visser

Manuel de Jong

Frank van der Noll



Een vriendelijk, doch zeer dringend verzoek van uw papierinzamelaars: zou u de kartonnen dozen die alleen maar naast de bakken gezet kunnen worden, kleiner willen maken. De gaten van de vuilniswagens zijn niet altijd groot genoeg om daar grote dozen door te laden. Bij voorbaat hartelijk dank.

Mocht uw papierbak op bovengenoemde data om 11.15u. nog niet gelegeerd zijn, bel mij op nummer 06-12312239 en hopelijk kan deze alsnog gelegeerd worden.

Er is dringend behoefte aan mannen en vrouwen om het papier in te zamelen. Denkt u: dat lijkt mij wel wat, meldt u zich aan bij Albert Abee, telefoon: 06-12312239 of via de e-mail albert.abee@hetnet.nl
Er is wel een cursus van één (1) avond aan verbonden bij HVC.

Met vriendelijke groet,
Albert Abee

Verantwoording collectes en giften september 2021

In de maand september hebben we aan collectegeld mogen ontvangen: € 1044,50
Volgens afspraak verdeeld in deel kerk € 649,43
en in deel diaconie € 395,07

Opbrengst avondmaal collecte 5-9 Kijfhoek € 204,00
Ontvangen giften sep. + deel okt.
Gift voor kerk via € 50,00
Gift voor kerk via € 70,00 (50 + 20)
Opbrengst oud papier: aug: 10,9 ton € 338,30

Een ieder bedankt voor haar/zijn inbreng.
Jan Schop, penningmeester



Wij willen graag horen wat u / jij ervan vindt !!

Hoe zijn we kerk naar en in de toekomst toe?
En welke ruimtes hebben we hier met elkaar voor nodig!? Dat is de vraag waar we voor staan met elkaar.



We willen u van harte uitnodigen om uw stem, woord en beeld op zondag 7 november en zondag 14 november na de kerkdienst te laten horen. U vindt dan 2 grote vellen papier waar u plaatjes en tekst op kwijt kunt over hoe u het ziet. Wat is er nodig? Hoe zijn wij kerk met elkaar naar de toekomst? Alleen op zondag of ook door de weeks? Etc, Etc...



Als kerkrentmeesters zijn we heel erg nieuwsgierig hoe u / jij hierover denkt. Een eventuele aanpassing van het gebouw of mogelijke aanbouw moeten voor de komende jaren gaan voldoen en dus moeten we ons hoofd met elkaar breken over hoe we kerk zullen en willen zijn met elkaar.

Kunt u niet komen op deze zondag of laat u het ons liever op een andere manier / moment weten, dan kan dit ook via jongebreurguido@gmail.com. Op de beiden zondagen zijn er ook kerkrentmeesters aanwezig om uw verhaal en ideeën aan te vertellen.



Om alvast wat ideetjes op te doen, ziet u bij deze uitnodiging al allerlei beelden. Zomaar gepakt, niet van te voren door ons bedacht. Voel u vrij om alles met ons te delen en denk ruimschoots en ook gerust naast de gebaande paden. Wij, de kerkrentmeesters, zijn benieuwd naar uw ideeën!



VERSLAGEN EN BERICHTEN

Uit de kerkenraad

Op 23 september kwam de kerkenraad bijeen in de zaal van de Boomgaardkerk.

Er was sprake van een volle agenda, maar zo na de zomer en de coronatijd is het goed om even stil te staan bij hoe het iedereen is vergaan.

Daarna las br. Bas Roobol uit 2 Koningen 5, het verhaal van Naäman.

We bespraken de resterende maatregelen rondom corona en besloten de richtlijnen van de PKN over te nemen, met als gevolg dat we gelukkig verder kunnen versoepelen en vrijwel geheel terug naar normaal kunnen in de kerkdiensten. De ventilatie in de kerk lijkt in orde, boven het plafond is een ruimte waar de lucht circuleert, er zal een aantal keer gemeten worden om te zien hoe de co2 uitstoot is.

Tijdens deze eerste vergadering in aanwezigheid van ds. Sjaak Teuwissen bespreken we zaken rondom zijn studie 'Kerk naar buiten' en de participatie van kerkenraad en gemeente in dit onderwerp.

Ook zal er een werkplan gemaakt worden en de kerkenraad zal aan de slag gaan met het updaten van het beleidsplan. Dit najaar wordt de Plaatselijke Regeling ter publicatie aangeboden.

We evalueren het preekrooster van het afgelopen jaar en stellen een rooster voor 2022 vast.

We zijn dankbaar voor het vele werk dat hierin gestoken is door br. Bas Roobol.

Gesproken wordt over mogelijke vacatures in de kerkenraad en de wijze waarop we die hopen in te kunnen vullen. We denken erover om hierover een inspiratieavond te organiseren. Allereerst willen we echter goed zicht hebben op de vacatures die we mogelijk in moeten vullen.

De groeigroepen gaan weer van start, er is een avond georganiseerd voor leiders van de groepen.

De kerkenraadsvergadering is voortgezet op 14 oktober.

Daar spraken we over het collecteren. Misschien kan er weer live gecollecteerd worden? We houden rekening met het gegeven dat het niet voor iedereen nog goed voelt een zakje door te geven in de kerk. Bij de uitgangen staan is het gekozen alternatief. De collectiedoelen worden bekend gemaakt via weekbrief en mededelingen.

De CO2 metingen vielen goed uit. De kwaliteit van de lucht in de kerk is na een uur kerkdienst nog voldoende te noemen, ook als de deuren gesloten zijn. We besluiten daarom het koffiedrinken in de kerk na afloop van de dienst weer mogelijk te maken. Daarbij zetten we de kerkdeuren open, zodat er weer wat frisse lucht de kerk inkomt.

De organisatie van de kerstdiensten is in gang gezet.

De kerkrentmeesters zijn druk doende om uit te zoeken hoe de mogelijkheden liggen om zalen bij de Dorpskerk te realiseren. Voordat hierover besluiten genomen worden, willen we de gemeente nog raadplegen.

Het contract i.v.m. de verkoop van de Boomgaardkerk wordt binnenkort getekend.

De diaconie heeft een succesvolle kledingactie gehouden.

Verder wordt de actie schoenendoos voorbereid en een ouderenmiddag met kerst.

Er komt ook een kaartenactie voor Open Doors.

Kerkenraad



Contactpersoon pastoraal contact

Hoe en met wie contact op te nemen

“Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen” Een zin als deze staat te lezen onder pastorale teksten van onze predikant. Maar misschien ervaart u wel degelijk schroom om contact op te nemen. Of misschien blijkt hij (te) moeilijk bereikbaar vanwege gezinstijden en de opleiding ‘kerk naar buiten’ die hij volgt. Misschien weet u niet zeker of u wel bij onze predikant moet zijn, of bij onze kerkelijk werker, een ouderling, een contactdame of wie dan ook.



Ada Nieuwstraten-Huizer

Ada Nieuwstraten-Huizer is bereid gevonden als ‘contactpersoon pastorale contacten’ te functioneren. U kunt haar bellen of whatsappen als u bijvoorbeeld graag pastoraal bezoek wilt ontvangen, een opname in ziekenhuis of tehuis wil doorgeven, bij ernstige ziekte, of andere vormen van verdriet en vreugde. Op basis van dit eerste contact geeft Ada in overleg met u een seintje aan bv. ds. Sjaak Teuwissen, of wie dan ook.

Ada Nieuwstraten-Huizer

Tel. 078 – 677 20 02

Gsm. 06 – 15 26 08 71

DIACONIE

Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: september 2021

Bloemendienst

26-09

€ 10,00

Alle gevers hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
namens de diaconie,

Jan de Jong

KERSTMIDDAG voor OUDEREN: Donderdagmiddag 16 december

Als coronamaatregelen het toelaten natuurlijk

Nadere informatie volgt. **RESERVEER DE DATUM !**

Kledingactie



Op 25 september heeft de diaconie weer een inzameling van kleding gehouden. Uiteraard gaat het hierbij om kleding die nog goed bruikbaar is.

Blijkbaar heeft onze gemeente in de coronaperiode alles opgespaard, want de opbrengst was hoger dan ooit!

Hartelijk dank aan alle mensen die de moeite hebben genomen om kleding te brengen. Sommigen hebben een bekende kerkganger besteld, die in het bezit is van een aanhangwagentje. Hij kwam met een volle kar aanrijden! Prima idee om het zo te doen.

Al vele jaren is er een contact met het pastoraat Oude Noorden te Rotterdam. Dat is helaas wat weggezaakt, omdat men een aantal jaren lastig bereikbaar was. De bereikbaarheid is gelukkig weer op orde. Alles was zo geregeld en de kleding werd precies volgens afspraak opgehaald. Kijk naar de foto: de oogst is groot, de pakken liggen tot 3-hoog opgestapeld in de zaal van de Boomgaardkerk. Ze hebben er in het Oude Noorden een hele kluif aan om dit uit te stallen en aan te bieden voor gebruik. Daar kwamen ze voor. Ze zijn erg blij met dit resultaat.

Namens de diaconie,
Frans de Jong

Een schoenendoos voor een Pools kind

“Anderhalve meter” In het afgelopen anderhalf jaar is het een van de bekendste begrippen van onze maatschappij geworden. Afstand houden betekent het. Gelukkig kunnen we deze maatregel nu grotendeels achter ons laten en we hopen dat dit zo blijft. Afstand houden hoort eigenlijk niet bij mensen die met elkaar de samenleving vormen.

Altijd al was er letterlijk een grote afstand tussen ons en kinderen in Polen die er in hun leven minder aan toe zijn. Als we een schoenendoos vullen met veel lekkers, leuks en nuttigs kunnen we heel dichtbij hen komen, en een lichtstraaltje brengen in een leven dat heel somber kan zijn. Polen lijkt volgens het gangbare nieuws steeds minder arm te worden, maar dat geldt zeker niet voor de kinderen, die voor deze actie de doelgroep zijn. Daarom willen we juist ook nu schoenendozen inzamelen om in december naar Polen te brengen. Veel kerken in de regio doen mee aan deze actie. Mensen uit (o.a.) Barendrecht hopen zelf de dozen weg te kunnen brengen. Als dat niet coronaproof blijkt te kunnen, dan worden ze op transport gezet. We willen hoe dan ook dit jaar honderden Poolse kinderen rond de kerst verrassen met een doos vol cadeautjes. Vorig jaar waren er in totaal ongeveer 600 dozen! Een groot succes dus.

Doe je mee?

Vul dan een schoenendoos met mooie, nuttige en lekkere dingen. Poolse kerken zoeken met behulp van de sociale dienst van hun stad kinderen uit weeshuizen en arme gezinnen. Ze willen ook graag tieners bereiken, daarom worden ook dozen voor tieners (met name jongens) erg op prijs gesteld.

Je mag de doos versieren en vullen met bijvoorbeeld speelgoed dat jij niet meer gebruikt, mits het wel heel en schoon is natuurlijk. De dozen worden door een groep mensen ook nog nagekeken en eventueel wat bijgevuld zodat in elke doos een beetje hetzelfde zit. Kinderen die daarvoor uitgenodigd worden, komen rond kerst naar een kerk in hun stad, daar horen ze het kerstevangelie en wordt er met de kinderen gezongen. Na de dienst krijgen de kinderen een doos mee naar huis.

Hoe vul je de doos

Versier de doos en het deksel (apart van elkaar!) en maak er een mooi cadeau van.

Bedenk voor wie je een doos gaat maken, een jongen of meisje, en van welke leeftijd. Zet op de doos boy of girl en de leeftijd die je gekozen hebt, 5-9 jaar, of (liever nog) 10 tot 14 jaar.



Wat mag er in de doos?

Vul de doos met schoolspullen, speelgoed, toiletartikelen of snoep. En verder T-shirt, wanten, muts, das, petje of bv een cd met kerstliederen. Wat niet: Geen flessen met vloeistof (die kunnen leeglopen).

Hoe pak je de spullen in?

Pak de spullen die je in de doos doet ook niet nog een keer apart in. Doe de deksel op de doos en doe er een stevig elastiek (voorkeur) of touwtje omheen. Plak de doos niet dicht, want ze worden nog nagekeken. Een persoonlijk bericht in het Engels of Pools of een fotootje van jezelf of familie.

Inleveren van de dozen

Het inleveren van de dozen kan op vrijdag 12 november van 19 uur tot 21 uur, of zaterdag 13 november van 12 uur tot 13 uur. Het mag natuurlijk ook eerder. De dozen worden dan maandag 16 november naar Barendrecht gebracht.

Inleveradressen: Jan de Jong, Dorpsstraat 84, of Frans de Jong, Sportlaan 43.

Wij vertrouwen op uw/ jouw medewerking!

De diaconie

Dankdag 3 november, delen van de oogst



Tot enkele jaren geleden verzamelde de diaconie altijd fruit op Dankdag. Dit werd als teken van de oogst verpakt in bakjes en uitgedeeld aan de ouderen in de gemeente. Deze goede gewoonte willen we weer oppakken, maar dan anders.

Wij vragen u om fruit in te leveren om te kunnen laten zien op de viering van Dankdag. Dat wordt op deze wijze een soort oogstfeest. De oogst wordt donderdag opgehaald door de Voedselbank Barendrecht en vrijdag uitgedeeld aan mensen die het nodig hebben. Heerjansdamse klanten vallen voor de Voedselbank onder

Barendrecht.

In overleg met de Voedselbank is duidelijk geworden wat er nodig en praktisch uitvoerbaar is: hard fruit dat niet erg kwetsbaar is, zoals appels, peren, mandarijnen, sinaasappels en kiwi's. Fruit in potten en blikken mag natuurlijk ook.

Graag inleveren: dinsdagavond van 19.00u. tot 20.00u. en woensdagmorgen van 10.00u. tot 11.00u. in de Dorpskerk. Uiteraard mag u ook nog fruit meenemen naar de avonddienst op Dankdag: woensdagavond 3 november.

Namens de diaconie, Frans de Jong

KERK EN JEUGD

Marijke, bedankt!

Marijke is in 1993 begonnen met het meedraaien in de kindernevendienst. Dat betekent dat ze zich 28 jaar (!) met enthousiasme en liefde heeft ingezet om de kinderen te leren over het Evangelie, wauw! Namens de KND-leiding en kinderen hebben we haar hartelijk bedankt door haar een mooi geknutselde tas en een mooi herfststuk te geven.

Marijke, namens de leiding, kinderen en de gemeente, hartelijk dank voor al je jaren waardevolle inzet bij de kindernevendienst.



Jeugd & gezin

Wetenswaardigheden, tips en ervaringen rond het jeugdwerk in onze gemeente

Terugblik bezinningsavond leiding jeugdwerk

Op 8 oktober zijn we met de leiding van ons jeugdwerk in de Dorpskerk bij elkaar geweest voor een bezinningsavond met als thema 'Smakelijk jeugdwerk'. De avond begon met een gezellig moment van ontmoeting, wat was het fijn om elkaar – vaak na een lange tijd – weer in levenden lijve te zien en te spreken!

Daarna was het tijd voor de inhoud. De avond stond onder leiding van onze predikant, Sjaak Teuwissen. Temidden van de aanwezigen werd de Paaskaars ontstoken, als teken van Gods nabijheid op deze avond. We begonnen met een ronde waarbij we onze buurman of buurvrouw aan elkaar voorstelden. Dit leverde af en toe best wat hilariteit op en was nuttig want lang niet iedereen bleek elkaar te kennen.



Sjaak vertelde vervolgens het verhaal van 'de soepsteen', een parabel waarin de volgende gedachte verwoord werd: 'ook al zou je misschien kunnen denken dat je niets of te weinig in huis hebt om van waarde te zijn voor de kerk of het jeugdwerk; met elkaar en met elkaars diverse talenten b(r)ouwen wij 'smakelijk jeugdwerk'.'



Aansluitend gingen we in groepjes uiteen en spraken we aan de hand van kaartjes met vragen over het jeugdwerk.

Een greep uit de vragen die op de kaartjes stonden:

- Waar gaat je hart m.b.t. kinderen / tieners / jongeren van open?
- Wanneer denk je na het doen van een jeugdwerkprogramma: deze ochtend / middag / avond was écht geslaagd?
- Dit is een belangrijke les die een kind/tiener/jongere mij heeft geleerd: ...
- Als ik de baas zou zijn van onze kerkelijke gemeente, dan zou ik m.b.t. jeugdwerk het volgende doen:....
- Als het gaat om jeugdwerk word ik vooral gemotiveerd door...
- Dít heeft mijn geloof te maken met mijn rol in het jeugdwerk:

De ene vraag bleek gemakkelijker te beantwoorden dan de andere en er vonden boeiende gesprekken plaats! Daarna volgde vanuit de groepjes een uitwisseling in de grote groep van bijzondere momenten die er in de gesprekken waren geweest. Verder was er gedurende de avond voor ieder de mogelijkheid om op een groot bord tips en adviezen voor ons jeugdwerk 2021-22 op te schrijven, een 'stille wand discussie'.



Het inhoudelijke gedeelte werd afgesloten met een bespreking van de tips en adviezen die op het bord geschreven waren, een lezing uit 1 Korintiërs 12: 4 -11, en gebed. Daarna volgde een gezellig samenzijn met een drankje en heerlijke (door Sjaak gefrituurde 😊) hapjes!



We kijken terug op een heel geslaagde avond: het was heel fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten, het was goed om elkaars tips en adviezen te horen, het was inspirerend om van elkaar te mogen leren. Dank voor ieders aanwezigheid en inbreng, we gaan ermee aan de slag! We zijn als jeugdkerkenraad zeer dankbaar dat we zo'n enthousiaste, geïnspireerde groep leiding in onze gemeente hebben die onze kinderen en jongeren wil meenemen op de weg van het geloof!

Kids of Joy Filmmiddag 6 november
Kom je ook? Je bent van harte
welkom!

Plaats: Boomgaardkerk, Dorpsstraat
42A, Heerjansdam

Tijd: 15.00 uur – 17.00 uur

Graag opgeven bij Jantineke 06-
45824894 of per mail bij Barbara via

Bsteen1977@gmail.com



Maatschappelijke stage Amber

Hallo ik ben Amber Leinenga, Ik zit op Calvin Groene Hart en moet een maatschappelijke stage doen. Deze ga ik doen in de kerk. Ik ga vooral helpen bij het kinderwerk. Ik heb zin in mijn stage en ga proberen het zo goed mogelijk te doen.

We vinden het superleuk dat je je maatschappelijke stage bij ons in de kerk gaat doen, Amber! We kijken er naar uit en wensen je namens de jeugdkerkenraad en alle gemeenteleden heel veel succes en plezier!

Heeft u of heb jij vragen of tips voor ons jeugdwerk? Of heb je zin om zelf leiding te gaan geven bij één van onze jeugdactiviteiten? Of misschien vind je het leuk om in deze rubriek iets te delen over ons jeugdwerk? We horen het graag!

Groeten van de jeugdkerkenraad,

Wim Wiersma, Sjaak Teuwissen, Geert en Irene de Jong, Barbara Steen en Mariëlle van der Noll (f.noll@upcmail.nl)



Gezinsdienst

voor de Rainbow Angels
in Zuid-Afrika



Direct doneren

Met Marcel en Lydia Zimmer
die een vrolijk programma
voor jong en (oud) hebben



Zondag 21 november 2021

Aanvang: 15.00 uur

PKN gemeente Heerjansdam
Molenweg 8 in Heerjansdam

Deuren gaan open om 14.30 uur • Entree: Gratis, er zal een collecte gehouden worden voor het project Rainbow Angels in Zuid-Afrika t.b.v. nieuwe rolstoelen • Er is oppas voor de kleinsten • Vol =Vol

RONDJE KIJFHOEK

Terugblik

Het was vorige maand bemoedigend dat de coronamaatregelen verder werden versoepeld. De anderhalve meter werd losgelaten, wel met een duidelijke richtlijn van goede ventilatie en toch wel gepaste afstand te houden. Ook het aanmelden was niet meer noodzakelijk, maar wel met het advies bij binnenkomst gebruik te maken van de handgel om de handen te reinigen. Anderzijds ook wat onwennig, na anderhalf jaar van gerichte regelgeving was de gewoonte aanvaard dat men een gereserveerde zitplaats zou hebben. Met een verfrissend snoepje als welkom in de kerk, hebben de gemiddeld 35 bezoekers de zondagmiddagdiensten weer als rustpunt ervaren. Voor beide gastpredikanten was het een fijn weerzien met bekenden in de Kijfhoekkerk. Voor dominee Hensen uit Wieringen was er de spontane ontmoeting met een trouw bezoekend gemeentelid Jannie Gielen, waarbij herinneringen werden opgehaald. Zij kennen elkaar al jaren. In een middagdienst, in veel kerken is dit de tweede dienst, wordt meestal de Geloofsbelijdenis gelezen. Dominee Hensen gaf deze keer de voorkeur om de Wetsregels uit Exodus 20 ook in deze middagdienst te lezen. Dat deed hij uit het hoofd. Na deze voordrachtlesing gaf hij een trouw gemeentelid een compliment voor de steun daarbij omdat zij de Tien Geboden woordelijk mee uitsprak. De tweede dienst had ook een bijzonder karakter. Vanwege een misverstand was er geen organist, een menselijk gebeuren, toch? Maar, geen nood....Voor onze gastpredikant, dominee Franzen uit Pijnacker was het geen enkel probleem... 'Ik ben jarenlang muziekdocent geweest en we gaan heerlijk – a capella – zingen...' Op de kleine tonvormige kansel zette hij de juiste toonsoort in en als voorzanger gaf hij de maat aan en dirigeerde de ruim dertig bezoekers. Het is heel verheugend dat we regelmatig jongere echtparen met kinderen in de Kijfhoekkerk mogen begroeten. Heel fijn! Het waren weer twee bijzondere erediensten in onze Kijfhoekkerk.



Kijfhoek, zondag 17 oktober: dominee Franzen met Janoah van Oosterwijk. Janoah heeft met haar broertje en ouders de dienst bijgewoond op de orgelzolder.

Kijfhoek, zondag 3 oktober, v.l.n.r. Jannie Gielen, ds. Hensen, Bas Roobol ouderling, Leo Kievit organist



*Kijfhoek, zondag 3 oktober:
Jannie Gielen en dominee Hensen*

Collectes en giften

Met de gemiddeld dertig gemeenteleden, bezoekers en gasten in elke eredienst zijn de afgelopen maanden de collectes geteld:

zondag 1 augustus	€ 254,50
zondag 15 augustus	€ 246,40
zondag 5 september	€ 202,00
zondag 19 september	€ 282,00
zondag 3 oktober	€ 326,15
zondag 17 oktober	€ 247,00

Tijdens de coronaperiode wordt de bus voor 'Grond Onderhoud' na de dienst, buiten aan een lantaarnpaal aan het looppad opgehangen. Ook is de kerk, zoveel als mogelijk is, dagelijks open voor bezoekers en passanten. De uitnodigende banner is dan aan de doorgaande weg bij het toegangshek geplaatst.

Ook ontvangen we, zowel periodiek als regelmatig, mooie giften via ons bankrekeningnummer. Daarbij zijn ook verschillende donaties van onbekenden uit het hele land die via onze website www.kijfhoekkerk.nl onze Kijfhoekkerk een warm hart toedragen.

Desgewenst kunt u uw bijdrage aan de dienst en uw gift ook overmaken op bankrekening NL26RABO 0397 6092 80 t.n.v. Stichting Behoud Kijfhoekkerk.

Aan allen onze hartelijke dank voor uw bezoek aan de diensten, als ook voor uw betrokkenheid én financiële steun. Hiermee is het mogelijk de traditionele erediensten in stand te houden en voor het onderhoud van dit unieke historische polderkerkje te zorgen.

Kijfhoek aan de Devel

Zoals u inmiddels weet is dit de titel van het nieuw verschenen boek over het buurtschap en de kerk als middelpunt in het landschap, aan de boorden van de binnenrivier De Devel. De Stichting Behoud Kijfhoekkerk organiseerde tijdens het landelijk Monumentenweekend in september een feestelijke presentatie van dit nieuwe boek. Het eerste exemplaar werd toen overhandigd aan burgemeester Hein van der Loo.

Met de aanstaande feestmaand december is dit een bijzonder geschenk om cadeau te geven, als ook te ontvangen. De verkoopprijs is slechts tien euro en komt geheel ten goede aan het onderhoud van de kerk en het in stand houden van de tweewekelijkse erediensten. Een bijzonder gewaarde weldoener in de regio heeft met dierbare betrokkenheid bij de Kijfhoekkerk, de product- en drukkosten van het boek mogelijk gemaakt.



Kerkdiensten in Kijfhoek

Zondag 7 november met ds. A. Groen uit Rijsoord
Zondag 21 november met ds. G. van Velzen uit De Lier
Zondag 5 december met onze pastor Wim Wiersma

Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur)

Ook op zondagmiddag staat er een stoel voor u klaar!

De Kijfhoekkerk blijft open

Voor individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk dagelijks open, echter nog wel met in achtname van de gestelde veiligheid- en hygiëne adviezen, alsmede een verantwoorde afstandshouding van elkaar. In de opengeslagen Bijbelse dagboeken zijn woorden van troost en bemoediging te vinden. In een hoekje voorin de kerk staat de brandende Paaskaars, als symbool en teken van hoop naast een afwisselend boekje van veld- en andere bloemen en takken uit de Kijfhoekse polder. Met rustige achtergrondmuziek is het een verademing een doordeweeks moment van rust te ervaren in deze onzekere tijden. Er is gelegenheid om zelf, gratis koffie, thee, water of frisdrank te nemen, alsmede een flacon met handgel voor hygiëne. Een verwijzing naar toiletbezoek en giften en informatiemateriaal is aanwezig. U bent van harte welkom, waar een stoel voor u klaar staat.



Voor aanvullende vragen, ideeën, alsmede het aanmelden voor de kerkdiensten, belt u even naar Joop Wiekeraadt, telefoon 06 – 36501396, WhatsApp of via e-mail dendijk@hetnet.nl. Dit kan ook voor het bestellen en reserveren van het nieuwe boek 'Kijfhoek aan de Devel'.

De eerstvolgende editie van het kerkblad 'Samengaan', zal rond 1 december verschijnen.

Tenslotte

Hoewel de berichten rond een opleving van het coronavirus tegelijk met de mogelijke jaarlijkse griepgolf momenteel niet optimistisch zijn, zijn we blij dat langzaam verschillende beperkingen zijn opgeheven. Met deze verruiming en vrijheid is het mogelijk en fijn elkaar persoonlijk meer te gaan ontmoeten. Zowel tijdens de diensten als in onze familie en persoonlijke contacten. Ook tijdens de herfst blijven we naar elkaar om kijken, of, voor zover nu het weer mogelijk is elkaar te bezoeken. Een kleine moeite, maar met groot plezier!

In de digitale versie van *Samengaan* zijn alle foto's in kleur te zien. Een Zegenrijke novembermaand toegewenst.

Een goede groet,
Joop Wiekeraadt



Beleef mee (Kerk TV)

Tijdens onze vieringen worden er opnames gemaakt. U kunt live meekijken of een opgenomen viering terugkijken.



PRAISE HIM zingt voor u over “EEN TOEKOMST VOLVAN HOOP”

Een vernieuwd repertoire, dat is wat PRAISE HIM voor ogen heeft nu zij weer concerten mogen geven. Ondanks corona ging het oefenen bij Praise Him gewoon door, dankzij de livestream. Een passender thema is er dan ook niet te bedenken: ‘EEN TOEKOMT VOL VAN HOOP’. Kom meezingen en luisteren naar hun nieuwe repertoire waarin veel prachtige liederen van Sela zijn verwerkt. Ik zie in hun programma o.a. Maranatha van Kinga Bán & Adrian Roest, “Gods regenboog” van Ray Boltz en Steve Millikan en “Seekers of Your Haert” van Dick Tunney e.a. Daarnaast worden er altijd enkele bekendere liederen gezongen. Het Chr. Gem. Drechtstedenkoor “Praise Him” uit Dordrecht staat onder leiding van Jan Quintus Zwart. Verder werken mee: Kees de Bruin -Orgel en André van Vliet -Piano. Op zaterdag 13 november staat u een bijzonder concert te wachten in de Maranathakerk, Koninginneweg 1a te Zwijndrecht. Aanvang, 20.00 uur, de deur is open vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs € 8,00. Uw kinderen, t/m 14 jaar, zijn gratis. Kaarten via 06-2551 2377 / info@praisehim.nl / www.praisehim.nl(concertagenda)
Bij de ingang van de kerk wordt u gevraagd uw QR-code te tonen.



In de Andreaskerk te Dordrecht wordt er iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur weer enthousiast

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 368ste zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 14 november a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. De derde zondagavondzang van dit jaar waarin we de zware overstroming herdenken die op 19 november 1421, 600 jaar geleden, onze streken teisterde en een natuurramp veroorzaakte die we kennen als de St. Elisabethsvloed. Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager. We openen deze zondagavondzang met het lied ‘O eeuw’ge Vader, sterk in macht’, gevolgd door het lied ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’. Ook zingen we ‘Het water van de grote vloed’ en ‘t Scheepke onder Jezus hoede’. Het koor zingt o.a. de liederen: ‘Jubel aarde, prijs uw Koning’ en ‘Gods regenboog’. We sluiten de avond af met het lied ‘Ik zal er zijn’. De toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Wij rekenen op uw komst. Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl. Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook

“De tijd stond even stil”

Onze kerkklok stond zomaar opeens stil kortgeleden.
Een aantal dagen met de wijzers van de klok net even na twaalf uur.

De klokken luiden niet op heel en half.

De tijd stond even stil.

Zo leek het tenminste.

Bij de schoonmaakwerkzaamheden in de kerk hebben we de tijd teruggevonden...

...een horloge lag stilletjes onder de stofzuiger in de kast in de toren te tikken.

De secondewijzer kroop zachtjes langs de rand van het uurwerk en gaf aan wat dat de kerkklok even vergat:
“De tijd staat niet stil”

Als u nu diegene bent die al eventjes “tijdloos” door het leven gaat en denk dat dat horloge van u zou kunnen zijn dan maakt u dubbel kans want meer dan een jaar geleden trof ons beamteam ook een horloge aan. Kortom, grijp uw kans als u weer bij de tijd wil blijven. De horloges liggen op de tafel bij de techniek.

Chris Grootendorst



Samengaan

Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar.
Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand.

Redactie

Alex van Hengel, telefoon 078-6772660

Heleen Hoes

Trudy Baas-Kruit

Marije Breure

Hans Ouwerkerk

Redactieadres

Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam

e-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl

Bezorging

Frans van der Heijden, 078-6772467

Correctie

Margot Walda

Advertenties en financiën

B.J. van den Bogaard, telefoon 078-6104121

Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen giften worden gestort op rekening:

NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan.

Druk

Drukkerij Verloop, Alblasserdam

Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek

Kerkelijk bureau: Sportlaan 10A 39 (2e verd.)

Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

e-mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl

rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v.

Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek

Voorganger:

Ds. Sjaak Teuwissen

Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99

e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Kerkelijk werker:

Wim Wiersma

tel. 06-13857962

e-mail: kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl

Scriba:

Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,

tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl

Diaconie:

Frans de Jong, Sportlaan 43 2995 VN

Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl

Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 Rabo 0305 4267 37

ZWO Heerjansdam, rekening: NL65Rabo 0308 9128 45

Boomgaardkerk:

Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530

Dorpskerk:

Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826

Kerk te Kijfhoek:

Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht

Overige kerkelijke gegevens

Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de website: www.kerkheerjansdam.nl