

Wij willen graag horen wat u / jij ervan vindt !!

Hoe zijn we kerk naar en in de toekomst toe?
En welke ruimtes hebben we hier met elkaar voor nodig!? Dat is de vraag waar we voor staan met elkaar.



We willen u van harte uitnodigen om uw stem, woord en beeld op zondag 7 november en zondag 14 november na de kerkdienst te laten horen. U vindt dan 2 grote vellen papier waar u plaatjes en tekst op kwijt kunt over hoe u het ziet. Wat is er nodig? Hoe zijn wij kerk met elkaar naar de toekomst? Alleen op zondag of ook door de weeks? Etc, Etc....



Als kerkrentmeesters zijn we heel erg nieuwsgierig hoe u / jij hierover denkt. Een eventuele aanpassing van het gebouw of mogelijke aanbouw moeten voor de komende jaren gaan voldoen en dus moeten we ons hoofd met elkaar breken over hoe we kerk zullen en willen zijn met elkaar.

Kunt u niet komen op deze zondag of laat u het ons liever op een andere manier / moment weten, dan kan dit ook via jongebreurguido@gmail.com.

Op de beiden zondagen zijn er ook kerkrentmeesters aanwezig om uw verhaal en ideeën aan te vertellen.



Om alvast wat ideetjes op te doen, ziet u bij deze uitnodiging al allerlei beelden. Zomaar gepakt, niet van te voren door ons bedacht. Voel u vrij om alles met ons te delen en denk ruimschoots en ook gerust naast de gebaande paden.

Wij, de kerkrentmeesters, zijn benieuwd naar uw ideeën!

