

Liturgie - Viering Heilig Avondmaal

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 65: 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst Lukas 22: 14-19

Zingen: Psalm 65: 2

Kindermoment - Kinderlied - 'Maak je niet druk!'

Gebed om de Heilige Geest

Lezing Jozua 5: 2-12

Zingen: Lied 393:2

Verkondiging

Zingen: HH 523: 1, 2 en 3

Woorden der inzetting

Avondmaalsgebed

Zingen: HH 519: 2

Nodiging

Bediening en viering van het Heilig Avondmaal

Zingen: HH 527: 1, 10 en 11

Dankzegging

Dankgebed

Zingen: Lied 381: 6

Zegen

Uitgangscollecte voor kerk en diaconie



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. H. Mast uit ter Heijde aan zee.

Volgende week zondag 8 augustus om 9.30 uur dienst met ds. J. Breure, Zwijndrecht.
Aanmelden op: aanmelden@kerkheerjansdam.nl

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 1 augustus 2021

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal heeft de diaconie, net als de collecte in juni, bestemd voor het dagcentra project voor zeer arme kinderen in Moldavië. Mensenkinderen heeft verschillende plaatselijke kerken geholpen een dagopvangcentrum voor arme kinderen op te zetten. Na school komen deze kinderen naar het centrum, krijgen er een warme maaltijd, worden geholpen met hun huiswerk en horen er Bijbelverhalen. Met 500 euro kan één kind een jaar lang opgevangen worden, helpt U mee? Meer informatie kunt U vinden in Samengaan.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Lief en leed: We bidden voor het ongeboren leven en voor hen die het ongeboren leven mogen dragen. Ook bidden we voor hen die hun kinderwens nooit in vervulling zagen gaan. Tevens bidden we voor hen die tegen hun verlangen in single zijn gebleven.



Zonnebloemen

Weet u het nog? Met Pasen zijn er na de dienst zonnebloemzaadjes uitgedeeld. 'Zoals de bloemen uit de zaadjes komen, zo kan ook ons geloof tot groei en bloei komen', vertelde ds. Johan Breure.



We zijn heel benieuwd naar de groei van de zonnebloemen. In de startdienst op 19 september willen we hier op terugkomen. Kunt u een foto van uw zonnebloem(en) naar ons sturen? Het zou leuk zijn als u er een persoonlijke noot bij vermeldt waarbij u de volgende regel afmaakt: 'Groeien in geloof is voor mij een verlangen om te groeien in...' Als uw kinderen iets willen schrijven bij de foto van de zonnebloem is dat ook zeer welkom!

U/jij kunt foto en slagzin mailen naar willemwiersma1972@gmail.com.