

Hoi jongens en meiden van de kindernevendienst!

Vandaag is een speciale dag: er worden drie kinderen gedoopt in onze kerk en dat is natuurlijk een heel feestelijke gebeurtenis! Jammer genoeg mogen er vanwege corona niet zoveel mensen in de kerk zijn en daarom is er vandaag geen kindernevendienst maar gelukkig kunnen jullie de doop online meebeleven! Daarnaast hebben we nog iets anders voor jullie bedacht.... Op dit blad vind je het verhaal van 'De rijke jongeling'. Veel van jullie kunnen dit verhaal zelf lezen en anders kan je papa, mamma, broertje of zusje het vast wel voorlezen. En natuurlijk hebben we ook een manier bedacht waarop jullie de doopgezinnen kunnen feliciteren: hierbij vind je een prentenboekje en een aantal kleurplaten waarvan je er enkele kunt kiezen om mooi in te kleuren en kunt opsturen naar Levi, Caleb en Lois, de adressen staan op de weekbrief. Zo kun je de doopfamilies toch feliciteren en hen een mooie herinnering geven aan de doop. Natuurlijk kun je ook zelf iets moois verzinnen om te kleuren of te knutselen voor de dopelingen.....veel plezier!



Er kwam een jongeman bij Jezus. De jongen was heel rijk. Hij viel voor Jezus op zijn knieën en hij vroeg: 'Goede meester, hoe kan ik het eeuwige leven krijgen?' 'Je kent Gods wetten. Die moet je houden', antwoordde Jezus. Omdat hij van hem hield, zei Jezus vriendelijk: 'Er is nog een ding wat je moet doen. Verkoop alles wat je hebt en geef je geld aan de armen. Dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom daarna terug, en volg mij.' De rijke jongeman keek plotseling heel verdrietig. Hij stond op en ging weg. Hij kon niet doen wat Jezus vroeg – zijn geld betekende meer voor hem dan God. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: 'Voor een rijke man is het heel moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan – het is voor een kameel nog makkelijker om door het oog van een naald te gaan!' 'Wie kan dan nog gered worden?' vroegen de discipelen zich vertwijfeld af. Jezus zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.'

Gebed

Heer Jezus,
Wat fijn om vandaag een verhaal over u te horen.
Wij vinden het ook vaak moeilijk om dingen los te laten.
Ons speelgoed, mooie stiften of verzamelplaatjes.
Allemaal dingen die we vaak veel te belangrijk vinden.
Wilt u ons helpen?
Help ons om goed te zijn voor elkaar.
Help ons te leven zoals U.
Amen

©gedichten-plaatjes.nl
God zal altijd voor je zorgen,
nu en alle dag van morgen.
Hij vergeeft jou zonden, groot of klein.
Leg je leven in Zijn hand,
dan zul je voor altijd veilig zijn!

Voor het kinderlied van de maand,
klik op: [Juich, doe mee allemaal!](#)

Maak je eigen prentenboekje
 Kleur alle plaatjes en de letters van de titel met kleurpotlood of
 viltstift. Knip daarna de twee stroken langs de buitenste lijnen
 uit. Plak de plakrand A aan de onderzijde van de andere strook
 vast. Ril de slippelijnen en vouw je boekje op de vouwlijnen!



In de Bijbel staat:
 'Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles je wensen door
 gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En
 de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal je harten en je
 gedachten behoeden in Christus Jezus.' (Filippenzen 4:6, 7)

GOD
 ZORGT
 VOOR
 JOU!

Als je ziek bent...



... wil Hij ook voor je zorgen!

Als je verdrietig bent...



... wil Hij je troosten!

Als je onderweg bent...



... wil Hij je beschermen!

Als je bang bent...



... is Hij vlak bij je!

Als je honger hebt...



... geeft Hij je te eten!

plakrand A

HOOP is een

LICHTJE in je HART

dat vandaag MOED geeft

en morgen KRACHT



JEZUS is de goede herder

Jesus HIJ IS
OVERAL

JEZUS

is de goede herder

brengt mij VEILIG

naar de stal



De **HEER** houdt de
WACHT over je **GAAN**
en je **KOMEN**

van **NU** tot in
EEUWIGHEID





de **REGENBOOG**
is een **KNIPOOG** van de

vader die zo graag zijn **LIEFDE** aan jou toont.

dan wil hij **JOU** laten weten :

MIJN KIND ik ben dichtbij

en als je soms eens **BANG**

bent schuil dan maar

BIJ MIJ