

# Speciaal voor jou!

Het verhaal kan je deze keer opzoeken op Youtube:

- Voor de jongsten: Prentenbijbel, David en Goliath



- Voor de oudsten: David en Goliath, de grootste bijbel van Nederland

## Gebed:

Trouwe Vader, wilt U bij ons zijn als we soms bang zijn. Wilt U ons helpen om zo dapper te zijn als David. Dat we durven te helpen als dat nodig is en op U durven te vertrouwen. Amen.

Lied van de week:  
*Goliath.WMV (oke4kids)*



## Om te doen:

Zoek wat steentjes buiten. Maak in de tuin drie cirkels, bijv. van een hoepel of met een touwtje. Ga van een afstandje staan en probeer de steentjes in de cirkels te gooien. Moeilijk he! Om raak te mikken. Best knap van David!

## VRAAG AAN JOU:

Beeld je in dat je de kleine David bent en voor jou staat de grote Goliath.

- Wat denk je?

- Hoe voel jij je?

Denk nu aan jezelf:

- Was jij ook wel eens zo bang zoals David?

- Wat heb je toen gedaan?

- Heeft er iemand jou toen geholpen?

- Hoe heeft die dat gedaan? (Wat heeft die toen gezegd of gedaan?)

## Zoek de 17 verschillen



**Kan jij David bij Goliath brengen?**



**Start**



**MOP VAN DE WEEK:**

2 KIKKERS ZITTEN IN EEN ACHTBAAN. ZEGT DE EEN TEGEN DE ANDER: "BEN JE MISSELIJK?". ZEGT DE ANDER; "NEE, HOEZO?". NOU, JE ZIET ZO GROEN.