

Speciaal voor jou!

Verhaal:

Deze week kan je het verhaal weer opzoeken op Youtube: Verhalen uit De Schatkist 'Het Pinksterfeest'



Lied van de week:

Meester Richard #89 Liefde, blijdschap, vrede – Pinksteren

Vragen aan jou:

- Weet je hoe de Heilige Geest er uitzag op het Pinksterfeest?
- Merk je wel eens iets van de Heilige Geest?
- De leerlingen krijgen van Jezus de opdracht mee om andere mensen over Hem te vertellen. Durf jij over Jezus te vertellen?

Gedicht/gebed:

*Een vlammetje hier,
een vlammetje daar.
Een heleboel vlammetjes
bij elkaar.*

*Zeg weet je het al,
vandaag is het feest:
voor jou en voor mij
kwam de Heilige Geest.*

*Een vlammetje hier,
een vlammetje daar.
We doen onze vlammetjes
bij elkaar.*

*Dan is het een vuur,
dan is het een feest:
wij danken de Heer
voor de Heilige Geest.*

Knutselopdracht:

Mooie vruchten! Paulus zegt dat als je de heilige Geest in je hebt, je laat zien dat je van God houdt. Je laat dat merken door verschillende mooie en goede dingen. Paulus noemt die mooie dingen: vruchten. De kinderen maken een boom met mooie vruchten van de Geest. Op de volgende bladzijde staat het werkblad. Plak de appels op de boom en kleur hem mooi in.



Puzzel:

Zie voor de puzzel de bijlage: 'Petrus legt uit'.

Bij elk vlammetje staan drie woorden met een gemeenschappelijke letter. Vul die letter in het vlammetje in. Als je dat bij alle vlammetjes hebt gedaan zet je alle letters achter elkaar en kan je de oplossing onderaan opschrijven.



Mop van de week:

Twee bananen liggen in bed.
Zegt de ene banaan tegen de andere:
'Ga eens recht liggen!'

Om te doen:

Je hebt nodig: bellenblaas

Pinksteren is het feest van de Geest. Gods Geest wordt ook wel zijn adem genoemd. Gods adem is overal om ons heen en in ons en blaast leven in. Met bellenblazen maak je adem een beetje zichtbaar. Er komen mooie zeepbellen tevoorschijn!



Petrus legt uit

(Hand. 2: 1-4, 22-24 en 37-40)

Doordat de Heilige Geest nu bij Petrus is, gaat hij aan iedereen om hem heen van Jezus vertellen.
Over zijn leven, zijn dood en zijn opstanding. Petrus heeft ook een belangrijke, mooie boodschap.
Die boodschap is de oplossing van deze puzzel.

Je ziet steeds een vlam, het teken van de Heilige Geest, en drie praatwolkjes daar omheen. In elk praatwolkje staat een woord uit de Bijbel. Die drie woorden hebben één letter gemeenschappelijk. Schrijf die letter in de vlam.

Alles ingevuld? Wat je nu in de vlammen leest, kun je hieronder opschrijven.

.....