

# Speciaal voor jou!

## Verhaal:

Hoei! Wat stormt het op het meer.  
Hoei! Wat zijn de golven groot!  
De discipelen zijn bang. Het water  
komt al in de boot.

Jesus ziet de bange vrienden. Hij ziet  
door het donker heen.  
Jesus gaat naar zijn discipelen. Nee,  
Hij laat hen niet alleen.

Jesus zet Zijn beide voeten, zomaar  
op het water neer.  
Jesus zakt niet door de golven, want  
het water draagt de Heer.

Petrus schreeuwt: Jesus grijpt hem  
bij zijn hand.  
Samen gaan ze in de boot en varen  
veilig naar het land

## Bijbel in Blokjes - Lopen op water



## Jesus loopt op het water - De Henkie Show



## Lied van de week:

Youtube: #52 Kom aan boord - Lydia Zimmer

## Om te doen:

Er staat een knutseopdracht op de laatste bladzijde:  
-Knip het blad langs de kniplijn uit. Knip ook Jezus uit.  
-Op de priklijn prik of knip je een lijn. (vraag of mama  
of papa je even helpt)  
-De vouwlijn vouw je om.  
-Het strookje van Jezus doe je tussen de  
priklijn. En je bent klaar.

**Gebed:** Lieve God, dank  
U wel dat ik altijd op U  
kan vertrouwen. Wilt U  
me daar ook bij blijven  
helpen? Amen.

## Mop van de week:

Wat weegt niks, maar kan  
een schip laten zinken?

Een gat.

Trek lijnen op de stippellijnen.



Teken lijnen op de stippellijnen

Op de volgende bladzijdes  
staan nog een kleurplaat  
en een woordzoeker.

Kleurplaat:



# Jezus wandelt op de zee

www.bijbelidee.nl

