

Vanwege de coronacrisis geen gemeentebijeenkomst wél uitzending

Liturgie: Thema: Bevrijding

MENSEN ONTMOETEN GOD

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 126b

Stil Gebed

Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

Kyriëgebed

Glorialied: lied 66a Jubilate deo, jubilate deo, alleluia (Juich voor God, halleluja!)

GOD ONTMOET DE MENSEN

Gebed om Gods Geest

Voor kinderen en andere mensen

Lezing: Jesaja 43: 1 - 12 (Naardense bijbel)

Wij zingen: Lied 513

Lezing: Johannes 21: 1 - 14 (NBV)

Wij zingen: Lied 428

Verkondiging

Wij zingen: 'Ga maar gerust'

GOD EN DE MENSEN ONTMOETEN ELKAAR

Gebeden, tijdens het gebed luisteren we naar gebed om vrijheid

daarna aansluitend stil gebed en Onze Vader

Wij zingen: lied 416: 1, 2 en 4

Zegen

Agenda: Bemoedigingsdienst. **Woensdagavond** zal de tweede bemoedigingsdienst gehouden worden, om 20.00 uur in de Dorpskerk. Op deze 6de mei zal dan het onderwerp vrijheid centraal staan. Dat zal gevarieerd aan bod komen: een psalmlezing, een gesprek met een jongere, muziek, gebed en beeldende kunst. De piano wordt bespeeld door Wim Wiersma en ds. Laurens Korevaar zal het geheel leiden. Ieder kan dit via de bekende media meemaken! De reacties op de eerste keer zijn heel positief, we zijn benieuwd hoe deze ervaren zal worden. Laat dat vooral horen!

Volgende week **zondag** 10 mei uitzending dienst met ds. L. Korevaar

Volgende week zal een themadienst zijn over herderschap / leiderschap. Dat luistert nauw, zeker in een tijd wanneer het erop aan komt. Je hebt altijd slechte en goede herders / leiders. In de Bijbel vinden we het profiel van een goede herder in psalm 23, Ezechiël 34 en op andere plaatsen. Toppunt hiervan zien we in Johannes 10 waar Jezus zichzelf de goede herder noemt. Rondom dit centrale onderwerp zal de dienst een heel gevarieerde opzet hebben.

In verband met het beluisteren / bekijken thuis zullen de gesproken woorden, zoals de preek, steeds korte stukjes zijn. Natuurlijk zullen de beelden niet ontbreken, hoewel we die allemaal al wel dagelijks zien. Ook van deze dienst geldt: graag horen we hoe u deze beleeft, ook omdat we zoeken naar de goede vorm die past bij deze wijze van viering.

De **Dorpskerk** is **open** op woensdag en zaterdag van 11.00 uur-13.00 uur.

Uiteraard volgens de richtlijnen van de overheid.

Al jaren komt de **gebedsgroep** bij elkaar op donderdagochtend om te bidden. U kunt uw gebedspunten laten weten via de mail op pnieuwstraten@hetnet.nl of per telefoon aan Ada Nieuwstraten 078-6772002. Als u liever anoniem gebed aanvraagt kan dit ook. De kerk is op 2 momenten per week open. In de kerk vind u een gebedsdoos. Hier kunt u een briefje in doen met uw gebedspunt erop.

Alle gebedspunten worden uiteraard in vertrouwen gebracht voor Zijn troon.

Beste gemeente,

zoals bekend kunnen zowel de Diaconie als de Kerk geen collectes houden, daarom hopen wij dat u de vraag kunt honoreren binnen uw mogelijkheden.

Voor de kosten van onze Kerk en de directe nood in en om onze gemeente willen wij u vragen waar mogelijk een gift te storten.

Dit kan via:

- de nieuwe QR-code:
- betaallink: <https://tikkie.me/pay/i7lcbvl29v7gr97aajqt>
- onderstaande gegevens:
Prot. Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek
NL41 RABO 0145 1999 75
o.v.v.: Collecte kerk
- een contante gift per enveloppe in de brievenbus van het kerkelijk bureau (Sportlaan 10A39).

