

Samen beter dan alleen!



Kan Jezus de verlamde man helpen?

Dit verhaal staat in Lucas 5 : 17-26

Lied van de week:
De vier vrienden - Youtube

Het verhaal is deze keer op te zoeken op Youtube:

- Voor de jongste kinderen: "Verhalen uit de schatkist – De vier vrienden"



- Voor de oudste kinderen: "De verlamde man en de vier vrienden"



Vragen aan jou:

- Wat doe je graag met iemand anders samen?
- Waarom doe je dat graag samen en niet alleen?
- Met wie ben je het liefste samen?
- Hoe kun je samen zijn met God?

Gebod:

De vier vrienden brachten hun verlamde vriend bij Jezus. Wie breng jij bij Jezus in gebed? Bijvoorbeeld je vrienden die je nu al een tijdje niet ziet. Je mag tegen God altijd praten in je eigen woorden. Hij verwacht geen moeilijke taal, Hij hoort je altijd. Vind je het moeilijk om alleen te bidden, vraag dan je vader of moeder om te helpen.

Om te doen:

Blaas een ballon op, klem die tussen jouw eigen buik en de buik van iemand uit je gezin, zodat de ballon vastgeklemd zit. Loop er nu een route mee door het huis. Lastig hé! Je moet het echt samen doen, anders valt de ballon.

Mop van de week:

2 koeien zitten samen in bad, zegt de een tegen de ander: Mag ik jouw washandje even lenen? Ik krijg mijn vlekken er niet af!

Op de volgende pagina's is nog een puzzel blad en een kleurplaat te vinden.

LICHT GAAT AAN!

Marcus 2:1-12

Vul de ontbrekende woorden in en vul ze in de puzzel in.

Jezus is in de plaats (1)..... als er veel mensen bij Hem op bezoek komen. Zelfs voor de (2)..... is er geen plaats meer. Dan wordt er een (3)..... man bij Hem gebracht. Hij wordt gedragen door (4)..... mensen. De mensen willen niet voor hem aan de kant gaan dus maken ze een gat in het (5)..... en laten de man daardoor naar (6) zakken. Bij het zien van hun (7)..... zei Jezus tegen de verlamde: 'Vriend, uw (8)..... zijn u vergeven.' Er zitten ook (9)..... tussen de mensen, die vinden dat (10)..... zoiets niet mag zeggen, want zonden vergeven kan God alleen. Jezus laat zien dat Hij de Zoon van God is en zegt tegen de man: 'Ik zeg u, (11)..... op, pak uw bed en ga naar (12).....' De man staat meteen op, pakt zijn (13) en gaat weg. De mensen om hem heen (14)..... God!

