

**Vanwege de coronacrisis geen gemeentebijeenkomst
wél uitzending**

Liturgie:

Orgelspel Psalm 25

Welkom en mededelingen

Psalm 118: 1 en 9

Stilte

Bemoediging en groet

Lied 601: 1 en 3 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'

Aanvangstekst: Zacharia 9: 9

'Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde.

Je koning is in aantocht,

bekleed met gerechtigheid en zege.

Nederig komt Hij aanrijden op een ezel,

op een hengstveulen, het jong van een ezelin'.

Gebed voor de nood van de wereld

Lied 328 Opwekkingsbundel 'Heer ontferm U over ons'

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied 'Van donker naar licht'

Evangelielezing: Mattheus 21: 1-11

Lied 551 'Hosanna hosanna, de Koning komt'

Preek

Lied 435 'Heft op uw hoofden poorten wijd'

Dankzegging, voorbeden, Onze Vader-gebed

Slotlied 556 'Alles wat over ons geschreven is'

Zegen

Als ons amen lied 415 'Amen, amen, amen'

Orgelspel met panfluit 'Als een hert dat verlangt naar water''

In de stille week zijn er uitzendingen op:

Witte donderdag 9 april 19.30 uur ds. J. Breure

Goede vrijdag 10 april, 19.30 uur ds. J. Breure en dhr. W. Wiersma

Pasen zondag 12 april, 9.30 uur, ds. J. Breure

Beste gemeente, zoals bekend kunnen zowel de Diaconie als de Kerk geen collectes houden.

Daarom hopen wij dat u deze vraag wilt honoreren binnen uw mogelijkheden.

*Voor de kosten van onze Kerken en de directe nood in en om onze gemeente, willen wij u vragen waar mogelijk een gift te storten op ons rekeningnummer
Rabobank NL41 RABO 0145199975*

Onze welgemeende dank hiervoor.

Vanaf deze week is de **Dorpskerk open** van 11.00 uur-13.00 uur op woensdag en zaterdag. Waarschijnlijk zijn er onder u die behoefte hebben om even in de kerk te zijn. Om stil te zijn of te bidden.

Uiteraard volgens de richtlijnen van de overheid.

Al jaren komt de **gebedsgroep** bij elkaar op donderdagochtend om te bidden.

In deze periode van angst en onzekerheid horen wij graag punten van gebed van u uit de gemeente. Misschien weet u iemand die eenzaam is, iemand die ziek is, een gezin wat gebed kan gebruiken in deze moeilijke tijd. Natuurlijk kunt u ook gebed aanvragen voor uw eigen situatie. We horen het heel graag van u.

U kunt uw gebedspunten laten weten via de mail op pnieuwstraten@hetnet.nl of per telefoon aan Ada Nieuwstraten 078-6772002. Als u liever anoniem gebed aanvraagt kan dit ook. De kerk is op 2 momenten per week open, zoals in deze nieuwsbrief verteld. In de kerk vind u een gebedsdoos. Hier kunt u een briefje in doen met uw gebedspunt erop.

Alle gebedspunten worden uiteraard in vertrouwen gebracht voor Zijn troon.

De gebedsgroep