

Speciaal voor jou!

Puzzel:

Mijn kind, als je het moeilijk hebt,
kan jij zeggen:

REBUS



Lied van de week:

*Jezus is de Goede Herder, Elly en Rikkert
(Meester Richard; op te zoeken op Youtube)*

Vragen aan jou:

- Waar ben je wel eens bang voor?
- Vertel je God ook waar je bang voor bent?
- Hoe kunnen wij dit aan God vertellen?

Gebed:

Schrijf iets waar je voor wil bidden op de gebedsketting en vraag of iedereen in jouw gezin dit wil doen. Je kunt deze dingen dan met elkaar bidden.

Dit is een verhaal over iemand die voor schapen zorgt – HERDER – hij zorgt voor ze, voedt ze, beschermt ze. Er is iemand die ook onze herder wil zijn. Op een avond telde de herder in de schaapskooi zijn schapen: 76, 77, 78, 96, 97, 98, 99... er zouden er 100 moeten zijn. Er miste er eentje. De schapen wisten wie het was – 't was Barnaby. Hij vond dat gras eten maar saai en dacht: "Ik houd niet van gras, ik wil rode bloemen." Dus hij kroop op zijn tenen weg en ging op zoek naar rode bloemen. Daar waren ze, maar wat hij niet zag, was dat er ook rotsblokken lagen. En ja hoor, hij zat vast met zijn voet. Barnaby riep om hulp en de herder vond hem en droeg hem naar huis. Daarna was Barnaby goed voor... twee hele dagen. Totdat hij op een dag om zich heen keek en dacht: "Ik hou niet van gras, ik wil rode bloemen." Dus hij kroop op zijn tenen weg en ging op zoek naar rode bloemen. Daar waren ze, maar wat hij niet zag, was dat hij dichterbij de donkere zwarte bos kwam. Wat voor beesten leven er in het donkere zwarte bos? Ja, beren! En de beer dacht: "Hum, lekker! Daar komt mijn avondeten". Hij dekte zijn tafel en ging zijn eten halen. Barnaby kwam steeds meer dichterbij en de beer kwam steeds dichtbij Barnaby. Hij kon hem bijna pakken. Bijna... "Barbaby!" Het was de herder. Hij had gezien dat Barnaby in gevaar was. De beer rende het bos weer in. Barnaby stond nog te beven op zijn pootjes. De herder tilde hem op en bracht hem naar huis en Barnaby besloot om van nu af aan goed te zijn. En dat was hij ook, maar na twee weken dacht hij: "Ik hou niet van gras, ik wil rode bloemen." En hij vond ze en daar aan de kant van de berg was de mooiste grootste sappigste rode bloem, die hij ooit gezien had. Hij strekte zich... net niet! Nog een beetje verder... Aaaaargh! Hij viel op zijn rug. En schapen die op hun rug liggen, kunnen zichzelf niet omdraaien. "Niemand weet waar ik ben! En zelfs al wist de herder het, dan zou hij me toch niet redden, want ik ben nou al zo vaal ongehoorzaam geweest." Barnaby voelde zich verloren. Die avond telde de herder zijn schapen weer. "Oh nee, het is Barnaby weer. Kom mee, honden". Barnaby riep op hulp en de herder hoorde hem – kwam en keek in het ravijn. Het ravijn was erg steil en gevaarlijk, maar de herder was niet bang. Hij hield zoveel van Barnaby dat hij bereid was om zelfs zijn leven te wagen. Hij wilde alles doen, als hij Barnaby maar zou kunnen redden.

Weet je, de herder zei niet alleen dat hij van Barnaby hield, hij deed er ook iets aan om dat te bewijzen. En Barnaby werd gered. Er is iemand die nog veel meer van ons houdt – Hij deed ook iets om dat te bewijzen en om ons te redden. Dat was de Here Jezus. Hij noemde zichzelf DE GOEDE HERDER. Hij zei dat de Goede Herder Zijn leven zou geven voor de schapen. En dat heeft Hij ook gedaan. Hij is voor onze foute dingen aan het kruis gestorven zodat wij hem als onze Goede Herder mogen kennen en vertrouwen. En Hij stierf niet alleen. Drie dagen later stond Hij op en Hij vraagt vandaag aan ons allemaal: "Mag ik ook jouw herder zijn? Wil jij mij volgen? Mijn vriend zijn?"

Help jij de Goede Herder zoeken?



Om te doen:

Maak wat gekleurde strookjes van karton. Je mag een gebed voor iemand die ziek is of voor iemand aan wie jij denkt op het strookje schrijven of tekenen. Elk strookje wordt vastgeniet als een rondje en samen met elkaar vormen ze hele lange gebedsketting. Hang de gebedsketting op een zichtbare plek in het huis en je kunt iedere dag nieuwe gebeden aan de ketting vast maken. Over verloop van de komende weken krijg je dan een kleurrijke en feestelijke gebedsketting in huis.



Mop van de week:

Er lopen twee schapen in een weiland. Zegt de ene schaap tegen de ander: "Hé, wat loop jij mank!" Waarop de andere schaap zegt: "Tja, ik ben vroeger lam geweest".