

Liturgie:

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 27: 1 en 2 'Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!'

Votum en groet

Zingen: Psalm 27: 3 en 4

Gebed van inkeer

Woord van God : Lukas 8: 22-25

Zingen: Psalm 107: 13 en 15

Gebed om opening van het Woord

Kinderlied

Kindermoment

Schriftlezing: Psalm 27

Zingen: Lied 221: 1, 2 en 3 NLB 'Zo vriendelijk en veilig als het licht'

Verkondiging

Zingen: 'Op U alleen' Lied 939: 1, 2 en 3 NLB

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1^{ste} collecte kerkenwerk, 2^{de} collecte diaconie

Zingen: 'Ruwe stormen mogen woeden' Joh. de Heer 972

Zegen

Als ons 'amen' zingen we Lied 415: 3 NLB

**Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
met koffie, thee of fris, achter in de kerk!**

Agenda: Zondag 17 februari is er om 10.00 uur dienst met ds. J. Breure en 's middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J. van Walsum, Alblasserdam

Donderdagavond 14 februari om 19.30 uur is er in de Boomgaardkerk de eerste ring vergadering van onze **classis**. Onze gemeente is voor de eerste keer de ontvangende gemeente'. Tijdens de eerste bijeenkomst kunnen de aanwezigen kennis maken met 'onze' onlangs bevestigde classispredikant ds. Gerrit van Meijeren. Hij zal nader ingaan op het streefbeleid van de kerk om minder te vergaderen en meer te ontmoeten. Dit is de achterliggende gedachte bij de herindeling van de classes en de vorming van ringverbanden. In het bijzonder zal hij met de aanwezigen nadenken en in gesprek gaan over de betekenis die de ring kan hebben. Het thema is: 'Schatten delen'.

Iedereen van harte welkom.

Jeugd, kerk en relaties: uitnodiging inspiratieavond

U bent van harte uitgenodigd voor de inspiratieavond rondom het jeugdwerk in onze gemeente op **woensdagavond 6 maart in de Boomgaardkerk**. Het centrale thema is 'relaties' met focus op de relatie met God en van daaruit met de kinderen/jongeren in je omgeving.

Jeugd en kerk blijkt niet altijd een vanzelfsprekende combinatie. Maar tegelijk kunnen we soms ontzettend verrast worden door de vragen van onze kinderen en jongeren over het geloof. Wat een prachtige parelmomenten zijn dit! Kan jij met die onbevangen geloofsvragen uit de voeten? Dat begint bij jouw eigen 'geloofsverhaal'. Bij jouw relatie met God. Daar staan we het eerste deel van de avond bij stil. In deel twee van deze avond denken we in diverse werkvormen na over de relatie van jongeren met God en hoe wij hen een plek kunnen geven waar relatie tot bloei kan komen.

Het belooft vooral een interactieve en praktische avond te worden onder leiding van Mirjam van der Veer. Zij is al ruim 10 jaar jeugdwerker en betrokken bij verschillende creatieve projecten rondom jeugd en kerk.

De avond richt zich in het bijzonder op onze jeugdwerkers, maar is interessant voor de hele gemeente. Het is goed om ons met elkaar betrokken te weten bij het jeugdwerk in onze kerk. U bent van harte uitgenodigd en welkom vanaf 20.00 uur.