

Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek



Weekbrief 23 december 2018 4^{de} Advent

Voorganger: ds. S.T. Baarda

Organist: mw. E. Pons

Iedereen van harte welkom in deze dienst!

Liturgie:

Welkom en mededelingen

Uitleg Liturgisch bloemstuk

4^{de} Advents Kaars wordt aangestoken

Aanvangslied: Psalm 19: 1 en 2

Votum en groet

Psalm 24: 4 en 5

Gebed

Psalm 150

Kindermoment, project, film, lied

Schriftlezing: Jes. 55

Psalm 145: 1 en 2

Schriftlezing: Lucas 3: 26-33

Gez. 437

Overdenking

Gez. 440

Gebed

Collecte: 1^{ste} collecte kerkenwerk, 2^{de} collecte onderhoud gebouwen

Gez. 442

Zegen

Gez. 456: 3

**Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
met koffie, thee of fris, achter in de kerk!**

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur een kerstviering in Kijfhoek met ds. J. Breure.

Maandag 24 december, kerstnachtdienst om 21.30 uur met ds. J. Breure en E.M.M.

Dinsdag 25 december, kerstmorgendienst om 10.00 uur met ds. J. Breure

Volgende week zondag 30 december, is er om 10.00 uur dienst met ds. J.W. van den Bosch uit Piershil.

Maandag 31 december, oudejaarsviering om 19.30 uur met ds. J. Breure

Welkom bij onze kerstvieringen!

Je bent morgenavond en dinsdagmorgen uiteraard van harte welkom bij de kerstnachtdienst (aanvang 21.30 uur) en de dienst op 1^e Kerstdag (10.00 uur). Want dan vieren we feest. Waarom eigenlijk? Omdat Kerst het feest is van Gods betrokkenheid. God wil niet zonder ons God zijn. Hij laat deze wereld, Hij laat ons niet los. In Bethlehem ligt een klein, kwetsbaar kind in de kribbe. Aan dat Goede Nieuws mogen wij ons hart ophalen. Ere zij God zingen. Blij zijn!

Samen vertellen we het verhaal. Waarom zou je datgene wat voor jou zo waardevol is alleen voor jezelf houden!?

Weet je nog? Als we een uitnodigende kerk willen zijn, dan nodigen we 'gewoon' één of meer gasten uit om mee te gaan. Om (opnieuw) te 'proeven'. Wie nodig jij uit voor onze 'kerstproeverij'?! Bij de kerstnachtdienst hebben we trouwens de medewerking van muziekvereniging EMM.



Tenslotte dit. *De collecte is bestemd voor de Pauluskerk in Rotterdam en hun inzet voor o.a. dakloos thuislozen.* Dakloosheid maakt mensen ziek, minder weerbaar en depressief. Dakloosheid betekent dat mensen vroeger en veel moeizamer doodgaan. Het is iets vreselijks, vooral voor de mensen in kwestie. In een land als Nederland en in een stad als Rotterdam zou geen mens op straat moeten leven. En dat niet alleen zeggen, maar ook doen! Daarom verdient de Pauluskerk alle steun! De kerstnachtdienstcommissie draagt de Pauluskerk een warm hart toe en hoopt met deze collecte een mooi bedrag over te kunnen maken. Doe je mee?

Namens de kerstnachtdienstcommissie

Carlo Tholenaars, Jaap van der Staaij, John Peterse, Maria Groeneweg, Johan Breure

De kerkenraad doet een oproep aan de gemeente om kandidaten aan te dragen voor de vacature van:

- *Ouderling Pastoraat (3 vacatures voor ouderling pastoraat, waarvan één als taak heeft: ouderling jonge gezinnen)
- *Diaken (3 vacatures voor diaken)
- *Kerkrentmeesters. (2 vacatures voor kerkrentmeester)

De kerkenraad zal na het vernemen van namen de kandidaten benaderen.

Gemeente, als er in de nabije toekomst een beroep op u gedaan wordt om één van de ambten te vervullen zeg dan niet te snel: nee. Het is niet de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek, maar God zelf die u roept voor het ambt.

Namen kunnen schriftelijk ingediend worden bij de scriba, kersentuin 3 of in de brievenbus van het kerkelijk bureau.